

1

# VOLG MIJ!

Tijdschrift voor geloofsopbouw



8 **Gebrek aan  
vakkensen (1)**

19 **De tienertijd en de  
gevaren die je moet  
vermijden**

30 **Wie zielen vangt,  
is wijs**

# Inhoud

■ Jezus Christus	
Terug naar de Evangelien.....	4
■ Bijbel praktisch	
Voor en na: haat wordt liefde.....	5
Gebrek aan vakmensen (1).....	8
Uit alle volken, stammen en talen - Ibeno.....	13
De tienertijd en de gevaren die je moet vermijden.....	19
Het voornemen van God in de Romeinenbrief.....	24
■ Bijbelstudie	
Judas.....	15
■ Aan de Slag:	
Woordzoeker.....	16
■ Actueel	
It is ûnfoarstelber.....	17
■ Stof tot nadenken	
Ogenblik.....	18
Wie zielen vangt, is wijs.....	30
■ Goede boodschap	
De weg is het doel.....	32

## Colofon

### Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten (Nederland)  
Tel. 0543 - 47 17 46  
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl  
E-mail: bestel@uhwdw.nl

### Redactie:

E-mail: volgrij@christelijkjeugdwerk.nl  
Internet: www.VolgMij.nl

### Copyright afbeeldingen:

© AdobeStock                      © Pixabay  
© Pexels                              © Google Maps  
© Copilot

### Layout:

Tabitha van den Berg, Lydia Luimes

Alle aanvragen om het blad te ontvangen, graag per mail richten aan de uitgever.

Bladzijde 1 © www.stock.adobe.com  
Bladzijde 3 © Copilot  
Bladzijde 5-12 © www.stock.adobe.com

Bladzijde 13 © Google Maps  
Bladzijde 14 (boven) © www.pixabay.com  
Bladzijde 14 (onder) © www.pexels.com

Bladzijde 15 - 32 © www.stock.adobe.com

Geef (met hun toestemming) graag ook anderen op voor het ontvangen van dit blad.

**Volg Mij!** verschijnt acht keer per jaar. Er wordt geen factuur verzonden. Graag jaarlijks vóór 10 januari een gift overmaken (o.v.v. 'gift Volg Mij'), zodat we weten dat je het blad wilt blijven ontvangen, of mail naar info@uhwdw.nl als je het blad graag blijft ontvangen maar het financieel niet kunt steunen.

Giften om dit werk mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de kostprijs voor 8 nummers per jaar bedraagt ongeveer €21,- (buiten Nederland is het wezenlijk hoger).

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

# Beste lezer,

## *'De beste wensen voor het nieuwe jaar'*

Dat is wat je de eerste dagen van het jaar vaak tegen elkaar zegt. Dit gebruik is iets wat je ook terugvindt in de Bijbel. Nee, dan niet specifiek aan het begin van het jaar maar wel dat de apostel Johannes, Gajus toewenst dat het hem 'in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.' (3 Johannes:2).

Zoals de apostel Johannes wens ik ook jullie, voor het komende jaar, dat het jullie in alles goed gaat en dat jullie gezond mogen zijn. Maar wat nog belangrijker is dat het met jullie ziel goed gaat. Bij Gajus was dit het geval en ik wens dat dit bij ons ook zo is.

Dit nummer van Volg Mij! wil jullie in ieder geval helpen om je ziel te voeden met Christus. Om bijvoorbeeld de waarde van de evangeliën te laten zien, dat dingen na de bekering in het leven van een Christen anders worden, dat de Heere ons wil gebruiken hier op aarde. Maar ook dat er gevaren zijn die juist in de tienerjaren vermeden moeten worden. Dit kan je helpen zodat het goed blijft gaan met je ziel!

Veel zegen toegewenst bij het lezen,

Wessel Kranenburg



# Terug naar de Evangelieën

Een jonge broeder zei eens tegen een oudere broeder: 'Ik lees niet langer alleen de evangelieën, ik lees nu de brieven.' De oude man antwoordde: 'Je zult terugkeren naar de evangelieën.'

Wanneer je tot je geloof komt als je jong bent, ga je je eerst bezighouden met de evangelieën. De weg van de Heere is bekleed met glorieuze woorden en daden, die je goed kunt begrijpen en een plek kan geven. Na verloop van tijd leer je echter diepere waarheden kennen, zoals deze aan ons verteld worden in de brieven van het Nieuwe Testament. Maar kan er iets hogers zijn dan Christus? En zo kom je terug bij de evangelieën.

Een zekere aanwijzing kun je zien in de pilaren van de tabernakel. In de tabernakel waren drie gordijnen, elk aan pilaren bevestigd. Het eerste gordijn dat naar het voorhof leidde, had vier pilaren. Hier kun je aan de vier evangelieën denken.

Het eerstvolgende gordijn, dat naar het heiligdom leidde, hing aan vijf pilaren. Hier kun je denken aan de vijf schrijvers van de nieuwtestamentische brieven. Daarna komt het derde gordijn, dat naar het allerheiligste leidt. Aan hoeveel pilaren was het bevestigd? Aan vier! En zo kom je weer bij de vier evangelieën terug.

*Gerrid Setzer*



# Voor en na: haat wordt liefde

*Met de woorden 'voor en na' drukt men uit, hoezeer een zaak is veranderd door een bepaalde gebeurtenis. Vóór die gebeurtenis was er veel anders dan ná die gebeurtenis. Met deze serie willen we enkele terreinen bekijken, waar een 'voor en na' voor een Christen is. We kijken naar de verschillen tussen een vroeger bestaan en een nieuw leven. Met onze bekering tot God is er veel veranderd. Hoeveel, dat beseffen we pas in de loop van ons verdere geloofsleven.*



## Voor de bekering: elkaar haten

Vóór hun bekering waren de gelovigen, mensen die gehaat werden en elkaar haatten (Tit. 3:3). Zo beschrijft God de toestand van onbekeerde mensen. Haat is daar waar Gods liefde en licht niet zijn:

- 'Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis' (1 Joh. 2:9).
- 'Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft' (1 Joh. 2:11).

Gevoelens van haat en daaruit voortvloeiende zondige gedachten over een ander kunnen een mens aanzetten tot moord. 'Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft' (1 Joh. 3:15).

Haat sluit de liefde van God uit: 'Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar' (1 Joh. 4:20). Misschien zal een ongelovige zeggen: nee, ik haat geen mensen, zo erg is het met mij niet! Maar God ziet het zo: waar de liefde van God ontbreekt, daar is haat. Het mag verborgen zijn, maar het is er. Een neutrale houding bestaat niet. Johannes zegt ook in zijn brief: 'Wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood' (1 Joh. 3:14).

De mens zonder God is niet slechts in de duisternis, maar hij haat ook zijn medemensen, omdat hij hen niet liefheeft met de liefde die uit God is. Hij is daar helemaal niet toe in staat. Een verschrikkelijke toestand, waarin ook de gelovige Christen voor zijn bekering was. Maar hoe goed dat er voor ons een 'na' is.

## Na de bekering: Gods liefde in de harten

Het 'na' staat in volledige tegenspraak met het 'voor'. Gods zicht op deze dingen maakt ons dat duidelijk. In plaats van te zijn vervuld van haat, is Gods liefde uitgestort in onze harten door de Heilige Geest (Rom. 5:5). 'God is liefde' (1 Joh. 4:8) en heeft deze liefde aan Zijn kinderen geschonken. Waar we vroeger gehaat werden en elkaar haatten, zijn wij nu vervuld van liefde voor elkaar. 'Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt' (Joh. 13:35). 'Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben' (1 Joh. 3:14).

'De liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God' (1 Joh. 4:7).

## De gevolgen voor de praktijk

De 'liefde van God' kenmerkt nu het leven van de gelovigen. Het feit, dat zij door de Heilige Geest in onze harten uitgestort is, zal niet verborgen blijven. Ook is het Gods boodschap vanaf het begin, dat de Christenen elkaar moeten liefhebben (1 Joh. 3:11). Het

Nieuwe Testament geeft ons talrijke voorbeelden, hoe de gelovigen in de eerste eeuwen na Christus deze liefde hebben uitgeoefend:

- ze waren vrijgevig en gaven hun geld voor de behoeftige gelovigen (Hand. 4:34-35).
- ze hielpen waar ze konden (Hand. 9:36 en verder).
- ze beoefenden de gastvrijheid (Hand. 16:15).
- ze zetten hun leven in voor hun medegelovigen (Rom. 16:4).
- ze verleenden bijstand (Rom. 16:2; 2 Tim. 4:11), zij waren dienstbaar aan de heiligen (1 Kor. 16:15), ze streden in het gebed voor anderen (Kol. 4:12) en waren een verwikking voor anderen (Filem.: 7).

- deze 'liefde' moet het motief van elke dienst voor Christus en de Zijnen zijn (1 Kor. 13).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vele. Wat doet de liefde van God in de harten met hen, die hen voor hun bekering hebben gehaat! De gevangenebewaarder van Filippi, voor zijn bekering een brutale, onverzettelijke man, was totaal veranderd, nadat de liefde van God hem bereikt had. 'Hij bracht hen (Paulus en Silas als geëerde gasten) in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was' (Hand. 16:34).

Hoe mooi en passend zou het zijn, als ook bij ons het 'na mijn bekering' duidelijker zichtbaar zou worden.

*Henning Brockhaus*

**'De vrucht van de Geest is echter:  
Liefde!'**  
*Galaten 5:22*



# Gebrek aan vakmensen – ook in het koninkrijk van God (1)

*Gebrek aan vakmensen is actueel. Het ontbreekt inderdaad in vele ondernemingen aan gekwalificeerde mensen, waarop men als werkgever, collega's en klanten, kan rekenen. Maar hoe ziet het er bij ons als Christenen uit? Kan onze 'Werkgever' op ons aan? In de tweede brief van Paulus aan Timotheüs worden ons vier verschillende beroepen voorgesteld: de soldaat, de sportman, de landbouwer en de arbeider. De werkbeschrijving laat ons eigenschappen zien die we nodig hebben voor ons leven als Christen. In dit deel gaat het om de soldaat. De andere beroepen worden in een tweede deel behandeld.*



## De soldaat

*Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwickeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. (2 Tim. 2:3-4).*

Inderdaad bevinden we ons al Christen in een strijd. Echter - God zij dank - is er bij ons geen letterlijke strijd 'tegen vlees en bloed', maar een geestelijke strijd tegen alle invloeden die ons van de Christelijke vreugde van Gods Woord en van het volgen van onze Heere af willen houden (Ef. 6:12).

## Wat kenmerkt een soldaat?

- **Iedere soldaat heeft een meerdere**  
De sergeant, de kapitein, de generaal en uiteindelijk de minister van defensie. Zij hebben allen iets gemeenschappelijks: het zijn feilbare mensen. Hoe goed hebben we het daarentegen als Christenen. Wij hebben de hoogste en enige onfeilbare 'Meerdere'. De Heere Jezus kent elke 'strijder' persoonlijk. Hij heeft elk van ons oneindig lief. Hij heeft zelfs Zijn leven voor ons gegeven. Elk bevel is juist en op ieder persoonlijk afgestemd. Het is aan u en mij Zijn gezag te erkennen en Hem gehoorzaam te zijn.
- **De soldaat is bereid moeilijkheden te aanvaarden**  
Het beroep van soldaat is alles behalve een vakantie. Hij heeft te maken met ontberingen, moeilijkheden en gevaarlijke situaties. Moeilijkheden behoren ook tot ons leven. 'En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden' (2 Tim 3:12). Geef niet op als de wind tegen is. Volhard, ook als je het in het geloofsleven eens moeilijk hebt! Moeilijkheden behoren tot het (geestelijke) leven en zijn geschikt om je in het geloof te laten groeien.
- **De soldaat is in krijgsdienst: er wordt activiteit gevraagd**  
Een soldaat onderscheidt zich door dienstbaarheid, niet door passiviteit en slaperigheid: een soldaat die slaapt op de wachtpost is niet dienstbaar, maar eerder een gevaar voor zichzelf en de anderen. Activiteit moet ook ons Christenen kenmerken. Daarmee bedoel ik geen blinde activiteit om onszelf bezig te houden. Het gaat erom dat we de opdracht die God ons geeft, gewetensvol en gehoorzaam vervullen – als een soldaat die het bevel van zijn meerdere uitvoert.
- **De soldaat concentreert zich op zijn doel**  
Niemand die als soldaat dient, houdt zich met onbelangrijke bijzaken bezig. Dat is duidelijk. Stel je een soldaat voor, die in plaats

van zijn opdracht uit te voeren en voor het vaderland te strijden, zich zou bezig houden met zijn postzegelverzameling, zijn prijsduiven of zijn nieuwe mobieltje. Ondenkbaar! Maar waarmee houden wij Christenen ons bezig? Hoeveel tijd en energie steek je in Bijbel lezen of gebruik je voor geestelijke activiteiten? En hoeveel tijd besteed je aan sporten, je hobby's, vakanties, shoppen, de auto...? Het is hier een kwestie van prioriteiten stellen. Wie of wat heeft bij jou en mij de eerste plaats? God en Zijn belangen of allerlei alledaagse bezigheden? Daar



horen natuurlijk ook noodzakelijke dingen bij zoals bijvoorbeeld ons beroep. Maar als we ons daar volop instorten, raakt de Heere op de achtergrond. Het is in deze tijd niet eenvoudig daar goed evenwicht in

te vinden. Vraag daarom je 'Meerdere' om hulp. Hij wil inzicht geven. En nog iets: de vergelijking met een soldaat heeft ook iets te maken met (zelf-)discipline. Wanneer soldaten ten strijde trekken, zijn ze bezig met de vervulling van hun opdracht en denken ze niet aan hun eigen comfort. Dat spoort ons aan niet zoveel op onszelf te zien. Laten we onszelf ook in dit opzicht eerlijk beproeven. Hoeveel energie kan ik vaak voor beroeps- of sportdoelen opbrengen! Maar wat doe ik als het gaat om de bidstond of de Bijbelstudie, de boekentafel op zaterdag of een bezoek aan een eenzame broeder of zuster? Hoe vaak hebben we een excuus om niet te kunnen. Maar de ware reden is meestal gemakzucht of er geen zin in hebben. Wij zijn als Christen niet op een vakantie- maar op een dienstreis! Uitrusten kunnen we in de eeuwigheid, nu is activiteit, dienstbaarheid en strijdbaarheid geboden.

- **De soldaat wil zijn meerdere behagen**

Paulus vermaant zijn jonge broeder, medearbeider en vriend Timotheüs, zich niet druk te maken om zijn levensonderhoud, 'opdat hij Hem kan behagen, Die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft'. Daarom is het stellen van de juiste prioriteiten een voorwaarde om de Heere te behagen. Als wij bereid zijn, Hem te gehoorzamen en onze wensen voor Zijn belangen opzij zetten, kunnen we 'goede

strijders van Christus' zijn. Overigens is het daarbij niet ongewoon dat God vaak anders denkt dan mensen. Dat betekent concreet: wie de toestemming van God heeft, moet niet automatisch goedkeuring van mensen verwachten. Kijk bijvoorbeeld naar Abraham en Lot: Lot was in de ogen van de mensen iemand die succes had. Iemand met aanzien (hij zat voortdurend in de stadsraad van Sodom) en iemand die geïntegreerd was. Abraham daarentegen was een zonderlinge kluizenaar, die alleen in de bergen woonde<sup>1</sup>. Abraham echter werd door God Zelf 'vriend' genoemd (Jak. 2:23). Van Lots leven blijft naar Gods beoordeling, buiten zijn ziel, niets over dat Zijn goedkeuring kreeg (2 Petr. 2:7,8; 1 Kor. 3:15).

### ● De soldaat is bereid zijn leven in te zetten

Het behoort tot het beroep van de soldaten dat zij, in de strijd voor hun vaderland, hun leven inzetten. Dat is om zo te zeggen het beroepsrisico. Nu kunnen we in Europa dankbaar zijn, dat we in vrede en vrijheid leven. En toch roept Gods Woord ons op, bereid te zijn, als dat nodig is, het leven voor onze broeders te geven. Johannes schrijft hierover in zijn brief: 'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn

<sup>1</sup>Tenminste op het eerste gezicht. Wanneer men aandachtiger kijkt, stelt men vast, dat Lot door al zijn compromissen met de wereld nooit werkelijk werd geaccepteerd (Gen. 19:9). Terwijl de mensen bij Abraham moesten toegeven: 'U bent een vorst van God in ons midden' (Gen. 23:6).

leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.' (1 Joh. 3:16). En Paulus schrijft van het echtpaar Prisca en Aquila, dat ze voor zijn leven 'hun hals gewaagd hebben' (Rom. 16:3,4). Wat een bewijs van liefde voor de broeder Paulus! En wat een bewijs van goddelijke liefde in de harten van deze twee gelovigen! Mochten jij en ik dezelfde bereidheid tonen.



### ● De soldaat is een kameraad

Dit aspect wordt niet genoemd in 2 Timotheüs 2, maar ik wil dit wel vermelden, want kameraadschap is iets wat soldaten bijzonder kenmerkt. Het motto 'één voor allen

en allen voor één' is zeker in moeilijke omstandigheden van groot levensbelang. Voor ons als Christenen komt kameraadschap tot uiting in de gemeenschap en de broederliefde. 'Geliefden, als God

ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben' (1 Joh. 4:11). 'Draag elkaars lasten' (Gal. 6:2).

*Matthias Krommweh*



# Uit alle volken, stammen en talen - Ibeno



## De Ibeno

De zuidkust van Nigeria wordt vanouds bewoond door stammen en volken die bij de zogenaamde 'Oron-familie' horen. Dit is een verzameling van diverse stammen die wonen in de gebieden van Nigeria, Kameroen en D.R. Congo. De Ibeno zijn vanouds een volk dat veel waarde hecht aan het gemeenschapsleven binnen de eigen groep. Om die reden wonen de Ibeno ook vandaag de dag nog in eigen wijken en/of gemeenschappen. Dat dit bijzonder is, heeft te maken met de verandering die Nigeria de laatste eeuw doorgemaakt heeft.

Tijdens en na de koloniale tijd is Nigeria uitgegroeid tot een van de economische 'grootmachten' van Afrika. De Ibeno hebben hun woon- en leefgebied in het zuidwesten van Nigeria. Juist dit gebied is verantwoordelijk voor de grootste olieproductie van het land. Dit lijkt heel mooi, maar in de praktijk betekent dit dat de Ibeno veel te maken hebben met corruptie, criminaliteit, vervuiling van het leefgebied en geweld. Het gebied staat enorm onder spanning omdat de Nigeriaanse overheid, Europese oliebedrijven, de Ibeno en daarbij ook criminele organisaties allemaal hun deel willen van de rijkdom die er te halen is.

Het blijft voor de Ibeno niet bij deze spanning alleen. De regio is in veel gevallen het centrum van conflict en geweld waarbij doden vallen. Sommige Ibeno proberen het politiek op te lossen, anderen pakken de wapens op.

Het Christelijke geloof is voor hen over het algemeen 'de religie van de Ibeno', hoewel 15% van de Ibeno nog steeds de heidense godsdiensten aanhangen. Het doel van het Christelijke geloof is echter niet eeuwige redding, maar eerder het hebben van een gezamenlijk 'waarden -en normen-pakket' zoals ze dit voorheen in hun heidense godsdiensten en rituelen vonden. Als dát de waarde van het Christelijke geloof is voor de meeste Ibeno's, dan moeten we triest concluderen dat hun geloof inhoudsloos en doelloos is.

De apostel Paulus zegt **'Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen'** (1 Korinthe 15:19).



Christus biedt geen sociaal stelsel, maar Hij biedt de éنية weg uit alle ellende hier op aarde naar de heerlijkheid bij Hem!

*Timothé Luimes*



# Judas

*Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.*

*Judas vers 3 (Telos Vert.)*

Judas (de Griekse vorm van het Hebreeuwse Juda, wat 'loven' betekent) had het diepe verlangen om te schrijven, maar hij had het veel liever over een ander onderwerp willen hebben. Het zou ongetwijfeld veel plezieriger en mooier geweest zijn om te mogen schrijven over de 'gemeenschappelijke behoudenis'. Maar God, Die het verlangen in hem gelegd had om te schrijven, had Zelf besloten dat Judas' boodschap een intens ernstige vermaning voor de gelovigen moest zijn om te strijden voor het geloof.

Zijn brief wordt wel gezien als de beschouwing van 'het verval en de dood van het Christendom in de wereld'. Want het onderwerp is het verval, het doelbewust veranderen van de genade van God in losbandigheid, door goddeloze mensen die de kring van de belijdende Christenheid waren binnengeslopen.

De taal van de brief is krachtig en profetisch. Judas gebruikt de

geschiedenis van vroegere opstanden tegen het barmhartige gezag van God om de toestand te illustreren die zich zou ontwikkelen in het Christendom in de laatste dagen. Hoewel Israël gezegend was door de bevrijding uit Egypte, kwamen er door ongeloof toch velen om in de woestijn. Zelfs engelen, zo door God gezegend, zijn in de eeuwige duisternis gebracht vanwege hun opstand. Sodom en Gomorra, Kaïn, Bileam, Korach – allemaal schrikwekkende waarschuwingen voor Gods rechtvaardige oordeel.

Dit alles lijkt misschien somber negatief, maar de afsluitende woorden van Judas die beginnen met 'Maar u, geliefden', vormen een heerlijk positieve aanmoediging tot een geloof dat vertrouwt op de levende God. En 'lofzeggend' blijft de gepaste houding van het kind van God in een tijd dat Gods grote Naam oneer wordt aangedaan.

*Leslie M. Grant*

# Woordzoeker

Kun jij alle Bijbelboeken van het Oude Testament terug vinden in de woordzoeker?

L	P	R	E	D	I	K	E	R	R	H	A	E	I
E	S	N	M	E	S	T	D	E	F	O	E	Z	J
V	A	E	A	G	R	P	H	J	K	O	A	E	H
I	L	K	L	E	A	T	O	O	A	G	J	C	B
T	M	U	E	N	S	F	A	B	H	L	D	H	S
I	E	E	A	E	X	O	D	U	S	I	A	I	N
C	N	R	C	O	O	J	K	O	N	E	B	E	E
U	C	P	H	G	L	E	O	B	E	D	O	L	R
S	E	S	I	E	I	S	N	A	T	I	J	A	E
N	U	M	E	R	I	A	I	M	N	M	E	G	D
R	S	A	I	H	O	J	N	H	E	Z	R	A	E
I	I	M	N	K	A	A	G	L	K	E	E	I	I
C	D	I	D	O	M	E	E	N	E	R	M	M	L
H	A	C	E	R	J	U	N	K	I	L	I	E	G
T	U	H	Z	K	M	E	U	L	N	A	A	H	A
E	Z	A	V	A	A	L	R	E	O	H	E	E	A
R	O	H	S	H	S	A	M	O	R	U	J	N	L
E	J	T	Z	A	E	U	B	J	K	J	O	N	K
N	M	U	I	M	O	N	O	R	E	T	U	E	D
A	A	R	K	O	E	S	I	S	E	N	E	G	F
T	A	H	L	S	S	R	Z	L	E	I	N	A	D
I	S	M	U	G	E	N	A	J	N	A	F	E	Z
L	O	S	W	M	X	J	H	O	S	E	A	O	J
H	A	B	A	K	U	K	J	O	M	N	O	E	P
Z	A	C	H	E	R	I	A	I	A	G	G	A	H

- Genesis
- Exodus
- Leviticus
- Numeri
- Deuteronomium
- Jozua
- Richteren
- Ruth
- Samuel
- Koningen
- Kronieken
- Ezra
- Nehemia
- Esther
- Job
- Psalmen
- Spreuken
- Prediker
- Hooglied
- Jesaja
- Jeremia
- Klaagliederen
- Ezechiël
- Daniël
- Hosea
- Joël
- Amos
- Obadja
- Jona
- Micha
- Nahum
- Habakuk
- Zefanja
- Haggai
- Zacharia
- Maleachi

# It is ûnfoarstelber

Zo luidde een 'kop' in de Leeuwarder Courant op 3 september 2025.

Ook de NOS-app maakte er op 15 september 2025 melding van: 'Oerbos met bomen van 6000 jaar oud ontdekt bij graafwerkzaamheden in Friesland'.

Bij het dorp Oudega wordt een nieuw meer uitgegraven. Tijdens het afgraven kwamen honderden bomen en takken tevoorschijn.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zaagde schijven af voor onderzoek die in een laboratorium worden schoongemaakt en verder onderzocht. Aan de hand van de 'jaarringen' kan, zo stelt men, nauwkeurig worden vastgesteld hoe oud een boom is. Zo zou één van de bomen uit het jaar 3729 voor Christus zijn. Een andere bron noemt leeftijden tussen de 4000 en 6000 jaar.

## ***Inderdaad 'ûnfoarstelber'. Of toch niet helemaal?***

Allereerst wat de 'ouderdom' van de bomen betreft zijn deze gemeten aan de hand van de 'jaarringen'. Daarbij moet vermeld worden dat deze 'jaarringen' niet perse de ouderdom van een boom in jaren aangeeft, maar veelal het aantal groeispruten onder de verschillende seizoen omstandigheden. De wetenschap die zich hiermee bezig-

houdt heet 'dendrochronologie'. Het is beter de 'jaarringen' aan te duiden met 'groeiringen'.

De datering van vier- tot zesduizend jaar is een samengestelde datering van de 'jaarringen' plus de plaats en diepte (aardlaag) waar deze gevonden zijn en mogelijk nog een daarop volgende 'koolstofdatering' ook wel C-14-datering genoemd<sup>1</sup>. De groei van de bomen is in ieder geval geëindigd toen ze **be-graven** werden!

Het viel mij op dat deze leeftijden frappant overeenkomen met de tijdlijn die de Bijbel beschrijft van de periode van de schepping tot en met de zondvloed!

Ongeveer **6000 jaar** geleden de schepping van hemel en aarde (Gen. 1:1 en Ex. 20:11).

Ongeveer **4500 jaar** geleden de zondvloed waarbij over de hele wereld aardlagen werden gevormd met de vele overblijfselen (fossielen) van de 'oude wereld' (2 Petrus 2:5).

Die geschiedenis maakt het 'ûnfoarstelbere' toch 'foarstelber'!

*Ad Massar*

<sup>1</sup>Omdat verschillende dateringsmethoden onderling nogal eens grote verschillen laten zien, moeten we altijd voorzichtig zijn met de resultaten ervan!

## Standvastig Zijn

Je hebt je voorgenomen om de volgende keer als het voetgangerslicht op rood staat, te blijven staan, ongeacht wat je schoolkameraden zeggen. Dan is het zo ver. Jullie lopen samen naar het kruispunt. In stilte denk je: 'Alstublieft, word gewoon groen...', maar het is zoals je gevreesd had. Rood. Wat nu? 'Heere Jezus, ik wil doen wat U van mij verwacht. Help mij alstublieft'. Je blijft staan, terwijl de anderen na een korte controle het kruispunt bij rood oversteken. Een paar van hen houden even in, maar gaan dan toch verder. Eén van hen roept je minachtend iets toe. Je ademt eens diep in. Dat er naast jou ook nog een oude vrouw met een rollator wacht, maakt het niet makkelijker. Het licht springt op groen. Met kloppend hart steek je nu de straat over en je haalt je kameraden in. Zullen de anderen nog iets van je gedrag zeggen? Nee, deze keer niet. Je hebt geluk gehad.

Als je 's middags thuis bent, overdenk je de situatie nog eens. Nu voel je de vreugde, omdat je deze keer, met de hulp van de Heere, Hem gehoorzaam kon zijn. Je begrijpt dat je elke dag Zijn genade en kracht nodig zult hebben, om Hem trouw te volgen, ook als je alleen maar een kruispunt moet oversteken. 'Dank u, Heere Jezus, dat U me de kracht gegeven heeft om standvastig te blijven. Help me ook in andere situaties te doen wat U van me vraagt, wat mijn medemensen ook over mij mogen denken. Ik wil U in grote en kleine dingen trouw volgen. Dank U dat U bij mij bent'.

*Wie trouw is in het minste,  
is ook in het grote trouw.*

Luk. 16:10

*Als wij ontrouw zijn – Hij blijft trouw, want  
Zichzelf kan Hij niet verloochenen.*

2 Tim. 2:13

# De tienertijd en de gevaren die je moet vermijden

*De tienertijd is de leeftijd van verandering en iedereen moet door deze fase heen om volwassen te worden. Deze leeftijd, ongeveer tussen de 13 en 19 jaar, is een kwetsbare periode. Het is niet gemakkelijk voor tieners en hun ouders, vanwege allerlei veranderingen en gevaren, maar het kan een tijd van godvruchtige ontwikkeling zijn.*

## Enkele veranderingen en mogelijke gevaren van de tienertijd

Er zijn veel misleidende en gevaarlijke verleidingen waar tieners mee te maken kunnen krijgen. Laten we er een paar opnoemen:

- verslaving aan mobieltjes, internet, cyberspace, sociale media, gamen en dergelijke;
- veranderingen in hormoonspiegels die kunnen leiden tot een obsessie ten aanzien van het lichamelijk zelfbeeld;
- het verlangen om dingen op de eigen manier te doen in plaats van op een godvrezende manier, wat kan leiden tot gedragsproblemen en het uitdagen van het ouderlijk gezag;

- het toegeven aan de druk van leeftijdsgenoten of het uit zijn op acceptatie, wat kan leiden tot riskant gedrag en de daarmee gepaard gaande gevolgen, zoals alcoholisme, roken, drugsgebruik, seks en ziekte;
- afleiding bij het afmaken van huiswerkopdrachten van school;
- identiteitscrisis met gevoelens van verwarring en onzekerheid;
- verkeerde keuzes wat betreft de omgang met anderen.

Maar zelfs in deze gevaren kunnen tieners de overwinning behalen over de verleidingen door een relatie met Jezus Christus, die leidt tot een intieme gemeenschap met Hem. 'God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus!' (1 Kor. 15:57).





## Enkele suggesties om deze gevaren te vermijden

■ **Vermijd verslavend gedrag.** Je kunt standhouden voor de Heere Jezus in Zijn kracht en sterkte. 'Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel' (Ef. 6:10-11). Gebruik zaken als je mobiele telefoon, internet en cyberspace alleen voor noodzakelijke diensten; besteed geen tijd aan het kijken naar dingen die zondig zijn en aantrekkelijk voor het vlees. Geef je lichaam, je verstand en je wil aan de Heere Jezus (Rom. 12:1-2). Als je op dit moment al worstelt met een verslaving, dan is er hoop voor je in Jezus Christus. Leg je zonden voor Hem open, belijd ze en doe ze weg. 'Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrij-

gen' (Spr. 28:13). 'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn' (Joh. 8:36). Breng ook je ouders op de hoogte van je strijd en zoek professionele hulp als dat nodig is.

■ **Vermijd een identiteitscrisis.** God kent jou en heeft een doel voor jouw leven. Hij zei tegen Jeremia: 'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken' (Jer. 1:5). Houd je niet langer bezig met je identiteit en je gevoelens van verwarring en onzekerheid. Stel in plaats daarvan je vertrouwen op God en zeg net als koning David: 'Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben' (Ps. 139:14). Hij kent je, houdt van je, zorgt voor je, aanvaardt je, en waardeert je (Joh. 1:12; 3:16; Gal. 2:20; Ef. 1:6).

■ **Vermijd het om begeerte te verwarren met liefde.**

Niemand houdt meer van jou dan God Zelf! Zijn liefde voor jou zal niet vervagen, niet wankeken, niet falen, niet eindigen (Joh. 3:16; 1 Kor. 13:4-8; Joh. 13:1). Zeg daarom 'Ja' tegen ware liefde in de Heere Jezus, en 'Nee' tegen begeerte.



Begeerte is willen wat niet van jou is. Begeerte verleidt jou en maakt je vervolgens tot slaaf.

Maar je bent meer dan overwinnaar door de Heere Jezus Christus Die jou heeft liefgehad (Rom. 8:37). Door Christus, door de kracht van de Heilige Geest, en door te bidden en te vertrouwen op Gods Woord, kun je tegenstand bieden aan wellustige liefde, wellustige aantrekkingskracht en wellustige ambitie. Deze doen altijd een beroep op vleselijke bevrediging, omdat ze afkomstig zijn van de duivel. God zegt: 'Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld' (1 Joh. 2:15-16).

■ **Vermijd het toegeven aan groepsdruk.** Wanneer jij je hebt overgege-

ven aan God, hoef je niet bang te zijn voor de negatieve druk van leeftijdsgenoten om jezelf te verontreinigen. Al aten anderen wel van de heerlijke maaltijden van de koning, 'Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk' (Dan. 1:8).

Ook gebood koning Nebukadnezar het hele volk om neer te vallen voor een groot gouden beeld dat hij gemaakt had, en het te aanbidden (Dan. 3:1,5). Maar drie jonge mannen, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, weigerden toe te geven aan de eis van de koning om zijn beeld te aanbidden, en zij weigerden toe te geven aan de druk van het hele volk. God zorgde ervoor dat deze drie jonge mannen niet verbrandden in de vuuroven. In plaats daarvan liepen zij vrij rond in het vuur en was de Zoon van God daar in dat vuur bij hen (de Heere Jezus voor Zijn menswording) (vs. 25)!

Geef niet toe aan de druk om deel te nemen aan zondige pleziertjes, zoals feesten met goddeloze muziek, drugsgebruik en seksuele activiteit. Wees selectief en kies vrienden die je zullen opbouwen – en niet afbreken – in je karakter en in je liefde voor de Heere Jezus en voor je ouders. Maak verstandige keuzes, net als Mozes, die 'er voor koos liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben' (Hebr. 11:25).

maatschappij waarin ze te maken hebben met de druk van leeftijdsgenoten. Zoals de apostel Paulus Timotheüs aanmoedigde: 'Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid' (1 Tim. 4:12; vgl. Ef. 6:1). Tieners zijn dus niet veilig in de afwezigheid van gevaar, maar ze zijn veilig in de aanwezigheid van de Heere Jezus, de Verlosser.

*Emanuel V. John*

## Het voorbeeld van Christelijke tieners

Er zijn tieners die zich te midden van deze veranderingen, uitdagingen en gevaren niet als gevangenen overgeven, maar 'meer dan overwinnaars' zijn door Christus Die hen liefheeft (Rom. 8:37). In deze wereld waarin de zonde door de media wordt verheerlijkt, maken deze tieners een verschil door op scholen en in kampen uit te komen voor de waarheid in de Heere Jezus Christus. Zij hebben invloed op anderen door hun ouders te gehoorzamen in de Heere; door de waarheid te verkondigen in liefde; door hun genadige houding; door hun vertrouwen op God; en door hun inzet om een rein leven te leiden in een verdorven



# Het voornemen van God in de Romeinenbrief – Gods eeuwige plan met ons

*God heeft een eeuwig raadsbesluit. Dit raadsbesluit betreft Zijn geliefde Zoon. Hij sluit echter ook ons in, die bij de gemeente van de Heere Jezus Christus horen en delen in Zijn smaad. Het is de moeite waard ons met dit plan van God bezig te houden. Als het voor God belangrijk is, dan moet het voor ons ook waardevol zijn.*



*Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.*

Rom. 8:29-30

Deze beide verzen beschrijven Gods raadsbesluit van vóór de grondlegging der wereld. Dit raadsbesluit toont aan de verlost en het doel dat God met hen voorheeft: Ze zullen eens in de hemel aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zijn. Er worden in de brief aan de Romeinen vijf feiten genoemd, die duidelijk maken wat God heeft gedaan om Zijn doel te bereiken. Deze feiten zijn/ worden vervuld in het verleden, het heden en de toekomst. In het verleden is de gelovige 'tevorens gekend' en 'tevorens bestemd', in het heden is hij 'geroepen' en 'gerechtvaardigd' en in de toekomst zal hij 'verheerlijkt' worden.

In de brieven aan de gemeenten van Efeze en Korinthe noemt God nog andere feiten die met Zijn raadsbesluit te maken hebben. Namelijk de 'uitverkiezing' (Ef. 1:4), het 'schoonwassen' en het 'heiligen' (1 Kor. 6:11).

We beperken ons in dit artikel echter tot wat de brief aan de Romeinen ons

leert over Gods raadsbesluit.

In beide verzen zijn twee dingen die opvallen, die steeds weer vermeld worden:

1.) 'Want ...'— 'en hen die ...'

Deze woordcombinatie gebruikt God vier maal met betrekking tot Zijn raadsbesluit. Hij maakt hiermee duidelijk dat het gaat om verschillende handelingen, die dezelfde personen betreffen. Degenen die Hij tevoren gekend heeft, zijn uiteindelijk ook diegenen die Hij heeft verheerlijkt.

2.) 'ook'

Het tweede wat opvalt is het woord 'ook'. Daarmee maakt God ons duidelijk dat Hij Zich niet beperkt tot één deel van het raadsbesluit, dat ons ten deel valt, maar dat elk deel voor iedere verlost zeker is.

## **D**e twee feiten van het verleden **'tevorens gekend'**

God heeft ons (de gelovigen), in Jezus Christus' gekend in de eeuwigheid, vóór de tijd. Toen noch de hemel, noch de aarde, noch de mensen geschapen waren heeft God ons al in Hem gekend.

De betekenis van 'kennen' in Gods Woord gaat verder, dan iets te weten. Met het feit dat Hij 'tevorens heeft gekend' wordt bedoeld dat God Zijn ogen actief richtte op mensen, die Hij in Jezus Christus, tot voorwerpen van Zijn zegen wilde maken. Efeze 1:4,5 toont dat duidelijk.

**O**mdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

*Efeze 1:4,5*

## **'tevorens bestemd'**

Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook 'tevorens bestemd'. Dat betekent, iemand vast voor iets te

bestemmen, zonder dat het teruggeroepen kan worden. Dit van te voren bestemmen wordt met twee concrete bedoelingen verbonden:

- 1.) Opdat de gelovigen aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zouden zijn.
- 2.) Opdat Christus de Eerstgeborene onder vele broeders zou zijn.

## **A**an het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zijn

Het is Gods plan en Zijn doel, dat de hemel eens gevuld zal zijn met verlossenen, die aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zijn. Dat zal gebeuren als de Heere Jezus terugkomt bij de opname. Dan zal ons vergankelijk lichaam worden veranderd, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam (Fil. 3:21; 1 Joh. 3:2).

Wij zijn nu al in geestelijk opzicht aan de Heere gelijkvormig. In de heerlijkheid zal dat volkomen zijn, wanneer ook ons lichaam aan dat van de Heere Jezus gelijkvormig is. Deze gelijkvormigheid betreft de verheerlijkte Mens Jezus Christus. Dat is Gods grote doel met ons. We moeten ons er wel bewust van zijn, dat we niet gelijk aan de Zoon zullen zijn in Zijn God-zijn.

## **O**pdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders

Het tweede punt is hier, dat de Heere Jezus de Eerstgeborene onder vele broeders zal zijn. Als wij gelovigen, ook broeders genoemd (Hebr. 2:11),

in de hemel aan het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zullen worden gemaakt en aan de Heere Jezus gelijk zullen zijn, dan nog zal Hij voorrang op ons hebben. Dat houdt het begrip 'Eerstgeborene' in. De Heere Jezus zal dus de eerste plaats hebben. Deze waarheid wordt verbonden met het ogenblik waarop de Heere Jezus op deze aarde zal verschijnen, om het Koninkrijk met macht op te richten en te regeren.

**G**eliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.  
1. Joh. 3:2

We zullen dan in gelijkvormigheid aan Zijn Lichaam, met Hem, voor de wereld zichtbaar zijn (2 Thess. 1:10). Daar zal Hij onder ons de eerste plaats innemen. We zullen zijn vertegenwoordigers zijn. Dat betekent trouwens niet dat Zijn eerste plaats beperkt zal blijven tot de tijd van het Koninkrijk. Nee, Hij zal altijd, op elk ogenblik, de voorrang hebben.

**D**e twee feiten van het heden  
Nadat God ons tevoren in Chris-

tus gekend en bestemd heeft, volgen verdere handelingen van God met betrekking tot ons: **'geroepen'** en **'rechtvaardigen'**. Beide hebben betrekking op het heden, dus op onze tijd dat we leven.

### 'roepen'

God 'roept' ieder mens tijdens zijn leven. Deze roep van God komt tot Zijn doel in degenen die Hij 'tevoren gekend' en 'tevoren bestemd' heeft. Wanneer we in de brieven lezen dat we geroepen zijn, betekent dat dat de roep aangenomen en opgevolgd wordt. Het Evangelie van de genade van God bereikte ons en wij mochten het aannemen. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld in de evangeliën, wordt een roep van God getoond die niet aangenomen wordt (bijv. Matth. 22:14).

Maar Gods voornemen is en blijft onaantastbaar en zeker. Mensen die God in het verleden 'tevoren gekend' en 'tevoren bestemd' heeft, volgen nu in het heden zijn roep – zij nemen de Heere Jezus in geloof aan, door berouw te hebben, zich tot God te bekeren en in het volbrachte werk van de Heere Jezus te geloven.

Op dit punt moet kort worden vermeld dat ieder mens de mogelijkheid heeft zich tot God te bekeren. Het is Zijn wil 'dat alle mensen zalig [=behouden] worden en tot kennis van de waarheid komen.' (1 Tim. 2:4). De mens heeft de verantwoordelijkheid om tot God te komen. Als hij niet wil –

gaat hij verloren. Hij gaat niet verloren omdat God niet wilde, maar omdat hij zelf 'nee' tegen het Evangelie van Gods genade heeft gezegd. Als de mens wil – zal hij gered worden!

8:33). Hij staat daardoor zo voor God, alsof hij nooit gezondigd had. God zal hem niet veroordelen, want er is geen punt van aanklacht meer. Dat is rechtvaardiging.

## Wie zal beschuldigen en inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

*Rom. 8:33*

### 'gerechtvaardigd'

Ieder mens is van nature een zondaar, een onrechtvaardige die onder het oordeel van God staat. Maar op het ogenblik dat hij zich bekeert en in Jezus Christus gelooft, wordt hij gerechtvaardigd. God, als hoogste Gezag, spreekt hem van zijn schuld en zonde vrij en stelt hem als een gerechtvaardigde voor Zich (Rom. 5:1;

We worden gerechtvaardigd door het bloed van de Heere Jezus. Dat wil zeggen: door Zijn dood (Rom. 5:9). Dat is de grondslag van onze rechtvaardiging. Op deze grondslag kan God ons rechtvaardigen, zonder Zijn gerechtigheid en heiligheid prijs te geven.

De straf voor onze zonden heeft Jezus Christus gedragen. Hij is daarvoor gestorven – Hij heeft betaald. De rechtvaardigheid door het geloof werd ons deel, niet door werken van de wet (Rom. 5:1; Gal. 2:16). Maar tegelijkertijd is het ook Zijn genade, waardoor wij gerechtvaardigd zijn (Tit. 3:7). Dus de bron van de rechtvaardiging is de genade. De grondslag van de rechtvaardiging is het bloed van de Heere Jezus en het middel van de rechtvaardiging is het geloof.

## Het laatste feit - de toekomst

### 'verheerlijkt'

'Wanneer we door God gerechtvaardigd zijn, zal Hij ons op een dag verheerlijken. Dat gebeurt als de Heere Jezus terugkomt en ons tot Zich neemt. Zoals we al gezien hebben, zal Hij dan 'ons vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam' ( Fil. 3:21; Joh. 17:22). Dan zullen wij Hem zien zoals Hij is.

Hoewel onze verheerlijking in de toekomst ligt, beschrijft God het alsof het al gebeurd is: 'die heeft Hij ook verheerlijkt' (Rom. 8:30). Het is interessant dat Gods Woord voor de verheerlijking in de toekomst de voltooide tijd gebruikt. In Zijn voornemen heeft Hij ons al verheerlijkt, maar in werkelijkheid zal Hij ons nog verheerlijken. Dit betekent dat onze verheerlijking ook absoluut zeker is. Daarin kan niets of niemand God verhinderen.

In deze vijf feiten krijgen we een blik in het hart van God. Hij vertelt ons wat Hem in de eeuwigheid – al vóór de tijd begon – heeft bezig gehouden, en wat Zijn vaste voornemen met betrekking tot de verlost is. Het was vóór de grondlegging van de wereld, voordat er mensen waren, Zijn volkomen wil om eens de verlost, die aan het beeld van Zijn Zoon gelijk zullen zijn, in de hemel te hebben. Deze zekere hoop van de verlost is het uitzicht van de apostel Paulus in het achtste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. De weg daarheen kon alleen door het werk van de Heere Jezus bereid worden. En spoedig zal de belofte van de verheerlijking worden vervuld – misschien vandaag al! Dan zal Hij met ons tot Zijn doel komen – precies zoals God het Zich heeft voorgenomen.

*Manuel Walter*

*Veel meer dan zullen wij, nu wij  
gerechtvaardigd zijn door Zijn  
bloed, door Hem behouden worden  
van de toorn.*

*Rom. 5:9*

# Wie zielen vangt, is wijs - Spreuken 11:30



Tien aanbevelingen, wanneer je zielen voor de Heere wilt winnen:

1. Vertrouw niet op je eigen bekwaamheid, maar blijf afhankelijk! 'de Heilige Geest zal u ... leren wat u moet zeggen' (Luk. 12:12).
2. Verlies je niet in discussies! Misschien win je die – en verlies je daarbij een kostbare ziel. Denk aan de vermaning, 'dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders' (2 Tim. 2:14).
3. Plaats jezelf niet in het middelpunt! Jij bent slechts 'de stem van iemand die roept in de woestijn' (Joh. 1:23).
4. Leerteluisteren! '... dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten' (Richt. 7:11).
5. Spreek in de regel van man tot man of van vrouw tot vrouw!
6. Houd rekening met de leeftijd van je gesprekspartner! Paulus zegt hierover: 'Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid' (1 Tim. 5:1 en 2).
7. Slinger niet met te veel teksten: verklaar het Evangelie met eenvoudige woorden! Drie of vier bijbelteksten volstaan, 'Want het Woord van God is levend en krachtig' (Hebr. 4:12).
8. Wees vriendelijk en liefdevol maar niet strijdlustig! Je hebt een opdracht, een boodschap. Je mag bidden: '... geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken' (Hand. 4:29).
9. Word niet ongeduldig! Sommige mensen moeten meermalen aangesproken worden, voordat God Zijn werk kan doen. Denk aan 'God in Zijn geduld ... in de dagen van Noach' (1 Petr. 3:20).
10. Laat je niet ontmoedigen wanneer je geen resultaat ziet, maar wees trouw! Dan zul je eenmaal horen: 'Goed gedaan, goede en trouwe dienaar' (Matth. 25:23).

## GOED GEDAAN, GOEDE EN TROUWE DIENAAR

*Matthëus 25:23*



*Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt.  
Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd.*

Prediker 3:11

## De weg is het doel

Dit motto leest men vaak. Voor een mooie wandelgids is dat een prima tekst. Het is echter zorgwekkend als mensen dit als levensmotto hebben. Ze zijn onderweg maar ze vragen zich niet af: 'Waar kom ik vandaan?' of: 'Waar ga ik naartoe?' Daarom hebben ze geen ander doel dan het 'onderweg' zo aangenaam mogelijk te maken.

'De weg is het doel' – Ja, als de mens slechts een hoog ontwikkeld dier was, ontstaan door toevallige, nuttige veranderingen in de erfelijke aanleg, dan zou er geen duidelijk doel zijn waar het leven toe leidt. Dan zou de dood het einde betekenen.

Maar laten we eens met open ogen door de natuur lopen. Hoeveel schoonheid zien we hier in de planten en dieren! En deze schoonheid, die veel verder gaat dan wat alleen maar nuttig of praktisch is, doet ons aan de Schepper denken.

De natuur wijst de goede waarnemer op God, die alles 'mooi gemaakt heeft op zijn tijd'. God leeft! De vraag: 'Waar kom ik vandaan?' is duidelijk beantwoord. En omdat God ons een bewustzijn en verstand gegeven heeft, is ook de vraag: 'Waar ga ik naartoe?' belangrijk. Zij komt voort uit het eeuwigheidsbewustzijn, dat God in onze harten heeft gelegd.

Ja, waar voert onze levensweg naartoe? – Welk doel gaan we tegemoet? – Waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen?

God wil ons in Zijn heerlijkheid opnemen, waar alles nog oneindig veel mooier is dan de natuur hier op aarde. Maar om dit doel te bereiken, moeten we van onze eigenzinnige wegen terugkeren tot Hem.