

1

8^e JAARGANG • JANUARI 2022
WWW.VOLGMIJ.NL

VOLG MIJ!

Tijdschrift voor geloofsopbouw



4 **Half om half?**

11 **Vier voorbeelden
van een uniek offer**

24 **Bemoedigende
woorden voor
moeders**

Inhoud

■ Bijbel praktisch

Half om half?	4
De dagelijkse overdenking van de Bijbel.....	29
Wat het betekent om vergeving van zonden te hebben?.....	32

■ Actueel

Veel getrompetter!	7
--------------------------	---

■ Aan de slag

Puzzel	10
Ogenblik.....	18
Actueel	32

■ Jezus Christus

Vier voorbeelden van een uniek offer	11
--	----

■ Gebed ABC...

Qatar.....	20
------------	----

■ Bijbelstudie

Nahum	23
Bijbelstudie Markus (1)	34

■ Huwelijk en gezin

Bemoedigende woorden voor moeders	24
---	----

■ Goede boodschap

Gevaar voor hun leven!	36
------------------------------	----

Colofon

Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten (Nederland)
Tel. 0543 - 47 17 46
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl
E-mail: bestel@uhwdw.nl

Redactie:

E-mail: volgrij@christelijkjeugdwerk.nl
Internet: www.VolgMij.nl

Copyright afbeeldingen:

- © AdobeStock
- © Billionphotos
- © Wikipedia

Layout:

Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!
Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar. Abonnement is **gratis**;
geef daarom gerust een abonnement weg!

Giften om dit werk mogelijk te maken kunnen worden
overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit
het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de vroegere abonnementsprijs van €18,95 p.j.
was *niet kostendekkend*.

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v.
'gift Volg Mij'), zodat we weten dat je je abonnement wilt
blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl dat je
het abonnement graag blijft ontvangen maar het financieel
niet kunt steunen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de
Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

Seite 1 © freshidea - stock.adobe.com
Seite 2 © wizdata - stock.adobe.com
Seite 4 © Andrey Popov - stock.adobe.com
Seite 6 © deepstock - stock.adobe.com
Seite 7 © nyiragongo - stock.adobe.com

Seite 10 © Taiga - stock.adobe.com
Seite 23 © Oleksandr - stock.adobe.com
Seite 24 © Stephanie Eichler - stock.adobe.com
Seite 25 © czarny_bez - stock.adobe.com
Seite 27 © chinarrach - stock.adobe.com

Seite 29 © Jason Stitt - stock.adobe.com
Seite 30 © Brian Jackson - stock.adobe.com
Seite 32 © Nelos - stock.adobe.com
Seite 33 © AungMyo - stock.adobe.com

Hallo allemaal!

We hebben weer een nieuw jaar voor ons! Vaak hebben mensen dan goede voornemens. Bij Barnabas was het zo dat hij de gelovigen in Antiochië aanspoorde om met een voornemen van het hart bij de Heere te blijven (Hand.11:23). Wat zou dat fijn zijn als we allemaal deze wens zouden hebben! Bij Hem blijven en elke dag meer te genieten van Zijn Persoon.

Er is maar één Persoon over Wie geschreven staat dat alles aan Hem geheel en al begerlijk is (Hoogl. 5:16). Met Hem is niets en niemand te vergelijken. Zou het onze hartenwens niet moeten zijn om Hem beter te leren kennen? Als we Hem beter leren kennen zullen we ook vanzelf op Hem gaan lijken en niet een leven leiden wat in deze uitgave "half om half" genoemd wordt.

In dit nummer krijgen we uitleg over de offers. Ook de offers spreken van Hem. Wat is het belangrijk om de Bijbel te lezen met gebed. Het lezen van de Bijbel en het gebed horen samen te gaan. In deze editie krijgen we daar wat praktische tips voor. Alleen met Zijn hulp kunnen we begrijpen wat we lezen en kan het werken in onze harten en in onze levens. En dat wensen we jullie als redactie allemaal toe!

Hartelijke groeten,

Murat Tüzün



Half om half?

'Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Hun kinderen spraken voor de helft Asdoditisch, en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk.'

Nehemia 13:23-24



Ik blijf graag anoniem, want het gaat niet om mij. Maar toch wil ik je graag iets vertellen over wat mij als jongere heeft beziggehouden.

Met één schoolvriend sprak ik altijd over het meest recente voetbalnieuws. Met een andere vriend keek ik graag grappige filmpjes op YouTube, of we deden wat spelletjes op de computer. Ik had maar één vriend met wie ik over de Heere sprak. Nu hoeven vrijetijdsbestedingen geen zonde te zijn, maar deze schoolvrienden kenden mij niet als een jongen met een hart vol van de Heere Jezus – en dat is wél een probleem.

De Joodse kinderen uit dit Bijbelgedeelte, die ondertussen niet meer zo heel erg Joods waren, waren kinderen van Abraham 'naar het vlees', maar ze spraken heidense talen. Ze waren deels Joods, deels heidens. Hoe kwam dat? De Joden in Nehemia's tijd hadden toegestaan dat er goddeloosheid bin-

nenkwam door de vrouwen uit andere volken. Het gevolg was te verwachten: het toelaten van onreinheid in het volk baarde letterlijk vruchten. Er werden kinderen geboren die voor de helft hun plekje in de wereld hadden, die er – als we het over de praktijk hebben – voor de helft in opgingen.

Zo kan dat ook bij ons als jongeren zijn. Wanneer we toelaten dat er zonde in ons leven komt, zullen we vanzelf een plekje in de wereld innemen. Wanneer we niet vol zijn van de Heere Jezus en daardoor niet (meer) elke zonde in ons leven veroordelen, zal de blijdschap in Hem ontbreken. En daardoor kunnen we in onze omgeving niet als echte, Godvrezende Christenen worden herkend!

In Numeri 23:9 legt de Heere Bileam de volgende woorden in de mond over Israëel: '(...) zie, dat volk woont afgezonderd, onder de heidenvolken rekent het zich niet'. Dat verlangt de Heere



ook van ons! Hij wil niet dat we deels 'heidense talen' spreken. Als je dat op ons toepast, betekent het dat we niet meedoen met de wereldse manieren. Hij wil dat we een leven leiden naar Zijn wil en ons helemaal aan Hem geven, en niet half. We mogen door Hem veranderd worden: 'Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel' (1 Petr. 1:15).

Waarom zouden we dat als Christenen doen? Het antwoord wordt een paar verzen verder gegeven: we zijn vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus (vs. 18). En hoe kostbaar is dat bloed! Het is heel anders dan mijn bloed; het is het bloed van het volmaakte reine, heilige Lam van God. Geen vlek of rimpel was er in Zijn hele leven te bekennen. Niet voor ons oog, en vooral niet voor Gods oog (Ps. 17:3). De Heere Jezus beter leren kennen wordt de grootste wens van iedereen die zich oprecht met Hem bezighoudt. Hij wordt alles waar we ons hart op richten; Hij trekt onze aandacht en liefde weg van aardse thema's en vervangt ze met een rust en blijdschap die in Hem gegrond is. Wat een Heere! Zouden we Hem uit het oog willen verliezen? Willen we het praten over Hem inruilen voor 'heidense talen'? Nee toch?

'En zij zongen een nieuw lied (...) want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.' (Openb. 5:9). Dat gaat over verlost in de toekomst, als de Gemeente al in de hemel is.

Maar ook wij in onze tijd zijn als gelovigen door Zijn bloed gekocht. Als je de lessen van dit gedeelte toepast op ons, mag je weten: het is Zijn wens dat ook wij het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat (Openb. 14:4). Een paar verzen verderop (vs. 5) staat zelfs dat de verlost onberispelijk (smetteloos) zijn. Zo ziet God inderdaad ook ons! Dat heeft helemaal niets te maken met hoe



goed ik als mens ben, maar ik ben gekocht door het Lam. De volle prijs voor mijn schuld is betaald. God ziet mij nu in Christus. Dat is een principiële feit, dat Gods Woord ons vertelt. Ik ben niet half gekocht om met mijn andere helft 'heidense talen' te spreken, maar ik mag mijn hele leven wijden aan Hem door Wiens bloed ik gekocht ben. We mogen als verlost onszelf erin oefenen om, op welke plek dan ook, te leven tot Zijn eer en om van Hem te getuigen.

De Heere Jezus is mijn Verlosser! Met Hem bezig zijn vult mijn hele hart met blijdschap. Is mijn hart met de Heere Jezus vervuld, dan zal ook mijn uiterlijke wandel volledig door Hem gekenmerkt zijn. Niet half om half, maar ... helemaal voor Hem. Iets mooiers is er niet!

Veel getrompetter!

- maar het blijkt een olifant in de 'eigen' evolutionaire porseleinkast te zijn!

Met veel getrompetter verkondigde de NOS nieuwssite op vrijdag 22 oktober 2021 het fenomeen: **Olifanten evolueren 'razendsnel' door stroperij: slagstanden verdwenen**¹

Dit nieuwsitem hadden zij 'opgepikt' uit het oktobernummer 2021 van het wetenschappelijk vakblad *Science*² waarin het fenomeen beschreven wordt als '(razendsnelle) evolutie in actie':

"Biologen ontdekten in een olifantenpopulatie in nationaal park Gorongosa in Mozambique opmerkelijk veel slagstandloze vrouwtjesolifanten. Daaruit concluderen ze dat de soort zich in korte tijd zo heeft aangepast dat de slagstanden geen bedreiging meer vormen voor hun voortbestaan."

¹ <https://nos.nl/artikel/2402646-olifanten-evolueren-razendsnel-door-stroperij-slagstanden-verdwenen>
² <https://www.sciencenews.org/article/tuskless-elephants-evolution-poaching>

Let op!: Al in 2014 verscheen het onderstaande artikel in *Creation Magazine*.

Waarom de olifant zijn slagstanden verliest (en het geen evolutie is!)

De slagstanden van olifanten worden korter - en een steeds groter deel van de olifantenpopulatie is zelfs volledig slagstandloos - en dit wordt algemeen verkondigd als 'evolutie' en 'Darwinisme in actie'.³

De uitgesproken atheïst Richard Dawkins verwijst naar het fenomeen in zijn boek, *The Greatest Show on Earth - the evidence for evolution*, in het hoofd-

³ Gray, R., *Waarom olifanten niet zulke lange slagstanden bezitten — Olifanten ontwikkelen, volgens natuurbeschermingsexperts, kleinere slagstanden als gevolg van de druk van het jagen en stropen voor ivoor*, *telegraph.co.uk*, 20 januari 2008.





stuk met de titel "Before our very eyes".⁴ De snelheid van de verandering heeft velen verrast. Dawkins wijst er in dat hoofdstuk op dat "Darwin zelf [olifanten] uitkoos als een van de langzaamst voortplantende dieren, met een van de langste generatiewisselingen" en hij meent dat, verwijzend naar de snelle vermindering van de slagtdomvang, "we niet zouden verwachten het binnen één mensenleven plaats te zien vinden."

'De gemiddelde slagstanden van Afrikaanse olifanten zijn de afgelopen 150 jaar gehalveerd'

Een verandering door halvering van de gemiddelde slagtdomvang van Afrikaanse olifanten sinds het midden van de 19e eeuw is inder-

⁴ Dawkins, R., *The Greatest Show on Earth – the evidence for evolution*, Free Press, New York, VS, 2009. Voor een weerlegging van Dawkins' boek, zie *The Greatest Hoax on Earth* door Jonathan Sarfati, creation.com/store.

daad snel en dramatisch. Een soortgelijk effect is waargenomen bij de Aziatische olifantenpopulatie in India. Een artikel in *The Telegraph* zei:

"[Maar] terwijl evolutie normaal gesproken over duizenden jaren plaatsvindt, hebben deze veranderingen zich binnen 150 jaar voorgedaan."⁵

Statistieken van de ivoorhandel en de gegevens van jagers vertellen ons hoeveel de grootte van

de slagstanden is afgenomen.⁶ En men is er het in het algemeen over eens, dat het door de selectiedruk van jagers die aan de ivoorhandel willen leveren komt dat de grootte van de slagstanden is afgenomen en de slagtdoosheid is toegenomen. Jagers richten zich natuurlijk op olifanten met grote slagstanden, maar tegenwoordig zijn grote trofeeën moeilijk te vinden.

De jacht lijkt ook soortgelijke gevolgen te hebben gehad voor elanden, die nu een kleiner gewei hebben dan een paar decennia geleden, en ook bij de wilde dikhoornschapen.⁷

⁵ Gray, R., *Waarom olifanten niet zulke lange slagstanden bezitten — Olifanten ontwikkelen, volgens natuurbeschermingsexperts, kleinere slagstanden als gevolg van de druk van het jagen en stropen voor ivoor*, telegraph.co.uk, 20 januari 2008.

⁶ Brooks, A. en Buss, I., *Trend in slagtdoosheid van de Oegandese olifant*, *Mammalia* 26 :10-34, 1962.

⁷ Coltman, D., en 5 anderen, *Ongewenste evolutionaire gevolgen van trofeeënjacht*, *Nature* 426 (6967):655-658, 2003. Whitfield, J., *Schapenhoorns verkleind door de voorliefde*

Maar is dit echt *evolutie*? Het antwoord is een volmondig 'Nee!' De selectiedruk van jagers is een in wezen kunstmatig opgelegde versie van 'natuurlijke selectie'.⁸ Een dergelijke 'kunstmatige' of 'natuurlijke' selectie is in geen enkel geval 'evolutie' omdat het alleen bepaalde genen kan bevoordelen boven andere en geen nieuwe genetische informatie kan genereren.⁹ Selectie kan alleen genetische informatie die al bestaat verwijderen. Het is dan ook geen wonder dat de effecten ervan zo snel zichtbaar zijn, zelfs binnen slechts één generatie.¹⁰

'De slagtandloze olifanten hebben het voordeel dat ze door jagers worden genegeerd'

Merk op dat, in ieder geval bij sommige olifanten, slagtandloosheid is toegeschreven aan "een toevallige genetische mutatie".¹¹ Evolutionisten kijken naar mutaties als voorwaarde voor natuurlijke selectie om zijn werk te kunnen doen - een mechanisme waarvan zij beweren dat het schuim van een oersoep zich in de loop van miljoenen jaren in dikhuiden heeft veranderd. Maar om nieuwe

van jagers voor trofeeën, *Nature* 426 (6967):595, 2003.
Catchpoole, D., Bighorn horns not so big, *Creation* 32 (4):12-13, 2010; creation.com/bighorn.

8 Grabianowski, E., *How natural selection works: case studies in natural selection*, science.howstuffworks.com, acc. 1 augustus 2014.

9 Zie ook: Wieland, C., *Muddy waters - verduidelijking van de verwarring over natuurlijke selectie*, *Creation* 23 (3):26-29, 2001; creation.com/muddy.

10 Zie creation.com/speedy voor meer informatie hierover.
11 Olifanten laten hun slagtanden achter om te overleven, news.bbc.co.uk, 25 september 1998.

functies te creëren, vereist dat een toename in genetische informatie, terwijl bij de mutatie voor de slagtanden van olifanten sprake is van een verlies van informatie en dat is er zeker geen goed voorbeeld van! Slagtandloze olifanten hebben echter het voordeel dat ze door jagers worden genegeerd en dus overleven om hun gemuteerde genen door te geven aan de volgende generatie.¹²

Natuurlijke selectie plus mutaties is geen evolutie. Functie-vernietigende mutaties zijn echter precies in lijn met een wereld die aan de "slavernij van het verderf" onderworpen is, zoals de Bijbel het beschrijft (Romeinen 8:19-22).

door David Catchpoole

Dit artikel is met vriendelijke toestemming vertaald uit *Creation* 37 (1) :21, januari 2014 van Creation Ministries International.

¹² Steenkamp, G., Ferreira, S., en Bester, M., *Slagtandloosheid en slagandfracturen bij vrijlopende Afrikaanse savanneolifanten (Loxodonta africana)*, *Journal of the South African Veterinary Association* 78 (2): 75-80, 2007.

Zweedse Puzzel



Oplossing:

Je bent

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

voor God.

Vier voorbeelden van een uniek offer

Het zoenoffer van Christus – voorafgeschaduwd door de offers van het Oude Testament

Stel je eens een kruis voor dat op een heuvel staat. Je kunt om dit kruis heen lopen en het van verschillende kanten bekijken. Elke kant biedt je een bijzonder perspectief van het kruis. Precies zo tonen de verschillende offers van het Oude Testament ons telkens een bijzondere blik op het werk van de Heere Jezus aan het kruis.

Dat wij de offers van het Oude Testament mogen zien als een voorafschaduwing van de Heere Jezus, maakt het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen duidelijk. Er worden namelijk verbanden gelegd tussen de offers en het werk van de Heere Jezus aan het kruis. Daarbij ontdekken we zowel overeenkomsten (zie bijv. Hebr. 13:11-12) als tegenstellingen (zie bijv. Hebr. 10:11-14).

Het offer van Jezus Christus is één offer, maar het wordt in de vier hoofdooffers van het Oude Testament vanuit verschillende perspectieven getoond. Hoe groot en volmaakt is het offer van de Heere Jezus, dat in dit ene werk alle voorbeelden in vervulling doet gaan!

We vinden de indeling van de offers van het Oude Testament in vier hoofdooffers in Hebreeën 10:5-6. Daar wordt over slachtoffers (bedoeld zijn vredeoffers), over graanoffers, over brandoffers en over offers voor de zonde gesproken. Deze indeling zullen we in dit artikel volgen. Daarbij houden we ons aan de volgorde zoals we die in Leviticus 1 tot 5 vinden.

Het brandoffer (Lev. 1)
Het brandoffer was voor de afzonderlijke Israëliet een vrijwillig offer, dat – afgezien van de huid van het offerdier die de priester bij het grootste brandoffer, de stier, mocht krijgen – in zijn geheel voor God op het altaar gerookt werd. Het was een offer tot een aangename geur voor de HEERE.

Dit offer toont ons de Heere Jezus, zoals Hij Zich aan het kruis op Golgotha helemaal voor God geofferd heeft. Hij heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven, maar tegelijkertijd was Hij een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God (Ef. 5:2). Hij ging naar het kruis en in de dood om Zijn God te verheerlijken (Joh. 13:31). Deze



kant van Zijn offer toont het brandoffer. Door Zijn werk aan het kruis is God helemaal tevredengesteld¹ en verheerlijkt². Hij kijkt met blijdschap en waarde-

1 Misschien vraag je jezelf af waarom God 'tevredengesteld' moest worden. Welnu, door de zonde was alles verdorven wat oorspronkelijk zeer goed uit Gods hand voortgekomen was. Daarover is God diep bedroefd, daarmee kan Hij niet 'tevreden' zijn. Maar het hoefde niet zo te blijven. De Heere Jezus kwam en heeft in alles Gods wil gedaan. Hij was volmaakt en leefde altijd tot eer en vreugde van God. Als deze volmaakte Persoon heeft Hij Zichzelf aan God geofferd. Met Zijn Persoon en Zijn werk is God helemaal tevreden! Hij is wat al Zijn rechtvaardige eisen betreft helemaal tot rust gekomen in en door het werk van de Heere Jezus. Wat een heerlijke Persoon is Hij en wat een geweldig werk heeft Hij gedaan!

2 Wat betekent het dat God verheerlijkt is door het werk van de Heere Jezus? Dat betekent dat al Zijn 'eigenschappen' (Zijn liefde, Zijn heiligheid) helemaal zichtbaar geworden zijn. En wel op een volmaakte manier, zoals het niet beter kon geschieden. Ja, aan het kruis op Golgotha is God verheerlijkt geworden in de Heere Jezus (Joh. 13:31).

ring naar het offer van de Heere Jezus en tegelijk op dezelfde manier naar ieder die het werk van de Heere Jezus in het geloof aangenomen heeft. Het welgevallen van God geldt niet alleen het offer, maar ook iedereen die in de Heere Jezus gelooft. Dat wordt in Leviticus 1:4 heel mooi duidelijk gemaakt. De offeraar moet zijn hand op de kop van het offer leggen voordat hij het slacht. Dat zou hem ten goede komen.

Laten we nog even kijken naar de afzonderlijke bestanddelen van het offer.

- De **huid** was voor de priester. Het is een verdere verwijzing naar hoe God iedere gelovige in de Heere Jezus ziet. Hij ziet als Hij naar de gelovigen kijkt niet meer de oude en verloren mens, maar de Heere Jezus en Diens offer.
- De **kop** herinnert ons aan de gedachten en de wil van de Heere, totaal overgegeven en aan God gewijd!
- Het **vet** toont de energie in Zijn overgave aan God.
- De **ingewanden** tonen Zijn innerlijke gevoelens.
- De **beenderen (poten)** herinneren aan Zijn wandel en weg, die in alles tot verheerlijking van God was.

Zo had de Heere Jezus Zichzelf, met al Zijn heerlijkheden en voordelen, overgegeven en Zich helemaal voor God geofferd. Tonen de details van dit offer ons niet Zijn totale schoonheid?!

Het graanoffer (Lev. 2) Dit offer was een offer zonder bloed. Het toont ons daarom niet in de eerste plaats de dood van de Heere Jezus, maar vooral Zijn volmaakte leven in overgave aan Zijn God. Deze overgave ging tot aan het kruis. Het graanoffer toont ons Zijn hele leven en Zijn lijden aan het kruis, maar zonder het verzoenende lijden.

Het offer bestond uit meel, olie en wierook. Het meel was fijngemalen tarwemeel, zonder enige oneffenheid en verontreiniging. Het toont ons de volmaakte mensheid en het leven van de Heere Jezus in volledige toewijding aan God (Joh. 12:24). In Zijn leven was alles volmaakt, zonder enige zonde, in volledige harmonie.

De olie herinnert ons aan de Heilige Geest. De Heere Jezus was door God verwekt, door de Heilige Geest, zoals het graanoffer met olie gemengd werd. Hij was ook gezalfd met de Heilige Geest (d.w.z. de Heilige Geest kwam op Hem om op Hem te blijven Joh. 1:32), zoals het graanoffer met olie gezalfd werd. Hij leefde stap voor stap in de kracht van de Heilige Geest, zoals de olie op de afzonderlijke stukken van het graanoffer gegoten werd.

Ten slotte toont de wierook ons hoe Zijn hele leven tot een aangename geur voor God was. Deze wierook en het deel van het meel en van de olie dat voor God was, gingen op het altaar in



rook op. Met name in Zijn lijden werden de totale reinheid en overgave van de Heere Jezus zichtbaar. Hoe heerlijk was Hij in Zijn hele leven en in Zijn persoon als Mens op deze aarde!

Het vredeoffer (Lev.3) Het bijzondere aan het vredeoffer (of dankoffer) is dat iedereen deelhad aan het offer. Het bloed, het vet, het net over de lever en de beide nieren waren voor God en gingen – met uitzondering van het bloed – op het altaar in rook op. De borst en de rechterachterbout waren voor de priesters en de rest van het offerdier was voor de offeraar en voor zijn gasten. Zo kreeg iedereen een deel, wat een mooie verwijzing is naar gemeenschap. God, de priesters en de offeraar met zijn gasten hadden allemaal deel aan het ene offer. Zij konden er gemeenschappelijk van genieten en hadden een gezamenlijke blijdschap!

Zo mogen wij gemeenschap hebben met God en met elkaar. Het offer van de Heere Jezus is enerzijds de noodzakelijke basis voor deze gemeenschap en anderzijds het voorwerp van deze gemeenschap. Wij mogen bezig zijn met Hem en Zijn werk en daarin voedsel, genot en vreugde vinden.

Een bijzondere gelegenheid om deze gemeenschap te beleven en te betuigen, is het samenkomen voor het breken van het brood. Door het drinken uit de beker en het eten van het brood drukken wij de gemeenschap met de Heere Jezus en met elkaar symbolisch

uit. Daarbij denken wij eraan dat Zijn dood aan het kruis de basis voor deze gemeenschap is. Neem jij ook al deel aan dat ene brood?

Het zond- en schuldoffer (Lev. 5) In tegenstelling tot de offers tot nog toe gaat het bij een zond- en schuldoffer om een verplicht offer. Als een Israëliet gezondigd had, moest hij een zondoffer brengen. Als hij schuldig was omdat hij met een onreine in aanraking gekomen was, moest hij een schuldoffer brengen.

Deze offers spreken over het oordeel dat de Heere Jezus vanwege de zonde ondergaan heeft. Hij heeft de straf voor elke afzonderlijke zonde gedragen van diegenen die met belijdenis (boete) en geloof tot God zouden komen – niet Zijn eigen zonden, want Hij was zonder zonde. Hij onderging het oordeel van God voor elke slechte gedachte, elk kwaad woord en elke boze daad. Hoe ontelbaar vele zonden lagen op Hem in die drie uren van duisternis waarin Hij aan het kruis de Zondendrager was! Maar Hij werd ook tot zonde gemaakt. God heeft aan Hem het oordeel over de zonde voltrokken. Hij heeft Hem geoordeeld alsof Hij de bron en kracht van de vele zonden was. Hij heeft Hem daadwerkelijk tot zonde gemaakt (2 Kor. 5:21). Wat een ongelooflijk zwaar oordeel. Zijn wij niet dankbaar dat daardoor alles goedgeemaakt is!

Wij worden herinnerd aan dit offer, telkens wanneer we als gelovigen erkennen dat we weer gezondigd hebben.

Dankbaar nemen wij de vergeving aan die op grond van dit offer geschenken wordt. Tegelijkertijd zijn wij diep beschaamd, maar worden ook aangespoord om niet te zondigen, omdat de Heere Jezus zo vreselijk moest lijden voor elke zonde!

Geestelijke slachtoffers brengen

Nu wij het ene offer van de Heere Jezus in de verschillende offers van het Oude Testament gezien hebben,

blijft de vraag hoe wij God 'geestelijke offers' kunnen brengen (1 Petr. 2:5). Wij doen dat door ons met de Heere Jezus bezig te houden, Hem en Zijn werk aan het kruis beter te leren kennen en door dat wat in ons hart belangrijk geworden is, tegen God te zeggen. Dat aanvaardt God graag. Hij verblijdt Zich over dat wat wij Hem over Zijn Zoon zeggen, want Hij is kostelijk in Zijn ogen!

Christian Rosenthal



De offers – Een overzicht

	Brandoffer	Graanoffer / spijsoffer	Vredeoffer	Zond- en schuldoffer
Hoofdgedachte	God is verheerlijkt door het volmaakte offer van de Heere Jezus (de op God gerichte kant van het offer).	Het volmaakte leven van de Heere Jezus, Zijn overgave tot aan het kruis (maar niet het verzoenend lijden).	Gemeenschap met God en met elkaar op basis van het offer van de Heere Jezus.	Oordeel over zonde en schuld (die vele zonden).
Resultaten	<p>Er is verzoening geschied.</p> <p>God is volkomen bevredigd en verheerlijkt.</p> <p>De gelovige is gerechtvaardigd (begeenadigd in de Geliefde, Ef. 1:6) op basis van het welgevallen dat God in de Persoon van Christus heeft, en in het offer van de Heere Jezus aan God.</p>	<p>Alleen als de totaal Reine en Heilige kon de Heere Jezus het offer én de Middelaar zijn.</p> <p>Hij is door Zijn volmaakte leven voor ons zowel een voorbeeld dat we mogen naleven alsook de inhoud van onze aanbidding.</p>	<p>Wij hebben door Zijn offer gemeenschap met de Vader, met de Zoon en met elkaar gekregen (1 Joh. 1:3).</p> <p>Wij hebben een gezamenlijk deel, kunnen gemeenschap beoefenen en genieten.</p>	<p>In het oordeel dat de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha ondergaan heeft, is het oordeel van God over de zonde uitgevoerd. De kwestie van de zonde (zowel als de oorsprong ervan) is opgelost: wij hoeven niet meer te zondigen.</p> <p>De straf voor de zonden is gedragen en betaald en er is genoegdoening geschied. Er is vergeving en verzoening mogelijk.</p>

	Brandoffer	Graanoffer	Vredeoffer	Zond- en schuldoffer
Deel van de priesters	De huid is voor de priester (gehuld in het offer voor God staan).	De wierook was helemaal voor God bestemd, net als het deel ter gedachtenis, het overige kreeg de priester.	Het vet, de nieren, het net over de lever en het bloed waren voor God, de borst en de rechter-schouder voor de priester, de rest voor de offeraar en zijn gasten.	Het vet, de nieren, het net over de lever en het bloed waren voor God, al het andere kreeg de priester.
Evangelie	Johannes	Alle evangeliën	Lukas	Markus / Mattheüs
Psalm	Psalm 40	Psalm 16	Psalm 85	Psalm 22 / Psalm 69
Bijzonderheden	Een spijsoffer en een drankoffer hoorden erbij.	Met zout, maar zonder honing en zonder zuurdeeg.	Iedereen (God, priester en offeraar) krijgt zijn deel.	Het moest op dezelfde plek geslacht worden als het brandoffer.
Praktische betekenis en consequenties	Wij begrijpen dat we helemaal 'geschikt' gemaakt zijn om in Gods nabijheid te komen als aanbieder.	Wij vinden de inhoud van de aanbidding in het volmaakte leven van de Heere Jezus en brengen die voor God.	Wij hebben gemeenschap met de Vader via de Zoon en met de Zoon via de Vader.	Uit de gemeenschap met God komend, brengen wij de waarheid dat wij niet meer hoeven te zondigen in de praktijk. Als het toch zoever komt, herinneren wij ons-zelf aan het offer van de Heere Jezus, Die aan het kruis alles goedge maakt heeft, en brengen de zaak met God en mensen in orde.

Let op. Gevaar!

'Tot de volgende les maken jullie opgave 4 op bladzijde 162'. Vluchtig neemt Joël de opdracht door. Daar zit ik zeker weer een uur aan vast, denkt hij met een zachte zucht. Ook vandaag heeft hij er niet veel van begrepen. Maar goed - nu eerst maar snel naar huis.

Als Joël de klas verlaat, werpt hij nog een vluchtige blik op zijn smartphone. Een bericht van zijn moeder: 'Ik moet snel even naar oma. Het gaat niet goed met haar. Ik denk dat ik over een uur weer terug ben'.

Hij houdt zijn pas in. Het flitst door zijn lijf: Een uur alleen thuis? Dat zou een probleem kunnen zijn, ik wil niet weer in zonde vallen! Hij vraagt de Heere Jezus om hulp en bewaring. Ik denk dat het beter is nu niet naar huis te gaan, denkt Joël bij zichzelf. Alleen zo kan ik met een grote boog om het gevaar heen.

In plaats van naar de bus te lopen, gaat Joël in de pauzeruimte zitten en haalt zijn wiskundehuiswerk uit zijn tas. Zo irritant het aan de ene kant is er een heel uur aan te zitten, zo blij is hij aan de andere kant nu een zinvolle bezigheid te hebben. 'Dank U, Heere, dat U mij bewaart', bidt hij zacht.

'Want u was voorheen duisternis,
maar nu bent u licht in de Heere;
wandel als kinderen van het licht'.

Efeze 5:8



Let op. Gevaar!

Welke Bijbelse gebeurtenis
wordt hier bedoeld?



Vluchten

Als verzoeken ons vanbinnen bedreigen, als we door eigen begeerte worden verleid (Jak. 1:14), is het enige middel waardoor we bewaard kunnen blijven: vluchten. Dat betekent dat we er met een zo groot mogelijke boog omheen moeten gaan.

Op vier plaatsen roept God ons daartoe op:

- 1) Vlucht weg van de hoererij (1 Kor. 6:18).
- 2) Vlucht weg van de afgodendienst (1 Kor. 10:14).
- 3) 'Want geldzucht is een wortel van alle kwaad (...) U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen' (1 Tim. 6:10-11).
- 4) Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd (2 Tim. 2:22).

Qatar

Aan de lange oostkust van het grote Saudi Arabië ligt een schiereiland dat ongeveer drie maal groter is dan Nederland. Als een duim steekt het uit de kust in de golf van Perzië. Het is een relatief klein land dat nagenoeg alleen uit woestijn bestaat waarbij de inwoners vooral aan de kust in steden wonen. De grootste stad is Doha en ziet er uit als een westerse stad met een skyline die lijkt op steden zoals Londen en New York.





Economie

Vlak voor de kust van Qatar liggen enorme natuurlijke gasvelden. Zonder deze natuurlijke hulpbronnen zou dit land waarschijnlijk niet eens bestaan. Voorheen probeerde de bevolking door visserij, parelduiken en kameelfokkerij hun inkomen te genereren maar door de vondst van gas en ook olie veranderde dat snel. Alles draait om olie en gas in Qatars economie. Het land is zo rijk dat er gratis onderwijs en zorg aanwezig is.



Bevolking

Per inwoner leven er negen buitenlandse werknemers in Qatar. (In totaal drie miljoen). Ze komen uit heel de wereld maar voornamelijk uit Nepal, Bangladesh en India. Het zijn vooral de mannen die voor een aantal maanden tot jaren in Qatar werken om het door hun verdiende loon vervolgens naar hun familie in het land van herkomst te zenden. Het resultaat is dat er een oververtegenwoordiging van mannen is in Qatar die ook nog eens onder slechte omstandigheden moeten werken.



PopulationPyramid.net

Qatar - 2020
Bevolking: **2,881,060**



Gebedsonderwerpen

In 1985 nam voor het eerst een man uit Qatar in Groot Britannië de Heere Jezus aan als zijn persoonlijke Verlosser. Toen deze man de Islam opgaf kwam hij in grote problemen. Zijn vrouw scheidde van hem, zijn kinderen werden hem afgenomen en hij moest zelfs het land verlaten. Sinds die tijd zijn er meerdere inwoners van Qatar in het buitenland tot geloof gekomen. Een inwoner van Qatar is bij zijn geboorte moslim. Overgaan tot het Christendom is zeer ongewenst. Door de vele buitenlandse werknemers die hun eigen godsdiensten hebben moest de overheid in het algemeen meer religieuze vrijheid toestaan. Christenen mogen nu aan de rand van de stad samenkomen om hun geloof te belijden. Vele Christelijke groeperingen uit verschillende landen zoals India, de Filipijnen en Egypte hebben hier samenkomsten.

1. Dank God voor de toegenomen godsdienstvrijheid in Qatar.
2. Bid dat de weinige gelovige Qatarezen mogen volharden om de Heere te volgen in hun moeilijke omstandigheden.
3. Bid voor de vele buitenlandse werknemers die ver weg van huis zware arbeid moeten verrichten. Bid dat ze de bij de Heere Jezus 'thuis mogen komen'!
4. Christenen mogen niet met moslims over hun geloof praten. Wilt u/jij bidden dat ze op andere creatieve manieren van hun geloof in de Heere Jezus mogen getuigen?

Erik Schoonenberg



Nahum

'De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.'

Nahum 1:3

Het Bijbelboek Nahum (wat 'troost' betekent) is een krachtige profetie over het oordeel over Ninevé, dat als hoofdstad van Assyrië staat voor het toekomstige wereldrijk Assyrië, de koning van het Noorden. Terwijl Egypte voor ons symbool staat voor de wereld in haar zelfgenoegzame onafhankelijkheid van God, duidt Assyrië op de goddeloze tegenstand van de wereld tegen Hem.

De profetie werd ongetwijfeld uitgesproken naar aanleiding van de wreedheid van Assyrië toen Sannherib ('de verstrooier', Nah. 2:1) Israël binnenviel, en vond een gedeeltelijke vervulling in de verwoesting van Ninevé. Ze ziet echter ook vooruit naar Gods oordeel over de koning van het Noorden in de eindtijd. Merk op hoe met de vastberaden roofzucht van deze vijand volkomen wordt afgerekend door de even grote onbuigzame strengheid van het oordeel van God.

Terwijl de eerste paar verzen van het boek Gods verontwaardiging en vurige toorn beschrijven, lezen we vervolgens in vers 7 over Zijn wonderbaarlijke troost: 'De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen'. Hij is geduldig en traag tot toorn, volmaakt kalm in Zijn overwegingen, want Hij heeft er geen behagen in om te veroordelen. Maar Hij zal het kwaad zeker oordelen, ofwel door wervelwind ofwel door storm, en hieraan zal 'Zijn weg' worden gezien.

Laten we van deze profetie leren hoe schrikwekkend sterk Zijn toorn, maar ook hoe gezegend sterk Zijn bescherming is.

Leslie M. Grant

Bemoedigende woorden voor moeders



Moederharten zijn vandaag de dag nog net zo hard nodig als altijd. Het was in een tijd van wanorde en verwarring dat Debora onder onze aandacht wordt gebracht. In haar lied (Richt. 5:1-9) riep ze de glorieuze en voorspoedige dagen in herinnering toen de leiders in Israël de leiding hadden genomen en het volk zichzelf vrijwillig aan de Heere had gegeven.



Dat waren gelukkige dagen van het getuigenis van God, maar toen veranderde de situatie ingrijpend! De wetteloosheid was overal aanwezig en het was gevaarlijk om te reizen. Er was geen vrees voor God te zien in de ogen van het volk. Er ontbraken aanvoerders en er werd afgoderij beoefend.

Dit zijn niet slechts kenmerken van vroegere tijden, want ook in onze tijd worden wij vermaand: 'Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden' (1 Joh. 5:21). Wat is een afgod? Alles wat in onze gevoelens de plaats van God inneemt!

De strijd toonde hun zwakheid aan: 'Werd er ook een schild of speer gezien onder veertigduizend in Israël?' (Richt. 5:8). Ze hadden hun verdediging laten zakken; ze waren ongewapend. 'Toen zong Debora (...) tot ik opstond, een moeder in Israël' (vs. 1-7). Wat een behoefte was er daar toen aan en wat een behoefte is er nu aan: moeders met een hart voor het getuigenis van God, die de Heere loven en met Hem meevolen!

Een moeder is bijzonder. Wat een gezegende plaats heeft de moeder in het huis en bij de kinderen (Spr. 31). De vader, die volgens de Bijbel de kostwinnaar is, brengt meestal minder tijd met hen door dan de moeder. Wat een verantwoordelijkheid is het, maar ook een voorrecht, om in de jonge en vormende jaren van de kinderen zo'n nauwe band met hen te hebben. Wat een gelegenheid voor een godvrezende moeder om een goed, Bijbels en Christelijk fundament te leggen in haar kinderen.

Hangend aan het wrede kruis, toonde onze heilige en altijd genadige Heere de volmaaktheid van Zijn Mensheid. Toen Hij Zijn moeder vlakbij zag staan, in het gezelschap van de discipel die door Hem geliefd werd, drukte de Heere Jezus het stempel van Zijn goedkeuring en zegen op de natuurlijke relatie door tegen Zijn moeder te zeggen: 'Vrouw, zie uw zoon', en tegen de discipel: 'Zie, uw moeder', en van dat uur af nam de discipel haar in zijn huis (Joh. 19:26-27). Wat een aandacht van onze

— “

‘Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd, en schakels van een ketting om je hals’
(Spr. 1:8-9).

— ”

Heere! O, jonge gelovige met een gelovige moeder, waardeer haar en luister naar haar vermaningen, wat zij weet wat het beste voor je is.

Een brief aan een moeder

Dit brengt ons bij de overdenking van de tweede brief van Johannes, waarin mogelijk voor het laatst in de Schrift sprake is van een gezin. Hoe waardig was de benadering van Johannes in deze brief aan een moeder, mogelijk een weduwe, want het is duidelijk dat zij de leiding had over het huis (vs. 10). 'De oudste aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen' (vs. 1) – ze wandelden in de waarheid (vs. 4). Let erop hoeveel nadruk er wordt gelegd op de waarheid!

'Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht' (Ps. 119:130). Hoezeer had zo'n moeder Goddelijke hulp nodig om haar kinderen op het juiste pad te leiden. Johannes wenst haar dan ook als eerste 'genade' toe (vs. 3). Genade is zich bewust van de gunst van God, Die de voor alle tijden belangrijkste openbaring had gegeven: 'Jezus Christus in het vlees gekomen' (vs. 7) en 'de leer van Christus' (vs. 9). Dat houdt in dat Hijzelf is neergedaald en Hijzelf is opgevaren, en de ontvouwing is van de waarheid van de Vader en de Zoon – zelfs het eeuwige leven!

Er is geen enkele reden waarom zusters in de Heere – gelovige meisjes en vrou-



wen van welke leeftijd dan ook – geen tijd zouden doorbrengen in het licht van Gods Woord, om inzicht te krijgen in de diepe dingen van God. Hoe zouden ze anders ...hun kinderen in de waarheid... kunnen onderwijzen?

In deze brief van Johannes wordt 'genade' gevolgd door 'barmhartigheid' (vs. 3). In de drukte van het leven, met de dagelijkse zorg voor het gezin en de huishoudelijke taken, heeft de moeder barmhartigheid nodig. Dat is de zorg en aandacht die ze ontvangt in alle complexiteit en spanning van het dagelijks gezinsleven, om haar te versterken, te steunen en toe te rusten voor de weg.

Daarna wenst Johannes 'vrede' voor deze moeder. O, de rust en kalmte van de moeder die de genade van God kent en geniet en die geholpen wordt door de barmhartigheid van God! Let op de bron: 'van God de Vader en van de Heere Jezus Christus' (vs. 3) – alles wat Hij is als Heere en Hoofd.

Dat verlangde de geliefde Johannes voor haar, en daarbij het besef van alle bekoring en zoetheid belichaamd in de kostbare Naam van Jezus. Hij wenste voor haar de gezegende atmosfeer van de Goddelijke familie – 'de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde' (vs. 3), de band van allen.

Bemoediging voor een moeder
Al deze dingen heeft een moeder ook nu nodig. Juist in deze tijd met het verval van het gezinsleven en andere problemen. Dit is het bolwerk dat het Christelijk gezin beschermt tegen het binnendringen van de problemen van deze wereld: genade, barmhartigheid, vrede en waarheid, met liefde. Laat iedere moeder, en ook iedere vader, gehoor geven aan de oproep: 'laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden' (vs. 5-6). Mogen we altijd bedenken dat gehoorzaamheid aan de waarheid het bewijs is van liefde in waarheid.

*Norman Anderson,
Uit 'Grace & Truth Magazine'*

De dagelijkse overdenking van de Bijbel (2)

Met deze serie artikelen willen we graag jonge Christenen motiveren om de Bijbel te lezen.

Echter, gaat het niet alleen om het lezen, zoals deze bijdrage duidelijk zal maken.



Het belangrijke 'paar'

Bij het Bijbellesen gaat het niet alleen om het lezen. Vreemd? Wees maar niet bang, het wordt nu niet ingewikkeld. Het gaat om twee dingen, die allebei even belangrijk zijn. Je kunt het ene niet zonder het andere doen. Als je het ene of het andere verwaarloost, is het werkelijk schadelijk. Ik wil dat je weet dat het mij erom gaat dat we het Bijbellesen NIET kunnen scheiden van het gebed.

Bij het lezen van Gods Woord spreekt God met ons. Bij het bidden spreken wij met God. Het ene gaat van boven naar beneden, het andere van beneden naar boven. Dat is nu precies wat 'communicatie' is. Het is een zegenrijke dialoog. God wil met ons spreken. Dat doet Hij door Zijn Woord. Hij wil

echter ook wat van ons horen: Waarvoor we Hem dankbaar zijn. Wat we denken. Wat we voelen. Onze verlangens. Dat weet Hij natuurlijk allemaal al, omdat Hij God is. Maar Hij wil het ook van iedereen heel persoonlijk horen. Daarom bidden we tot Hem.

Beide horen principieel bij elkaar, als een paar schoenen of als bij een broek de beide 'benen'. Hoe zou je de Bijbel kunnen begrijpen als de Heere Jezus je de betekenis ervan niet door de Heilige Geest duidelijk zou maken (verg. Joh. 16:13)? En hoe zouden we Gods Woord in praktijk kunnen brengen als we Hem niet zouden vragen ons daarbij te helpen? Hij geeft ons de kracht daarvoor. Wij hebben God daarbij nodig, of we ons daar nu van bewust zijn of niet.



*Read your Bible
pray every day!*

Daarom is het belangrijk dat je God vóór het lezen vraagt

- het Woord van God te 'openen' voor jou, zodat je het begrijpt (dat deden overigens ook de gelovigen in de Bijbel al: 'Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet' Ps. 119:18);
- jou de blijdschap te geven over Zijn Woord, ('Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt' Ps. 119:162);
- jou de juiste hartsgesteldheid te schenken ('Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!' Ps. 19:14).

Dan lees je de Bijbel in afhankelijkheid van Hem. Dan ben je je er ook bewust van dat alleen door Hem het lezen van Gods Woord je iets brengt. En na het lezen vraag je Hem:

- of Hij je helpt te onthouden wat je hebt begrepen;
- in praktijk te brengen wat je geestelijk hebt begrepen;
- dankbaar te zijn voor wat God jou over Zichzelf heeft geopenbaard.

Het moet niet bij vragen blijven – je kunt Hem ook aanbidden voor wat je van Hem hebt begrepen.

Ik wens je veel vreugde bij het lezen van de woorden en bij het bidden. Ik ben er zeker van dat je jouw Heere opnieuw zult leren kennen en waarderen.

Manuel Seibel

'En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.'

Handelingen 2:42



Wat het betekent om vergeving van zonden te hebben?

Stel dat je per ongeluk de dochter van je buren aanrijdt met je auto. Je zou ongetwijfeld tegen de familie zeggen hoe erg het je spijt, en aanbieden om alles te doen wat zou helpen bij het herstel van het meisje. Je zou je verschrikkelijk voelen als de ouders weigerden je te vergeven. Maar je zou je toch geweldig voelen als beide ouders en het meisje zelf met open armen klaarstonden om je te vergeven?

De nood
Hoe goed iemand ook mag zijn, we moeten erkennen dat niemand er helemaal vrij van is om verkeerde dingen te doen, te zeggen of te denken. Dat zegt Gods Woord ook: 'Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één Want

allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God' (Rom. 3:12,23).

De basis
In de Bijbel vertelt God ons dat Hij ons kan vergeven omdat Zijn Zoon reeds als onze Plaatsvervanger heeft geleden en gestorven is: 'In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade' (Ef. 1:7).

Zondaars krijgen geen vergeving door erom te smeken of ervoor te werken. Ze zijn vergeven omdat de Heere Jezus voor hen is gestorven: 'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons [daarin] dat

God staat met open armen klaar om volkomen te vergeven en allen te aanvaarden die tot Hem komen en belijden dat zij tegen Hem gezondigd hebben.

Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8).

Het middel

Zondaars worden echter niet automatisch behouden. Als we niets doen aan onze zondige toestand, zullen we voor altijd verloren gaan. Vergeving moet worden ontvangen door te geloven in de Heere Jezus, Wiens bloed voor ons is vergoten: 'Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven' (Joh. 1:12). Hoe weten wij dat? Omdat de Bijbel het zegt, en als wij twijfelen aan Gods Woord, maken we Hem tot een leugenaar (1 Joh. 1:10). Daar wil jij je toch niet schuldig aan maken?

Stel dat je iemand veel geld schuldig bent en dat niet terug kunt betalen. Een vriend die van jou probleem hoort, betaalt je schuld en geeft je een ontvangstbewijs met de vermelding: 'Volledig betaald.' Zou je dat niet accepteren? Hoe kun je weten dat de rekening betaald is? Vanwege het ontvangstbewijs. Wat een zekerheid!



De Bijbel zegt dat wij vergeven zijn: 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde' (1 Joh. 1:7). 'Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven' (Joh. 5:24). Welk groter bewijs hebben wij nodig?

De weg

De Heere Jezus vertelde een verhaal over twee mannen. De een, die zelfingenomen was, gaf hoog op van al zijn goede daden. Hij dacht geen vergeving nodig te hebben. De ander was een uitgestotene van de samenleving, die wist dat hij een zondaar was. Hij bad: 'O God, wees mij, de zondaar, genadig!' Jezus zei: 'Deze [man] ging gerechtvaardigd [terug] naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere' (Luk. 18:13-14).

De ergste zonde is het weigeren toe te geven dat je een zondaar bent die vergeving nodig heeft.

Loop niet in die val. De Bijbel zegt: 'Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Joh. 1:9). Belijd uw zonden en God zal u vergeven!

Sam Hadley

Het Markusevangelie

— Een Bijbelstudie voor jonge Bijbellezers

Vanaf dit nummer willen we samen met jullie door het Markusevangelie lopen. Elk nummer zullen we één hoofdstuk behandelen. In dit nummer zullen een paar inleidende gedachten behandeld worden.

Auteur: Markus

Johannes Markus, kortweg Markus, kende Petrus als een vaderlijke vriend. De gebedsbijeenkomst voor de gevangen genomen Petrus (Hand. 12) vond plaats in zijn ouderlijk huis. Ook heeft hij Paulus en Barnabas, zijn neef (Kol. 4:10), op hun eerste zendingsreis begeleid. Toch beëindigde Johannes Markus daar vroegtijdig zijn dienst en keerde naar Jeruzalem terug (Hand. 13:13). Toen weigerde Paulus de 'onbetrouwbare dienstknecht' mee te nemen op zijn tweede zendingsreis. Later komt het weer goed met Markus en wordt hij een nuttige dienstknecht (2 Tim. 4:11). Uiteindelijk gebruikt God hem om over de Heere Jezus, de volkomen Knecht van God, te schrijven.

(bron: LightKeeper, deel 4)

Waarom dient het verslag?

Als God ons vier geïnspireerde verslagen over het leven van de Heere Jezus heeft gegeven, dan moeten we de bijzondere invalshoek van elk Evangelie altijd voor ogen hebben. Bij elk Evangelie dat je leest, zul je daar dan veel profijt van hebben.

- *Mattheüs schrijft over Christus, **de Koning van Israël**.*
- *Lukas schrijft over de **Mens Jezus**.*
- *Johannes maakt duidelijk dat Die de **Zoon van God** is, en*
- *Markus stelt tenslotte de Heere Jezus als **Knecht (Dienaar) van God** voor.*

Wij mogen allemaal de Heere dienen. Zou er dan iets beters kunnen zijn dan Hem te volgen Die volkomen heeft voorgeleefd wat dienen betekent? Dit leidt aan de ene kant tot een toenemende bewondering voor en aanbidding van de Heere Jezus, Die God onvoorwaardelijk gehoorzaam was. Aan de andere kant is het voor jou een voortdurende aansporing het voorbeeld van de Heere Jezus met overgave te volgen.

Het kernvers van dit Bijbelboek is:

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen’

(Mark. 10:45)

Michael Vogelsang



Maak u gereed om uw
God te ontmoeten!

Amos 4:12

Gevaar voor hun leven!

Iedereen binnen de Amerikaanse marine-eenheid kende Bill, de merkwaardige zeeman, die je nooit zonder zwemvest aantrof. Ondanks al het gespot droeg hij het voortdurend als hij op zee was. Op een dag in 1945 bereidde zijn eenheid zich voor op een slag in de zuidelijke Stille Oceaan. Plotseling verscheen er een eskader bommenwerpers. De bommen troffen ook de tanker waarop Bill dienst deed, zodat die zonk. Reddingswerkers vonden slechts één overlevende: Bill, die zijn zwemvest droeg. Dit vest, waar vaak om werd gelachen, had zijn leven gered.

Ook ons leven is in gevaar: het duurt niet eeuwig. En dat weten we. Het tijdstip van ons afscheid kennen wij niet, maar God zegt ons in de Bijbel dat na de dood het oordeel komt. Daarom vragen wij ons af:

Zijn we klaar om voor God te verschijnen? Zijn wij veilig voor Zijn rechtvaardig oordeel? – Daartoe moeten wij met een gerechtigheid zijn bekleed die kan voortbestaan.

Hoe ontvang je deze gerechtigheid? – Als wij in Jezus Christus en Zijn verzoeningsdood aan het kruis geloven, zal God ons rechtvaardigen, uit vrije genade.

En hoe is het dan met onze zonden? – Omdat Jezus de straf daarvoor heeft gedragen, wil God ons de zonden vergeven, Hij wil ons vrijspreken van alle schuld. Door het geloof zijn wij onlosmakelijk met de Zoon van God verbonden en voorbereid op wat komen gaat.

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan.’

Romeinen 5:1-2