

4

Tijdschrift voor
geloofsopbouw

Volg Mij!



10: **Kaleb** –
een geloofsheld

19: **De leiding van
de Heere** –
bewust beleven?

28: **Het lied van
de Verlosser** –
deel 2

Inhoud

■ Stof tot nadenken	
Game over - deel 1	4
Ogenblik.....	15
Actueel	26
Zoek de tien verschillen.....	27
■ Personen in de Bijbel	
Kaleb	10
Agur	24
■ Gebed ABC...	
Laos	16
■ Bijbel praktisch	
De leiding van de Heere - bewust beleven?	19
■ Bijbelstudie	
Joël	23
■ Jezus Christus	
Het lied van de Verlosser - deel 2	28
■ Jeugd	
Digitale media, jeugd en seks	30
■ Goede boodschap	
Een gesprek vóór de geboorte	32

Colofon

Uitgever:
Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260
7120 AG Aalten (Nederland)
Tel. 0543 - 47 17 46
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl
E-mail: bestel@uhwdw.nl

Redactie:
E-mail: volgrij@christelijkjeugdwerk.nl
Internet: www.VolgMij.nl

Copyright afbeeldingen:
© AdobeStock
© Billionphotos
© Wikipedia

Layout:
Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!

Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar. Abonnement is **gratis**; geef daarom gerust een abonnement weg!

Giften om dit werk mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de vroegere abonnementsprijs van €18,95 p.j. was *niet kostendekkend*.

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v. 'gift Volg Mij'), zodat we weten dat je je abonnement wilt blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl dat je het abonnement graag blijft ontvangen maar het financieel niet kunt steunen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

Hallo allemaal,

Voor jullie ligt het vierde nummer van **Volg Mij** van dit jaar. Als redactie hebben we gestreefd naar een gevarieerde inhoud. Zo kun je in dit nummer onder andere lezen over gameverslaving, een actueel gevaar dat erg op de loer ligt. Verder kun je leren van Kaleb en Agur. Wat is het fijn dat de Bijbel ons zulke personen voorhoudt! We kunnen van hen leren en ons aan hen spiegelen. Ook gaat het gebeds-ABC over het buitenland weer verder.

We worden overspoeld met vluchtige informatie, vooral via onze smartphones, maar wat doet een verstandig man volgens de Heere Jezus (Mattheus 7 vers 24)? Zo iemand zal '... deze woorden van Mij horen en doen'. In Lukas 6 vers 48 staat er nog iets bij: 'hij groef en diepte uit'. In **Gods Woord 'graven', je verdiepen om je levenshuis goed te funderen – dat is de moeite waard!** Hopelijk kan dit nummer je daarbij helpen.

Hartelijke groet

Marcel Ros

Rectificatie: in het vorige nummer is op pagina 19 een fout geslopen. Daar stond in een opsomming bij hoofdstuk 49: de verworpen Knecht. Dit moet de verworpen Knecht zijn. Dit willen we door deze rectificatie graag rechtzetten.



GAME OVER

**EEN GAMER.
EEN HERSTART.
– Deel 1**



Wat waren dat voor tijden!

Sega, Megadrive, Nintendo Entertainment System - en: de brooddoos! De eerste gameboy. Wat hebben Mario-fans gebibberd bij de finale vuurpixelspuwende 2D tegenstanders! Of de release van de eerste Playstation en de eerste X-Box. Hoe groot was de hype over de eerste first-person shooter topper: CoD, Battlefield en Halo - de Master Chief

werd tot een trouwe begeleider van talrijke kinder- en jeugdjaaren. Stomende hoofden bij strategie-klassiekers: wat heeft men zich het hoofd gebroken over geoptimaliseerde economische perioden bij De kolonisten! Of gepuzzeld over de volgende, nog verraderlijkere strategie bij Command and Conquer! Zo kan men in ontelbare herinneringen blijven zwelgen.

Let's play!

In de laatste 20 jaar zijn games dé vrijetijdsbesteding geworden. Wat zwart-wit verpixelst met Ataris Pong -de oervader van de video-spellen- begon, is ondertussen tot een massafenomeen uitgegroeid. Alleen al het succesnummer World of Warcraft van Blizzard, entertaint momenteel ca. vijf miljoen abonnees. En binnen enkele jaren kunnen de Legends World Championship wedstrijden met de Bundesliga. Wereldwijd is de fascinatie reusachtig, en de tendens stijgend. De game-industrie groeit. Of het nu de playstation 4, Xbox One of een gewoon Steam-account is, ze behoren ondertussen voor veel mensen tot het leven van alledag. Daarbovenop komen talrijke Indie-hits en spelletjes op de smart-



phone. Ook in Nederland hebben games zich aantoonbaar verspreid, Dat zowel onder jongeren alsook bij de oudere generaties: rond de één miljoen mensen in Nederland gamen, en zo'n 20.000 spelers zijn verslaafd.¹

¹ (<https://www.trimbos.nl/docs/bc00129c-9a0d-4e3b-96ec-96149f90dc68.pdf>)



Wat maakt ons zo gek op die games?

Is het de competitie, het winnen, de successen of gewoon het ontspannen na gedane arbeid. Ook al verliezen we wel eens en verschijnt er op het scherm 'game over' of 'you loose', is de ergernis maar van korte duur en men herstart gewoon of begint met een ander spel. Misschien is het ook het onderdompelen in wonderlijke fantasy-werelden. Het meegesleept worden bij dramatische en boeiende story's. Maar misschien is het ook de speelwereld die ons pakt. Games hebben in elk geval iets, wat ons telkens weer naar het scherm zuigt. Daarbij staat vast dat games voor velen van ons niet meer weg te denken zijn in het leven. Of is het zelfs een onvervangbare levenshoud geworden?

Virtuality vs. reality.

Soms lijkt gamen ook gewoon een willekeurig tijdverdrijf te zijn, omdat we niets beters te doen hebben. Het scherm wordt een plaats, waar we ons terugtrekken van deze vaak vermoeiende, saaie en voor zovelen toch ook harde wereld. Men wordt ontvoerd in een droom, die helaas nooit wer-

kelijkheid wordt. Ontgoocheld zou men zich de vraag kunnen stellen: is er echt niets meer in ons leven? Speelt het hele leven zich alleen maar af voor het beeldscherm? Gedreven door een verlangen naar meer of de wens om aan het leven te ontsnappen, worden er hele dagen en nachten doorgespeeld. Daarbij wordt de ene na de andere energydrink gedronken om de saaie realiteit te ontvluchten. Maar als tenslotte de computer wordt uitgezet, en de console op 'off' wordt gezet, komt de leegte terug! Heeft dit alles hier eigenlijk wel zin?



PC on, de rest off.

Mijn naam is Dennis. Ik wil je mijn story vertellen. Na schooltijd ging ik elke dag linea recta naar mijn pc. Computer aan, en gamen tot diep in de nacht. Meestal WoW, een spel uit de Total War-reeks of ook Battlefield. Op de achtergrond hoorde ik mijn ouders ruziemaken, die sowieso weinig tijd voor me hadden. Op school was ik een buitenstaander. Maar online was het anders - hier werd ik geaccepteerd. Tenminste bij mijn 'vrienden', van wie ik het grootste deel nooit in het echt heb gezien. Natuurlijk, ze kenden me niet echt. Ze wisten niet wat er zich bij mij thuis en op school afspeelde. Ik kon gewoon doen alsof ik iemand anders was. Zo was het elke dag: op school werd

ik gepest, thuis maakten mijn ouders ruzie en schreeuwden tegen me. Gamen was mijn uitweg. De vlucht uit de onverdraaglijke realiteit naar de schijnwereld van de virtualiteit.

Gewoon geaccepteerd worden.

Maar één dag in de week ontmoette ik (echte) mensen, die op een bepaalde manier anders waren. Bij hen hoefde ik niets te forceren. Ik werd gewoon zo aangenomen zoals ik was. Elke vrijdagavond ging ik met een vriend uit de buurt naar een jongerenclub. Mijn burens waren mensen die enthousiast waren over de Heere Jezus. Éénmaal per week kwamen we met andere tieners uit de buurt in de kerk om daar samen te spelen, te eten en

om uit de Bijbel te horen. Je denkt nu waarschijnlijk: 'Bijbel? Christenen? Wat is dat voor een onzin?' In het begin was het voor mij net zo onbekend. Maar deze mensen waren net als een familie voor mij. Ik vertel maar verder...

Eenzaam en verlaten.

Thuis en op school werd het steeds erger. Ik had nauwelijks nog vrienden. Velen wilden niets meer met me te maken hebben. Mijn resultaten werden slechter, waardoor ik thuis alleen nog meer stress kreeg. Steeds vaker ging ik spijbelen en in plaats daarvan gamede ik de hele dag. Ik was bang om naar school te gaan en door de anderen gepest te worden. Ook het contact met de Christelijke burens brak ik af. Ik bezocht ook de jongerenclub niet meer. Op een bepaald moment ging ik helemaal niet meer naar school, isoleerde

me volledig en was alleen nog maar aan het gamen. Mijn ouders voelden zich volledig machteloos met de situatie, ze konden me niet helpen en oefenden enkel druk op me uit. Uiteindelijk moest ik het jaar overdoen. Nadat ik het hele jaar niet naar school was gegaan, werd ik van school gestuurd. In mij was een grote leegte, mijn leven leek zinloos. 'Waartoe dient dit allemaal?' vroeg ik me vaak af.

Dennis K.



In het volgende nummer lees je meer over deze gameverslaafde jongen...



Kaleb

(Numeri 13, 14; Jozua 14:6-15)

Kaleb, een tijdgenoot van Jozua, was een geloofsheld van wie wij veel kunnen leren. Wat de Bijbel over hem vertelt, is een voorbeeld voor ieder van ons.



Tegen de stroom in zwemmen

Kaleb behoorde tot de twaalf verkenners die op verzoek van het volk Israël erop uittrokken om het land Kanaän te verkennen (Deut. 1:22; Num. 13; 14). Veertig dagen waren ze onderweg. Toen kwamen ze terug, rijk beladen met



vruchten van het land. Ze konden de woorden van de Heere bevestigen, Die het volk meerdere keren verzekerd had dat Hij hen in een land zou brengen, 'dat overvloeit van melk en honing' (Ex. 3:8, 17; 13:5; 33:3; Lev. 20:24). Maar behalve Kaleb en Jozua waren er nog de andere tien verkenners: deze hadden zich laten afschrikken door de versterkte steden en sterke inwoners. Door hun angst, hun ongelooft en door het verspreiden van kwade geruchten over het land maakten ze het hele volk moedeloos en zetten het aan tot opstand tegen Mozes, Aäron en de Heere (zie Num. 13:26-14:4).

Juist in deze situatie treedt plotseling Kaleb op. Moedig neemt hij het woord tegen de tien verkenners en brengt het volk tegenover Mozes tot bedaren (Num. 13:30). Maar helaas, zonder resultaat. De tien spreken hem tegen en hitsen het volk opnieuw op. Nu had Kaleb kunnen zeggen: 'Het heeft wellicht geen zin. Als ze dat allemaal zo vinden, dan kunnen we niets beginnen'. Maar integendeel – Kaleb geeft niet op. Nog eens gaat hij met Jozua voor het woedende volk staan en doet een dringend beroep op hen om niet tegen de Heere in opstand te komen, maar met Zijn hulp het land binnen te trekken. Maar in plaats van naar hen te luisteren, wil het volk de twee zelfs stenigen (Num. 14:5-10).

Deze resolute houding was voor God zo waardevol dat Hij over Kaleb getuigde dat er 'een andere geest' in hem was en dat hij Hem volledig nagevolgd was (Num. 14:24). God zoekt ook vandaag nog naar hen in wie 'een andere geest' is, die niet meedoen aan de trends van deze wereld, maar die vastberaden aan Gods kant gaan staan door hun vertrouwen te stellen op Zijn beloften. Dergelijke Christenen zijn bereid 'tegen de stroom in te zwemmen'.

Dat is niet gemakkelijk. Zeker wanneer we op school of op het werk als (jonge)



Christen alleen staan. Maar we mogen er zeker van zijn dat de Heere het voor ons opneemt en ons er rijk voor zal zegenen.

Volharden God na te volgen

In totaal zes keer wordt er van Kaleb gezegd, dat hij erin volhardde de Heere zijn God na te volgen. Vijf keer zeggen anderen dit (Num. 14:24; 32:12; Deut. 1:36; Jozua 14:9, 14) en één keer zegt hij het van zichzelf, doordat hij hier Gods oordeel aanhaalt (Jozua 14:8). En hij is daadwerkelijk een heel speciaal voorbeeld voor authentieke en trouwe navolging.

Het eerste getuigenis ontving hij van God. Hoe kwam dat? Kaleb had be-
wezen standvastig te zijn en een groot geloof te hebben.

Hij vertrouwde op God en rekende op Zijn hulp.

Wij kunnen daarvan leren dat het trouw navolgen niet in de eerste plaats blijkt uit grote activiteiten voor de Heere, maar uit een leven in afhankelijkheid en geloofsvertrouwen.

45 jaar later laat God in Jozua 14 nog eens betuigen dat Kaleb erin volhardde Hem na te volgen. Dat is des te indrukwekkender als we bedenken dat de eraan voorafgaande jaren voor Kaleb gekenmerkt werden door grote ontberingen, jarenlang rondtrekken in de hete woestijn en veel beproevingen. Maar dat alles had hem er niet van af laten brengen om zijn God in gehoorzaamheid en met volharding volkomen na te volgen. Zo moeten wij het ook doen: onze Heere niet al-

leen aan het begin van ons geloofsleven trouw navolgen maar voortdurend, in goede maar ook in moeilijke tijden.

God geloven en steunen op Zijn Woord

God had Kaleb een krachtige belofte gedaan, hem in het land te brengen en hem daar een erfelijk bezit te geven (Num. 14:24; Deut. 1:34-36). En net als Abraham 'heeft hij aan de belofte van God niet getwijfeld door ongelof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was' (Rom. 4:20, 21). Dit geloofsvertrouwen gaf Kaleb de kracht zich in de woestijn tegenover de tien ongelovige verkenners op te stellen, daarna tientallen jaren door de woestijn te trekken en uiteindelijk zijn erfelijk bezit uit de hand van machtige vijanden te veroveren. Kaleb had de macht en de hulp van God bij de bevrijding uit Egypte leren kennen. Op Deze God en Diens beloften vertrouwde hij in alle situaties.



Ook tijdens de tocht door de woestijn ondervond Kaleb dat God Zich aan Zijn Woord hield. Alles gebeurde zoals God het gezegd had:

- dat alle mannen van 20 jaar en ouder in de woestijn zouden sterven en niet in het land zouden komen (Num. 14:22, 23, 29).
- dat Hij Kaleb en Jozua in het land zou brengen (Num. 14:24, 30).

Met elke Israëliet die in de woestijn stierf, werd Kaleb eenzamer, omdat juist zijn generatie door de dood getroffen werd. Dat moet voor hem niet eenvoudig zijn geweest. Maar aan de andere kant deed hem dat herinneren aan de betrouwbaarheid van de woorden van God. Dat wordt heel duidelijk in Jozua 14: steeds opnieuw spreekt hij over het woord dat de Heere gesproken had (zie vers 6, 10, 12). Daar had hij zich zijn leven lang aan vastgeklampt.

Vandaag bezitten wij het volledige Woord van God met een overvloed aan beloften voor ons – veel meer dan Kaleb destijds had. Geloven wij in dit Woord? Houden we er zonder voorbehoud aan vast en is het Woord het richtsnoer voor ons leven?

Waarde hechten aan het beloofde land

Als verkenners had Kaleb gezien hoe mooi en vruchtbaar het door God beloofde land was. En dat wat hij gezien had, liet hem niet meer los. De herinnering aan dat land bewaarde hij 45 jaar lang in zijn hart. Ze stelde hem in

staat alle moeiten en ontberingen van de tocht door de woestijn te verdragen en moedig tot het eind vol te houden. Hoe sterk hij waarde hechtte aan het beloofde land, laat het verslag uit Jozua 14 zien. Tijdens de jaren durende reis door de woestijn wordt er verder niets over hem vermeld. Maar zodra het over de verdeling van het land gaat, is Kaleb onmiddellijk present en herinnert hij Jozua aan de belofte van de Heere om hem een erfbezit in het land te geven. Daar ging het hem om, dit doel had hij al die tijd voor ogen.

Vertaald naar onze tijd betekent dat: 'Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn' (Kol. 3:1, 2).

Het bezig zijn met onze Heere in de hemel, en met de zegen die ons in Hem geschonken is, geeft ons de kracht om op aarde met ons dagelijks leven om te gaan.

Met energie en moed het erfdeel in bezit nemen

Stel je voor: een 85-jarige man komt naar Jozua toe en vraagt hem, om hem nu het bergland te geven dat God hem beloofd had. De verovering was geen kleinigheid! Het ging namelijk om grote en versterkte steden, waarin reuzen (de Enakieten, zie Deut. 2:10, 11, 21) woonden. Maar hij wilde juist dat gebied

krijgen waarin hij toen als verkenners geweest was en waarvan hij de schoonheid en de vruchtbaarheid gezien had. En om dit doel te bereiken was voor hem geen inspanning te groot en geen vijand te sterk.

Ook in zijn ouderdom schrok hij voor niets terug en verdreef uit Hebron de drie sterke zonen van Enak (Jozua 15:14). Het lijkt erop dat Kaleb de enige was die alle vijanden uit zijn erfelijk bezit verdreef en het volledig in bezit nam.

Ook wij hebben een erfdeel. Het bevindt zich niet hier op aarde, maar het is 'een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u' (1 Pet. 1:4). En er is nog een verschil met Kaleb: Terwijl hij het land Kanaän als verkenners slechts één keer en betrekkelijk kort kon zien, kunnen wij nu op ieder moment in geloof in ons hemelse 'Kanaän' verblijven. Want het land Kanaän is een beeld voor de hemelse plaatsen (gewesten) waarin wij nu al in Christus gezet zijn (zie Efeze 2:6): het is het hemels, geestelijk gewest waar wij met Christus verbonden zijn en waar onze zegen van afkomstig is. En zoals Kaleb in zijn erfdeel sterke vijanden moest verdrijven, zo is er ook voor ons een strijd in de hemelse gewesten: De geestelijke machten van het

Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit

Kolossenzen 3:1b

kwaad (zie Efeze 6:12), de satan en zijn engelen, willen ons onze hemelse zegen betwisten. Ze kunnen ons immers de geestelijke zegeningen als zodanig niet ontnemen, omdat de Heere Jezus die voor ons door Zijn overwinning aan het kruis verworven heeft. Maar de vijand wil ons verhinderen dat wij ons met de Heere Jezus bezighouden en ons in Hem verheugen. De vijand doet dat bijvoorbeeld door ons te verleiden tot het overmatig bezig zijn met aardse zaken, zoals o.a. hobby 's, of door ons af te houden van het lezen van Gods Woord of van het gebed.

De duivel wil geen gelukkige Christenen zien. Hij wil ook geen Christenen zien die God dienen en Zijn Zoon uit de hemel verwachten (zie 1 Thessalonicenzen 1:9, 10). De vijand wil luie en op aardse dingen gerichte Christenen, van wie het leven zich nauwelijks onderscheidt van dat van de mensen van de wereld. Om de list van de duivel het hoofd te kunnen bieden, hebben wij net als Kaleb geestelijke moed en geloofsenergie nodig. Alleen zo kunnen wij ons hemels erfdeel in bezit nemen.

Het voorbeeld van Kaleb spoort ons aan om de Heere trouw na te volgen, ons veel met onze Christelijke zegeningen bezig te houden en met dat in gedachten, ons leven te leiden tot eer van de Heere!

Stefan Ulrich

De hemel - jouw thuis



Nog slechts twee dagen – dan is de stage voorbij. Al lang kijkt Noah uit naar deze dag. Eigenlijk heeft hij de drie weken durende stage best plezierig gevonden. Het probleem hierbij was alleen dat hij gedurende deze tijd bij kennissen moest wonen.

Hij werd dan wel goed opgevangen en iedereen was vriendelijk en sympathiek, maar toch was het niet als thuis. Hij miste zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn gewone omgeving. Vaak had hij echt heimwee. Ook al waren de dagen nog zo prettig – hij dacht toch steeds opnieuw aan thuis. Heb jij ook wel eens heimwee gehad? Dat is pijnlijk, nietwaar? Maar met het oog op de eeuwigheid is het zelfs gunstig als wij heimwee hebben. Want geestelijk beschouwd zijn wij op deze aarde niet thuis. Wie in de Heere Jezus gelooft, heeft zijn thuis in de hemel. Het is mogelijk dat de Heere Jezus vandaag al terugkomt en ons bij Zich zal nemen. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn in ons echte huis, het Vaderhuis en nooit meer weg hoeven. Verheug jij je daar op?

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Filippenzen 3:20

Heimwee is het verlangen
naar het vaderland



Laos

Laos is een relatief klein land dat omringd wordt door meerdere landen en daardoor geen kust heeft. Laos heeft een oppervlakte van 237 duizend km² en is daarmee bijna zes keer groter dan Nederland. Birma, Thailand, Cambodja, Vietnam en China aan de noordzijde zijn de buurlanden van Laos. Zeer kenmerkend voor het land is de Mekong rivier die vanuit het noorden dwars door Laos loopt om uiteindelijk nabij de hoofdstad Vientiane de westelijke grens te vormen tussen Thailand en Laos. Het land is bergachtig en vrijwel overal is tropisch regenwoud aanwezig.



Economie

Als een van de weinig overgebleven communistische landen in de wereld wordt Laos geregeerd door één partij. Alhoewel het land het met een jaarlijkse economisch groei van 7% goed doet, lukt het maar niet om die groei om te zetten naar een hogere welvaart voor de inwoners van Laos. De infrastructuur is vooral oorzaak van de aanhoudende armoede. De wegen zijn van slechte kwaliteit en voor iets meer dan 83% van de bevolking is elektriciteit beschikbaar ondanks de aanwezigheid van meerdere waterkrachtcentrales in de Mekong. De elektriciteit wordt namelijk verkocht aan het buitenland. Verder vormen de opbrengsten van de mijnbouw van koper en goud en de houtwinning een groot deel van de totale inkomsten van Laos.



Bevolking

Er leven vele verschillende bevolkingsgroepen in Laos. De Lao zijn met 52% de grootste groep van de bijna 7,5 miljoen mensen tellende bevolking. Ondanks de communistische geschiedenis van Laos is ongeveer 64% van de bevolking boeddhistisch. De autoriteiten van Laos leggen sinds enkele jaren weer sterk de nadruk op het communistische karakter van het land. Zij houden alle religieuze activiteiten streng in de gaten. Het Christendom wordt daarbij bovendien beschouwd als westerse invloed. (OpenDoors, 2020). Schattingen geven aan dat er iets meer dan 200 duizend Christenen leven in Laos.



Gebedsonderwerpen

1. De meeste Christelijke groeperingen hebben geen gebouw waardoor ze genoodzaakt zijn in huizen samenkomsten te houden. Deze 'huisdiensten' worden echter beschouwd als illegale bijeenkomsten en moeten dus in het geheim plaatsvinden. **Bid dat de Christenen bewaard worden voor vervolging** (boetes en gevangenschap) door de overheid.
2. Wanneer mensen in Laos tot bekering komen raken ze vaak vreemd van hun familie en dorpsgenoten. **Bid dat deze gelovigen niet vereenzamen en goed worden opgevangen door ware gelovigen.**
3. Met name van boeddhistische volksgenoten neemt de vervolging toe waardoor soms hele dorpen met Christenen worden verdreven. **Bid dat de gelovigen ondanks de tegenstand trouwe getuigen van de Heere zullen blijven.**



Erik Schoonenberg

Aan de slag!

WOORDZOEKER

Als je zin en tijd hebt, kun je je talenten eens loslaten op de onderstaande opdracht. Er staan 19 zelfstandige naamwoorden in uit Johannes 14 (HSV). Ze zitten verstopt in de lettermix, en je moet ze horizontaal, verticaal, diagonaal en soms zelfs achterstevoren zien te vinden.

E	R	A	B	T	Y	L	G	G	K	Y	H	X	A	D
E	R	T	T	Y	X	P	E	P	V	V	E	E	T	B
G	G	G	H	K	V	T	W	Y	M	O	M	I	H	H
E	H	E	O	E	B	S	V	H	G	O	E	X	C	E
R	B	B	M	D	B	E	T	N	Y	R	L	Q	A	E
E	I	O	A	E	Y	E	O	S	J	W	S	I	M	R
E	D	D	S	R	V	G	L	P	B	A	E	H	G	E
D	D	E	U	V	S	A	C	N	N	A	H	D	N	Z
G	E	N	O	T	O	R	D	B	E	R	M	V	I	L
E	N	P	Z	F	N	S	C	E	Z	V	E	P	R	H
M	V	G	K	B	Z	D	S	M	R	X	E	W	E	U
A	E	O	D	I	E	H	R	A	A	W	U	L	O	I
A	I	D	U	O	T	E	U	G	D	L	F	J	R	S
K	V	F	T	R	O	O	S	T	E	R	J	J	E	R
T	Z	D	W	O	N	I	N	G	E	N	N	J	B	R

Deze woordzoeker is gemaakt met WoordzoekenMaken.nl

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> BEROERING | <input type="radio"/> HEMELSE | <input type="radio"/> VOORWAAR |
| <input type="radio"/> BIDDEN | <input type="radio"/> HUIS | <input type="radio"/> VREDE |
| <input type="radio"/> GEBODEN | <input type="radio"/> LEVEN | <input type="radio"/> WAARHEID |
| <input type="radio"/> GEEST | <input type="radio"/> MACHT | <input type="radio"/> WEG |
| <input type="radio"/> GEREEDGEMAAKT | <input type="radio"/> THOMAS | <input type="radio"/> WONINGEN |
| <input type="radio"/> GOD | <input type="radio"/> TROOSTER | |
| <input type="radio"/> HEERE | <input type="radio"/> VADER | |

De leiding van de Heere –

bewust opmerken?

In het leven van een jonge Christen moeten er veel beslissingen genomen worden. Vaak hebben deze beslissingen verstrekkende gevolgen. Des te belangrijker is het om de leiding van de Heere Jezus in deze beslissingen op te mogen merken. Twee voorbeelden uit de Bijbel, waarin het om één en dezelfde vraag gaat, laten als we ze met elkaar vergelijken grote verschillen zien, waaruit we enkele dingen kunnen leren. Het gaat daarbij om de vraag naar de juiste huwelijkspartner, maar de principes die in dit artikel op de voorgrond staan, zijn toepasbaar op veel te nemen beslissingen.



Duidelijke principes hebben

In Genesis 24 lezen we dat Abraham zijn dienaar eropuit zendt om een vrouw voor Izak te vinden. Hij geeft hem een duidelijke opdracht met weinig, maar wel strikte bepalingen:

- ✕ Het moet in ieder geval een vrouw uit het land en uit de familiekring van Abraham zijn.
- ✕ De vrouw moet de dienaar volgen naar het land waarin Abraham door God gebracht was.

In de eerste plaats kunnen wij uit deze gebeurtenis leren dat er voor de beslissingen waar we in ons leven voor staan duidelijke principes bestaan. We vinden ze in Gods Woord. Het is goed als wij al biddend proberen ze ons eigen te maken voordat er zich een concrete situatie voordoet, zodat wij ze onbevooroordeeld aan de Bijbel ontleen. Twee voorbeelden maken duidelijk hoe door goede geestelijke randvoorwaarden het nemen van beslissingen eenvoudiger wordt.

- ✕ Tijdens een vakantie reis wil ik in ieder geval de samenkomsten van de gelovigen bezoeken, omdat de Heere Jezus daar Persoonlijk in hun midden is (Matt.18:20). Dat geeft duidelijkheid aan de reisplannen.
- ✕ Ook in mijn beroep wil ik de Heere Jezus dienen (zie Kol. 3:23). Als er twee alternatieven ter beschikking staan, kies ik juist die waarbij dat dienen het best mogelijk is.

Laten we nu het duidelijk bevel van Abraham toepassen op onze tijd. Daarbij gaan we voorzichtig te werk, om niet verder te gaan dan wat God ons door deze gebeurtenis uit het Oude Testament werkelijk wil laten zien.¹

- ✕ Zoals Izak in ieder geval een vrouw uit de natuurlijke familiekring van Abraham moest krijgen, zo komt vandaag voor een wedergeboren Christen alleen een huwelijkspartner uit de familiekring van God, dus een kind van God in aanmerking, een familielid in geestelijk opzicht (zie 2 Kor. 6:14-18).

- ✕ Zoals Izak in geen geval mocht terugkeren naar Mesopotamië, zo mag er vandaag door het sluiten van een huwelijk geen geestelijke stap terug worden gedaan. Wanneer de Heere bijvoorbeeld aan iemand een duidelijke opdracht voor een geestelijke taak gegeven heeft, dan zal Hij geen huwelijkspartner aanwijzen die dat niet ondersteunen wil. En als Hij de plaats van samenkomen van de gelovigen in overeenstemming met de Bijbel duidelijk gemaakt heeft zal Hij ook een huwelijkspartner aanwijzen die deze plaats van samenkomen op prijs stelt en deze wil bezoeken.

Als we deze criteria voor het nemen van de juiste beslissing samenvatten, kunnen we vaststellen dat de natuurlij-

¹ Veel details uit de gebeurtenis zijn niet rechtstreeks over te zetten. Zo zal in onze tijd een vader geen afgevaardigde naar een ander land sturen om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. Een principieel punt kunnen we er echter toch uit halen: bij de beslissende keus voor een huwelijkspartner is het advies van de ouders heel belangrijk!

ke interesses ondergeschikt moeten zijn aan de geestelijke interesses.

Bidden

Het eerste wat de dienaar van Abraham doet zodra hij op de juiste bestemming gearriveerd is, is bidden. Nog voordat hij de stad ingaat, richt hij zich tot God met de bede om Zijn leiding. Voordat hij ook maar één vrouw gezien heeft, vraagt hij of de Heere hem de juiste vrouw wil tonen.

Zowel van de manier als van de volgorde van handelen van Abrahams dienaar kunnen we wat leren. Alleen als we bidden kunnen we ook de leiding van de Heere bewust opmerken. Wanneer we Hem dan om hulp gevraagd hebben, kunnen we dat wat er gebeurt als antwoord op ons gebed herkennen. En alleen wanneer we vrij zijn van eigen wensen en gevoelens kunnen we echt de leiding van de Heere duidelijk opmerken.

Daarom: laten we bidden en laten we daar vroeg genoeg mee beginnen! En indien we het verzuimd hebben, moeten we Hem dat belijden en daarna des te resoluter Zijn hulp in het gebed zoeken.

Kunnen wachten

Nadat de dienaar van Abraham gebeden heeft, kan hij ook op de leiding van de Heere wachten. Hij ziet vol verwondering of de Heere hem gezegend heeft op zijn reis of niet.

Dat maakt duidelijk dat hij ervoor

openstaat op Gods antwoord te wachten. Natuurlijk heeft hij Rebekka gezien en haar correcte handelwijze onderhouden. En toch wilde hij duidelijkheid van de Heere en stond open voor een 'ja' en voor een 'nee'. Hij verviel niet in angst of paniek, maar wachtte geduldig tot de kamelen genoeg gedronken hadden. Zo ervoer hij bewust de hulp van de Heere en kon heel dankbaar knielen voor de Heere en Hem prijzen.

Eén ding valt hierbij nog op te merken. Hoewel de dienaar nu voor zichzelf volledige duidelijkheid had, zette hij Rebekka niet onder druk. Ook zij kreeg de vrijheid om een beslissing te nemen. Haar antwoord op de vraag of zij met deze man zou willen meegaan wordt in alle rust afgewacht.

Ook vandaag zullen wij in het gebed de kracht vinden om te kunnen wachten op een duidelijk antwoord van de Heere. Veel beslissingen kunnen niet uitgesteld worden. Dan mogen wij erop vertrouwen dat de Heere degene die Hem zijn werken toevertrouwt ook de juiste inzichten geeft (zie Spr. 16:3). Andere beslissingen kunnen wachten en dan zullen we die niet nemen zo lang we nog geen duidelijkheid hebben.

Bewust de leiding van de Heere opmerken

Tijdens deze reis heeft de dienaar van Abraham heel bewust de leiding van de Heere opgemerkt. Alle andere dingen zijn ook heel goed opgelost. Rebekka vond het juiste antwoord. De ouders gaven hun toestemming. De

reis verliep goed. Izak was op het juiste moment op het land. Dit huwelijk had een perfect begin en het begon onder Gods zegen. Ook vandaag de dag kunnen we dat ervaren. Maar er staat ook een ander voorbeeld in de Bijbel.

Niet aan de Heere vragen

Jakob maakte ooit dezelfde reis als de dienaar van Abraham. Maar zijn omstandigheden waren anders. Hij moest vluchten voor zijn broer Ezau, die hij bedrogen had. De instructies van zijn vader gingen in dezelfde richting als die van Abraham, maar ze waren niet zo duidelijk als in Genesis 24.



Toen Jakob naar Paddan-Aram ging, lezen we niets over gebed. Toen hij Rachel zag, kuste hij haar wel erg snel. Hij gaf zichzelf niet de tijd om op een duidelijk woord van de Heere te wachten. Hij werd geleid door zijn gevoelens. De Heere had hij niets gevraagd. (Zie Genesis 28 en 29)

Het is volledig duidelijk dat dit vraagstuk naar de keuze van de huwelijkspartner een beslissing is, waarin ook

gevoelens een grote rol spelen. Het zou totaal onnatuurlijk zijn indien twee mensen besluiten om een gezamenlijke levensweg te gaan, zonder dat ze gevoelens voor elkaar hebben. Maar deze gevoelens mogen niet de overhand krijgen. Beslissend is de vraag of het de wil van de Heere is of niet. Gevoelens kunnen veranderen. Ze vormen geen stevig fundament. Maar een duidelijk antwoord van de Heere is een stevig fundament voor een relatie.

Jakob moest de negatieve gevolgen van zijn gedrag op een bittere wijze onderkennen. Hij werd door zijn schoonvader bedrogen. In totaal gaan er 20 moeitelijke en harde jaren voorbij, voordat Jakob op weg naar huis gaat. Hij komt na 20 jaar tot het besef dat het de Heere was, Die hem uit genade zijn gezin geschonken had (zie Gen. 33:5).

Wat een verschil! Terwijl de dienaar van Abraham die leiding van de Heere vanaf het begin heel bewust opmerkt, kan Jakob vanwege zijn niet volledige verbondenheid met de Heere pas na 20 moeitelijke jaren ertoe komen om van de genade van de Heere te getuigen. De Heere is met Jakob tot Zijn doel gekomen. Dat geeft reden tot dankbaarheid. En toch moeten ook wij uit deze gebeurtenissen leren om van het begin af aan van start te gaan met de Heere. Dan zal Gods zegen niet uitblijven!

Christian Rosenthal

Joël

En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?

Joël 2:11

In het Boek Joël (wat betekent 'Jahweh is God') vinden we geen aanduiding van de tijd waarin Joël profeteert, maar zijn onderwerp is 'de dag van de HEERE' met zijn grote en pijnlijke oordelen. Door een verwoestende inval van sprinkhanen was het land van Israël kaalgevreten en verdroogd, en Joël gebruikt dit als een levendige illustratie van de inval in Israël in de laatste dagen door de legers van de koning van het Noorden en zijn bondgenoten, die, hoewel hoogmoedig, vurig en goddeloos, toch het instrument zijn dat God zal gebruiken om Zijn volk Israël te bestraffen. Als een zwerm parasieten zullen ze het land bedekken, en in elk geval bewerkstelligen dat Israël zijn knieën buigt voor God. En wanneer dit doel bereikt is, zal de Heer Zelf deze heidense volken ongenadig oordelen en de gekwelde kinderen van Juda en Israël bevrijden.

De tekenen en wonderen waarover wordt gesproken, zullen plaatsvinden voordat de dag van de Heere komt (2:30-31); dat wil zeggen: tijdens de eerste drie en een half jaar van Daniëls 'week'; dus vóór 'de grote verdrukking' die begint in het midden van de 'jaarweek'. De uitstorting van Gods Geest, genoemd in de voorgaande verzen (28-29), vindt na die tijd plaats, dat wil zeggen: in het duizendjarige rijk van zegen. Petrus' aanhaling hiervan (Hand. 2:18-21) duidt niet op een complete vervulling op dat moment, maar is eenvoudigweg een huidige toepassing.

Het boek Joël illustreert de ernstige waarschuwing dat wie wind zaait, storm zal oogsten.

Leslie M. Grant

Agur – een man met een wijs verzoek

Agur – een man met een wijs verzoek (Spr. 30)

Over Agurs identiteit zijn veel vermoedens geuit. Is het Salomo onder een andere naam? Een broer van Lemuël die in Spreuken 31 direct na de uitspraken van Agur optreedt? – Gods Woord zwijgt daarover, maar geeft ons wel een beschrijving van de man door zijn gedachten en uitspraken.

Agur is nederig, niet met zichzelf ingenomen, hij zegt: 'Ja, ik ben onverstandiger dan iemand anders, en ik heb geen menselijk inzicht. En wijsheid heb ik niet geleerd en de kennis van heiligen

niet bezeten' (Spr. 30:2 en 3), om daarna vragen te stellen waarop menselijk wijsheid geen antwoord weet: 'Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald?... Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers?' (Spr.30:4). De grootheid en verhevenheid van God, die onbegrijpelijk is, en de eigen beperktheid staan voor hem als uitdrukking van diepe godvrezendheid. Deze 'vreze des Heeren is het beginsel der kennis' (Spr. 1:7; 9:10), ja, ze is 'vermaning tot wijsheid' (Spr. 15:33), en ze is gestempeld door nederigheid die men

in de tegenwoordigheid van God leert. Dit is de basis voor de andere uitspraken en zijn beide verzoeken.

Daarbij wijst Agur op de enige Bron der waarheid, 'het Woord Gods', waaraan niets kan en mag worden toegevoegd (Spr. 30:5-6).

En dan volgen de vragen: 'Twee dingen heb ik van U gevraagd, onthoud ze me niet, voordat ik sterf; Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de Heere? Of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de naam van mijn God aantasten.'



Hij spreekt in alle bescheidenheid en oprechtheid van twee soorten gevaar waaraan hij ten prooi zou kunnen vallen; de eerste soort betreft zijn innerlijke zedelijk-morele houding: 'valsheid', d.w.z. heel wat van zichzelf vinden of ook dingen van de wereld na te streven die uiteindelijk waardeloos, ja schadelijk blijken te zijn, en 'leugentaal' die het tegendeel van de waarheid en toon-

beeld van de verdorvenheid en arglistigheid van het natuurlijke hart is.

Het tweede verzoek heeft te maken met gevaren op het gebied van het materiële leven, maar is vooral gestempeld door zijn bewustzijn dat rijkdom en welstand zelfverzekerd en onafhankelijk kunnen maken en dat armoede gevoelig maakt voor diefstal - die men soms zelfs in de situatie voor gerechtvaardigd voor God (?) laat doorgaan. Bewaring voor deze gevaren is voor hem een belangrijk verlangen en hij completeert het met het verzoek om de welwillende verzorging met dat wat God in wijsheid hem heeft toebedacht. Het is een voorbeeld van vertrouwen op God en een leven in afhankelijkheid



van God. De man die zich 'onverstandiger dan iemand anders' noemt, is in zijn Godsvertrouwen en zijn nederigheid 'wijzer dan iemand anders'. 'Onthoud ze me niet, voordat ik sterf', aldus zijn verzoek, opdat hij in de hem resterende tijd God door zijn leven eert.

Rainer Brockhaus

God kan in het leven van een mens op een wonderlijke manier werken. Soms zijn het 'achteraf gezien' de kleinste details die uiteindelijk de grootste gevolgen hebben. Nog niet zo lang geleden las ik een artikel over een atheïstische hoogopgeleide Japanner die uiteindelijk heeft moeten concluderen dat niet de evolutietheorie maar de schepping de waarheid is. De weg naar deze ommekeer begon met het idee om een cursus Engels te volgen zodat hij beter voorbereid op zakenreis kon gaan. Hoe het verhaal verder gaat en welke rol zijn vrouw hierin speelt kun je teruglezen in het krantenartikel.

Ik wil graag een aantal citaten uit dit artikel met jullie delen zodat je er over kunt nadenken:

- 'Ik wil de mensen ertoe oproepen om niet vanuit deze wereld naar de Bijbel te kijken, maar vanuit de Bijbel naar deze wereld. Dan vind je deze wereld helemaal in overeenstemming met de Schrift.'
- 'Als ingenieur weet ik maar al te goed dat elk product een ontwerper heeft; die geeft ook betekenis aan het product. Producten bepalen immers niet zelf hoe ze gebruikt moeten worden. Dus als er een Schepper is, bepaalt Hij ook de betekenis en het doel van mijn leven.'

Het spreek mij aan als ik lees van een intelligente techneut die zijn uiterste best doet om het één te bewijzen uiteindelijk toch moet toegeven dat het Woord van God de enige ware bron van waarheid is. Gelukkig heeft de cursus Engels nu ook tot gevolg dat hij de lectuur over wat hij ontdekt heeft goed kan vertalen naar het Japans, zodat niet alleen hijzelf maar ook anderen het evangelie mogen horen.

Ronald Sloetjes

“ —

Wellicht kun jij je nog herinneren dat we dit jaar in de tweede uitgave van Volg Mij! een artikel hebben gepubliceerd over Japan. Kijk in die uitgave maar op pagina 28 t/m 30! Veel aandachtspunten die hierin zijn genoemd lees je ook terug in dit artikel.

— ”

“ —

Het krantenartikel kun je vinden door middel van deze link: <https://www.rdn.nl/artikel/919705-toru-yasui-werd-overtuigd-door-de-god-van-genesis>



— ”

Zoek de tien verschillen



Het lied van de Verlosser (Jes. 53) deel 2

➤ Heere Jezus, laat mij bij het lezen van deze hoofdstukken meer van Uw Persoon en van Uw onvoorstelbaar lijden leren kennen, Ik zou U dankbaarder willen worden voor Uw liefde.

Jesaja 53 – een lied van de lijdende Knecht van God

• Het verband

Jesaja staat in verband met de dringende oproepen van God aan Zijn volk: zevenmaal wordt er van ze geëist om te horen, te ontwaken en uit het midden van het kwaad weg te gaan (51:1,4,9en17; 52:1en11).

Dat is de voorwaarde voor het machtig ingrijpen van God: 'De HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn' (Jes. 52:12). Maar door wie zal dat worden vervuld? Door de eens door het volk verachte Heere Jezus!

• De stijl

Jesaja 53 is eigenlijk een gedicht, een lied, dat al in hoofdstuk 52:13 begint. Een lied? Ja, de tekst is namelijk in Hebreeuwse poëzie geschreven, die door parallelen en niet door rijm wordt gekenmerkt.

Een voorbeeld:

'Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?' (Jes. 53:1). De beide onderstreepte woorden vormen een verband, een parallel – dat kan soms ook een contrast zijn. Dit aspect helpt vaak bij het verstaan van de tekst.

Dit unieke lied bestaat uit vijf strofen:

1. Hoofdstuk 52,13-15
2. Hoofdstuk 53,1-3
3. Hoofdstuk 53,4-6;
4. Hoofdstuk 53,7-9;
5. Hoofdstuk 53,10-12

• De sprekers

Is het misschien al eens bij het lezen van dit lied opgevallen dat er meerdere sprekers zijn? Zo wordt het lied gelijk tot een dialoog tussen meerdere personen (-groepen). Hier een aanbeveling ter verklaring van de sprekers:

- 52:13-15: God
- 53:1: Jesaja
- 53:2-6: 'wij' – gelovig geworden Joden van de toekomst, het zogenaamde overblijfsel (vergelijk Jes. 10:20,21,22; 28:5; 37:32; 46:3)
- 53:7-9: God (of misschien de profeet?)

- 53:10-11a: 'wij' – het overblijfsel
- 53:11b-12: God

En de Heere Jezus de eigenlijke 'Hoofdpersoon'? Hij zwijgt. Is dat niet geweldig – geweldig passend voor het Lam Gods?!

• De citaten in het Nieuwe Testament

Met in totaal tien citaten in het Nieuwe Testament heeft Gods Geest indrukwekkend duidelijk gemaakt: Jesaja 53 spreekt van de Heere Jezus en van niemand anders.

Hier de citaten:

- 52:15 Romeinen 15:21
- 53:1 Johannes 12:38; Romeinen 10:18
- 53:4 Mattheüs 8:17
- 53:5b 1 Petrus 2:24

- 53:7, 8 Handelingen 8:32en33
- 53:9 1 Petrus 2:22 en 23
- 53:12 Lukas 22:37
- 53:12 1 Petrus 2:24; Hebreeën 9:28
- 53:3 Markus 9:12 (een indirecte aanwijzing)

➤ Nu heb je een bepaald overzicht over het kader van dit geweldige hoofdstuk gekregen. Vraag de Heere Jezus dat Hij, de Inhoud van dit kader, nu jouw hart geheel met Zichzelf vervult.

Martin Schäfer

In het volgende nummer deel 3: nadenken en verwondering over Jesaja 53

Die, toen Hij uitgeschoolden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.
1. Petrus 2:23



Het onderzoek onder 2341 adolescenten van 13 tot 20 jaar laat zien zowel pornografisch gebruik een toenemende invloed heeft op de instrumentele kijk op seksualiteit en ook omgekeerd, dat een instrumentele kijk op seks de neiging tot pornografisch gebruik bevordert. In een ander onderzoek onder 1052 Nederlandse jongeren van beide geslachten hebben dezelfde onderzoekers het verband onderzocht tussen pornografische consumptie en seksuele tevredenheid. Het resultaat wijst op een catastrofale spiraal: het omgaan met pornografie leidt tot een afname van seksuele tevredenheid. Een lagere seksuele tevredenheid verhoogde op zijn beurt in de loop van het longitudinale onderzoek de aandacht voor pornografie.³

³ Peter, J., Valkenburg, PM: blootstelling van adolescenten aan seksueel expliciet internet Materiaal- en seksuele tevredenheid: een longitudinale studie, 2009, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2958.2009.01343.x> (gecontroleerd op 17.03.2020).

DE NEGATIEVE INVLOED VAN PORNOCONSUMPTIE

In verschillende longitudinale¹ onderzoeken hebben de Nederlandse onderzoekers Peter en Valkenburg het verband tussen pornografische consumptie van mannelijke proefpersonen en een 'instrumentele' houding ten opzichte van seksualiteit onder de loep genomen. Hiermee bedoelen ze de neiging om vrouwen louter als seksobjecten te beschouwen en het eens te zijn met beweringen als: 'het belangrijkste doel van seks is dat je zelf een goede tijd hebt', 'Seks is gewoon een spel' en 'Seks is een behoefte als eten.'²

¹ Longitudinaal onderzoek betekent: Onderzoek waarbij men dezelfde proefpersonen in de loop van de tijd volgt en op vaste momenten onderzoekt, meestal verspreid over verscheidene jaren.

² Peter, J., Valkenburg, PM: Processen die ten grondslag liggen aan de effecten van het gebruik door adolescenten van seksueel expliciet internet materiaal: de rol van waargenomen realisme, 2010, https://www.researchgate.net/profile/Patti_Valkenburg/publication/249683345_Processes_Underlying_the_Effects_of_Adolescents'_Use_of_Sexually_Explicit_Internet_Material_The_Role_of_Perceived_Realism/links/547745fb0cf205d1687a4a23/Processes-Underlying-the-Effects-of-Adolescents-Gebruik-van-Seksueel-expliciete-internet-materiaal-de-rol-van-real-life.pdf (gecontroleerd op 17 maart 2020).





'Een gesprek vóór de geboorte':

Voor diegenen, die nog altijd aan het bestaan van God en aan het leven na de dood twifelen, willen we nog iets uit het gebied van de geneeskunde aanbieden: een uiterst veelzeggende voorstelling.

In de buik van een zwangere vrouw was er een tweeling, die met elkaar spraken: De eerste baby: 'Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte?'

De tweede baby: 'Ja, dat is er natuurlijk. Ons leven hier is daar ook voor bedoeld, dat wij groeien en ons op het leven na de geboorte voorbereiden zodat we sterk genoeg zijn voor dat wat erop ons afkomt.'

De eerste baby: 'Wat stompzinnig, dat bestaat toch niet! Hoe moet dat er dan uitzien, een leven na de geboorte?'

De tweede baby: 'Dat weet ik ook niet. Maar het zal in ieder geval veel lichter zijn dan hier. En misschien kunnen we lopen en met onze mond eten?'

De eerste baby: 'Zo'n onzin! Lopen, dat gaat toch helemaal niet. En met onze mond eten, dat is zo'n raar idee. Er is toch een navelstreng, die ons voedt. Bovendien gaat dat rondlopen na de geboorte helemaal niet want de navelstreng is nu al veel te kort!'

De tweede baby: 'En toch is er leven na de geboorte. Het zal in elk geval wel wat anders zijn dan hier in de baarmoeder.'

De eerste baby: Er is er nog nooit één teruggekomen van 'na de geboorte'. Met de geboorte is het leven ten einde. En het leven is, zoals je ziet, een kwelling en donker!

De tweede baby: 'Zelfs wanneer ik het niet zo precies weet hoe het leven na de geboorte er uit ziet, ben ik er toch zeker van dat we dan onze moeder zullen zien en zij voor ons zal zorgen.'

De eerste baby: 'Moeder!?Jij gelooft in een moeder? Hallo, en waar is ze nu dan?'

De tweede baby: 'Nou, overal om ons heen. We zijn en leven in haar en door haar. Zonder haar kunnen we er helemaal niet zijn.'

De eerste baby: 'Onzin! Van de één of andere moeder heb ik nooit iets gemerkt, dus bestaat ze ook niet.'

De tweede baby: 'Zeker wel, soms wanneer we heel stil zijn, kan ik haar horen zingen. Of merk ik wanneer ze ons aait. Ik ben er helemaal van overtuigd dat ons echte leven pas na de geboorte begint.'

Beste lezer(es), lees dit verhaal nog een keer en vervang het woord 'geboorte' door 'dood' en het woord 'moeder' door 'God' en overdenk daarna welke baby u bent. ...!