

1

Tijdschrift voor  
geloofsopbouw

7<sup>e</sup> JAARGANG • JANUARI 2021  
WWW.VOLGMIJ.NL

# Volg Mij!



## NIEUWE SERIE: Digitale media, jeugd en seks

7 : Niet Mijn eer

22 : Een vriendschap –  
aftasten in het  
huwelijk?

26 : Uitverkoren  
in Christus

# Inhoud

<b>Bijbel praktisch</b>	
De Geruchtenkeuken .....	4
Uitverkoren in Christus .....	28
<b>Jezus Christus</b>	
Niet Mijn eer .....	7
<b>Jeugd</b>	
Digitale media, jeugd en seks .....	10
<b>Stof tot nadenken</b>	
Ogenblik .....	16
Aan de slag .....	18
Actueel.....	26
Het is echt slecht .....	27
<b>Gebed ABC...</b>	
India .....	19
<b>Bijbelstudie</b>	
Ezechiël .....	21
<b>Huwelijk en gezin</b>	
Een vriendschap voor het huwelijk - een goede voorfase? .....	22
<b>Goede boodschap</b>	
De bron - buig u en drink .....	32

## Colofon

**Uitgever:**  
Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260  
7120 AG Aalten (Nederland)  
Tel. 0543 - 47 17 46  
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl  
E-mail: bestel@uhwdw.nl

**Redactie:**  
E-mail: volgrij@christelijkjeugdwerk.nl  
Internet: www.VolgMij.nl

**Copyright afbeeldingen:**  
© AdobeStock  
© Billionphotos  
© Wikipedia

**Layout:**  
Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!

Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar. Abonnement is **gratis**; geef daarom gerust een abonnement weg!

*Giften* om dit werk mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de vroegere abonnementsprijs van €18,95 p.j. was *niet kostendekkend*.

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v. 'gift Volg Mij!'), zodat we weten dat je je abonnement wilt blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl dat je het abonnement graag blijft ontvangen maar het financieel niet kunt steunen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

## Hallo allemaal,

Als er een nieuw jaar begint, hebben de meeste mensen weer goede voornemens bedacht die ze graag in het komende jaar willen uitvoeren. Jij ook? Het kan zijn dat je wilt gaan sporten, stoppen met roken of meer tijd wilt besteden aan je school of studie... Het kan van alles zijn. Maar heb jij geestelijk gezien ook goede voornemens?

Mijn goede voornemen is om meer te lezen uit Gods Woord en zo meer te leren over onze Verlosser en Heere en het grote heilswerk dat Hij heeft volbracht. Immers, hoe meer tijd we besteden aan lichamelijk welzijn of vermakelijke spelletjes en video's, hoe minder tijd we over houden om ons te verdiepen in het allerbelangrijkste van ons leven: het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God!

Dit jaar wordt in **Volg Mij!** een vervolg gegeven aan de reeks 'Gebeds ABC', waar we inmiddels al bij India zijn, en aan de serie over alle 66 Bijbelboeken waar nu het boek Ezechiël behandeld wordt.

Er start ook een **nieuwe serie**: Digitale media, jeugd en seks. Het is van belang deze artikelen met aandacht en biddend te lezen, gezien de opmars van sociale media en alle seksuele, immorele ontwikkelingen die we in de wereld om ons heen zien.

Daarnaast hebben we ons voorgenomen om vanaf dit nummer iedere keer ook een actueel onderwerp onder de aandacht te brengen (zie pagina 30). Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier toe en veel sterkte met het volhouden van alle voornemens, maar bovenal Gods zegen voor het jaar 2021!

Ronald Sloetjes



# De Geruchtenkeuken



## Vacature

Wilde u altijd al

- een veelgevraagde gesprekspartner zijn?
- een onderdeel worden van een wereldwijde beweging?
- instrumenten leren kennen die met minimale inspanning maximaal effect hebben?

Wij zoeken per direct een groot aantal vrijwilligers voor onze

## Geruchtenkeuken

### U werkt vanuit huis!

Wij zijn een onderneming die wereldwijd actief is en in iedere plaats filialen heeft. Wij verbinden een traditie van duizenden jaren met hedendaagse methoden en vooruitgang. Bij ons is alles handwerk, geen product lijkt op een ander. Uw creativiteit en fantasie kunt u de vrije loop laten. Onze geruchtenkeuken is vrijgesteld van de op andere plaatsen geldende hygiënevoorschriften.

### U hebt geen beroepsopleiding nodig!

U bent onze man/vrouw wanneer u twee gespitste oren en een scherpe tong hebt. Een groot persoonlijk netwerk strekt tot voordeel. U wordt ter plaatse door ons ervaren vaste personeel betrouwbaar en onopvallend ingewerkt; u bepaalt zelf wanneer dat voldoende is.

Ervaring met het gebruikelijke keukengerei is een voordeel, maar niet verplicht, zoals:

- waarheid-en-leugen-blender en van-horen-zeggen-grill
- fouten-bewaarkist en koude-koffie-opwarmapparaat
- verkeerd-napraten-mixer en goede-naam-vermaler
- feiten-verdraaijer en goede-kanten-pureerstaaf
- vermoedens-keuzeplank en pikante-details-garneerspiesen
- speculatie-bakvorm en op-je-blauwe-ogen-snelkookpan
- bijzonder wenselijk is deskundig gebruik van peperkorrels, rode peper (niet: zout) en gist



### Halt!

Ik hoop dat deze cynische persoonsadvertentie jou wakker schudt: het mag niet voorkomen dat er in jouw en mijn omgeving verkeerde geruchten verspreid worden. Want dat is zonde!

Een paar van de belangrijkste uitspraken die de Bijbel bevat over communicatie, wil ik hier gewoon tegenover deze vacature stellen. Zij spreken voor zich.

Jij en ik, wij moeten een beslissing nemen: meedoen of bestrijden?

- ▶ Spreuken 15:4; 17:9; 18:8: Het medicijn van de tong is een boom des levens. - Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden. - De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.
- ▶ Jakobus 2:13: Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen.
- ▶ Mattheüs 5:7: Zalig zijn de barmhar-

tigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

- ▶ Jakobus 3:6 en 8: Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. - Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.
- ▶ Johannes 7:24 en 51: Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. - Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet?
- ▶ Filippenzen 4:8 en 9: Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.
- ▶ Titus 3:2: ... dat zij niemand belasten, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.
- ▶ Markus 9:50c: Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.

*Thorsten Attendor*

# Niet Mijn eer

*Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden.*

*Lukas 19:10 Telos-vertaling*



### 'Maar Ik zoek Mijn eer niet' (Joh. 8:50).

De Heere Jezus is de eeuwige Zoon van God en dus ook zelf God. Toen Hij op aarde kwam, werd Hij een echt Mens zoals wij ook zijn (maar wel zonder zonde). Dat betekende voor Hem al een oneindige vernedering. Maar Hij ging nog verder en vernederde Zichzelf door *gehoorzaam* te worden (Fil. 2:8), en wel tot de dood. Hij had als Koning kunnen komen, maar Hij kwam als nederige Dienaar<sup>1</sup>.

**Hij had als Koning kunnen komen, maar Hij kwam als nederige dienaar.**

Verder lezen we ook dat Hij gezegd heeft:

- 'Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om geëerd te worden, maar om te **dienen**, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen' (Mat. 20:28).
- 'Ik echter ben in uw midden als **iemand Die dient**' (Luk. 22:27).

Toen Hij persoonlijk aangevallen en vijandig behandeld werd, liet Hij dat

<sup>1</sup> Tegelijkertijd is het ook waar dat Hij als Koning naar Zijn volk kwam, maar dat heeft Hem niet als Koning erkend.

toe. Eens zeiden de Joden tegen Hem: 'Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent?' (Joh. 8:48). Het was voor een Jood een belediging om voor 'Samaritaan' uitgemaakt te worden, want met die mensen wilden ze niets te maken hebben (Joh. 4:9). Maar in Zijn antwoord gaat de Heere Jezus niet in op 'Samaritaan', maar alleen op het verwijt dat Hij door een demon bezeten was. Hij antwoordt: 'Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij. Maar Ik zoek Mijn eer niet' (Joh. 8:49).

Het verwijt dat Hij een Samaritaan was, liet Hij voor wat het was - want Hij zocht niet *Zijn* eigen eer. Hadden zij alleen deze belediging op tafel gelegd, dan had Hij misschien zelfs gezwegen. (Maar die was er volledig naast, want Hij had geen Samaritanen als voorouders, noch was Hij daar geboren of had Hij er ooit gewoond.) In ieder geval gaat Hij daar niet op in. Maar het werk

**Alles wat Hij zei en deed, was geheel en uitsluitend geleid door de Heilige Geest.**

van de Heilige Geest in Hem toe te schrijven aan een demon - daar kon Hij niet aan voorbij gaan, dat kon Hij niet zo laten! Alles wat Hij zei en deed, was geheel en uitsluitend geleid door de Heilige Geest. Die werkte in Hem, en door die Geest eerde de Heere Jezus de Vader op ieder moment in Zijn leven. Wij begrijpen hoe verschrikkelijk dit verwijt was dat Hij een demon zou hebben, een boze geest dus; dan zou Hij door de duivel bezeten zijn.

Wilden ze Hem, in de persoon van de Mens Jezus, beledigen - Hij liet het toe dat ze Hem voor 'Samaritaan' uitscholden. Hij nam zelfs graag die plaats in, zoals de gelijkenis van 'de barmhartige Samaritaan' laat zien (Luk. 10:30-37). Maar de eer van God, de Heilige Geest, mochten de mensen niet aantasten! Daarover waakte Hij met heilige ijver.

Ook daarin is Hij een voorbeeld voor ons. Hoe reageren wij wanneer ons persoonsje wordt aangevallen of beledigd? Wat betalen wij makkelijk met gelijke munt terug. Maar nemen wij ook stelling wanneer er kwaad wordt gesproken van God?

De Evangelien staan vol heerlijkheden van onze Heere Jezus. Meestal zijn dat niet de uiterlijke heerlijkheden, die de mensen aan trokken. Maar de verborgen heerlijkheden van Zijn wezen. Zijn nederigheid als volkomen Dienaar is daar één van. Maakt het ons blij als we de heerlijkheden van Zijn persoon ontdekken? Laten we de Evangelien nog maar eens lezen vanuit dit aspect en we zullen grote winst boeken.

*Henning Brockhaus*

*Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.*  
Johannes 5:30

*Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.*  
Johannes 6:38



# DIGITALE MEDIA, JEUGD EN SEKS

*'En weet dit dat in de  
laatste dagen zware  
tijden zullen aanbreken.'*  
(2 TIM. 3:1)

## SEXTING en PORNOCONSUMPTIE

*'Het internet is voor ons allemaal nieuw gebied.'*

Met deze uitspraak veroorzaakte de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, in 2013 tijdens een gezamenlijke persconferentie met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama een groot gelach.

Deze uitspraak kan misschien voor mevrouw Merkel kloppen, maar voor veel (basis)schoolleerlingen in Nederland is het geen nieuw gebied. De cyberwereld is een moeilijk terrein vol hindernissen en mogelijke gevaren voor de jongeren. Hieronder volgen twee waargebeurde situaties die duidelijk laten zien wat de gevaren zijn van het internet op het gebied van seksualiteit voor jongeren.

### Lea is 13 jaar en bezoekt een scholengemeenschap.

Ze stuurt haar vriend Boris die 16 jaar is, via WhatsApp erotische selfies (sexting). Na een paar weken wil Lea de vriendschap beëindigen. Boris zet haar onder druk: 'Als je mij verlaat, zal ik jouw foto's via internet verspreiden'.

Lea laat zich niet intimideren en maakt toch een eind aan de vriendschap. Boris verspreidt daarop de foto's en stuurt ze doelgericht naar schoolkameraden en maakt ze op een website publiekelijk toegankelijk. De volgende dagen waren vreselijk. Medeleerlingen grijnzen en kijken stiekem fluisterend in de richting van Lea. Anderen blijven niet achter met hun denigrerende en suggestieve opmerkingen.

Wanneer ondanks alle vermaningen en andere maatregelen van de leraren de verspreiding en het commentaar van de klasgenoten niet gestopt wordt, voelt Lea zich niet langer veilig op school en raakt ze depressief.

De ouders doen aangifte wegens verspreiding van kinderpornografische afbeeldingen (Artikel 240b WvSr).

Boris wordt weliswaar door de politie verhoord, maar het strafproces wordt na een paar maanden beëindigd. Na maanden van weigering om naar school te gaan, verandert Lea tenslotte van school.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Namen en details zijn gewijzigd om de identiteit van de betrokkenen te beschermen..

### Hoe pornoverslaving zich ontwikkelt – een student doet verslag:

Bij mij begon het eigenlijk heel onschuldig. In het begin heb ik uit nieuwsgierigheid seksplaatjes bekeken. Vervolgens werd het een wekelijkse routine, daarna dagelijks ...

Na een paar maanden begon ik niet alleen naar gewone, maar soms ook naar ongebruikelijke en onrealistische foto's te kijken, die zich in een grijs gebied van legaliteit bevinden. Natuurlijk werd het vanuit eenmaal per dag, meerdere keren per dag. Ik nam ook geen telefoon meer op. Toen mijn vrienden vragen begonnen te stellen, zei ik dat ik het druk had met leren. Dat zou ook wel zo moeten zijn maar ik surfte nachtenlang voor de PC op zoek naar het perfecte plaatje... en vervolgens zat ik moe op de universiteit. Ik had daarnaast een baantje en af en toe, wanneer ik weer eens de hele nacht gesurfd had, belde ik mijn werkgever met de mededeling dat ik ziek was en niet kon komen.



Ik kon niet meer leren: onregelmatig slapen, onregelmatig eten, algehele malaise (depressie?). Door gebrek aan sociale contacten (ja, mijn vrienden verwaarloosd) enz. zat ik in een vicieuze cirkel.

# 16

Ik durfde mijn vrienden niet meer onder de ogen te komen omdat ik geen moed meer had om voortdurend te moeten zeggen dat ik nog steeds studeerde en toch niet meegedaan had bij de tentamens. En omdat ik geen contacten had, werd ik eenzaam. Toen vluchtte ik in de onwerkelijke wereld van het internet, op zoek naar de kick. Daarna voelde ik me nog slechter en durfde het huis echt niet meer te verlaten. Waarschijnlijk uit schaamte.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Freitag, T.: *Fit for Love? Praxisbuch zur Prävention von Internet-Pornografie-Konsum*, 3e editie, Hannover 2015, blz. 159



In het begin heb ik uit nieuwsgierigheid seksplaatjes bekeken. Vervolgens werd het een wekelijkse routine, daarna dagelijks ...

Hoe zit dit bij jou?

*Dit artikel was het begin van een serie die we dit jaar zullen plaatsen rondom dit zeer actuele thema. In de volgende nummers wordt deze serie vervolgd en worden de gegeven voorbeelden verder toegelicht en wordt aangegeven hoe we als Christenen volgens de Bijbel moeten omgaan met dit thema.*



## De Heere Jezus - jouw Voorbeeld?

'Alleen nog de volgende hoek om, dan ben ik bij de bushalte'. Na een blik op zijn horloge weet Nico het zeker: 'Die bus haal ik makkelijk. Hopelijk is die niet weer te laat'. Vlak voor de halte valt zijn oog op de bouwmarkt aan de overkant. 'O nee - ik moet eerst nog schroeven halen voor mijn vader! Daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Maar misschien red ik het nog'.

Vlug rent Nico de bouwmarkt in. Hij weet precies waar de schroeven liggen. Nu vlug naar de kassa, hopelijk is de rij niet zo lang. 'Dat zal toch niet waar zijn! Zoveel mensen staan er normaal nooit voor de kassa. Dat gaat vast wel 10 minuten duren'. Hij merkt dat hij van binnen boos wordt. 'Nou mis ik de bus - en dat alleen maar om deze schroeven! Hij vecht met zichzelf. Zal hij de schroeven dan maar terugleggen? 'Ik kan ze toch helemaal vergeten hebben - dat kan iedereen wel gebeuren'.

'Wat zou de Heere Jezus gedaan hebben?' Dat is een vraag die Nico zichzelf vaak stelt. Hij heeft de beslissing genomen om de Heere Jezus als zijn Voorbeeld te nemen. En in dit geval is het antwoord simpel. 'Oké, ik wacht hier gewoon. Dan neem ik gewoon de volgende bus over een half uur. Da's altijd nog beter dan ongehoorzaam te zijn of mij zo op te winden'.

Na deze geduldspreef komt hij 10 minuten later de bouwmarkt weer uit. Hij verbaast zich erover dat er nog zoveel mensen bij de bushalte staan - dan komt de bus net de hoek om. Met een glimlach dankt hij zijn Heere: 'Dat is de mooiste vertraging die ik ooit heb meegemaakt'.

Want hiertoe bent u geroepen,

omdat ook **CHRISTUS** voor

ons geleden heeft;

Hij laat ons zo een **VOORBEELD** na,

opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

1 Petrus 2:21

### Test je begrip

Sommige zinnen moet je vaker lezen voor je ze begrijpt. Hoeveel keer moet je onderstaande zin lezen voordat je hem snapt? Probeer het eens!

'Als je verzocht (beproefd) wordt, zie dan meteen op Hem; dan zul je steeds meer eraan gewend raken om in Zijn goedheid te geloven, hoewel het ook nodig is om voortdurend je toevlucht tot die goedheid te nemen. Maar je oog dat op Hem gericht is, maakt Hem aan je hart bekend.

Het zien op Hem bevrijdt ons van onszelf, het sluit het denken aan het 'ik' uit en heiligt ons op een praktische manier'.

J.N. Darby



Versier de tekst met leuke kleurtjes of tekeningen:

DE HEERE  
*is*  
uw Bewaarder

DE HEERE  
*is*  
uw Schaduw

*aan uw*  
*rechterhand*

PSALM 121:5

Handletter zelf een tekst:

# India

India is met een oppervlakte van bijna 3,3 miljoen km<sup>2</sup> één van de grootste landen van de wereld en daarmee bijna 80 keer groter dan Nederland. India heeft door de ligging aan de Arabische zee, de Indische zee en de golf van Bengalen een enorme kustlijn van ongeveer 7000 km. Aan de noordzijde vormt het Himalaya gebergte een moeilijk te overbruggen grens tussen India en China. Met bijna 1,3 miljard inwoners volgt India haar noordelijke buur China op de voet. De verwachting is dat India, China qua bevolkingsomvang in 2030 zal inhalen. De meeste mensen wonen op het platteland maar desondanks zijn er meerdere grote steden waar de meeste mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.



## Economie

De helft van alle werkenden verdienen de kost door op traditionele wijze het land te bewerken of vee te houden. Er is echter een grote kloof tussen deze mensen en de mensen die in de steden werken in de dienstensector (de IT). De meeste jonge Indiërs spreken

de Engelse taal en kunnen achter de pc veel kantoorwerk wereldwijd uitvoeren. India als het 'kantoor van de wereld'. Ondanks de vele miljoenen armen en daklozen ontstijgt India langzamerhand het niveau van ontwikkelingsland en staat al jaren in de top vijf van landen die economisch het snelst groeien.



### Bevolking

India is een zeer religieus land. Waar je ook maar komt, overal vind je tempels waarin allerlei goden aanbeden worden. Het wordt wel gezegd dat India 330 miljoen goden kent. Elke dag moet een Hindoe priester de goden in de tempel wakker maken om ze te wassen, aan te kleden, hen eten aan te bieden en tot hen te bidden. Als mensen iets willen offeren aan een van de vele Hindoegoden is het nodig hen eerst wakker te maken met een belletje aan de deurpost. Maar zelfs nadat mensen gebeden en een offer gebracht hebben weten ze niet of hun god goed voor hen zal zijn. Het doet denken aan Jesaja 46 waar de Heere spot met de afgoden van de heidenvolken: *'Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid'* (Jes. 46:7). Maar de Heere is de levende God en de Waarheid (zie Jer. 10:10). Zo velen leven in de duisternis maar gelukkig, ook in India zijn er vele christenen.



### Gebedsonderwerpen

1. In India is het niet makkelijk om christen te zijn. We mogen dankbaar zijn dat de Heere in dit land werkt; veel mensen keren zich af van de afgoden en bekeren zich tot levende God om Hem te dienen. **Bid dat de pasbekeerden stand zullen houden** zodat ze niet onder druk van familie weer gedwongen worden terug te keren naar het hindoeïsme.
2. In India worden meer dan 800 talen en dialecten gesproken. Vele vertalers hebben inmiddels de Bijbel vertaald in 70 van deze talen. **Bid dat dit inspannende werk doorgang mag vinden** zodat de vele Indiase volken in hun eigen taal met het Woord bereikt kunnen worden.
3. Er bestaan meer dan 2500 culturen en groepen in India die de Bijbel niet beschikbaar hebben in hun taal. De meesten van hen hebben nog nooit een christen ontmoet. De oogst is groot. **Bid u/jij mee voor arbeiders** die toegewijd zijn om hen te bereiken?
4. Miljoenen Indiërs leven in **extreme armoede en lijden aan lepra, malaria, blindheid**. Ze hebben op meerdere vlakken hulp nodig, maar in het bijzonder het evangelie. *'Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof...?'* (Jak 2:5).

Erik Schoonenberg

# Ezechiël

*En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar.*

Ezechiël 33:32

Ezechiël (zijn naam betekent 'hij zal door God versterkt worden') was, net als Jeremia, ook priester, maar hij profeteerde in ballingschap buiten het land Israël. Hij profeteerde eerst zowel tegen Juda als tegen Israël, waarbij hij hun onderwerpenheid, lijden en vernedering op verschillende levendige manieren beschreef. God maakt het leven van de profeet tot een levendig voorbeeld, hij moet zelf de bitterheid ervaren van de dingen die hij profeteert. Hier zien we dus nog een priester die op een ernstige praktische wijze 'het zondoffer eet', doordat hij niet alleen de zonde van Gods volk moet ervaren, maar ook Gods oordeel over die zonde in Zijn regeringswegen.

Maar zelfs zijn vernedering en lijden raken het hart van het volk niet. Hij was er van tevoren ook al voor gewaarschuwd dat ze niet naar hem

zouden luisteren. En toch heeft hij geen andere keus dan zich uit te spreken.

In hoofdstuk 24 tot en met 32 kondigt hij de oordelen aan over de omringende heidense volken; daarna wendt hij zich weer tot zijn eigen volk, en profeteert over de genade van God die uiteindelijk door pijnlijke oordelen heen het beproefde volk zal herstellen.

Hoofdstuk 40 tot en met 48 geven een beschrijving van de toekomstige tempel en de verdeling van het land in het duizendjarig vrederijk.

Ezechiël is een boek waaruit we veel kracht kunnen putten om standvastig voor God te leven, zelfs wanneer we alleen staan en te maken hebben met voortdurende tegenstand.

Leslie M. Grant



# Een vriendschap voor het huwelijk - een goede voorfase?

*Op scholen, universiteiten en onder collega's is het normaal: je gaat uitproberen of je wel bij elkaar past. En zo niet, dan ben je tenminste niet officieel 'verbonden'. Want je binden aan een vaste relatie is niet 'in'. Is dat een goed voorbeeld?*

Christenen zijn 'kinderen van hun tijd'. Wij zien wat er om ons heen aan de hand is. Al vroeg hebben jongeren 'verkering' - zo werd dat vroeger in ieder geval genoemd. Je hoeft nu niet meer alleen over het schoolplein te lopen, maar houdt elkaars hand vast. Na korte tijd zijn het niet alleen maar de handen; de eerste zoen volgt al snel. En tegenwoordig duurt het dan in de regel niet meer zo lang tot je overgaat op de eerste seksuele contacten en seksuele gemeenschap. Daardoor zijn er tegenwoordig nog maar heel weinig jongeren die met 14 of 15 jaar geen seksuele ervaringen hebben gehad. Nu zouden we kunnen zeggen dat het met een vriendschap niet zo ver hoeft te komen. En inderdaad zijn er jonge mensen die 'onbevlekt' het huwelijk willen ingaan - die dus het geslachtsverkeer als een geschenk van God voor het huwelijk beschouwen. Maar dan nog blijft de vraag bestaan:

## Wat moeten we van zo'n vriendschap vinden?

Uit Christelijk perspectief gezien, geldt allereerst voor elke band tussen man en vrouw dat uitsluitend relaties met gelo-

vige mensen in aanmerking komen. Alle andere sluit de Bijbel uit (2 Kor. 6:14). Met betrekking tot het huwelijk, geldt hier heel duidelijk: een vrouw is 'vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere' (1 Kor. 7:39). Daarmee is al het grootste gedeelte van vriendschappen met medescholieren, medestudenten of collega's op het werk en bureaus uitgesloten. Als je aantrekkingskracht tot een ongelovige voelt, vraag dan de Heere om kracht om direct en consequent toenadering te ontwijken en een vriendschapsband te voorkomen. Het spelen met vuur is helaas al velen - soms met de meest redelijk lijkende argumenten - noodlottig geworden! Maar dan de vraag: is een dergelijke vriendschap 'onder gelovigen' wel goed?

## De Bijbel kent geen vriendschap tussen jongens en meisjes

Als we in de Bijbel op zoek gaan naar een antwoord, zullen we die niet vinden - in ieder geval niet rechtstreeks. Dat hoeft ons niet te verwonderen, omdat er in de Bijbel geen vriendschappen tussen man en vrouw voorkomen. In de Bijbel is het vaak ook niet zo dat

een man zijn vrouw uitzocht. Kinderen werden veeleer door hun ouders uitgehuwelijkt. Dat maakt de bekende geschiedenis van Izak en Rebekka, die door bemiddeling van de knecht van Abraham gezocht en gevonden werd, duidelijk.

Al zouden de maatschappelijke verhoudingen van toen vandaag de dag niet op ons van toepassing zijn, dan stelt Gods Woord toch duidelijke basisprincipes vast die in alle culturen en in alle tijden geldig blijven. In de artikelen 'For girls only', 'For boys only' en 'Wachten tot het huwelijk' worden een aantal van deze goede Goddelijke 'liefdeswetten' beschreven. Kijk hiervoor eens terug in de vorige nummers.

## Motieven voor vriendschappen

Wat is echter de beweegreden voor een vriendschap tussen een jongen en een meisje? Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Misschien wil je niet achter blijven bij anderen, die het al lange tijd zo doen. Misschien zoek je af en toe ook gewoon bescherming bij een ander of wil je verzekerd zijn van de waardering van een vriend of vriendin.

Je begrijpt elkaar uitstekend - dan kun je dat toch ook naar buiten toe laten zien, of niet?

Als ik wat meer met jonge mensen praat, is er één ding dat in ieder geval in eerlijke gesprekken niet ontkend wordt: jongens en meisjes voelen zich in de buurt van anderen goed, de zinnen worden geprikkeld, men voelt zich tot de ander aangetrokken en er ontwaken seksuele gevoelens of deze

worden ervaren. Of heb je al eens een relatie tussen een jongen en een meisje meegemaakt waarbij beiden zich alleen bezighouden met het bekijken van een film op Netflix? Blijkbaar zit er meer achter.

Daarbij gaat het hier natuurlijk niet om kinderen, die ongedwongen met elkaar mogen spelen. En we willen ook voorkomen dat als een jonge man en een jonge vrouw een enkele keer met elkaar praten, we onmiddellijk denken dat die wat willen met elkaar. Dat is ongezond en schadelijk voor de ontwikkeling van jonge mensen.

Het zal een voortdurende uitdaging blijven om aan de ene kant natuurlijk en ongedwongen met elkaar om te gaan - dat doen we in het dagelijks leven ook - en aan de andere kant toch zuiver in gevoelens en daden te blijven.

## Ben jij al toe aan een vaste relatie?

Op dit punt zouden bij elke jonge Christen alarmbellen moeten gaan rinkelen: ben je echt al op een leeftijd waarop je een relatie aankunt die met gevoelens en verantwoordelijkheid verbonden is die je niet zo gemakkelijk van je af kunt schudden? We zijn getuige van de tranen en vaak langdurige boze buien, wanneer vriendschappen in de wereld van vandaag onder ongelovigen verbroken worden. Laat dat niet zien hoe intensief en intiem zulke relaties altijd (!) worden?

Nu kan een jong iemand ook al op de leeftijd van 16 of 17 jaar ervan overtuigd zijn dat de vriend of de vriendin met wie zij of hij graag samen is, de

door God gegeven partner voor het leven is. Laten we eens aannemen dat het echt zo is: denk je niet dat God deze (toekomstige) huwelijkspartner dan ook voor jou bewaren zal tot je lichamelijk, qua gevoelens, geestelijk en ook materieel in staat bent een huwelijk aan te gaan? Dit vertrouwen, dat God een andere jongere voor ons zal bewaren, mogen we in Hem hebben, want Hij wil alleen het beste voor ons (Rom. 8:28). En omdat een huwelijk gebaseerd is op vertrouwen, mag je dit vertrouwen ook in je (toekomstige) huwelijkspartner hebben!

Maar uit eigen ervaring weten velen van ons hoe snel onze smaak kan veranderen. Met 16 waren we (tenminste innerlijk) op die of die verliefd, met 17 was het iemand anders, met 18 misschien weer een ander enz. Het is eenvoudigweg zo dat wij in de regel op jeugdige leeftijd helemaal niet klaar zijn om de gevolgen van een relatie voor ons hele leven te overzien.

En verliefd zijn is zelden een bewijs van een diepe, levenslang durende liefde! Liefde is een 'plant' die groeien moet, die echter, als ze gegroeid is, wordt gekenmerkt door een diep geworteld zijn – maar ook dan moet ze verzorgd worden, omdat ook oude en gewortelde planten kunnen reageren.

### Als je 'van iemand houdt', waarom ga je je dan niet verlossen?

Maar ben jij er zeker van dat jij met 17 jaar in staat bent om iemand echt lief te hebben in meerdere opzichten? En

dat deze liefde een duurzame zaak is? Velen van ons hebben vaak gedacht dat wij echt verliefd waren, zo erg dat wij niet eens meer verstandig konden nadenken – en een half jaar later was het over.

Maar als je echt je leven samen met die ander wilt delen, en daarover duidelijkheid hebt gekregen door gebed en gesprekken met ouders en mensen die je vertrouwt, kun je je gaan verlossen. Dat betekent dan inderdaad dat je je verbindt. Velen willen een vriendschap zonder binding. Want daar kun je morgen weer 'uitstappen'. Dat leert Gods Woord ons echter niet.

'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten' (Gen. 2:24) – en dat is duurzaam! We vinden daarentegen geen enkele verwijzing in de Bijbel naar een ongebonden samenzijn.

Ook het argument van het 'uitproberen' is niet aantrekkelijk. Wat wij in de huidige maatschappij meemaken, is dat mensen elkaar eerst willen 'testen'.

Toch is niet vast te stellen dat huwelijken die gesloten werden nadat de relatie langdurig zogenaamd uitgeprobeerd is, minder vaak verbroken werden dan andere.

Integendeel: vaak gingen die echtparen vlak na de huwelijksluiting voor de burgerlijke stand alweer uit elkaar. Vraag het maar eens aan de buitengewone ambtenaren.

God wil ook geen 'experiment'. Hij wil dat jonge mensen voor de Heere onderzoeken of en met wie zij een huwelijk moeten aangaan. En als de Heere hun de innerlijke vrijheid geeft om 'ja'

te zeggen tegen een gelovige partner, dan moeten ze hun leven gezamenlijk delen.

Dat wil niet zeggen dat jonge mensen moeten trouwen zonder elkaar te kennen. Door elkaar te leren kennen, kunnen ze voorkomen dat in de verlovingstijd vastgesteld moet worden dat ze zich de toekomstige huwelijkspartner heel anders hadden voorgesteld.

Natuurlijk zullen wij altijd – ook tijdens het huwelijk – nieuwe dingen bij onze huwelijkspartner ontdekken. Maar voor een verloving is het toch belangrijk dat je dezelfde doelen in het gezamenlijke leven voor ogen hebt en dat de aard van de potentiële huwelijkspartner niet helemaal vreemd is.

### Vriendschap is nooit vrijblijvend

Vriendschap laat sporen achter, of je nu wilt of niet. Want wij zijn mensen met gevoelens, die ook gekwetst kunnen worden. Gevoelens die meer zijn dan een korte ervaring. Wij zijn geen robots waarbij eenvoudig de knop omgedraaid kan worden. Daarom moeten we met onze bevindingen en gevoelens heel zorgvuldig omgaan. Daar hoort bij dat wij ook met de gevoelens van andere mensen voorzichtig om moeten gaan.

Juist jonge mannen onderschatten weleens hoe gevoelig vrouwen zijn. Wanneer je een jonge vrouw door een vriendschap hoop geeft op meer, maar na een half jaar tegen haar zegt: 'Ik geloof toch dat het niet zo goed gaat' – dan laat je een gekwetst iemand met wonden en littekens achter. En vergeet niet dat het met jezelf ook slecht zal

gaan. En wens je jezelf ook niet diep vanbinnen toe dat je met een ongerept en rein gebleven iemand mag trouwen? Het is waar – dat is niet altijd mogelijk, als bijvoorbeeld iemand zich net 'uit de wereld' heeft bekeerd. En dan hebben wij een goede Heere vol van barmhertigheid, die ons niets verwijt. Als wij echter vrijwillig zo'n weg gaan, zullen wij ook de vruchten ervan moeten oogsten. 'Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten' (Gal. 6:7). Dit basisprincipe blijft voor ons allemaal van kracht.

### Passief blijven of actief worden?

Wij wensen jullie allemaal toe dat je met je meest innerlijke wensen naar jullie Redder toe gaat in gebed. Jullie mogen Hem elke dag zeggen wat je innerlijk bezighoudt. En Hij luistert echt naar je, zonder dat je bang hoeft te zijn dat Hij je gevoelens niet begrijpt.

Hij heeft ons toch met deze gevoelens geschapen! En Hij wil tegelijkertijd iedereen kracht geven, zodat deze gevoelens niet de enige maatstaf voor het handelen worden, maar dat jullie in gebed, door Gods Woord en door de raad van anderen, inzien hoe jullie hebben te handelen. Wanneer Hij jou duidelijk gemaakt heeft wie de juiste huwelijkspartner is, zal Hij ook het tijdstip voor een verloving en daarmee de eerste stap op de weg naar een gelukkig huwelijk duidelijk maken.

Wij wensen jullie van harte de innerlijke en uiterlijke kracht om te wachten en te handelen naar Zijn wil!

*Manuel Seibel*

# Miljoenen jaren? ... Wat moet je met die beesten?

Hier volgt een samenvatting van een recent verschenen nieuwsitem (oktober 2020) bij de NOS<sup>1</sup>:

**T**yrannosaurus rex leefde tussen de 70 en 65 miljoen jaar geleden in het late Krijt. Kort nadat het dier in 1905 voor het eerst was beschreven, werd de T. rex in films en boeken al neergezet als de koning van de prehistorische vleeseters. Vooral vanwege de indrukwekkende fysieke eigenschappen; een lengte tot 13 meter, hoogte van ruim 3,5 meter en tanden van ruim 20 centimeter. Er zijn in totaal zo'n dertig T. rex-fossielen gevonden, waarvan 'Stan' lang de bekendste was. Volgens wetenschappers was Stan een mannetje van zo'n twintig jaar oud.

Een interessant artikel, maar ook een artikel wat bij heel veel Bijbelgetrouwe gelovigen vragen oproept, zoals:

- 'Ik heb nooit begrepen hoe dat nu zit met die miljoenen/miljarden jaren'
- 'wat moet je met die beesten?' (de dinosaurussen)
- 'Het lijkt soms wel of er een taboe op dat onderwerp ligt'

Heel begrijpelijke vragen en als dit allemaal 'wetenschappelijk' aangetoond is, hoe zit het dan met de Bijbelse geschiedenis van een 'jonge aarde' een 'recente schepping' en óók dinosaurussen?

<sup>1</sup> <https://nos.nl/artikel/2351179-wordt-t-rex-stan-duurste-dino-ooit-als-hij-maar-niet-in-een-villa-verdwijnt.html>

Sinds kort is er een boek beschikbaar die de oorsprong van de ideeën van miljoenen/miljarden jaren laat zien en deze ook kritisch in een historisch Bijbels perspectief plaatst: 'Graven naar Genesis'.



Ook deel 2 van dit boek, 'Graven naar Dino's' is binnenkort beschikbaar en gaat nóg dieper in op deze lange tijds-perioden en met name over de vondsten van fossielen van o.a. dinosaurussen. De gegevens worden in een Bijbels kader geplaatst.



Boeken die veel vragen beantwoorden!

De boeken zijn te bestellen bij de uitgever van Volg Mij! via [www.uhwdw.nl](http://www.uhwdw.nl).

# Het is echt slecht...

...als je de taak wilt doen die God aan anderen heeft gegeven om te doen. Dit terwijl men trouw en gehoorzaam moet zijn en de door God aan jou opgelegde dienst zou moeten vervullen.

Alleen de Heere, die ons geschapen en gered heeft, weet wat wij aankunnen en hoe we ons nuttig kunnen maken. Laten we daarom ons lot niet betreuren, maar ons werk in liefde en nederigheid doen op de plaats waar de Heere ons in Zijn wijsheid heeft geplaatst.

Er was eens een fabel over een tuin waarin de bomen en bloemen over hun lot begonnen te beklagen: 'Ik draag niet eens bloemen', begon de eik.



'Ik kan net zo goed sterven, omdat ik geen vruchten voortbreng', zuchtte de roos.

'Wat kan ik nu voor goeds doen in de wereld,' klaagde de wijnstok, 'ik geef niet eens schaduw.'



Toen ging de tuinman door de tuin en zag een klein viooltje bescheiden in het verborgene bloeien. Het hief zijn frisse, tevreden gezicht op terwijl alle andere verdrietig waren. 'Wat maakt je zo gelukkig?' vroeg de tuinman. 'Ik dacht,' antwoordde het viooltje, 'je hebt me hier nodig, omdat je me hier geplaatst hebt. Dus ik zal dat, als viooltje, zoveel



mogelijk waarderen en je dienen.' Kostbare broeders en zusters, vraag mij niet naar de soort dienst en laten we niet kijken naar de eer en erkenning bij de mensen, maar laten we dat doen, wat de Heere ons heeft opgedragen!

# Uitverkoren in Christus – het voorbeeld van de apostel Paulus

*Een poosje geleden hebben wij gekeken naar het belangrijke thema van de uitverkiezing door God. Misschien is er geen duidelijker voorbeeld te vinden - en dat meer tot ons hart doordringt - dan het voorbeeld van de apostel Paulus. Daarom volgen er in dit artikel een paar verwijzingen naar de apostel.*



## Hoe weten wij van de uitverkiezing van de apostel?

Paulus kon over de Thessalonicenzen schrijven: 'Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God' (1 Thess. 1:4).

Waarom kon Paulus weten dat God hen uitverkoren had?

Omdat hun leven radicaal veranderd was. Vroeger deden zij aan afgodendienst (1 Thess. 1:9) - nu dienden ze de ware, levende God. Vroeger was hun hele denken bezig met aardse en wereldse dingen - nu verwachtten ze Gods Zoon uit de hemel (1 Thess. 1:10). De apostel Paulus sprak zijn dank uit voor: 'het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop' (1 Thess. 1:3).

Hoe zag dat er bij de apostel Paulus zelf uit? Hij noemt zich de 'voornaamste' van de zondaars omdat hij de gemeente van God vervolgd, en zelfs verwoest had (1 Tim. 1:15; Gal. 1:13). Maar opeens veranderde zijn gedrag blijvend, zelfs fundamenteel: 'En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is' (Hand. 9:20). Later lezen we: 'En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten' (Hand. 15:41). Zijn ommekeer was even

radicaal als die van de Thessalonicenzen - en daarmee 'bewees' hij ook zijn uitverkiezing.

## Wie kiest uit?

Als je je afvraagt wie hier het initiatief genomen heeft voor die verandering in Paulus' leven, dan is er maar één antwoord: God. De mededeling over de bekering van Paulus wordt in Handelingen 9 zó ingeleid: 'Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieft van dreiging en moord...' Hij dacht er absoluut niet aan om zijn zonden te belijden en Jezus Christus als Redder aan te nemen. Integendeel, hij wilde iedereen, die door bekering tot de Heere Jezus een gevaar vormde voor het gevestigde Jodendom, ombrengen.

'En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was... En hij zei: 'Wie bent U, Heere?' (Hand. 9:3-5). In Zijn onbeperkte macht en genade greep God in en bewerkte bij Paulus een nieuwe geboorte. Zijn eigenlijke bekering wordt ons niet tot in detail verteld. We lezen nauwelijks iets over wat hij zelf deed, namelijk het in geloof aannemen van Christus als Redder. Ook over erkenning en belijdenis van zonden wordt ons hier niets meegedeeld. Maar zijn vragen 'Wie bent U, Heere? ... Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' (Hand. 22:8, 10) bewijzen dat deze innerlijke ommekeer (boete doen) daadwerkelijk had plaatsgevonden. Zonder een innerlijke bekentenis aan God, verbonden met het geloof

in de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk, zijn zulke vragen niet denkbaar. Maar de uitvoerende Persoon in deze Bijbelverzen is de Heere Jezus Zelf (Hand. 9:4-5).

### Was het een uitverkiezing?

Nu kun je vragen: Was het een echte uitverkiezing? Feitelijk reisde Paulus niet alleen; er waren ook andere mannen met hem onderweg (Hand. 9:7). Zij hoorden wel het geluid van de stem van de Heere Jezus die tot Paulus sprak, maar ze verstonden niet wat er gezegd werd. De Heere sprak alléén tot Paulus! Hem had de Heere uitgekozen. Voor de Heere was Paulus zelfs - in het bijzonder wat zijn dienst betrof, maar ook verder - een 'uitverkoren instrument' (Hand. 9:15). Omdat de Heere deze uitdrukking gebruikt als antwoord op de bezorgdheid van Ananias, lijkt het mij dat die meer omvat dan alleen een verwijzing naar de toekomstige dienst van de apostel.

Wij lezen hier niet waarom God juist Paulus uitkoos. Wij weten dat het Gods liefde is die mensen heeft uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4; verg. Deut. 7:7-8). We zien hier ook de bevestiging dat God Paulus niet heeft uitverkoren omdat Hij wist dat Paulus zich zou bekeren. Nee, Zijn voorkennis en uitverkiezing betreffen personen, onafhankelijk van wat ze doen. Paulus' bekering was het gevolg van Gods werk. Bovendien zien we dat degenen die zich bekeren uitverkoren zijn.

### Paulus' begeleiders - uitverkoren voor de verdoemenis?

Nu dringt zich de vraag op, hoe het stond met Paulus' begeleiders. God had Paulus niet speciaal 'uit deze groep mensen' verkoren; dat is een verkeerde gedachte. En natuurlijk vraag je:

waarom hebben zij  
zich - voor zover wij  
weten - (hier) niet  
bekerend? Heeft God  
hen gewoon 'links  
laten liggen'?

### Nee, daar kan geen sprake van zijn.

Alleen al het feit dat ze deze verandering bij Paulus zagen, hoorden en meemaakten, moet tot hun geweten gesproken hebben. In elk geval waren zij het die de nu blinde Paulus naar Damascus brachten (Hand. 9:8). Hoorden zij misschien bij hen die zijn eerste prediking gehoord hebben (verg. Hand. 9:20)?

En als ze zich dan niet bekeerd hebben, dan komt dat niet omdat God hen niet had uitverkoren. Dan ligt de reden hierin dat zij de goede boodschap van God die ze ongetwijfeld meermalen gehoord hebben, niet tot hun heil hebben aangenomen.

### Wartoe werd Paulus door God uitverkoren?

De apostel schrijft aan de Thessalonicenzen: 'Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid [of: redding, behoudenis], in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid' (2 Thess. 2:13). De uitverkiezing van de Thessalonicenzen had een wonderbaar doel: de redding. Ook de verkiezing van Paulus die eveneens "van het begin" was, d.w.z. van eeuwigheid, had deze redding als doel. Voor deze redding was het nodig dat de Heilige Geest juist deze mensen voor Zich apart zette (heiliging). Precies hetzelfde als wat God deed met de apostel toen Hij hem vanuit de hemel met een licht omstraalde.

Maar de andere kant is er natuurlijk ook en God verzwijgt die niet: geloof in de waarheid. Die wordt duidelijk door de woorden van Saulus (Paulus): 'Wie bent U, Heere?' (Hand. 9:5). Hoe kwam Paulus erbij om degene die hij een paar minuten eerder nog had afgewezen, 'Heere' te noemen? Hij deed dat omdat er in zijn hart een ommekeer bewerk was doordat de Heere hem zo direct aansprak. Het licht dat de glans van de zon overtrof (Hand. 26:13), gaf hem op slag dit bewustzijn: Jezus Christus is de door God gezonden Verlosser, en wanneer ik probeer 'Zijn' christenen te doden, dan veracht en vervolg ik Christus. Vanuit zijn gezichtspunt was nu niet alleen God zijn Heere, maar ook Jezus. Wat een ommekeer!

Dat liet echt het geloof in Gods waarheid zien.

### Het ware, eeuwige leven

Zo zien we dan in Paulus een man in wie de uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld had plaatsgevonden. Vanaf ca. het jaar 36 na Christus kon iedereen zich daarvan overtuigen. God had zichtbaar in zijn leven ingegrepen en Paulus nam de goede boodschap van God in geloof aan. Zo bleek dat Gods keuze een uitverkiezing tot behoudenis was en ook een bestemming voor het eeuwige leven (Hand. 13:48). Deze beide dingen zijn niet beperkt tot de zaligheid van de ziel en het huidige bezit van het eeuwige leven, maar gaan veel en veel verder.

God heeft Paulus en de verlost en ertoe bestemd om zelfs de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus te verkrijgen (2. Thess. 2:14). Dat is de geweldige hemelse heerlijkheid die ons in de Heere Jezus geschonken wordt. Het is Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de Zoon, en dat als Mens. En evenals wij, was Paulus van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn (Rom. 8:29). Dat is meteen de volle omvang van wat Gods raadsbesluit inhoudt.

Zo'n drastische bekering als Paulus heeft niemand van ons meegemaakt. Maar allen die zich waarachtig - evenals hij - tot Jezus Christus bekeerd hebben, mogen weten dat ze door God zijn uitgekozen vóór de grondlegging van de wereld.

Manuel Seibel





## De bron - buig u en drink

Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. *Openbaring 22:17*

Aan het einde van een warme, drukke werkdag stapte ik een motel binnen. In de entree zag ik een bron. Omdat ik erg dorstig was, liep ik er heen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik een bordje met de tekst: *Buig u en drink!* - Dat begreep ik niet. Ik keek om mij heen en zocht naar een kraantje om dat water te laten stromen.

Enkele ogenblikken zocht ik tevergeefs; daarna liep ik naar de balie om mijn kamersleutel te halen. 'Kunt u mij zeggen hoe die bron werkt?' vroeg ik de dame achter het bureau. - 'Zoals op het bord staat: *Buig u en drink!*', gaf ze ten antwoord zonder mij aan te kijken. Omdat ik grote dorst had, liep ik nog eens terug. Weer las ik dat opschrift: '*Buig u en drink!*;' Daar stond ik, ik kon haast niet wachten dat er water zou komen, maar waar zat de kraan? Misschien moest ik maar gewoon doen wat er op het bord stond. Ik boog mij voorover - en daar kwam mij een straal helder, fris water tegemoet.

Toen mijn dorst gelest was, keek ik eens wat nauwkeuriger naar de bron. Als ik mij voorover boog, werd door een fotosensor automatisch de waterstraal vrijgegeven.

Dat deed mij aan een heel andere Bron denken: De Heere Jezus spreekt in hoofdstuk 4 van het Johannes-evangelie over levend water dat Hij zal geven en wat de grote levensdorst van de mens lest, tot in het eeuwige leven.

Wat moet iemand doen om daarvan te kunnen drinken? Hij moet *zich voor Gods Zoon neerbuigen en drinken*. - Alleen rondkijken of je inspanssen om zelf het water aan het stromen te krijgen, leidt niet naar het doel.