

7

Tijdschrift voor
geloofsopbouw

6^e JAARGANG • NOVEMBER 2020
WWW.VOLGMIJ.NL

Volg Mij!

Themanummer **Evangelie**

*U dan, wees sterk en verlies
de moed niet, want er is loon
overeenkomstig uw werk.*

2 Kronieken 15:7

4 : **Doe het werk
van een evangelist**

24 : **Voor de Joden
geworden als
een Jood**

29 : **Wie is mijn
naaste?**

Inhoud

■ Goede boodschap

Doe het werk van een evangelist	4
Hoe kom ik ter zake? En wat moet ik zeggen?	10
De meest uiteenlopende mogelijkheden voor evangelisatie	19
Voor de Joden een jood worden	24
Wie is mijn naaste?	29
Actief in actie	34
De rode X	36

■ Bijbelstudie

De regenboog	15
Jeremia	18

■ Gebed ABC...

Griekenland	16
-------------------	----

Colofon

Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260
7120 AG Aalten (Nederland)
Tel. 0543 - 47 17 46
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl
E-mail: bestel@uhwdw.nl

Redactie:

E-mail: volgmij@christelijkjeugdwerk.nl
Internet: www.VolgMij.nl

Copyright afbeeldingen:

© AdobeStock
© Billionphotos
© Wikipedia

Layout:

Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!

Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar. Abonnement is **gratis**; geef daarom gerust een abonnement weg!

Giften om dit werk mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de vroegere abonnementsprijs van €18,95 p.j. was *niet kostendekkend*.

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v. 'gift Volg Mij!'), zodat we weten dat je je abonnement wilt blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl dat je het abonnement graag blijft ontvangen maar het financieel niet kunt steunen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

Beste lezer,

Vlak voor het moment dat de Heere Jezus werd opgenomen in de hemel heeft Hij gezegd: 'U zult Mijn getuigen zijn' (Hand. 1:8). Wanneer we het Boek Handelingen verder lezen, zien wij meerdere personen die de goede boodschap doorgeven aan anderen. Denk aan Petrus, die met grote vrijmoedigheid een indrukwekkende toespraak houdt tegenover de oversten van de Joden (zie Hand. 4). Of denk aan Filippus, die erop uit wordt gestuurd om aan de kamerling uit Ethiopië het evangelie uit te leggen (zie Hand. 8).

Zoals Petrus en Filippus getuigen waren van de Heere, zijn wij dat in feite ook. Ben ik in staat het Evangelie uit te leggen? Wat zou jij zeggen als je in enkele woorden het Evangelie zou moeten uitleggen aan je buurman? Misschien iets als: 'God is liefde en Hij wil jou bij Zich hebben, de Heere Jezus is voor jou zonden gestorven omdat Hij jou liefheeft. Kom, neem Hem aan!' Natuurlijk is zo'n getuigenis op zichzelf niet verkeerd. Maar is dit nu de kern van het evangelie? De Heere Jezus als iemand die Zijn liefde wil laten zien...? Misschien zeggen ongelovigen wel dat ze die liefde helemaal niet nodig hebben.

Laten we eens een ander uitgangspunt nemen: 'Het oordeel van God zal komen over alle zonden, u loopt een groot gevaar! Het feit dat er een mogelijkheid is om aan het oordeel te kunnen ontsnappen laat zien dat God liefde is. Wilt u ontkomen aan Gods komende toorn?'

Je kunt pas begrijpen wat de Heere Jezus Christus voor je heeft gedaan, als je begrijpt wat Gods oordeel over de zonde is. Hoe belangrijk is het daarom dat we in het getuigen het juiste uitgangspunt hebben.

De Heere geve dat jij en ik in staat zijn de goede boodschap juist te vertellen. Het is mooi als deze **Volg Mij!** daar wat bij kan helpen, maar uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van Gods genade om de juiste woorden te spreken wanneer we Zijn getuigen mogen zijn.

Veel leesplezier met deze nieuwe **Volg Mij!**

Eric Schoonenberg



Doe het werk van een evangelist



Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen.
2 Tim. 4:2

De korte zinnen in de Bijbel zijn niet altijd de eenvoudigste. En de bekendste en meest geciteerde passages zijn niet altijd het best te begrijpen. Zo is het ook met de uitspraak 'Doe het werk van een evangelist'. Wat is de eigenlijke betekenis – en wat kan ik ervan leren – vooral als ik geen evangelist ben?

'Doe het werk van een evangelist' (2 Tim. 4:5).

Om deze oproep goed te begrijpen, moeten we eerst de context bekijken en vervolgens een belangrijk principe toepassen.

Het verband

Paulus bevindt zich in Rome. Deze keer zit hij niet meer gevangen 'in een huurhuis' (Hand. 28), maar zit hij nu in een kerker en wordt hij behandeld als een misdadiger.



Hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft en dat de martelaarsdood hem te wachten staat. Maar hij ziet op naar God, die de kroon van het leven voor hem weggelegd heeft.

Paulus schrijft een brief om zijn jonge vriend en medewerker Timotheüs aan te moedigen. Binnenkort zal Timotheüs op eigen benen moeten staan met de hulp van de Heere natuurlijk, maar zonder het advies en de steun van de apostel Paulus.

Timotheüs lijkt een wat gereserveerd en gevoelig type te zijn, misschien ook wel iemand die gauw een beetje ont-

moedigd is. Daarom wil Paulus hem moed inspreken. Hij wijst hem op Jezus Christus, 'Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk' (2 Tim. 4:1).

Met andere woorden: Timotheüs moet onvoorwaardelijk op Christus en op de komende beloning letten en zijn dienst verrichten.

In het volgende vers komen we nog een sleutelwoord tegen: 'Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen'. Timotheüs moet niet onder de indruk zijn van weerstand, maar hij moet het Woord prediken en erop aandringen dat de mensen het aannemen.

Ook de verzen 3 en 4 laten zien dat er tegenwerking is. De mensen verdragen het Woord niet meer en geven de voorkeur aan verziensels of 'wijsheden' die prettig zijn om te horen, omdat ze vleidend zijn en niet tot het geweten spreken.

Maar dat alles mag Timotheüs niet ontmoedigen. Voor hem geldt: 'Maar u' dat wil zeggen: wat nu wordt gevraagd, is persoonlijke trouw, specifiek in verband met vier punten (2 Tim. 4:5):

- Wees nuchter!
- Lijd verdrukkingen!
- Doe het werk van een evangelist!
- Vervul uw dienstwerk ten volle! (Volhard in je dienst!)

Timotheüs zou de dingen 'nuchter' moeten bekijken en hij zou bereid moeten zijn om voor het Evangelie te lijden. Bovendien zou hij zich niet moeten laten afschrikken om zijn werk te doen. Als je de oproep 'Vervul uw dienstwerk ten volle!' in verband brengt met de opdracht 'Doe het werk van een evangelist!', mag je de conclusie trekken dat Timotheüs inderdaad een evangelist was. Het ging om de bediening die de Heere aan Timotheüs had toevertrouwd. Timotheüs wist net zo goed als Paulus dat de Heere hem deze bediening had gegeven. Of hij die ondanks alle weerstand en obstakels zou uitvoeren, was nu de vraag (maar we nemen aan dat Timotheüs het verzoek ter harte nam).

Een belangrijk principe

De Heere wil ons voor Zijn Dienst gebruiken, maar tegelijk maakt Hij ons bekwaam om deze dienst te kunnen verrichten. Hij deelt talenten uit, anders zouden de knechten niets kunnen beginnen (Matth. 25:14-30). Hij geeft de gaven die wij voor Hem mogen inzetten. Dat zien we vooral duidelijk in Romeinen 12: 'En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij *profetie*, naar de mate van het geloof; hetzij *dienstbetoon*, in het dienen; hetzij wie *onderwijst*, in het onderwijzen; hetzij wie *bemoedigt*, in het bemoedigen ...' (Rom. 12:6-8).

De instructie is glashelder: we moeten doen wat de Heere ons opdraagt, met de gave waarmee Hij ons heeft toege-

rust om deze taak uit te kunnen voeren. Met andere woorden, wanneer de Heere ons een taak geeft, geeft Hij ook de nodige geestelijke bekwaamheid. Het idee dat je dienstwerk kunt doen zonder de noodzakelijke gave te hebben ontvangen, komt niet overeen met de Bijbel (zie ook Kol. 4:17).



En als ik geen evangelist ben?

Als ik geen evangelist ben, mag ik toch uit dit vers leren:

1. Ook voor mij geldt dat ik de taak moet doen die de Heere mij gegeven heeft. Ik moet mij niet door hindernissen of weerstand laten tegenhouden (zie: Pred. 11:4).
2. Omgekeerd geldt: ik moet niet proberen een taak uit te voeren waarvoor ik niet geschikt ben. Na-

tuurlijk kan en moet een geestelijke vaardigheid verder ontwikkeld worden in de loop van de tijd, maar het principe is dat we werken met wat we hebben. 'Wat hebt u daar in uw hand?' (Ex. 4:2) en 'Vertel mij wat u in huis hebt' (2 Kon. 4:2).

Maar mag ik het Evangelie dan niet doorgeven?

Natuurlijk kunnen we het Evangelie doorgeven; we moeten het zelfs doen, óók als we geen evangelisten zijn. Het gaat dan niet om het werk van een evangelist, maar om het getuigenis van een gelovige. Een toepasselijk Bijbelgedeelte hierbij is 1 Petrus 3:15: 'Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is'. We moeten allemaal bereid zijn om dat te doen, niet alleen evangelisten – en niet alleen 'nu en dan' maar 'op elk moment'.

Er zijn veel mogelijkheden om dit te doen – zelfs in onze moderne westerse wereld, waar het onderwerp 'religie' steeds meer taboe wordt. Je kunt ervan worden beschuldigd dat je reclame voor een sekte maakt. Dat is niet gemakkelijk, maar je bent altijd gelukkiger wanneer je de kans om te getuigen gebruikt dan wanneer je de mogelijkheid om te spreken over 'de hoop die in je is' voorbij laat gaan.

Enkele suggesties

Je kunt niet op school of op je werk verschijnen en zeggen: 'Luister allemaal eens even, ik wil jullie nu uitleggen, waarom jullie in Christus moeten gelo-

ven'. Dat zou noch het juiste ogenblik, noch de juiste plaats, noch de juiste manier zijn. Maar je kunt wel vragen beantwoorden. De anderen willen graag weten wat je in het weekend gedaan hebt, naar welke muziek je luistert enz.



Soms zijn mensen geraakt, bijvoorbeeld wanneer een vriend of familielid is overleden. Dan kan plotseling de vraag naar de zin van het leven opkomen. Hetzelfde geldt voor andere dagelijkse onderwerpen die tot nadenken stemmen.

Het is ook heel mooi wanneer mensen met wie je omgaat merken dat er iets anders aan je is (bijvoorbeeld dat je niet liegt of dat je een vreugde bezit die zij niet kennen). Dan kan er gemakkelijk een gesprek ontstaan.

De ervaring heeft ons geleerd dat dergelijke gesprekken beter één-op-één kunnen worden gehouden dan in een groep. Dat komt omdat mensen in zo'n situatie eerlijker zijn dan wanneer er anderen bij zijn, voor wie ze hun masker niet willen afdoen (dat wil zeggen, niet willen toegeven dat ze vragen over het geloof hebben).

Het is interessant om te zien dat de Heere Jezus Zelf met mensen afzonderlijk sprak als het over details ging. Denk aan Nicodemus (Joh. 3), de vrouw in Samaria (Joh. 4) of de blinde man (Joh. 9).

Deze voorbeelden laten ook zien dat je de timing van een goed gesprek niet altijd zelf kunt bepalen. Het gaat erom dat je er altijd klaar voor bent om verantwoording af te leggen over je geloof.

Er zijn ook manieren om het Evangelie systematisch te verspreiden, bijvoor-

beeld via traktaten, flyers, evangelisatiebrochures of kalenders. Een geschikte link onder onze e-mailhandtekening, bijvoorbeeld naar een website met evangelisatie doeleinden, kan ook een wegwijzer zijn.

Ook de smartphone biedt kansen: je kunt bijvoorbeeld een Bijbel-app installeren. Op een gegeven moment zullen je vrienden of collega's dat zien en kan er een gesprek ontstaan (misschien niet meteen, maar het signaal zal worden opgepikt). Je kunt ook in de bus of in de pauze een nummer van Volg Mij! doorbladeren of het op de tafel laten liggen. Vragen kunnen dan sneller komen dan je denkt!



Soms kan een van de vele spreekwoorden uit de Bijbel in een gesprek worden verwerkt (een kuil graven voor een ander; zijn handen in onschuld wassen; zijn licht onder een korenmaat plaatsen; enz.). Terloops kun je dan opmerken hoezeer de Bijbel onze taal heeft beïnvloed. Velen gebruiken deze uitdrukkingen zonder te weten dat ze uit de Bijbel afkomstig zijn. Wanneer iemand een Bijbels spreekwoord gebruikt, kun je proberen het gesprek een wending te geven, zodat het diepgaander wordt.

Daarnaast kun je mensen uitnodigen. Daarvoor hoef je geen evangelist te zijn. Andreas sprak met zijn broer Petrus en 'bracht hem bij Jezus' (Joh. 1:42, 43). Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: 'Kom en zie!' (Joh. 1:47). En een ontvoerd meisje noemt bij een passende gelegenheid de 'profeet, die in Samaria is' (2 Kon. 5:3).

Ten slotte komen we terug bij 2 Timotheüs 4:5. Laten we bidden voor hen die daadwerkelijk de gave van evangelist ontvangen hebben. Zo ondersteunen we hen en geven we hen rugdekking, zodat ze 'het werk van een evangelist' met alle kracht en met de hulp van de Heere Jezus kunnen uitvoeren.

Samenvatting

Er zijn nog steeds vele mogelijkheden zelfs in een tijd waarin het geloofsvraagstuk steeds minder een rol speelt. Mensen zijn nieuwsgierig en de gedachte aan de eeuwigheid ligt in hun hart (Pred. 3:11). Al zijn we zelf geen evangelist, wij kunnen het werk van evangelisten ondersteunen door gebed en praktische hulp. Bovendien kunnen we getuigen. Daartoe moeten we altijd bereid zijn (1 Petr. 3:15).

Michael Hardt

En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.

1 Petr. 3:15

Bekeer u en geloof het Evangelie! – Hoe kom ik ter zake? En wat moet ik zeggen?



'Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.'

1 Petr. 3:18

Werk!

Vooraf in een tijd waarin er weinig geestelijke vrucht is en veel achteruitgang, moet je, of je nu een evangelist bent of niet, het evangelisatiewerk op alle mogelijke manieren ondersteunen. Mensen gaan nog steeds EEUWIG verloren! De boodschap van redding is door de eeuwen heen hetzelfde gebleven en het bevel van de Heere is gericht aan iedereen: 'Ga!' Heb je twee handen om traktaten te verspreiden? – Ga ze uitdelen! Heb je twee voeten om mensen op te zoeken die in nood zijn? – Ga naar hen toe! Heb je een mond om uit te leggen hoe je in de hemel kunt komen? – Daar is geen bijzondere gave voor nodig, dus waarom zou je deze boodschap niet vertellen?

Het persoonlijk getuigenis en andere mogelijkheden

De beste manier om te evangeliseren is door een persoonlijk getuigenis af te leggen. Daarmee bereik je je omgeving het best. De meeste bekeringen hebben via een persoonlijk getuigenis plaatsgevonden. Het is goed om mensen uit te nodigen voor lezingen. Maar als mensen geen vertrouwen in jou hebben, zullen ze niet komen. Het gaat niet om het aangaan van een 'vriendschap' (vriendschapsevangelisatie). Maar een zekere persoonlijke vertrouwensrelatie met collega's, buren, medeleerlingen, medestudenten maakt het gemakkelijker voor hen. Nodig hen uit bij je thuis. Laat ze zien hoe Christenen zijn (dat helpt ons ook om op onze levenswandel te letten). In

Filippenzen 1:27 staat: 'Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig'.

Als de Heere je veel tijd geeft (want die heb je nodig bij het evangelisatiewerk), probeer het dan ook eens met een Bijbelstand (in steden zijn voetgangersgebieden erg geschikt daarvoor). 'Ga naar plekken waar mensen zijn', is een motto voor vissers van mensen. Daartoe heeft de Heere ons gemaakt. Vroeger – in periodes van opwekking – kwamen Christenen elkaar vaak tegen bij paardenrennen. Tegenwoordig zou je kunnen zeggen: zoek mensen op vóór het voetbalstadion (niet binnen!) om van Hem te getuigen, of vóór muziek evenementen. Het is belangrijk om te weten dat jongeren nog toegankelijker zijn dan ouderen. Hoe ouder, hoe moeilijker.



Een erg goede manier om het Woord door te geven, is door kinderen les te

geven. Zolang het mogelijk is – nodig kinderen uit. Dit wordt steeds moeilijker in ons land. Misschien lukt het in de buurt van de zondagsschool. Overigens was het oorspronkelijke uitgangspunt van de zondagsschool dat kinderen van ongelovigen op de zondagsschool het Evangelie zouden leren kennen.

Iver Ken je mensen die twijfelen aan Gods Woord? Ga met hen de Bijbel lezen. Je zult verbaasd staan wat voor resultaten evangeliserende Bijbellezingen opleveren.

Er komen elk jaar duizenden mensen naar ons land die nog nooit hebben gehoord hoe ze in de hemel komen. Mijn trieste ervaring is dat wanneer ik een asielzoekerscentrum bezoek, Jehova's getuigen en mormonen ons al voor zijn geweest! Waar zijn de Christenen? Hoe belangrijk is het voor jou dat deze mensen over de liefde van God horen? De Heere verlangt niet altijd van ons dat we duizenden kilometers rijden. Hij brengt deze mensen naar ons land. De liefde van God zal altijd een weg vinden, zelfs over taalbarrières heen.

Ga naar de mensen toe De meest intensieve contacten hebben Christenen op hun werkplek. Vraag God om kansen, en Hij geeft ze! Dat is een ervaring die ik persoonlijk heb opgedaan. Bij de dokter, op de universiteit, op school enz. Vooral de laatste tijd is het (in verband met de onrust vanwege IS) heel gemakkelijk om met mensen over religie aan

de praat te komen. Of 'Stel je toch eens voor', zo hoorde ik mijn fysiotherapeut onlangs zeggen, 'er zijn echt mensen die de Bijbel letterlijk nemen en geloven dat de aarde in zeven dagen geschapen werd'. Dan zit je meteen in het onderwerp.

Ter zake komen Het is niet altijd gemakkelijk om ter zake te komen. Je moet je ervan bewust zijn dat je gesprekspartner niet weet waar het precies om gaat. Maar hoe kom je tot de kern? Welke kennis heeft mijn gesprekspartner van God, de Bijbel, van Christus en Zijn heil? Dat weet je in eerste instantie vaak niet.

Ik maak graag gebruik van de flyer Zonder woorden. Ook verkrijgbaar bij de uitgever van Volg Mij!¹. Koop er maar eens eentje.

De flyer bestaat uit onder meer uit een gouden pagina – die de glorie van God symboliseert. Wanneer je met moslims praat, kun je beginnen met te zeggen dat wij geloven in een God die eeuwig is, zonder begin of einde, en dat deze God absoluut heilig is en leeft in een zuiver rijk (goud). Op dat punt heb je als Christen wel wat gemeen met een moslim. Hij zal het met je eens zijn.



¹ <http://www.uhwdw.nl/webshop/producten/zonder-woorden>

Maar we komen niet in het rijk van God met een onrein hart – de zwarte kant van de mens, gesymboliseerd door de zwarte pagina. Deze pagina is het moeilijkst om over praten, ongeacht de achtergrond van je gesprekspartner. Wie geeft er tegenwoordig nog graag toe dat hij zondig en hopeloos verloren is?

Maar dat is de voorwaarde om de rode pagina te begrijpen, want Christus kwam naar ons toe om voor ons de weg naar God te bereiden (1 Petr. 3:18). Tegelijkertijd kun je verschillende Bijbelgedeelten noemen (Rom. 3 laat zien dat we onszelf niet kunnen verlossen, dit in tegenstelling tot wat de religies van deze wereld leren).

Dan komt de witte pagina, die verwijst naar 1 Johannes 1:9: 'Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid'. Niet zelden heb ik ervaren dat mensen dat voor het eerst hoorden – en misschien tegelijk voor de laatste keer! Daarom is het zo belangrijk dat je je gesprekspartner de bijzondere ernst van zijn situatie duidelijk maakt. Misschien ontmoet je elkaar nooit meer ...

Maar geef het Woord van God niet door op een manier van 'het is slikken of stikken'. De persoon tegenover jou is op weg naar de eeuwigheid. Jij kent het middel om hem te redden. Hij heeft misschien een heel vertekend (of

geen?) beeld van het Christendom. Je bent om zo te zeggen een vertegenwoordiger van die onzichtbare wereld van God – of, in de taal van de Bijbel: je bent 'een gezant namens Christus, alsof God Zelf door jou smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen' (2 Kor. 5:20). Vergeet dat nooit!

Probeer degene die tegenover je zit uit te dagen met vragen, om te zien of hij heeft begrepen wat je hem hebt uitgelegd. Raak niet verzeild in discussies. Daarmee bereik je je doel niet. Er zijn vaak discussies over schepping en evolutie – maar helpen die jou om

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9

niemand van de Schepper-God te overtuigen? Is hij daarmee gered? Heeft hij dan begrepen waarom Christus moest sterven?

Alles hangt af van de inhoud van het gesprek. Natuurlijk kan het zijn dat je alleen maar stof tot nadenken kunt geven tijdens een gesprek. Maar het is belangrijk dat je de Heere Jezus noemt, de Naam die boven elke naam staat. De mensen weten niet meer waarom en waarvoor de Heere Jezus gekomen

is. 'Met God kan ik nog wat beginnen. Maar met de Heere Jezus?' Je moet duidelijk maken waarin het Evangelie zich onderscheidt van religies. Je biedt geen religie aan – ook geen Christelijke! – maar Christus! Hij is Gods antwoord op de zonde en de verlorenheid van de mens. Daarom moet de ware betekenis van het kruis worden uitgelegd.

Jarenlang hebben we hiervoor een Bijbelse standaard gebruikt. De ene kant toont een kruis met een citaat uit de Bijbel. De andere kant toont een open graf – ook met een kort gedeelte uit de Bijbel. Dit heeft vaak geleid tot diepgaande gesprekken over waar het in de Bijbel om gaat. De apostel Paulus zegt: 'Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid ... Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen' (1 Kor. 1:23,25). 'Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften; en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, over-

eenkomstig de Schriften' (1 Kor. 15:3-4). Dat was dus duidelijk de belangrijkste boodschap van Paulus aan mensen die zoekende waren – en dat moet ook onze boodschap zijn voor een verloren wereld.

Trouwens: de zekerheid dat je verlost bent, is iets dat alleen in het Evangelie staat. Wanneer mensen zeggen dat ze Christen zijn, kun je een gesprek goed beginnen met 1 Johannes 5:13. Vraag hun dan eens ronduit: 'Zullen wij elkaar tegenkomen in de hemel?' Zo niet, begin dan de reis met hem door de woordeloze pagina's.

Tot slot: Gods kinderen weten, door de genade van God, dat ze kinderen van God zijn. Wij kennen echter ook de vrees voor de Heere (2 Kor. 5:11). Moet dat niet voldoende motivatie zijn om ook mensen in onze omgeving aan te spreken? Hoe denken je collega's, je medestudenten, je burens enz.? Kennen zij de waarde van deze unieke naam: JEZUS (Hand. 4:12)?

Harald Herr

JEZUS is de
Weg tot God

De regenboog

De regenboog werd in Genesis 9 als teken gegeven van het verbond van God met Noach. Dit teken gaf Zijn zegen en genade voor de mensheid weer toen het oordeel van de zondvloed voorbij was. De kleuren van de regenboog vertellen ons over de veelsoortige genade van God (1 Petr. 4:10). Het Griekse woord dat vertaald is met 'veelsoortig' betekent: van verschillende soorten, gevarieerd, of veelkleurig. Hetzelfde woord is gebruikt om Jozefs veelkleurig gewaad te beschrijven (Gen. 37:3).

Van bovenaf ziet een regenboog eruit als een volledige cirkel. Vanaf de grond is alleen de bovenste helft van de boog te zien – dat zijn de verlichte druppels boven de horizon vanuit het perspectief van de waarnemer.

Ons blikveld beperkt onze waardering van Gods oneindige genade – de helft is ons niet aangezegd! Maar wij kunnen rusten in de wetenschap dat de boog van het oordeel naar de hemel is gekeerd. De pijl is geschoten en God heeft het oorlogswapen veranderd in

een beeld voor Zijn genade en trouw – een garantie van vrede.

Drie mannen in de Bijbel zagen een belangrijke regenboog: Noach zag de regenboog na de 'storm' (Gen. 9:13), Ezechiël zag de regenboog tijdens de 'storm' (Ezech. 1:28) en de apostel Johannes zag de regenboog voor de 'storm' (Openb. 4:3).

Ook wij krijgen in ons leven te maken met beproevingen en moeilijkheden. Of we de regenboog nu zien voor, tijdens of na de storm, Gods genade zal ons erdoorheen leiden (Rom. 5:3-5; vgl. Rom. 8:28).

In onze tijd is de regenboog het symbool geworden van de opstand van de mens tegen God: '... goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid' (Jud. 1:4). Dank God dat Hij in Zijn genade nog steeds geduldig is, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9).

Tim Bouter



Griekenland

Griekenland heeft een oppervlakte van bijna 132.000 km². Dat is ruim drie keer Nederland. Griekenland grenst aan Albanië, Macedonië en Bulgarije. Aan de oostzijde, aan de overkant van de Egeïsche Zee, ligt Turkije. In de Egeïsche Zee ligt het merendeel van de Griekse eilanden, zo'n 2.000. Het land telt zo'n 10,7 miljoen inwoners, van wie er 3,1 miljoen leven in Athene, de hoofdstad van Griekenland. De 2^e grootste stad, Thessaloniki, heeft iets meer dan 800.000 inwoners.



Economie

De Griekse economie is nog steeds bezig te herstellen van de gevolgen van de economische crisis, die van 2008 – 2014 duurde. De economie kromp in die periode sterk met 25%. Griekenland ontvangt de meeste inkomsten uit de dienstensector, waarin het toerisme een groot aandeel heeft. Met een werkloosheidspercentage van 22% doet Griekenland het in verhouding tot de rest van de wereld nog steeds erg slecht.



Bevolking

De oude Grieken hebben een grote stempel achtergelaten op de wereldgeschiedenis. Veel ideeën die de mensen in westerse landen tegenwoordig hebben – bijv. over wetenschap, de regering en wetsystemen, waarheid – zijn gebaseerd op wat Griekse denkers in het verleden hebben geschreven. In de nadagen van het Romeinse Rijk vond ook in Griekenland de kerstening plaats, waarvan de Grieks-orthodoxe kerk nog steeds een resultaat is.



Gebedsonderwerpen

1. De Grieks-orthodoxe kerk is de nationale kerk van Griekenland. Maar

weinig mensen gaan nog naar de kerkdiensten. Christendom is voor de meeste Grieken niet meer dan een traditie. Er zijn Christenen die van buitenaf onder kerkbezoekers werken om hen bekend te maken met het levende geloof in de Heere Jezus. **Bid dat deze Christenen telkens weer ingang mogen vinden voor deze bediening.**

2. Vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten zijn veel vluchtelingen uit o.a. Syrië naar Griekenland gevlucht, in de hoop verder te kunnen trekken naar Europa. Veel vluchtelingen zijn terechtgekomen in opvangkampen. Veel Christenen uit Griekenland en andere landen bezoeken deze kampen om de vluchtelingen op een praktische manier liefde te bewijzen, door hun eten, kleding en zorg te geven. **Bid dat zij de vluchtelingen hierdoor kunnen laten zien dat de Heere Jezus ook van hen houdt.**

Dank God voor de vele Christenen die als vluchteling naar Griekenland zijn gekomen en onder migranten werken om de Heere bekend te maken.

Erik Schoonenberg



Jeremia

Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten.

Jeremia 15:16

Jeremia (zijn naam betekent 'Jahweh zal verhogen') wordt wel 'de wenende profeet' genoemd. Hij werd al op jonge leeftijd door God geroepen en profeteerde tijdens de regeerperioden van Josia, Jojakim, Jojachin en Zedekia, en na de verovering van Juda en Jeruzalem. In totaal profeteerde hij ongeveer veertig jaar. Hij was afkomstig uit een priesterlijke familie, maar net als Johannes de Doper was hij meer profeet dan priester. Het was duidelijk dat hij intens verdrietig was over de toestand van het koninkrijk Juda, maar toch verkondigde hij trouw de harde boodschap van God dat de Chaldeeën Juda gevangen zouden nemen.

Dat hij, ondanks zijn vreselijke verdriet, bovenstaand vers neerschreef, is iets kostbaars. Het Woord van God was doorgedrongen tot in het diepst van zijn wezen. Hierdoor ervoer hij vreugde en blijdschap in zijn hart, want hij wist en ervoer dat de

naam van Jahweh, zijn God, op hem was. Hier zien we blijdschap en sterkte te midden van verdriet en zwakte. Hij had het hart van een priester en de trouw van een profeet.

Toen Zedekia werd weggevoerd in ballingschap en Juda verplicht belasting moest gaan betalen, mocht Jeremia, net als anderen, in het land blijven onder gezag van Gedalia. Maar de ongehoorzaamheid van de overgebleven mensen leidde tot nog meer problemen. Jeremia bleef profeteren, maar zijn woorden werden zelfs door het bewaarde overblijfsel afgewezen. Zijn laatste hoofdstuk is strikt geschiedkundig, maar zodanig dat het de waarheid van zijn profetieën aantoont.

Het Boek Jeremia is een uitstekende aanmoediging tot volharding als je te maken hebt met veel verdriet en tegenstand.

Leslie M. Grant

De meest uiteenlopende mogelijkheden voor evangelisatie

'Ik neem me voor om op zaterdag traktaten te verspreiden in het voetgangersgebied. De laatste keer is alweer een tijdje geleden. Heb je dat ooit gedacht? Bestaat er zoiets als een plan om op bepaalde dagen evangelisatie te bedrijven en de rest van de tijd niet? We moeten elkaar aanmoedigen om gelegenheden te benutten. Daarvoor moeten we leren die gelegenheden ook te zien en actief te worden. Dat heeft iets te maken met onze houding.

'Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen'
(2 Tim. 4:2).

God heeft ons mensen geschapen met een prachtige creativiteit. Er zijn vele uitzonderlijke talenten, bijvoorbeeld op het gebied van muziek of kunst. Misschien vind jij jezelf niet bepaald creatief als je jezelf vergelijkt met anderen. Maar elke persoon heeft een creatief talent van God gekregen.

Je gebruikt het talent om ideeën te bedenken en de gave van vindingrijkheid voortdurend om in het dagelijks leven toe te passen. Zonder dat zou je onbekende situaties niet onder controle kunnen hebben. Je creativiteit helpt je om oplossingen te bedenken als je voor een probleem komt te staan. Je vindt altijd wel een manier om een moeilijke puzzel op te lossen, een lastige code te kraken of een onbekend computerprogramma te installeren en uit te proberen.

Waarom zou je je door God geschonken creativiteit niet gebruiken om na te denken over manieren om die ongelovige buschauffeur, de vrouw van de bakker of die leraar in contact met het Evangelie te brengen?!

Wij hebben er allerlei mogelijkheden voor. Het hangt af van je houding, je mening, je idee, je creativiteit. Er zijn talrijke gelegenheden; je hoeft ze alleen maar te zien of te zoeken.

In deze bijdrage geef ik een paar suggesties. Ze zijn zeker niet uitputtend, omdat je zelf over de creativiteit beschikt die God wil gebruiken om mensen om je heen te bereiken.

Weet je wat heel bijzonder is? God heeft jou je plek gegeven in de omgeving waar jij leeft; daar kan niemand het Evangelie beter doorgeven dan jij.

1. Instelling, houding

Elk moment bereid zijn. Zegt je dat iets? Het is belangrijk om de dag met gebed te beginnen. Een deel van het gebed zou kunnen zijn: 'Heere, laat me zien hoe ik U vandaag kan dienen. Maak me duidelijk hoe ik op deze dag van genade de tijd kan gebruiken om iemand iets over U te vertellen'. Charles Haddon Spurgeon zei ooit eens: 'Ik wou dat de gelovigen een dag in de hel zouden doorbrengen. Dan zouden ze zien wat dat betekent en zouden ze de mensen ertoe kunnen brengen om hun koers fundamenteel te veranderen, zo verschrikkelijk zou deze ene dag zijn'. En de verlorenen zullen daar EEUWIG zijn, dat weten we door Gods Woord. Als we goed zouden beseffen hoe vreselijk de hel is, zou dat een heilzaam effect hebben op onze basishouding.

Het is vooral de liefde die ons motiveert. 'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad' (1 Joh. 4:19). Als je onder de indruk bent van de goddelijke liefde, dan kun je ook de verlorenen liefhebben. Liefde maakt vindingrijk; ze vindt altijd wel een weg om anderen te dienen.

2. Bereidheid en moed

Helaas moet ik vaststellen dat ik vaak niet bereid ben om een gelegenheid te benutten. En dat het mij vooral aan moed ontbreekt. Hoe vaak is mij de

moed niet in de schoenen gezakt? Ik schaamde me om net toen de bakkerij zo vol was, de vrouw die me hielp een traktaat te geven. Ik ging gauw weg, in de hoop dat ik nog eens een kans zou krijgen wanneer er geen andere klanten in de winkel zouden zijn.



De bereidheid en de moed groeien als ik minder aan mezelf denk en meer aan de Heere Jezus. En als ik bedenk dat de mensen zonder Hem een verschrikkelijk oordeel dreigt.

Zou ik ook aarzelen om iemand die over boord geslagen is en in de opzweepende golven is terechtgekomen een reddingsgordel toe te werpen? Hoe kan het dan dat ik me schaam om over de Heere Jezus te vertellen? Hoe meer ik onder de indruk van de liefde van mijn Heere ben, des te eerder ben ik bereid om mensen over de Heiland te vertellen, zonder er rekening mee te houden dat ik kan worden uitgelachen of bespot. De moed groeit ook

wanneer je in plaats van alleen met zijn tweeën of drieën gaat. Om te beginnen wil je niet dat je vriend je laf vindt. Bovendien loop je als je samen bent ook minder risico.

3. Gelegenheden

Er zijn veel gelegenheden om het Evangelie te verspreiden. Hier zijn enkele ideeën om inspiratie op te doen:

- Mails voorzien van Bijbelteksten
- Een Bijbeltekst bij de huisdeur ophangen
- Een Bijbeltekst op je etui schrijven
- Een kaart als groet met een Bijbeltekst per post versturen
- Een klein geschenk, bijvoorbeeld een bloemetje voor die oude buurvrouw, met een folder of Bijbeltekst
- Flyers op drukbezochte plekken neerleggen (natuurlijk wel even van tevoren vragen)
- Flyers in de brievenbus stoppen (maar niet als er een sticker op zit met daarop de tekst 'Geen reclame' enz.)
- Plattegrond indelen in wijken en met een groep gelovigen flyers in de brievenbussen doen
- Bij het afrekenen aan de benzinepomp een flyer neerleggen
- Doe hetzelfde voor de mannen van



de vuilnisdienst, bijvoorbeeld met kerst



- Breng de buren een 'Het Goede Zaad' kalender tijdens de jaarwisseling enz.

Waarom maak je niet zelf een traktaat? Als je op vakantie bent, kun je misschien een foto uit het vakantiegebied gebruiken en een flyer maken. Dan zullen de toeristen hem zeker met veel meer interesse lezen. Tegenwoordig kunnen flyers in kleine hoeveelheden relatief goedkoop worden afgedrukt.

Als je nadenkt over de doelgroep, kun je iets heel concreets voorbereiden. Bij een voetbalwedstrijd kun je bijvoorbeeld traktaten over voetbal aanbieden.

Iemand vertelde me eens dat hij kleine visitekaartjes had geprint met tekst uit een nummer van een bekende zanger. De mensen kenden deze tekst wel, maar de leegte van het lied werd hun uitgelegd aan de hand van een Christelijke boodschap. Het Evangelie werd als een beter alternatief voor de leegheid van het bekende nummer aangeboden. Veel populaire songs die vandaag de dag over ons uitgestort worden, getuigen van uitzicht-

loosheid, zinloosheid, doelloosheid, verdriet, teleurstelling, frustratie of woede. Allemaal onderwerpen die je perfect kunt koppelen aan een Bijbelse boodschap.

Je zou ook een Bijbelvers in de schoolkrant kunnen afdrukken? Als je het nooit probeert, zal het ook nooit gebeuren. Je actie kan hoogstens worden afgewezen. En ik heb me vaak afgevraagd waarom ik het nooit heb gedurfd, in plaats van meteen te denken: dat wordt sowieso afgewezen. Er is nog veel te realiseren wat je nooit voor mogelijk hebt gehouden.

Het moet bovenal een vanzelfsprekendheid zijn dat ons leven in overeenstemming is met wat we zeggen. Dit overtuigt onze medemensen meer dan veel woorden (zie Joh 8:25).

Als je als toegewijd Christen bekend staat bij de mensen om je heen, dan heb je een groot voordeel. Profiteer hiervan! Ze weten dat je niet liegt en geen domme praat verkoopt. Je bent iemand op wie ze kunnen vertrouwen. Daarom is het voor de mensen in je omgeving makkelijker om iets van je aan te nemen. In vergelijking met het werken aan de boekentafel is dit een voordeel, want daar ben je eerst onbekend. Een volledig onbekende persoon biedt de voorbijgangers een traktaat aan. Maar als iemand in zijn omgeving iets doorgeeft, is dat heel wat anders.

Ik heb vaak meegemaakt dat traktaten aan een boekentafel geweigerd werden. Daarentegen namen de buren een

'Het Goede Zaad' kalender meestal wel van mij aan.

Kijk eerst eens naar wat de uitgevers aan evangelisatiemateriaal te bieden hebben. Als je bereid bent om het Evangelie door te geven, dan heb je iets nodig dat geschikt is voor de geboden kansen. Zorg van tevoren dat je evangelisatiemateriaal binnen handbereik hebt (bij de voordeur, in je zak, in het dashboardkastje enz.). Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Hoe vaak heb ik mij niet geërgerd omdat ik geen geschikte folder bij de hand had, toen ik de gelegenheid had om het Evangelie door te geven.

4. Gelegen – ongelegen/geschikt – niet geschikt

Wat bedoelt God als Hij zegt: 'predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen' (2 Tim. 4:2)? Zie eerdergenoemd voorbeeld van de bakkerij. Er zijn in onze ogen misschien gunstige gelegenheden, maar die hoeven voor God niet de geschikte gelegenheden te zijn. Wij moeten ons losmaken van ons eigen oordeel. Wij kunnen de gevolgen namelijk niet inschatten. Wij zijn zelf niet in staat om een geschikt traktaat voor een onbekend iemand uit te zoeken. Dat kan alleen God sturen. Ik heb een stapel zeer gevarieerde traktaten in mijn hand. Wie welk traktaat krijgt, kan ik niet beïnvloeden. Maar ik vertrouw op God dat Hij zal doen wat ik niet kan. Maar wat ik doen kan, zal God niet voor mij doen.

Bij dat alles moeten we voorzichtig zijn en moeilijke situaties waarin mensen zich kunnen bevinden, niet uitbuiten.

Dat kan sterk afwerende reacties oproepen en het Evangelie schade toebrengen. Hoewel God soms omstandigheden gebruikt en mensen voorbereidt op het Evangelie. We mogen dit werk voortdurend vergezeld laten gaan van gebed. Dan zal God ons de wijsheid en tact geven om mensen te winnen met een nederige houding en in liefde.

5. De tijd uitkopen

Benut het juiste moment de kans is snel voorbij. Helaas beseft ik vaak 's avonds pas welke kansen ik overdag gemist had. Waaraan lag dat? Aan mij; ik was er niet klaar voor. Niet de tijd genomen, niet de moed gehad.

Benut de gelegenheid! Er zijn nu eenmaal veel kansen! Het is een kwestie van houding, zoals wij al gezien hebben.

Het onderstaande lied heeft mij vaak aangegrepen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat lied spreekt me zo aan omdat ik voor mezelf leef en de vervulling van mijn eigen verlangens zoek, mijn eigen succes nastreef en mijn creativiteit voor mezelf gebruik, in plaats van te zien wat de verlorenen niet zien – dat ze op weg zijn naar de hel:

*Geef dat mijn ogen deze mensen zien,
dat ik vol medelijden hun pijn begrijp.
Help dat ik niet schuldig ben uit gemakzucht,
omdat ik niet bereid was, omdat ik geen tijd had.*

Ik wens je veel vreugde, moed en genade bij het evangeliseren!

Johannes Kogut

'Voor de Joden geworden als een Jood ...'

In 1 Korintiërs 9: 20-22 schrijft de apostel Paulus hoe hij zich altijd perfect aanpast aan zijn gesprekspartners: 'Ik ben voor de Joden geworden als een Jood ...'(vs. 20). En ook 'die zonder de wet zijn' wilde hij winnen (vs. 21). Daarmee bedoelde hij de niet-Joden, de 'Grieken' (de volken).



De Areopagus gezien vanuit Akropolis.

Hoe kom ik met mensen in gesprek over de Heere?

Hoe Paulus zich in de praktijk aanpaste aan de verschillende gesprekspartners, liet hij zien tijdens zijn verblijf in Athene (Hand. 17). Het is uitstekend aanschouwelijk onderwijs voor ons in de omgang met mensen.

In het kort

Paulus was niet in Athene om daar vakantie te vieren. Hij wachtte daar op Silas en Timotheüs. Met veel aandacht bekeek hij zijn omgeving. Het viel hem op dat de stad vol met afgodsbeelden stond. Dus zocht hij op de markt het gesprek met de mensen.

Als aanknooppunt voor zijn toespraak tot de Atheners op de Areopagus gebruikte hij een altaar dat hij gezien had. Hierbij was hem de inscriptie opgevallen: 'EEN ONBEKENDE GOD'. Juist deze God wilde hij hun verkondigen. Daarmee won hij de aandacht en de interesse van de burgers van Athene. Via deze 'brug' kon hij het Evangelie verkondigen.

Valt het jou ook zo moeilijk om met mensen uit je omgeving over de Heere Jezus te praten? Wij kunnen iets van Paulus leren. Hij speelde het klaar om vanuit de omgeving van de mensen

over te stappen op het geloof in de Heere Jezus. Laten we eens kijken naar enkele lessen uit Handelingen 17!

Zeven hulpmiddelen om mensen in het licht van God te brengen!

1. De juiste houding en een geestelijke blik!

'... raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond' (Hand. 17:16).

Paulus was niet onder de indruk van de architectonische bouwwerken en reusachtige tempels. Integendeel: Hij keek achter de schermen en dat schokte

hem. Het irriteerde hem diep vanbinnen dat de bewoners van Athene omgingen met demonische krachten (1 Kor. 10:14, 19-20). Hoe zien wij deze wereld, hoe zien wij de mensen? Onze Heere was innerlijk bewogen met een grote volksmenigte, 'want zij waren als schapen, die geen herder hebben' (Mark. 6:34).



2. Gesprekken met de mensen zoeken 'Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden ...' (Hand. 17:17).

Als wij de liefde van de Heere voor verlorenen hebben, worden we vrienden van mensen. We zoeken dan naar mo-

gelijkheden om hen met de boodschap van het Evangelie te confronteren. Van onze Heere leren wij hoe Hij mensen aansprak: vaak stelde Hij vragen om zijn gesprekspartner verder te brengen. Voor de vrouw bij de bron van Jakob gebruikte Hij als aanleiding een aardse



behoefte (dorst) om haar interesse en hunkering naar het 'levende' water te wekken (Joh. 4).

3. Voorbereid zijn op een discussie

'En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek' (Hand. 17:18).

Houd rekening met weerstand als je van je Heere getuigt. We kunnen over alles praten met mensen: over de positieve aspecten van het Christendom, over naastenliefde, over Christelijke waarden, etc. Dat spreekt veel mensen nog wel aan. De stemming slaat vaak om wanneer we het Evangelie brengen en over onze Heere praten. Maar juist dat is onze opdracht. Daarvoor moeten wij voor ogen houden dat deze mensen verloren gaan (zie punt 1). Dan zullen we bij de juiste gelegenheid van onze Heere getuigen en de goede bood-

schap brengen. Daarbij moeten we ook de zonde en het oordeel van God daarover bij de naam noemen. Houd er dan rekening mee dat de goede stemming als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

4. Zoek naar raakvlakken en overeenkomsten

'... dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek ...' (Hand. 17:22-23).

Na de twist met de filosofen kreeg Paulus de kans om op de Areopagus positie te kiezen. Opvallend was zijn tactvolle aanpak. Hij benadrukte dat 'ze heel toegewijd zijn aan de goden'. Je zou ook kunnen zeggen dat ze een bovengemiddeld respect hadden voor het goddelijke. Daarmee vleide hij hen enerzijds niet en irriteerde hij ze anderzijds ook niet. Hij knoopte aan bij hun religieuze gevoelens. In het verdere verloop van zijn boodschap verwees hij naar het altaar voor 'de onbekende god'. Daarmee won hij zijn toehoorders. Ze voelden zich serieus genomen en begrepen.

5. Laat God zien zoals Hij is (vs. 24-31)

Hoeveel mensen hebben vandaag de dag niet een volledig vertekend godsbeeld! Paulus schilderde in zijn redevoering een veelomvattend beeld van God:

- Hij is de God van de schepping, met wie wij als Zijn schepselen verbonden zijn (vs. 24-29).
- Hij is de God van verdraagzaamheid, Die voorbijziet aan de tijden van onwetendheid (vs. 30).

- Hij is de God van het oordeel, voor Wie we alleen beschermd worden door bekering en geloof (vs. 31a).
- Hij is de God van de Wederopstanding, want de Heere Jezus is niet dood gebleven maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan (vs. 31b).

6. De aanspraak van God duidelijk maken

'... God dan verkondigt ... nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren' (Hand. 17:30).

Paulus maakt duidelijk dat God alle mensen oproept om zich tot Hem te wenden. Alleen door deze verandering van leven kunnen we ons met Hem verzoenen. Het wijzen op bekering is erg belangrijk in de directe omgeving van 'Christelijke kerkgangers'.

7. Rekening houden met verschillende reacties (Hand. 17:32, 34)

Een aantal toehoorders spotten, anderen wilden Paulus nog wel eens horen en weer anderen geloofden zijn woorden en bekeerden zich. Deze drie groepen mensen komen we ook nu nog tegen als wij het Evangelie brengen: spotters, zij die afwachten en gelovigen.

Samenvattend enige praktische tips:

- **Wees een goede toeschouwer:** het is zeer leerzaam om de passages met de volgende woorden te zoeken: 'En Jezus zag'.
- **Heb interesse in mensen en stel goede vragen:** wie vraagt heeft de

leiding. Hoe vaak heeft de Heere Jezus niet de harten van zijn discipelen geraakt met Zijn vragen!

- **Gebruik 'lokaas':** maak nieuwsgierig zoals de Heere Jezus dat bijvoorbeeld doet in Johannes 4: 'Iedereen die van dit water drinkt ...', of zoals Paulus met betrekking tot 'deze onbekende god'.
- **Ontdek de interesses, zorgen en angsten van je gesprekspartners:** dit zal deuren voor je openen omdat ongelovige mensen vaak alleen interesse in zichzelf hebben.
- **Pik dingen op uit de desbetreffende omgeving:** probeer eens in de schoenen van de ander te staan, bedenk wat hem bezighoudt.
- **Wees bereid hem te helpen en te dienen:** de Heere zag ook de natuurlijke behoeften van het volk en Hij voorzag daarin; we mogen van Hem leren.
- **Geef een geestelijke impuls:** het hoeft niet direct het hele Evangelie te zijn; vaak is een eerste stap met wat 'stof tot nadenken' voldoende.
- **Nazorg:** na een goed gesprek is het goed om een korte e-mail of een Evangelisatieboek(je) te sturen. En dan is er een gespreksdraad ontstaan waarmee je verder moet spinnen. Dat is gezegend werk!
- **Gebed:** voor, tijdens en na het gesprek!

Een voorbeeld uit het leven

De klantadviseur Marc vertrekt voor zijn volgende afspraak naar een Zuid-Duitse firma. Al bij de ingang wordt hij begroet met een vrolijk 'hallo'.

Bij de receptie ziet hij een vriendelijke persoon in een rolstoel, die hem hartelijk toelacht.



Het valt Marc op dat deze man waarschijnlijk een fanatieke FC Bayern-fan is. Op de wielen van de rolstoel staat een extra groot FC Bayern-logo. Op zijn shirt staat ook het opschrift van de Beierse voetbalclub. 'Ik kom weliswaar uit Westfalen, maar ik vind FC Bayern ook heel goed'. Zo benadert Marc de vriendelijke man bij de receptie. Deze kijkt hem nog stralender aan en zegt: 'Wij, mensen uit Beieren, zijn meestal katholiek. Maar mijn kerk is de Allianz Arena.'

Marc huivert want daar moet hij iets op zeggen. Maar hij stelt nog een paar vragen aan de overtuigde fan. Die vertelt breedspakig hoelang hij al lid van de club is en hoeveel grote successen hij mocht vieren. Dan vraagt Marc: 'Heeft FC Bayern je ook geholpen toen het niet goed met je ging?' 'Nou, nee, geholpen niet. Maar ik heb tenminste een goed gevoel'. Er ontstaat een goed gesprek.

In een opwelling vertelt Marc hem in het kort hoe het volk van Israël een gouden kalf bouwde en eromheen danste. En dat ze daarmee God vergaten.

Dan komt plotseling de klant met wie Marc een afspraak heeft en die neemt hem mee. Na de zakelijke bijeenkomst neemt Marc ook afscheid van de hartelijke rolstoelgebruiker. Op de parkeerplaats haalt hij een flyer en een boek uit het dashboardkastje. Er volgt opnieuw een kort gesprek, waarin Marc hem aanraadt om het boek eens in te kijken.

Enmaal op de snelweg gebruikt hij de tijd om te bidden voor de voetbalfan.

Bedenk eens hoe je actuele onderwerpen geestelijk kunt 'toepassen'.

- Vluchtelingenproblematiek
- Schuldenlast van de EU-landen
- Sjoemelsoftware van VW met betrekking tot dieselloertuigen
- Persoonlijke situatie van je schoolvriend

Martin Bremicker

Wie is mijn naaste? Wie spreek ik aan?

Bij een jonge Christen die de opdracht om te evangeliseren wil vervullen, leven de volgende vragen: waar kan ik beginnen met evangelisatie? Wie kan ik aanspreken? Wie is mijn naaste?



We beginnen onze overwegingen met een principiële vaststelling: mijn naaste is – zoals het woord al suggereert – diegene die dicht bij me staat. We kunnen niet anders dan aan onze directe omgeving denken. Het is al heel vaak gezegd – en terecht – dat onze opdracht om het Evangelie te delen begint in onze omgeving, waar God ons heeft geplaatst. Uiteindelijk is iedereen met wie we te maken hebben onze 'naaste'.

Het gezin

Velen zijn opgegroeid in een gelovig gezin – een zegen van onschatbare waarde. Daarom zien zij hun eigen gezin niet als een 'missieveld'.

Maar misschien zit het bij jou wel anders en heb jij een broer of zus die nog niet gered is. Of je ouders zijn nog ongelovig. Dan ligt het op jouw weg

om hun de weg naar de Heere Jezus te wijzen. Overigens wil God altijd hele gezinnen redden (vgl. Hand. 11:14; 16:15, 31-34; 18:8). Dat kan je bemoeiden. Er zijn veel voorbeelden in de Schrift waaruit blijkt dat ons getuigenis voor de Heere in het eigen gezin begint (zie daarvoor Richt. 6:25-27; Joh. 1:40-42a). Tot de gezen bezetene zei de Heere Jezus: 'Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft' (Mark. 5:19). Ook hier zien we dat principe terugkomen.

Onze woonplaats

De Heere Jezus zei kort voor Zijn hemelvaart tot Zijn discipelen: 'en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde' (Hand. 1:8b). De volgorde is van belang. De

discipelen begonnen eerst van de Heere te getuigen in de plaats waar ze waren, namelijk Jeruzalem.

Dat was een bijzondere genade van God. Hij wilde dat het Evangelie allereerst gepredikt zou worden daar waar de Heere Jezus veroordeeld en gekruisigd was.

Pas daarna breidde deze cirkel zich uit en bereikte het Evangelie eerst heel Judea, vervolgens Samaria en uiteindelijk de hele aarde.

Hoewel de oorspronkelijke woonplaats van de meeste discipelen in Galilea lag, waren ze nu in Jeruzalem. Je kunt hieruit het volgende leren: onze taak om het Evangelie te verspreiden ligt daar waar onze woning is. Als regel zal God ons niet de opdracht geven om als zendeling naar het buitenland te gaan als we niet eerst de opdracht in onze eigen woonplaats hebben vervuld.

Misschien wil je de mensen in je woonplaats over de Heere Jezus vertellen, maar ben je bang om hen aan te spreken. Ik wil graag vier alternatieven noemen (zonder aanspraak op volledigheid te maken):

1. Bid regelmatig om de redding van je burens en de mensen in je woonplaats. Bid de Heere ook om gelegenheden waarbij je voor hen een wegwijzer naar de hemel kunt zijn.
2. Je kunt van huis tot huis gaan en traktaten in de brievenbus doen.

3. Het is een fijne ervaring om samen met de gelovigen in je woonplaats een boekentafel op te zetten.

4. De jaarwisseling is een goed moment om de mensen in je buurt een Bijbelse kalender (bijv. 'Het Goede Zaad') aan te bieden.

Meer over de mogelijkheden en methoden lees je elders in dit nummer.

De plaats van onze dagelijkse taken

Voor sommigen is de plaats van dagelijkse taken de school, voor anderen de universiteit, voor velen het huishouden en voor weer anderen de stageplaats of werkplek.

Wat je taak ook is en met wie je ook te maken hebt, je mag weten: de Heere Jezus wil dat jij je licht laat schijnen in de omgeving waar Hij je geplaatst heeft (Matth. 5:14,16; Fil. 2:15) – allereerst door trouw je taak te vervullen. Jouw getuigenis voor de Heere Jezus zal alleen dan geloofwaardig zijn en worden aangenomen als je gedrag overeenkomt met je woorden. Daarom: wees trouw in je dagelijkse taken! (Lees daarover Dan. 6:5 en Titus 2:9-10).

Misschien is bidden het belangrijkste wat we kunnen doen voor mensen die we dagelijks ontmoeten. Zo kunnen we de Heere vragen om de redding van onze klasgenoten, medestudenten en collega's, maar ook om mogelijkheden om hen op hun zielenheil aan te



spreken. Bovendien zijn er veel goede gelegenheden om via 'stille getuigen' op het Evangelie te wijzen. Heb je er ooit aan gedacht om een kalender met Bijbelverzen in je werkruimte op te hangen (als dat is toegestaan)? Of ben je al op het idee gekomen om een steen met daarin het woord 'Eeuwigheid' gegraveerd op je bureau neer te leggen? Of plak eens een poster met een Bijbelvers op je kluisje ... Zo zijn er tal van mogelijkheden die we kunnen gebruiken om anderen op de blijde boodschap opmerkzaam te maken, zonder ze rechtstreeks aan te spreken.



Er zijn stickers voor op de auto, en nu ook goedkope en gemakkelijk te lezen magnetische borden, die aan de buitenkant van een auto kunnen worden bevestigd ... Misschien zal zo'n 'stille getuige' je naaste tot nadenken stemmen en ervoor zorgen dat hij je vragen gaat stellen ...

Oog hebben voor je naaste in het dagelijks leven

Hoeveel mensen komen we wel niet tegen in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld, de taxichauffeur die jou meeneemt, de buschauffeur die je elke dag naar school rijdt, de postbode die je regelmatig tegenkomt, de schoorsteenveger die plotseling voor de deur staat, een verzekeringsagent die je 'irriteert', de winkelbediende in de slagerij enz. En ga zo maar door! Heb je er wel eens aan gedacht dat jij voor deze mensen een wegwijzer naar de Heere Jezus kunt zijn? Wat zou je ervan vinden om aan het eind van zo'n ontmoeting een Christelijk boek of een traktaat mee te geven? Vaak is dat het uitgangspunt voor een gesprek waarin je verder komt, waarin je het Evangelie kunt doorgeven.

We moeten elk moment bereid zijn om het Evangelie door te geven. Petrus roept ons ertoe op: 'Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is' (1 Petr. 3:15b). Laten we alert zijn, zodat we de kansen die de Heere ons in het dagelijks leven biedt zullen herkennen en op de juiste manier zullen gebruiken.

We moeten ook oog voor onze naaste hebben. Aan het begin van een dag mogen we de Heere bidden: 'Heere, wijst U mij wie vandaag mijn naaste is!'

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Laten we tot slot de gelijkenis van de

barmhartige Samaritaan in Lukas 10 eens bekijken. Een wetgeleerde van de Joden vroeg aan de Heere Jezus wie zijn naaste was. 'Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo' (Luk.10:30-37).

Om te begrijpen wat de Heere de wetgeleerde duidelijk wilde maken met deze gelijkenis, moet je weten dat Joden niet omgingen met Samaritanen (Joh. 4:9). De Samaritanen waren een mengelmoes van volken en werden

door de Joden veracht. We kunnen aannemen dat ook de wetgeleerde als vrome Jood met een behoorlijke portie minachting neerkeek op de Samaritanen. Zo leren we uit deze gelijkenis twee belangrijke dingen:

1. We moeten klaarstaan om aan iedereen het Evangelie te brengen, niet alleen aan diegenen die we sympathiek vinden of die ideeën hebben die overeenstemmen met hoe we zelf denken. We moeten ieder mens onvoorwaardelijk accepteren zoals hij is. Zéker als we het aanbod van Gods genade willen doorgeven.
2. We moeten oog hebben voor de nood van onze medemensen die de Heere Jezus niet kennen. In figuurlijke zin bevindt elk van deze mensen zich in dezelfde situatie als de man die in handen van de rovers viel. Gaat het ons aan ons hart dat veel van onze burens, collega's, klasgenoten en medestudenten op weg zijn naar de hel?

Laten we van de barmhartige Samaritaan leren om de geestelijke (en aardse) behoeften van onze naaste te zien en hem met ontferming tegemoet te treden.

Sascha Bastian

Actief in actie



Op een erg druk plein in het centrum van een stad staat een kleine politiebus. Ongeveer acht jonge ambtenaren staan voor de bus. Een grote jonge politiemann heeft zojuist met de groep gesproken.

Ik loop recht op hen af. 'Mag ik u deze Christelijke traktaten geven? Ik ben Christen en ik verspreid het Woord van God. Het gaat over de boodschap van het Evangelie.'

De grote politieagent kijkt me verbaasd aan. 'Waar denkt u waar we het over hebben?', vraagt hij mij. Hij overhandigt me zijn pen, die hij in zijn hand houdt. 'Leest u maar!', zegt hij uitnodigend. Ik lees: 'Het Evangelie van Johannes 3:16.'

Hij vouwt de flyer open die ik hem geef. Zijn ogen vallen direct op de woorden van Johannes 3:16. Hij noemt zichzelf een gelovige Christen.

'Ik praat net weer eens met mijn collega's over dit vers, en dan komt u eraan en biedt u ons Christelijk leetuur aan.'

Niemand van de ambtenaren weigert de aangeboden folder. Ze zijn allemaal erg ontroerd en verheugd over dit 'toeval'. Met een blij gevoel neem ik afscheid van hen. De Heere heeft overal boodschappers, die de reddende boodschap van het Evangelie uitdragen, maar de mens moet horen, moet Christus in geloof aannemen als zijn Redder.

Een avontuurlijk geklede figuur stapt uit een auto. Een rasechte punker. Ik geef de man die versierd is met kettingen, medailles en klinknagels een flyer. De hele tekst bestaat uit slechts zestien regels en eindigt met de woorden: 'Mijn naam is tijd, ik ga altijd voort, naar het einde, en ik neem jou mee naar de eeuwigheid. God zegt nog: 'Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!' (2 Kor. 6:2)'. Hij neemt het traktaat zonder iets te zeggen in ontvangst en steekt het in zijn zak. Weken gaan voorbij.

Op een dag rijdt er een auto de parkeerplaats op. Een jonge man stapt uit. Hij begroet mij vriendelijk: 'Kent u mij niet meer? U hebt mij hier op deze plek een heel aantal weken geleden een folder gegeven om te lezen'. Nu gaat er bij mij een lampje branden. Dit is die punker. Wat is hij veranderd. Er staat een heel normaal geklede, keurige jongeman voor mij. 'Wat is er dan met u gebeurd?', ontglipt mij. Dan gaat hij naar de auto, haalt de folder en wijst erop: 'Dat heeft mij veranderd. Ik ga nu ook naar de kerk; ik wil de Heere Jezus volgen'.

Er had zich een innerlijke verandering bij hem voltrokken, wat duidelijk te zien was aan zijn uiterlijk.

God alleen kan door Zijn Woord mensen veranderen. Hij heeft het gedaan en doet het ook nu nog, zolang Zijn Woord en Zijn Geest in deze wereld zijn en werken.

Alfred Bäuml



De rode X

'In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen'. Psalm 4:8

In Bata, de grootste stad in Equatoriaal-Guinea, bestaat er een bouwverordening dat alle gebouwen aan de hoofdstraat van beton moeten zijn en minstens over twee verdiepingen moeten beschikken. Enige tijd geleden beslisten de autoriteiten om huizen die niet aan deze vereisten voldeden, dienovereenkomstig te renoveren of te herbouwen. Anders zouden ze worden gesloopt.

De desbetreffende gebouwen werden gemarkeerd met een grote rode X. Sommige huiseigenaren begonnen meteen met de renovatie of de herbouw. Anderen deden helemaal niets, weer anderen gingen de rode X overschilderen, repareerden hun huizen een beetje en plantten bloemen, zodat het er beter uitzag. Zo hoopten ze er goed vanaf te komen. Toen de tijd verstreek, dachten sommigen: de overheid zal haar dreigement niet uitvoeren.

Maar op een dag, zonder waarschuwing vooraf, kwam er een grote bulldozer en vernietigde alle huizen die ooit waren gemarkeerd met een rode X en niet op de juiste manier en volgens de voorschriften waren herbouwd.

Alle huizen echter die volgens de voorschriften waren gerenoveerd of herbouwd, bleven overeind. De eigenaren van de andere huizen profiteerden noch van het nieuwe verfwerk, noch van de mooie bloemen.

Ook God heeft een maatstaf – de morele normen voor de mens. Elke zonde staat op gespannen voet met Gods heilige wezen. Daarom moet Hij de zonde en de zondaar veroordelen. Maar eerst geeft Hij ieder van ons de gelegenheid om zich te bekeren. Hij wil ons hart en leven door het geloof in Christus helemaal vernieuwen.

Puur uiterlijke verbeteringen naar eigen goeddunken kunnen niemand voor het oordeel bewaren.