

6

Tijdschrift voor  
geloofsopbouw

6<sup>E</sup> JAARGANG • SEPTEMBER 2020  
WWW.VOLGMIJ.NL

# Volg Mij!



10 • **Crystal Meth –**  
en andere drugs

21 • **Drie verschillende**  
**gezindheden**

28 • **Sporen van**  
**de Schepper**

# Inhoud

<b>Huwelijk en gezin</b>	
Wachten tot het huwelijk– ook als verloofden? .....	4
<b>Jezus Christus</b>	
Hij bad daar .....	7
<b>Bijbel praktisch</b>	
Crystal Meth en andere drugs .....	10
Aan de slag .....	14
Als u bidt... ..	18
Tweedehands toewijding .....	27
<b>Gebed ABC...</b>	
Finland .....	15
<b>Stof tot nadenken</b>	
Drie verschillende gezindheden .....	21
<b>Bijbelstudie</b>	
Jesaja .....	26
<b>Boekbespreking</b>	
Sporen van de Schepper.....	28
<b>Goede boodschap</b>	
De sleutel van de voordeur.....	17
De weggegooide Bijbel .....	32

## Colofon

### Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260  
7120 AG Aalten (Nederland)  
Tel. 0543 - 47 17 46  
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl  
E-mail: bestel@uhwdw.nl

### Redactie:

E-mail: volgmij@christelijkjeugdwerk.nl  
Internet: www.VolgMij.nl

### Copyright afbeeldingen:

© AdobeStock: 4, 6, 16, 17, 18, 20, 26, 27  
© Billionphotos: 1, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 24, 25, 32  
© Wikipedia: 11, 15, 29, 30, 31

### Layout:

Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!

Volg Mij' verschijnt acht keer per jaar. Abonnement is **gratis**; geef daarom gerust een abonnement weg!

*Giften* om dit werk mogelijk te maken kunnen worden overgemaakt naar: NL56 INGB 0000 7236 02 t.n.v. Stg Uit het Woord der Waarheid (ANBI).

Ter indicatie: de vroegere abonnementsprijs van €18,95 p.j. was *niet kostendekkend*.

Graag jaarlijks een gift voor 10 januari overmaken (o.v.v. 'gift Volg Mij'), zodat we weten dat je je abonnement wilt blijven ontvangen, of een mail naar secr@uhwdw.nl dat je het abonnement graag blijft ontvangen maar het financieel niet kunt steunen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

**H**allo allemaal!

Hoe gaat het met jullie? Fijn dat jullie weer de tijd nemen om uit **Volg Mij!** te lezen! In deze editie komt o.a. het gebed naar voren. Wat is het belangrijk om te bidden! In het gebed kunnen we alles bij Hem brengen waar we ons misschien zorgen over maken (Fil. 4:6) of we kunnen Hem danken voor alles wat we van Hem ontvangen hebben. Misschien hebben we allemaal wel ervaren hoe bijzonder het is om Hem om Zijn leiding te vragen. Hij kan ons dan op een bepaalde manier dingen duidelijk maken waar we niet eens aan gedacht hadden! Hij zal ons dan raad geven (Ps.32:8) en de weg leren die we moeten gaan.

We kunnen Hem ook vragen om rijke schatten in Zijn Woord te ontdekken. De psalmist zegt: 'Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet' (Ps. 119:18). Zo is het ook waardevol om te bidden voordat je de Bijbel gaat lezen.

Onze gezindheid heeft ook een enorme invloed op ons geestelijk leven. Als we de juiste gezindheid hebben, houden we ons bezig met Hem en niet zozeer met de aardse dingen. We mogen ernaar streven om volmaakt gezind te zijn. Wat dat betekent kunnen jullie ook in deze editie lezen. Kortom: ook weer in deze **Volg Mij!** zijn er boeiende artikelen die ons kunnen helpen in ons geloofsleven.

Als redactie wensen we jullie veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Murat Tüzün



# Wachten tot het Huwelijk – ook als verloofden?

## Dat is tegenwoordig toch helemaal 'out'?

*God heeft het huwelijk ingesteld.*

*We willen hier eerst een vooroordeel wegnemen: de aanwijzingen van God in Zijn Woord zijn niet bedoeld om ons 'iets moois te verbieden', maar het opvolgen ervan geeft juist de vreugde die God met het geslachtsleven van man en vrouw in het huwelijk gewild heeft. Echter, het niet naleven van de Goddelijke principes laat geestelijke en zelfs fysieke wonden achter.*



De afgelopen nummers is al een aantal keer op de uitspraak van de Bijbel gewezen dat seksualiteit een gave van God is, uitsluitend bestemd voor het huwelijk.

Onder Christenen kom je echter steeds vaker de volgende gedachte tegen: 'Wij zijn verloofd, en gaan straks trouwen. De Heere heeft ons bij elkaar gebracht waarom moeten we dan nog wachten?'

### **Omdat Gods Woord het zegt**

Ook de Bijbel kent de verloving. In Israël had de status van verloofd zijn een grotere juridische bindende bevoegdheid dan in onze westerse maatschappij. Zo werden bijvoorbeeld verloofden aangeduid als man en vrouw (zie Jozef en Maria in Matth. 1:19). Des te opmerkelijker is het dat de teksten die hierover spreken helder betuigen dat de verloofde 'maagd' was, dat de partners nog geen geslachtsverkeer gehad hadden.

Hier volgen een aantal voorbeelden: 'En wie is de man die met een vrouw in ondertrouw is gegaan, maar haar nog niet tot vrouw genomen heeft? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd sterft, en een andere man haar tot vrouw neemt' (Deut. 20:7). 'De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest' (Matth. 1:18).

'Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja, vier zijn er die ik niet kan vatten: ... en de weg van een man bij een meisje' (Spr. 30:18-19).

'Toen zei Jakob tegen Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen' (Gen. 29:21).

'Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd' (Joël 1:8). Hier treurt een verloofde om de dood van haar 'echtgenoot', maar ze is nog maagd. 'Zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten, een bruid haar gordels?' (Jer. 2:32)<sup>1</sup>. De bruid is op de dag van de bruiloft nog maagd. Dat het 'maagd' zijn ook onder de wet belangrijk was maakt Deuteronomium 22:15-17 duidelijk.

Ook het feit dat Salomo in Hooglied 4:12 zijn bruid als 'een gesloten tuin' en 'een gesloten bron, een verzegelde fontein' aanduidt, wijst in dezelfde richting.

<sup>1</sup> Het woord voor 'meisje' in Spreuken 30:19 was vroeger vertaald door 'maagd' en 'jonge vrouw' in Joël 1:8 en Jeremia 2:32 met 'jonkvrouw'. Dit is een huwbare jonge vrouw of maagd. Lees ook 1 Korinthe 7 vers 25 in de Telosvertaling. Ongehuwden worden daar maagden genoemd. In vers 36 wordt de ongehuwde staat (letterlijk vertaald) beschreven met het woord 'maagd'. Er wordt geen verschil gemaakt tussen ongehuwd zijn en maagdelijk zijn.

Ook moest de (geslachtelijke) 'liefde niet opgewekt of aangewakkerd, worden voordat het haar behaagde' (Hoogl. 1:7; 3:5; 8:4).

Een bijzonder verheven tekst die van de verhouding tussen Christus en de Gemeente spreekt, waarvan het huwelijk tussen man en vrouw een symbool is, is niet minder duidelijk: 'Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen' (2 Kor. 11:2).

Voor degenen die voor hun bekering hierin hebben gezondigd, geldt het woord van Paulus: 'Maar u bent schoon-gewassen, maar u bent geheiligd' (1 Kor. 6:11). Je verleden hoeft geen reden te zijn om nu een huwelijk in de Heere te beginnen. Hetzelfde basisprincipe geldt voor iedereen die na zijn of haar bekeering in zonde geleefd en dit nu oprecht voor God beleden heeft. Maar de mogelijkheid van vergeving mag voor degenen die nog niet of al wel verloofd zijn, niet tot een slordige omgang met elkaar leiden. Jezelf rein bewaren tot de huwelijksdag is een enorm voorrecht!

In het Hebreeuws wordt voor lichamelijke gemeenschap in het huwelijk het woord 'gemeenschap hebben' gebruikt. 'En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw' (Gen. 4:1). In de verlovingstijd kunnen we beginnen elkaar beter te leren kennen op het gebied van geloof en op geestelijk vlak, en zo meer 'deel krijgen aan het geloofs- en zielenleven' van de partner.

Het echte 'gemeenschap hebben' op lichamelijk gebied, dat veel verder gaat dan omarmen, zoenen en 'handje vast-

houden', heeft God voor het huwelijk bestemd. Het heeft de bescherming door de huwelijksband nodig. En deze verbondenheid wordt pas verkregen, wanneer beide partners publiekelijk hun jawoord voor de burgerlijke stand afleggen.

Een verloving heeft weliswaar een huwelijk voor het leven tot doel, maar kan toch verbroken worden (om de meest uiteenlopende redenen, die wij hier niet zullen beoordelen). Daarmee is een verloofd stel niet echt of definitief voor God en mensen samengevoegd.

De liefde tussen man en vrouw volgens de wil van God is meer dan een gevoel van verliefd zijn. Onze gevoelens kunnen zeer wisselend zijn. Echte liefde daarentegen bezit een diepte, die duurzaamheid verzekert en die trouw nodig heeft.

De woorden trouw en trouwen hebben dezelfde taalkundige wortels. Evenals geloven en beloven. Wij beloven (verloving, huwelijksgelofte) elkaar als man en vrouw trouw, omdat wij weten dat God ons samengebracht heeft. Deze trouwbelofte geldt zolang de partner leeft (1 Korinthe 7:39)<sup>2</sup>. De volledige eenheid van man en vrouw op lichamelijk gebied heeft de bescherming van de huwelijksband nodig. Daarvoor heeft God deze gave gegeven. Op de door Hem daarvoor bestemde tijd mag de mens hiervan genieten. Alleen dan is er sprake van genieten zonder schuldgevoelens. Elk vooruitgrijpen en elk misbruik van de goede gave van God is zonde in de ogen van God en leidt tot diepe wonden.

Michael Vogelsang

### Omdat het bovendien de weg naar echt, blijvend geluk is

De bewering dat de jongere, door te wachten tot het huwelijk, iets 'onthouden' wordt, is een leugen van de duivel. God de Schepper weet ongetwijfeld wat voor Zijn schepselen het beste is. Een gelovig echtpaar zal met blijdschap bevestigen dat Gods weg voor man en vrouw de weg naar een vervuld huwelijksleven is.

**'Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen' (2 Kor. 11:2).**

<sup>2</sup>Tegenwoordig noemt de ambtenaar van de burgerlijke stand het zinnetje 'tot de dood ons scheidt' niet meer. Hierin zie je dat Nederland steeds verder van de Bijbel af begint te staan.

# Hij bad daar

**'En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht,  
stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich  
naar een eenzame plaats, en bad daar.'  
(Mark. 1:35)**



De Heere Jezus is de eeuwige Zoon van God en daarmee God Zelf. Toen Hij op deze aarde kwam, werd Hij waarlijk mens zoals wij zijn, maar zonder zonde. Tegelijkertijd heeft Hij nooit opgehouden God te zijn. Des te geweldiger is het om te lezen hoe intensief Hij gebeden heeft. Daaraan kunnen we zien dat Hij werkelijk een volmaakt afhankelijk mens was.

Als mens is de Heere Jezus een volmaakt voorbeeld voor ons. Een oprecht Christen wil meer op Hem gaan lijken, of hij nu 14, 18, 40 of 80 jaar oud is. Vooral ook van wat wij over Zijn gebedsleven lezen, kunnen we veel voor onszelf leren.

■ **'s Morgens vroeg.** Christus begon Zijn dag 's morgens vroeg – met gebed. Het was zo vroeg, dat het nog 'diep in de nacht' was. Alle anderen sliepen nog.

■ **Hij stond op en ging naar buiten.** Hij wachtte niet in bed op het aanbreeken van de dag, maar stond op voordat

de dag met zijn opdrachten kwam. Wij weten uit ervaring dat er veel energie en wil voor nodig is om 's morgens vroeg op te staan. Dit geldt vooral als we vrij zijn en niets hoeven. Christus geeft ons ook hier een volmaakt voorbeeld. Al in een van de profeten lezen we over Hem: 'Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen' (Jes. 50:4b).

■ **Hij ging naar een eenzame plaats.**

De Heere Jezus zocht de stilte op. Daar waar niemand Hem stoorde, zelfs Zijn discipelen niet. Dat toont ons dat wij ook, indien mogelijk, een plaats moeten zoeken waar wij met onze God alleen zijn. Dat zal misschien niet op elk moment van de dag en op elke plaats zo eenvoudig zijn, maar we kunnen vast een moment vinden waarop het mogelijk is. In de stilte, zonder muziek, smartphone en alles wat ons af kan leiden, kunnen we echt met God in het gebed alleen zijn.





■ **Hij bad daar.** Het leven van de Heere Jezus werd gekenmerkt door gebed. Vooral in het Lukasevangelie, dat benadrukt dat Hij waarachtig mens was, lezen we op verschillende plaatsen dat Hij bad (Luk. 4:42; 5:16; 6:12; 9:18,28; 11:1; 22:42-44). Eén keer staat er zelfs: 'Hij bleef heel de nacht in gebed tot God' (Luk. 6:12). In alles zien we Zijn volmaaktheid: Hij was als mens volmaakt en Hij was als mens ook perfect voor God. In Psalm 109 staat er profetisch met betrekking tot Hem: 'Maar ik was steeds in gebed'. Zijn hele leven was in zekere zin een gebed.

Op de Heere Jezus is zeker de uitdrukking 'gebedsleven' van toepassing. Heeft het gebed in die mate een plek in ons leven, dat het een 'gebedsleven' genoemd kan worden? Zoals we een schoolleven, studentenleven, beroepsleven of een gezinsleven hebben?

God geeft ons Zijn geliefde Zoon als voorbeeld. Niet minder. Wij stellen weliswaar vast dat wij er ver bij achter blijven. Maar dat maakt Hem des te groter voor ons.

*Henning Brockhaus*



# Al<sup>1</sup>arm! Crystal meth en andere drugs:

*Nog altijd is alcohol drug nummer 1. Maar daarnaast verspreiden andere drugs zich als een epidemie. Blijf met je handen ervan af! Je verwoest je leven er mee!*



**G**een randverschijnsel meer  
 Vroeger waren het de randgroepen die drugs namen: daklozen, alternatievelingen, sommige borderliners, en natuurlijk rockmuzikanten en modellen. Maar nu zijn er enkele drugs midden in de maatschappij terechtgekomen. Managers gebruiken ze net zo goed als moeders, jongeren net zo goed als doorgewinterde mannen en vrouwen. In Nederland is de drug nog niet zo gangbaar maar wint de afgelopen jaren steeds meer terrein: crystal meth. Het gaat daarbij om een synthetische drug, die kunstmatig gefabriceerd wordt. De chemische naam van deze drug luidt methamfetamine.

Het fabrikantenbolwerk bevindt zich in Tsjechië. Vooral sinds het wegvallen van de grenscontroles in 2010 bloeit de handel in dit gif. Ook is er begin 2019 een drugslab op een vrachtschip in Moerdijk ontmanteld waar een crystal meth drugs-lab op gevestigd zou zijn. Hierbij zijn ook een aantal Mexicanen gearresteerd waardoor de politie aanneemt dat ook drugskartels uit Mexico voet aan Nederlandse grond proberen te krijgen. In Amsterdam is het gebruik van deze drug in 2018 verdubbeld.

Crystal meth is een in verhouding goedkope drug, die in korte tijd echter buitengewoon verslavend werkt. Crystal is niet alleen maar een partydrug, die gebruikt wordt om meerdere nachten lang door te kunnen gaan. De drug wordt ook door leerlingen en werknemers, door 'normale' mensen in onze maatschappij, genomen. Hoe komt dat?

**D**ruugsconsumptie vanwege overbelasting  
 Veel mensen voelen zich niet opgewassen tegen de eisen van school, opleiding of werk. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er om dergelijke re-



Gebruik in de tweede wereldoorlog: een dosis Pervitin

denen zogenoemde methamfetamine, dus synthetische stoffen uit fenylethylamine, gebruikt. Ook studenten en langeafstandsrijders namen dergelijke drugs.

Eerst lukt het iemand om slechts een hele kleine hoeveelheid (veel minder dan een gram) van dergelijke drugs te nemen, om zo langer geconcentreerd en klaarwakker te blijven.<sup>1</sup> Een verhoogde prestatie is merkbaar. Maar al na korte tijd komen de eerste bijwerkingen. De gebruiker kan niet meer slapen, wordt onrustig en krijgt hallucinaties en angstaanvallen. Maar dat niet alleen: bijna tegelijk met de eerste 'consumptie' begint de verslaving, waaraan iemand zich nauwelijks kan onttrekken. Sommigen gebruiken uit angst dat ze niet aan de hoge prestatiedruk kunnen voldoen, of, uit vrees dat ze misschien niet kunnen slapen, óók andere drugs, zoals marihuana. Zo hopen zij rustig te worden. Dat daardoor op den duur alles alleen

<sup>1</sup> Voor de volledigheid: een sterker werkzame methamfetamine wordt overigens als middel tegen ADHD en overgewicht onder de naam DESOXYN gebruikt. Hier moet echter aan toegevoegd worden dat dit alleen gebeurt op voorschrift van een arts.

nog maar erger wordt, zal voor iedereen duidelijk zijn. Angst is zelden een goede raadgever. Bovendien leidt angst gemakkelijk tot angst voor de angst ... Anderen gaan verder met het drinken van sterk alcoholische dranken. De verslaafde verwoest op deze manier niet alleen zijn of haar eigen leven, maar ook het huwelijks- en gezinsleven evenals elke relatie die hij of zij (nog) heeft. Bovendien raakt ook nog het eigen brein beschadigd.

Een slachtoffer vertelde dat de verslaving iets 'duivels' in zich heeft. Hij voegde eraan toe: 'Zonder mijn geloof zou ik er nooit van losgekomen zijn'. Niemand moet echter denken door op zijn (vroegere) geloof te vertrouwen zomaar los te kunnen komen van deze ellendige, verwoestende vicieuze cirkel. Je kunt er alleen maar voor waarschuwen dat onvervulbaar hoge eisen niet met drugs overwonnen kunnen worden. Bovendien is het geloof geen wapen voor allerlei doelen; je kunt het niet als een wondermiddel inzetten, nadat je jezelf in de problemen hebt gebracht. Zo mag je niet met God omgaan en zo láát God niet met Zich omgaan. (Toevoeging van de redactie: Uiteraard is het wel zo dat je altijd naar God toe kunt gaan om Hem te vertellen dat je gefaald hebt. Dan zál Hij je vergeven en kán je bevrijd worden: 'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn' (Joh. 8:36). Zoek daarbij ook Christelijke hulp die je kan helpen bij het afkicken.)

**K**inderen zijn er al het slachtoffer van  
In een bericht over dit thema

(ideaSpektrum) staat overigens dat bij een informatiebijeenkomst voor de eerste klas van een school de douanemedewerker een drugsspeurhond mee had genomen. Het doel was eigenlijk om het werk van de douane te illustreren. Men had niet verwacht dat het dier direct aansloeg. Bij vijf leerlingen werden kleine hoeveelheden crystal meth gevonden.

Verslavingsklinieken waarschuwen, omdat de vraag nu niet meer is óf kinderen met crystal in contact komen, maar eerder wannéér. 15% van de crystal-verslaafden heeft deze drug voor de eerste keer vóór hun 14e jaar gebruikt. 35% gebruikt crystal voor het eerst tussen hun 15e en 17e jaar. Aanleiding is – zoals gezegd – vaak niet een feestje, maar de prestatiedruk waaraan velen zich blootgesteld zien. Maar ook uitbundige feesten moeten niet als mogelijk gevaar onderschat worden.

Hier hebben ouders een grote verantwoordelijkheid. Niemand hoeft zich erover te verbazen dat kinderen openstaan



voor 'hulpmiddelen', als je hen wat school betreft overvraagt. Als ouders hun kinderen bijvoorbeeld absoluut op een gymnasium willen zien, hoewel de prestaties van het kind eerder passen bij vmbo of havo, dan zou dat gevolgen kunnen hebben.

Hetzelfde geldt voor iedereen die werkt. Er zijn tijden van grote prestatiedruk, die tot chronische stress kunnen leiden. Wie niet meer tegen deze uitdagingen opgewassen is, moet zich in het gebed tot de Heere Jezus wenden. Hij heeft voor elke probleemsituatie een 'uitweg' (zie 1 Kor. 10:13). Bovendien moeten we naar een vertrouwenspersoon of beroepsadviseur toe gaan, maar zeker geen drug als hulpmiddel gebruiken. Het gevaar is groot dat je je eigen leven – je waarden, je relaties, je brein, je levensvreugde – met drugs als crystal verwoest.

## **H**et lichaam is voor God

Crystal noem ik slechts als een voorbeeld – er zijn veel andere drugs die ook in hoge mate gevaarlijk zijn en tot je persoonlijke ondergang leiden. Blijf met je handen ervan af! Vergeet nooit dat je lichaam 'een tempel van de Heilige Geest is, Die in je woont en Die je van God hebt ontvangen, en dat je niet van jezelf bent' (1 Kor. 6:19). De Heilige Geest woont in de gelovigen. Hoe kan ik dergelijke verwoestende middelen gebruiken, als ik me er bewust van ben dat God in mij woont? 'U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam' (1 Kor. 6:20).

Als de apostel Paulus eerst in vers 12 zegt: 'Alle dingen zijn mij geoorloofd,

maar niet alle dingen zijn nuttig', bedoelt hij daarmee in geen geval dat ik alles maar kan doen, ook al is niet alles nuttig. En hij vervolgt in datzelfde vers: 'maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen'. Dat drugs nutteloos zijn, hoeft niet benadrukt te worden. Omdat ze mijn lichaam verwoesten, zijn ze ook niet geoorloofd. Geoorloofd is alles wat geen zonde is.

## **W**ees een echte vriend!

Belangrijk is ook dat je als jongere gevoelig bent voor (Christelijke) vrienden. Je kunt, als je gevoelig bent, misschien sneller nog dan ouders, bij je vriend een gedragsverandering ontdekken. Als hij op school of op de opleiding opeens niet meer geconcentreerd is, als hij niet meer naar de jeugdavond komt, als hij steeds vaker vreemd gedrag vertoont, help hem dan. Daarvoor zijn we aan elkaar gegeven, om te helpen en er voor elkaar te zijn. 'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee' (1 Kor. 12:26).

Luister naar je vriend, heb aandacht voor hem en laat hem niet vallen, als je merkt dat er bij hem iets niet in orde is. Dat begint met gebed en gaat verder met daadkrachtige ondersteuning. Ga bij iemand te rade, als je merkt dat het je kracht te boven gaat. En geef je vriend niet op. Je zou ook blij zijn, als iemand jou op zou vangen als je eens op domme gedachten zou komen.

***'Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren' (Spr. 17:17).***

Manuel Seibel

# Aan de slag!

## WOORDZOEKER

Als je zin en tijd hebt, kun je je talenten eens loslaten op de onderstaande opdracht. Er staan 20 zelfstandige naamwoorden in uit Jesaja 53 (HSV). Ze zitten verstopt in de lettermix, en je moet ze horizontaal, verticaal, diagonaal en soms zelfs achterstevoren zien te vinden.

X	U	P	O	H	E	N	E	G	I	T	H	C	A	M	C
N	D	C	T	O	E	D	E	L	E	N	Y	D	L	R	F
L	Z	M	I	T	R	C	H	O	Y	K	R	N	K	H	T
P	S	Y	Y	V	E	R	A	C	H	T	D	O	Y	L	T
N	E	P	A	H	C	S	Z	T	V	U	X	M	A	T	M
G	I	D	R	A	A	W	N	O	J	L	O	O	T	F	J
J	T	Q	L	G	E	S	T	A	L	T	E	L	E	I	Z
G	T	P	D	L	E	Z	J	I	R	B	R	E	V	P	O
N	G	D	R	E	F	F	O	D	L	U	H	C	S	V	Q
I	F	O	K	X	Q	Q	B	E	I	R	O	L	G	E	P
K	U	G	K	N	A	A	N	G	E	Z	I	C	H	T	P
I	I	A	L	Y	E	N	E	L	A	W	D	B	B	G	O
D	G	S	B	M	P	C	L	K	N	E	T	K	E	I	Z
E	T	U	G	S	E	O	H	J	G	P	I	M	O	U	Q
R	M	E	H	O	G	H	R	T	S	M	A	G	M	Y	V
P	D	S	S	N	A	G	E	S	L	A	C	H	T	X	I

Deze woordzoeker is gemaakt met WoordzoekerMaken.nl

- AANGEZICHT
- DWALEN
- GESTALTE
- GLORIE
- GOD
- HEM
- KNECHT
- LOOT
- MACHTIGEN
- MOND
- NAGESLACHT
- ONWAARDIG
- PREDIKING
- SCHAPEN
- SCHULDOPFER
- TOEDELEN
- VERACHT
- VERBRIJZELD
- ZIEKTEN
- ZIEL

# Finland

Finland heeft een oppervlakte van 338.145 km<sup>2</sup>. Dat is ruim 8 keer Nederland. Finland grenst aan de noord- en westkant aan Zweden en Noorwegen, Rusland ligt aan de oostkant en in het zuiden en zuidwesten ligt de Baltische Zee. Het land telt iets meer dan 5,5 miljoen inwoners, van wie de meesten in het zuiden leven omdat het noorden een koud klimaat kent. 85% van de inwoners woont in steden. Helsinki is met 1,3 miljoen inwoners met afstand de grootste stad van het land.





### Economie

Van oudsher exporteert Finland een variatie aan houtproducten. Vanaf ong. 1990 wordt dit aangevuld met de export van hightech-producten. Met een 15e plaats op de VN-ontwikkelingsindex is Finland een welvarend land te noemen.



### Bevolking

Honderden jarenlang werd Finland bestuurd door Zweden en vervolgens vanaf ongeveer 1817 door Rusland. Eigenlijk leidt Finland nog maar sinds 100 jaar een onafhankelijk bestaan. De overgrote meerderheid van de bevolking staat bekend als protestants-christelijk en het religieuze leven is sterk verweven met de cultuur. Naast deze staatskerk worden ook de Russisch- en Grieks-orthodoxe kerken door de overheid als nationale kerken erkend. De luthers evangelische kerk heeft in Finland de grootste aanhang.

### Gebedsonderwerpen

1. Het land is een van de meest vreedzame en stabiele landen ter wereld. Maar net als in veel andere westerse landen neemt de secularisatie sterk toe. Het christelijk geloof wordt steeds verder uit de openbare ruimte gedwon-



gen en wordt als een privéaangelegenheid gezien. Daarentegen maakt de islam als enige religie een sterke groei door. Bid dat de christenen in Finland niet meegaan in materialistisch denken.

2. De leer binnen de verschillende Finse christelijke denominaties verschuift steeds meer van Bijbelse waarden naar waarden die bij het modern sociaal gedachtegoed horen. Daarmee lijken deze groepen steeds meer op liefdadigheidsorganisaties en brokkelt een duidelijk getuigenis van de Bijbel steeds verder af. Bid dat gelovigen geestelijk onderscheid mogen hebben, zodat ze vast blijven houden aan de Bijbel.
3. De Heere Jezus heeft de opdracht gegeven om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Het blijkt in Finland erg moeilijk om juist mannen met deze boodschap te bereiken, omdat de Finse cultuur gekenmerkt wordt door een hoge mate van passiviteit. Hierbij nemen mannen de verantwoordelijkheden die God hun gegeven heeft niet gemakkelijk op zich. Dit geldt o.a. voor de rol van mannen in het gezin en in het bijzonder in de Gemeente van God.

*Erik Schoonenberg*





# De sleutel van de voordeur



Het was na middernacht. Heel zachtjes haalde Raymond een sleutel uit zijn jaszak en deed de voordeur open. Binnen was alles stil. Hij liep de trap op en ging de slaapkamer binnen. Alles zag er precies zo uit als altijd: het bed was opgemaakt en er lag een pyjama op de stoel. Dit was altijd zijn kamer, totdat hij vijf jaar geleden het huis uit was gegaan.

Na zijn moeders dood had hij alle beloften die hij haar had gedaan van zich afgeschud. Hij was het huis uitgegaan om te leven zoals hij wilde. Zijn vader had geprobeerd contact met hem op te nemen, maar tevergeefs. De brieven waren teruggekomen met 'adres onbekend' erop geschreven. Uiteindelijk was zijn vader achter zijn adres gekomen, en op een dag had Raymond een klein pakketje van hem ontvangen. Wat zat erin? De sleutel die de jongen zojuist gebruikt had.

Zijn vader had niets gehoord. De volgende morgen deed hij de deur van de

kamer van zijn zoon open, zoals hij dat iedere dag gedaan had sinds hij hem de sleutel had gestuurd. Hij werd ontvangen met de woorden: 'Vader, ik ben zo'n slechte vent. Wilt u mij vergeven?'

'Ja, Raymond, maar heb je God ook om vergeving gevraagd?'

'Dat heb ik gedaan, vader, en Hij heeft me vergeven.'

Er is een huis, het Vaderhuis, dat is de woonplaats van God. Niemand heeft het recht om daar naar binnen te gaan, want onze heilige, rechtvaardige God kan daar geen zondaars ontvangen. Maar God biedt hun een sleutel aan; dat is berouw.

Maak gebruik van die sleutel door je naar God om te keren en Jezus Christus aan te nemen als je Verlosser. Dan zul je God, je liefhebbende Vader, leren kennen.

*Uit 'Het Goede Zaad'*

# Als u bidt ...

*'Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader Die in het verborgen is; en uw Vader Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.' Mattheüs 6:6*



Beste lezer, als je deze tekst gelezen hebt, mag ik je dan enkele vragen stellen om eens over na te denken?

- **Hoe staat het met je gebedsleven?**
- **Hoeveel tijd heb jij de afgelopen week besteed aan gebed?**
- **Hoe bidden we? Gaan we op de knieën of nemen we een andere houding aan?**

Als we daarover nadenken en terugkijken op de afgelopen week, dan kunnen we niets anders zeggen dan dat het te weinig is geweest. Maar is het gebed in het leven van een Christen niet ontzettend belangrijk?! Als we bedenken dat we bewaard zijn gebleven in het verkeer en op het werk, om maar eens een paar dingen op te noemen. Hoe komt dat? Doordat God gebeden verhoort. Wat een zegen dat we voor elkaar mogen bidden en elkaar voor de genade-troon van God mogen brengen!

Hier volgt een voorbeeld uit de Bijbel van een man van gebed: Daniël. Hierover lezen we in Daniël 6. We kennen die geschiedenis goed. Maar we lezen daar dat Daniël 3x per dag op de knieën ging om te bidden tot God. Maar er waren mensen daar in het rijk van Koning Darius die Daniel wilden laten vallen. En die personen zorgden ervoor dat er een bevelschrift door het hele land ging dat de mensen alleen tot koning Darius een verzoek mochten richten. En als ze desondanks tot God baden, zouden ze in de leeuwenkuil geworpen worden. En wat deed Daniel

toen hij dat hoorde? Hij ging juist dan op de knieën (Dan. 6:11-12)!

Wat een voorbeeld! We mogen in makkelijke tijden, maar ook in moeilijke tijden zoals hier bij Daniel, het gebed als wapen gebruiken. Het is het machtigste wapen ter wereld. We beseffen het alleen (nog) niet.

We hebben ook gelezen dat Daniel op de knieën ging om te bidden. We kunnen ons afvragen waarom hij dat deed. Als we op onze knieën bidden, dan betekent dat dat we afhankelijk zijn van de Heere Jezus. Vaak bidden we snel voor het slapen gaan in bed, al liggend, nog even; en dat is ook prima. Maar de Heere zal het fijn vinden als we meer van Hem afhankelijk zijn en als Hij een knielende houding bij ons ziet. Een houding die onze afhankelijkheid van Hem toont!

En wanneer is het zo dat de Heere onze gebeden verhoort in ons leven? Daar lezen we een tekst over in 1 Johannes 5:14: 'Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil'.

Dat betekent dat als sommige gebeden nog niet verhoord zijn, het niet naar Zijn wil is dat we datgene krijgen. Dan heeft Hij iets beters voor ons in gedachten. Soms bidden we met het idee dat wij weten wat goed is voor ons en schrijven we de Heere voor wat Hij moet doen in ons leven, terwijl Hij misschien een plan voor ons heeft dat beter voor ons is! En als gebeden verhoord worden in onze

levens, dan is het naar Zijn wil en Zijn gedachten dat we het krijgen, en dan mogen we Hem daar ook voor danken op het moment dat we het van Hem gekregen hebben!

Wat is het gebed toch mooi! Dit zijn slechts enkele teksten hierover uit het

Woord van God. Laten we ons opnieuw voornemen om meer in gebed te zijn en om onze relatie met de Heere Jezus en de communicatie met Hem te verbeteren, opdat we Zijn stem mogen horen in onze levens!

*Jorim Kranenburg*



***En dit is de  
vrijmoedigheid  
die wij hebben  
in het toegaan  
tot God, dat Hij  
ons verhoort,  
telkens als wij  
iets bidden naar  
Zijn wil. En als wij  
weten dat Hij ons  
verhoort, wat wij  
ook bidden, dan  
weten wij dat wij  
het gevraagde,  
dat wij van Hem  
hebben gebeden,  
ontvangen.  
1 Joh. 5:14,15***

# Drie verschillende gezindheden

*Paulus volgde de Heere Jezus vastberaden. Zijn hele leven behoorde Christus toe (zie Fil. 1:21). Er zijn Christenen die nog niet vol overgave leven. Anderen hebben weliswaar de Heere beleden, maar hebben zich totaal in de dingen van deze wereld verloren. Laten we onszelf eens afvragen: hoe ziet ons leven eruit? Is dat helemaal aan de Heere gewijd? Of ontbreekt er nog iets? Of ontbreekt ons zelfs het belangrijkste? Enkele verzen uit de brief aan de Filippenzen kunnen ons helpen om een eerlijk antwoord te geven.*



Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn.

**Filippenzen 3:15-16**

In het derde hoofdstuk stelt Paulus drie groepen mensen voor die belijden tot het Christendom te behoren. Laten we deze verzen eerst eens aandachtig doorlezen:

'Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij



naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en

hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen' (Fil. 3:15-19).

De drie groepen zijn onder te verdelen in:

- de volmaakt gezinden;
- de iets anders gezinden;
- de aardsgezinden.

### De volmaakt gezinden

Paulus spreekt eerst over degenen die volmaakt gezind zijn. Zij zijn een voorbeeld voor anderen, die hun gezindheid moeten navolgen (Fil. 3:15,17). Met deze volmaakten worden natuurlijk niet Christenen bedoeld die zondeloos leven, want die zijn er op de aarde niet (zie Jak. 3:2). Het gaat om diegenen die tot geestelijke rijpheid gekomen zijn, die in het geloofsleven volwassen geworden zijn, die consequent een hemelse gezindheid laten zien. Het zijn 'vaders in Christus', die in de Heere Jezus helemaal tevreden en tot rust gekomen zijn (1 Joh. 2:13-14).

**De ogen zijn helemaal op de hemel gericht!**

### De iets anders gezinden

Er zijn Christenen die iets anders gezind zijn dan de volmaakten (Fil. 3:15). Zij zijn geestelijk al een heel stuk gegroeid, maar God moet ze nog iets duidelijk maken, iets openbaren (Fil. 3:15-16). Paulus is ervan overtuigd dat God hen verder zal leiden, zodat ook zij zich helemaal op de Heere in de heerlijkheid zullen richten. Maar aardse voordelen, welvaart en eer van mensen betekenen nog iets te veel voor hen.

## De ogen zijn nog niet helemaal op de hemel gericht!

### De aardsgezinden

De derde groep zijn zij 'die aardse dingen bedenken' (Fil. 3:19). Paulus kan over deze mensen alleen maar met verdriet spreken, want zij wandelen als 'vijanden van het kruis van Christus' (Fil. 3:18). Ze staan tegenover de Persoon van de Heere weliswaar niet direct vijandig en ze bewonderen Hem waarschijnlijk als religieus leider en weldoener – maar met het kruis van Christus kunnen ze niets beginnen. Ze willen niet accepteren dat het kruis het einde van de 'oude mens' is, en dat het kruis alles veroordeelt wat de zondige mens van nature is (Rom. 6:6). Zij stellen het kruis van Christus niet tussen zichzelf en de wereld (Gal. 6:14), maar zij zien het Christendom als een religie die de wereld verbetert en het samenzijn cultiveert. Smaad omwille van Hem Die door de wereld verworpen werd, willen ze niet op zich nemen. Het einde van deze naam-Christenen is het eeuwig verderf.

## De ogen zijn helemaal op de aarde gericht!

### Een vergelijking met het volk Israël

God had Zijn aardse volk Israël al in Egypte het land Kanaän als erfdeel beloofd – 'een land, dat overvloedig van melk en honing' (Ex. 3:8,17). Binnen dit volk waren drie groepen met verschillende gezindheden, wat dit beloofde land betreft:

- De eerste groep hield van het land, veroverde het en woonde erin. Zij de-

den wat God wilde. Zo deden negen en een halve stam van het volk Israël<sup>1</sup> (zie Num. 33:50-56; Joz. 15-19). – **Hun ogen waren op het land Kanaän gericht!**

- De tweede groep – de overige twee en een halve stam – streed weliswaar mee tegen de Kanaänieten, maar gaf er de voorkeur aan om zich aan de andere kant van de Jordaan te vestigen, buiten het beloofde land (zie Num. 32; Joz. 4:12; 13-14). De reden was de goede weidegrond, die ze daar voor het vele vee vonden. – **Hun ogen waren niet helemaal op het land Kanaän gericht!**

- De derde groep vormden zij die wel erkenden dat het land Kanaän bijzonder was, maar die het niet in vertrouwen op God wilden veroveren en liever naar Egypte wilden terugkeren (Num. 13:26-14:5). <sup>2</sup>– **Hun ogen waren helemaal niet op het land Kanaän gericht!**

### Paulus en Kaleb

Omdat de volmaakte gezinden onze voorbeelden zijn, wil ik graag nog twee voorbeelden van deze 'hemelse groep' noemen. In de eerste plaats de apostel Paulus zelf. Hij had voor zijn bekering veel voordelen waardoor

<sup>1</sup> Bij de verovering van het land waren ongetwijfeld veel dingen die misgingen, zoals we in het boek Jozua kunnen nalezen, maar wij willen de zaak hier abstract zien: de eerste groep veroverde het beloofde land en ging er wonen.

<sup>2</sup> We moeten natuurlijk letten op het volgende: Numeri 13 beschrijft het moment waarop het volk Israël voor de eerste keer voor de grens van Kanaän stond. Op grond van hun ongeloof mochten de Israëlieten het beloofde land niet intrekken, maar moesten ze 38 jaar lang door de woestijn trekken, totdat de 'generatie van het ongeloof' er niet meer was.

hij geëerd werd door zijn eigen mensen, de Joden, en die hem een grote carrière beloofden. Maar nadat hij de Heere Jezus op de weg naar Damascus in de hemel gezien had, keerde hij zijn 'waardesysteem' helemaal binnenste-buiten: alle menselijke, aardse voordelen verbleekten (Fil. 3:7-8) en zijn grote Heere in de hemel betekende nu alles voor hem. Hij vergat alles waarbij hij zich wat zou kunnen verbeelden, en strekte zich uit naar wat voor hem lag, het doel najagend (Fil. 3:13-14). Hij 'jaagde' de heerlijkheid van Christus na.

Kaleb had in principe dezelfde instelling als Paulus. Hij en Jozua waren de verspieders die de goede boodschap van het beloofde land brachten en die de Israëlieten aanmoedigden om de verovering in gang te zetten (Num. 13:30). Maar vanwege het kwade ge-

rucht van de andere tien verspieders weigerden de Israëlieten dit, en Kaleb moest met het weerspannige volk vele jaren lang door de woestijn trekken. Maar zijn verlangen naar Kanaän bleef bestaan. En zo 'jaagde' hij door de woestijn, misschien vaak aan de heerlijke smaak van de druiven denkend die hij bij de verkenningstocht geplukt had. Aan hem had God een gebergte als erfdeel beloofd – en als oude man kreeg hij eindelijk de gelegenheid om de hooggelegen stad Hebron in te nemen. Hij veroverde de stad, omdat hij als 85-jarige nog net zo veel energie had als toen hij 40 was (Joz. 14:6-13). Zes keer wordt over deze vastberaden man, die sterk in het geloof stond, getuigd dat hij God volhardend nagevolgd is. Daarmee heeft hij een 'volmaakte gezindheid' getoond (Num. 14:24; 32:12; Deut. 1:36; Joz. 14:8-9,14).





## Onze gezindheid

We willen onszelf de vraag stellen: welke gezindheid hebben wij? Zijn wij werkelijk hemelsgezind? Denken wij er steeds aan dat de Heere Jezus in de hemel is? Verwachten wij Hem dagelijks als Heiland uit de hemel? Of zijn wij 'iets anders gezind'? Cirkelen onze gedachten steeds weer om geld, auto, smartphone, baan, vakantie, kamer of woning, of om ons uiterlijk, onze reputatie en andere vergankelijke dingen? Nemen die ons te veel in beslag en roven die onze tijd die wij voor de dingen van de hemel moeten reserveren? Ook al worden met de aardsgezinden naam-Christenen bedoeld, toch komt

het ook bij ware kinderen van God veel te vaak voor dat zij 'aardsgezind' zijn. Hoe vaak worden wij totaal in beslag genomen door de dingen van deze wereld! Wij verbruiken onze energie voor duizend onbelangrijke dingen en zijn van het 'één ding doe ik' (Fil. 3:14) mijlenver verwijderd.

Maar God werkt in ons hart. Hij wil dat Zijn Zoon onze gedachten meer en meer vervult – totdat ook wij volmaakt gezind zijn. Wat een blijdschap zal dat voor Hem en voor ons zijn!

*Gerrid Setzer*



# Jesaja

*Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.*

*Jesaja 52:7*

Het Boek Jesaja (de naam betekent 'Red toch, Jahweh' of 'God (Jahweh) is mijn redding') staat op gepaste wijze aan het hoofd van de profeten, en is vooral opmerkelijk vanwege de ontroerende evangeliethema's. Net als de Brief aan de Romeinen begint het echter met de ernstige en getrouwe onthulling van de schuld van de mens (Israël's schuld, in het geval van Jesaja). Daarnaast worden in zijn profetieën de omstandigheden van dat moment gebruikt als voorafschaduwingen van toekomstige toestanden en oordelen.

De eerste 35 hoofdstukken tonen Gods handelen in algemene wijze met Juda, Israël en de volken, waarbij de zonde niet wordt bedekt of goedgepraat, maar volkomen naar waarheid aan het licht wordt gebracht.

De volgende 4 hoofdstukken (36-39) bevatten geschiedenis en illustreren zowel de trouw van God in de bewaring van Zijn volk, als het fa-

len van het volk om de schoonheid van Zijn genade op de juiste waarde te schatten.

Maar de bediening van soevereine genade begint met hoofdstuk 40, want vanaf daar wordt de oplossing voor Israël's toestand in al zijn verschillende aspecten weergegeven. De volgende opmerking van F.W. Grant is bijzonder nuttig voor een goed begrip: 'In hoofdstuk 40 tot en met 48 wordt Israël gezien als de dienstknecht en als ontrouw; maar in hoofdstuk 49 tot en met 60 is Christus de volmaakte Dienstknecht, Die de last van de zonden van anderen draagt; en ten slotte, in hoofdstuk 61 tot en met 66, wordt het overblijfsel (van Israël) gezien en aanvaard als de dienstknechten' (Numerical Bible).

Dit boek, hoewel het geschreven is in oudtestamentische taal, helpt ons om een juist zicht te krijgen op het heerlijke Evangelie van Gods genade.

*Leslie M. Grant*

# Tweedehands toewijding

*Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE, al de dagen van de priester Jojada. (2 Kronieken 24:2)*

Koning Joas leed aan een ernstige vorm van wat de 'kwaal van de tweedehands toewijding' genoemd kan worden. Hij volgde de Heere zolang de godvrezende priester Jojada er was om hem op het rechte pad te houden. Hij nam zelfs het initiatief tot een aantal goede activiteiten, waaronder een groot herstel- en reinigingsprogramma van de tempel. Door de vrijwillige offers van het volk was het project al snel voltooid en het volk van Juda leek na een aantal desastreuze jaren in de goede richting te gaan.

Toen Jojada stierf, begon het met Joas bergafwaarts te gaan. Vleierende raadgevers leidden zijn onbestendig hart al gauw af naar de afgoden. De profeten van de Heere werden niet geacht; dit gold in het bijzonder voor een man genaamd Zacharia.

Deze onbevreesde priester, de zoon van Jojada, keurde de afval van God van het volk af en betaalde de ultieme prijs voor zijn trouw. Hij werd op bevel van de koning gestenigd. Aan het einde van dit hoofdstuk over Joas' ellendige geschiedenis laat de Bijbel de ondankbaarheid van 'tweedehands toewijding' zien: 'Koning Joas herinnerde zich het gunstbewijs dat zijn vader Jojada aan hem bewezen had, niet, maar doodde zijn zoon'. Wat zijn de gevolgen van een dergelijke toewijding? In het geval van Joas waren die niet bepaald indrukwekkend. Het leger van Syrië viel binnen en doodde deze vleierende vorsten; Joas werd dodelijk ziek, en in de tijd van zijn eigen zwakheid en nood vermoordden zijn dienaren hem. Hij kreeg niet eens een koninklijke begrafenis!

Een heerlijk contrast met zo een 'tweedehands toewijding' is de oprechte toewijding van een andere jonge man, genaamd Timotheus. Zijn trouw aan God wankelde niet naar gelang van de invloeden die hem omringden. Ik vind Paulus' aanbeveling van hem in Filippi 2:20-22 zo prachtig: 'Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen ... En u kent zijn beproefdheid'. Is onze toewijding aan de Heere oprecht of uit de tweede hand?

*G.W. Steidl*



# Sporen van de Schepper

Stefan Drüeke

*Steeds weer worden scholieren ermee geconfronteerd: hoe is deze wereld ontstaan? Al op de basisschool wordt onderwezen dat deze aarde meerdere miljarden jaren geleden uit de oerknal ontstaan is. Tijdens kinderuurtsjes, op zondagsscholen en in Christelijke gezinnen daarentegen horen jonge mensen iets heel anders.*



## Sporen van de Schepper

56 pagina's

Het tijdschrift kan via de uitgever van  
Volg Mij! voor € 3,95 worden besteld.

### Schepping of evolutie?

Dat kun je het beste aan een expert vragen. Maar Wie anders zou dat kunnen zijn dan Degene die 'erbij' was, toen deze aarde ontstaan is? En juist dat is het probleem. De ene groep, namelijk de aanhangers van de evolutietheorie, menen: 'Niemand'. Alles is vanzelf en toevallig ontstaan, wellicht na een oerknal. Anderen zeggen: 'Nee, God, de grote almachtige God heeft alles geschapen. En omdat Hij het geschapen heeft, kun je dat het beste aan Hem Zelf vragen.'

Maar dat is niet eens nodig als je in God gelooft. Want God heeft zich allang over dit thema uitgelaten. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven – de Bijbel. En daarin begint Hij opmerkelijk genoeg precies met dit thema: dat Hij de aarde geschapen heeft. Als je de Bijbel van voor naar achter doorleest, zul je bovendien vaststellen dat God in veel gedeeltes in Zijn Woord over de schepping spreekt. Het is de moeite waard om de Bijbel eens vanuit dat gezichtspunt door te lezen.

### Het Bijbel- en scheppingsmuseum

Echter, het lezen van de Bijbel zal maar weinig mensen overtuigen die niet in God geloven en die het voor mogelijk houden dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is. En precies daarom is er een scheppingsmuseum in Duitsland opgericht op slechts 1,5 uur rijden van Arnhem.

Veel lezers van Volg Mij! kennen misschien dit Bijbel- en scheppingsmuseum

in Wuppertal ([www.bibelmuseum.de](http://www.bibelmuseum.de) of [www.schöpfungsmuseum.de](http://www.schöpfungsmuseum.de)). Het toont op een begrijpelijke manier uit welke verschillende onderdelen deze schepping bestaat. Het presenteert bovendien veel fenomenen uit de schepping zoals we die nu beleven. En dan stelt het de vraag: met welke uitleg kunnen we de realiteit het best en het eenvoudigst verklaren: met de evolutietheorie of met Gods Woord, wat God ons als actieve Schepper toont?



Eendagsvlieg (Ephemeroptera)

### Een begeleitend boekje

Het boekje *Sporen van de Schepper* van Stefan Drüeke is zagezegd een begeleitend boekje bij het museum. Stefan Drüeke is gepromoveerd scheikundige en directeur van het Bijbel- en scheppingsmuseum.

Je hoeft echter niet naar het scheppingsmuseum te gaan om het boekje te lezen en te kunnen begrijpen. Na een korte inleiding en uitleg van begrippen wijdt het zich aan de vraag hoe leven



ontstaan is. Daarvoor moet jij je een beetje met cellen, DNA enz. bezighouden.

Daarna gaat de auteur in op geologische lagen en fossielen. Dit onderwerp wordt zo levendig beschreven, dat ... je de dieren bijna hoort 'praten' ... Hier



Dinosaurusnest (misschien van een hadrosaurus)  
Henan Provincie (China)  
Laat-Krijt

zijn veel levende wonderen te vinden. Verder worden natuurlijk de dinosauriers behandeld en ook de ark heeft een eigen hoofdstuk gekregen.<sup>1</sup> Bovendien schenkt Stefan Drüeke aandacht aan

<sup>1</sup> Wie meer wil weten over het thema van de ark, bevelen we van dezelfde auteur over het boek aan dat in de loop van dit jaar ook bij de uitgever van *Volg Mij!* in het Nederlands te verkrijgen is: *Die Arche Noah – Mythos oder Wahrheit*.

het thema 'mens'. In een ander hoofdstuk worden interessante fenomenen van de uitbarsting van de Mount Saint Helens besproken.

### Aanbeveling

Sporen van de Schepper heeft 56 pagina's. Dat is goed te overzien. Maar je kunt het niet even snel doorlezen, omdat de inhoud wat meer voor gevorderden is. Het is geschikt en goed te begrijpen voor leerlingen vanaf de 3<sup>e</sup> klas van het voortgezet onderwijs. Wie bereid is om zich een beetje in de basis (geen grote kennis!) van de biologie en geologie te verdiepen, zal van dit boekje veel kunnen leren. De talrijke foto's en tekeningen helpen om de uitleg beter te begrijpen.

Wie het scheppingsmuseum bezoekt (graag eerst aanmelden, bijvoorbeeld via de homepage), krijgt het boekje gratis aangeboden. Het is de moeite waard om er bijvoorbeeld met de jeugdclub of de schoolklas naartoe te gaan. Vraag je biologie- of scheikunde-leraar maar eens of hij zin heeft in een dergelijke excursie.

Verder kan het boekje via de uitgever van Volg Mij! voor € 3,95 worden besteld. Dat is een goede investering.

*Manuel Seibel*

*Wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.*

*Psalm 139:14*

Geologische aardlagen  
(Grand Canyon / V.S.)





# De weggegooide Bijbel

*Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Jesaja 55:11*

Twee mannen zaten in de trein die hen door Georgië reed. Ze waren druk met elkaar in gesprek, totdat de een merkte dat de ander predikant was. Nu werd de toon harder. De Christen haalde zijn Bijbel uit zijn zak en las zijn buurman enkele verzen voor. Het was zinloos. Beiden bleven bij hun standpunt. De stemming in de coupé werd ijzig. De predikant moest de coupé even verlaten; toen hij terugkwam, was zijn Bijbel verdwenen. De beide mannen keken elkaar aan zonder iets te zeggen.

Enkele maanden later kreeg de predikant bezoek van een onbekende man, die hem zei: 'Ik wil graag gedoopt worden.' – 'Tot welke kerk behoort u dan?'

'Tot geen enkele, maar ik heb de Bijbel gelezen. Die heeft mij getoond dat ik een zondaar ben. En toen heb ik God als de verlossende God leren kennen'. Omdat het toen verboden was om Bijbels te verspreiden en het Evangelie te verkondigen, vroeg de predikant voorzichtig: 'Hoe bent u dan in dit land aan een Bijbel gekomen?' 'Tijdens mijn werk moest ik een gebouw naast het spoor onderzoeken. Toen de trein voorbijreed, viel er opeens een voorwerp voor mijn voeten. Het was een Bijbel'. 'Hebt u die bij u?' 'Ja, hier'. De predikant herkende de bijbel als de zijne!

Sindsdien zijn er een aantal jaren voorbijgegaan. In Georgië is nu meer geloofsvrijheid en vrijheid om samen te komen. Ook is er in dat dorp een gemeente ontstaan van pasbekeerde mensen. De mens wikt, maar God beschikt. Hij heeft het boze plan van een ongelovige gebruikt om een ander tot zegen te zijn. Hebben we geen wonderlijke God?