

8

Tijdschrift voor  
geloofsopbouw

5<sup>e</sup> JAARGANG • DECEMBER 2019  
WWW.VOLGMIJ.NL

# Volg Mij!

Themanummer

## De Heilige Geest

4 **De Heilige Geest**  
– een Persoon van  
de Godheid

14 **Leiding door de  
Geest** – hoe werkt  
dat in de praktijk?

26 **Gaven van wonder-  
baarlijke genezingen**  
– spreken in tongen  
– powerevangelisatie

# Inhoud

## ■ Stof tot nadenken

De Heilige Geest – een Persoon van de Godheid .....	4
De doelen van de Heilige Geest met ons .....	9
Gaven van wonderbaarlijke genezingen – spreken in tongen – powerevangelisatie ...	26

## ■ Bijbel praktisch

Leiding door de Geest – hoe werkt dat in de praktijk? .....	14
Vervuld met de Geest – en toch niet charismatisch? .....	20

## ■ Bijbelstudie

Esther .....	31
--------------	----

## ■ Schepping

160 jaar evolutietheorie .....	32
--------------------------------	----

## ■ Goede boodschap

Vrij van drugs .....	36
----------------------	----

## Colofon

### Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260  
7120 AG Aalten (Nederland)  
Tel. 0543 - 47 17 46  
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl  
E-mail: bestel@uhwdw.nl

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!

Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar.  
Abonnementsprijzen:  
Nederland € 18,95 (1e jaar bij geschenkaboo: 9,95)  
Europa € 26,95 (incl. verzending)

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

### Redactie:

E-mail: volgmij@christelijkjeugdwerk.nl  
Internet: www.VolgMij.nl

### Copyright afbeeldingen:

© www.pixelio.de  
© AdobeStock  
© Ralf Dietermann  
© RGBStock  
© Imagelibrary  
© Shutterstock.com

### Layout:

Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

## Hallo allemaal,

Na het doorlezen van deze Volg Mij beseftte ik pas dat dit onderwerp, de Heilige Geest, best een moeilijk onderwerp is. Als je op school, op het werk of in de samenkomst iets hoort of leest, probeer je daarvan altijd een voorstelling te maken. De één heeft dat meer dan de ander, maar over het algemeen helpt het visualiseren ons om beter te begrijpen wat aan informatie via onze oren en ogen binnenkomt.

Jullie kennen allemaal de uitdrukking: de Goddelijke Drie-eenheid. Dat is de ene God, en toch drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De eerste twee zijn voor ons beter te begrijpen en voor te stellen. Maar Wie en wat is nu precies de Heilige Geest? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Wat zijn Zijn eigenschappen? Waar is Hij?

In de artikelen die volgen zul je meer te weten komen over deze Persoon: de Heilige Geest. Hij is een Persoon, Hij is God, Hij maakt levend, Hij woont in ons, Hij heiligt ons, Hij leidt ons, maar we kunnen Hem helaas ook bedroeven (Jes. 63:10, Ef.4:30).

Ik heb door het lezen van deze artikelen veel geleerd en hoop dat ook jij (nog) beter mag begrijpen wat de rol is van de Heilige Geest in de wereld, in de gemeente en in jouw persoonlijk leven...

Veel leesplezier gewenst!

Ronald Sloetjes



# De Heilige Geest

## een Persoon van de Godheid

Tien dagen na de hemelvaart van de Heere Jezus kwam de Heilige Geest naar de aarde. Sinds de pinksterdag woont de Heilige Geest in elke gelovige en in elke gemeente. De aanwezigheid van de Geest is een van de karakteristieke kenmerken van het Christelijke tijdperk. Daarom is het erg belangrijk om te weten wat de Bijbel over de Heilige Geest zegt.

De Geest van God neemt in de Bijbel een grote plaats in. Het is veelbetekend dat Hij al op de eerste pagina van de Bijbel wordt genoemd, evenals op de laatste pagina (Gen. 1:2; Openb. 22:17). Veel onderwijs over de Geest is vooral te vinden in het Nieuwe Testament, waar de Drie-enig God Zich volledig heeft geopenbaard.

### De Heilige Geest is een Persoon

De Geest van God is niet alleen een kracht en een geweldige invloed. Nee, Hij is een goddelijk Persoon. Dit is niet in tegenspraak met het feit dat de Heilige Geest geen lichaam heeft. Want om een persoon te zijn is het niet noodzakelijk een lichaam te hebben. God de Vader heeft ook geen lichaam – is Hij daarom geen persoon? En was de Heere Jezus voor Zijn menswording geen persoon? De gerespecteerde Bijbeluitlegger Rudolf Brockhaus heeft de term 'persoon' in zijn boek *De gave van de Heilige Geest* als volgt gedefinieerd: 'Een persoon is een levend wezen dat ... zich bewust is van zijn wezen, dat denkt, een wil heeft en handelt'. En dat is precies van toepassing op de Heilige Geest.

De Bijbel laat op veel plaatsen zien dat de Heilige Geest *handelt*, en dat kan alleen van een *persoon* gezegd worden. De volgende Bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament zouden dit duidelijk moeten maken en geven ons tegelijkertijd een zeker overzicht van de gezegende activiteit van de Heilige

Geest, zonder de pretentie te hebben dat deze opsomming volledig is.

De Heilige Geest ...

- *onderwijst* de discipelen (Luk. 12:12; Joh. 14:26; 1 Kor. 2:13);

'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen' (Joh. 16:13).

- *herinnert* aan de woorden van de Heere Jezus (Joh. 14:26);
- *getuigt* van de Heere Jezus (Joh. 15:26);
- *overtuigt* de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8-11);
- *leidt* de gelovigen in de volle waarheid (Joh. 16:13);
- *verkondigt* de discipelen wat gaat komen (Joh. 16:13);
- *spreekt* over de dingen van de Heere Jezus (Joh. 16:13);
- *verheerlijkt* de Heere Jezus (Joh. 16:14);
- *spreekt* tot de gelovigen (Hand. 8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 20:23; 21:11; 28:25);
- *vertroost* de gelovigen (Hand. 9:31);
- *verhindert* de discipelen iets te doen (Hand. 16:6-7);
- *leidt* de kinderen van God (Rom. 8:14; Gal. 5:18);
- *getuigt* met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:16);

- helpt gelovigen in hun zwakheid (Rom. 8:26);
- pleit voor de gelovigen naar de wil van God (Rom. 8:27);
- onderzoekt de diepten van God (1 Kor. 2:10);
- deelt naar Zijn wil genadegaven uit (1 Kor. 12:11);
- schrijft op tafelen van vlees, van de harten (2 Kor. 3:3);
- voorspelt toekomstige dingen (1 Tim. 4:1);
- getuigt Christenen vergeving van zonden (Hebr. 10:15);
- rust op Christenen die om de Naam van Christus smaadt lijden (1 Petr. 4:14);
- spreekt tot de gemeenten (Openb. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22);
- legt de woorden van God uit (Openb. 14:13);
- roept tot de Heere Jezus (Openb. 22:17).

Kan een 'ademtocht' die geen persoon is een wil hebben? Kan een 'kracht' spreken, leidinggeven, onderwijzen? Dat is onmogelijk. De Heilige Geest is een Persoon Die actief, bewust en met een wil handelt. In de Bijbel wordt niet alleen getoond dat de Geest van God handelend optreedt, maar Hij wordt ook als iemand voorgesteld met Wie iets gebeurt. De Heilige Geest kan ...

- gelasterd worden (Mark. 3:29-30);
- belogen worden (Hand. 5:3);
- verzocht worden, dat wil zeggen: op de proef gesteld worden (Hand. 5:9);
- bestreden worden (Hand. 7:51);
- bedroefd worden (Ef. 4:30);
- gesmaad worden (Hebr. 10:29).

Dat alles kan alleen over een persoon gezegd worden. Want hoe moeten we een principe verdrietig maken? Hoe



een invloed of een kracht iets voorliegen?

### De Heilige Geest is God

Veel van de aangehaalde Bijbelgedeelten maken al duidelijk dat de Heilige Geest niet alleen een Persoon is, maar ook God. Dit is een heel belangrijk punt.

'De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water' (Gen. 1:2).

Allereerst wordt in de Bijbel de Heilige Geest uitdrukkelijk de Geest van God genoemd (Gen. 1:2; Matt. 3:16). We lezen bovendien over de Geest van de Heere (Richt. 14:6) en over de Geest van de Heere HEERE (Adonai Jahwe, Jes.

61:1). Verder wordt de Geest van God met de andere Personen van de Godheid verbonden. Zo is er sprake van de Geest van de Vader (Matt. 10:20), de Geest van de Heere (Luk. 4:18; 2 Kor. 3:17), de Geest van Jezus (Hand 16:7, niet in alle vertalingen), de Geest van Christus (Rom. 8:9) en de Geest van de Zoon (Gal. 4:6, NBG-vertaling).

Veel verzen in Gods Woord bevestigen dat de Heilige Geest een Persoon van de Godheid is, omdat Hij niet te onderscheiden is van God, maar wel van de Vader en de Zoon, of omdat Hij geheel op één lijn staat met de Vader en de Zoon:

- Handelingen 5:3 en 4 is heel duidelijk: 'En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zo-

dat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? ... U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God'.

- De gelovigen worden een tempel van God genoemd, omdat de Heilige Geest in hen woont (1 Kor. 3:16; vgl. Ef. 2:22).
- God heeft door de mond van Zijn heilige profeten gesproken in het Oude Testament (Luk. 1:70). Andere schrijvers verklaren dat dit door de Geest gebeurde (2 Sam. 23:2-3; Hand. 1:16; 2 Petr. 1:21).
- De Bijbel is het Woord van God; het is tegelijkertijd niets anders dan het spreken van de Geest (Hebr. 4:12; 3:7-9; 10:15-16).
- De Heere Jezus stelde de Heilige Geest op één lijn met Zichzelf, doordat Hij Hem de 'andere Trooster' noemde (Joh. 14:16). Dat maakt duidelijk dat de Geest net zo'n Persoon is als de Zoon en dat Hij eveneens God is.
- De Heilige Geest wordt in verschillende Bijbelgedeelten in één adem met de andere beide Personen van de Godheid genoemd. De Heere Jezus zei: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest' (Matt. 28:19) – één Naam (enkelvoud)! En in 2 Korinthe 13:14 lezen we: 'De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!' (vgl. ook Matt. 3:16-17).

De Bijbel beschrijft de eigenschappen van de Heilige Geest. Het zijn onbe-



twistbaar goddelijke kwaliteiten. Want de Heilige Geest is ...

- alomtegenwoordig (Ps. 139:7);
- alwetend (Jes. 40:13; 1 Kor. 2:11);
- almachtig (Job 26:13);
- soeverein (Joh. 3:8; 1 Kor. 12:4-11);
- eeuwig (Hebr. 9:14).

Gods Woord laat verder zien dat de Heilige Geest mensen van de dood naar het leven leidt. Door Zijn macht zijn wij bij God gebracht. Wie anders dan God is in staat het werk van redding aan ons te volbrengen?

De Heilige Geest ...

- bewerkt de nieuwe geboorte (Joh. 3:5-8);
- maakt levend (Joh. 6:63; 2 Kor. 3:6);
- wast, heiligt en rechtvaardigt (1 Kor. 6:11);
- geeft de oogst van het eeuwige leven (Gal. 6:8).

**'Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?'**  
(1 Kor. 3:16).

De Heilige Geest is God! En Hij is volledig één met de Vader en de Zoon. Er is geen rangorde in de Personen van de Godheid. Daarom

moeten we niet spreken van de derde Persoon van de Godheid als het om de Geest gaat, omdat dat het idee van een rangorde geeft.

## De Heilige Geest en de praktijk van het leven

De Heilige Geest kwam naar de aarde op de dag van het Pinksterfeest, nadat:

- de Heere Jezus het werk aan het kruis volbracht had;
- opgestaan;
- naar de hemel was opgestegen;
- in de hemel verheerlijkt was (Hand. 2:1-4; Joh. 7:39; 16:7).

Nu woont de Geest in de Gemeente (1 Kor. 3:16; Ef. 2:22) en in elke gelovige (Rom. 8:11; 1 Kor. 6:19).

God woont in ons! We worden niet alleen maar door 'een kracht' beziel, maar God, de Heilige Geest, heeft woning in ons gemaakt. Dat is

een geweldig verschil, dat een enorme invloed op ons dagelijks leven heeft. Want als de Geest slechts een kracht zou zijn die in mij werkt, dan zou ik mijn eigen plannen kunnen uitvoeren en die kracht daarvoor kunnen gebruiken. Dan zou ik nog steeds de initiatiefnemer en dader zijn. Maar als God in mij woont, moet Hij degene zijn Die mijn gedachten en daden controleert en stuurt. In dit geval ben ik slechts een werktuig dat Hij gebruikt. Is het niet een groot verschil of ik, als schepsel, de Schepper voor mijn doelen wil gebruiken of dat de almachtige God mij in Zijn genade gebruikt om Zijn wil te doen?

Moge God, de Heilige Geest, ons maar altijd weer leiden! Dan zal de Heere Jezus verheerlijkt worden en stromen van zegeningen zullen van ons uitgaan (Joh. 7:38-39).

**'Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?'**  
(1 Kor. 6:19).

Gerrid Setzer

# De doelen van de Heilige Geest met ons

*De Heilige Geest is God. We kunnen niet hoog genoeg van Hem denken. Wanneer we nadenken over Zijn doelen met mensen, dan moeten we ons ervan bewust zijn dat we God niet volledig kunnen beschrijven - noch in Zijn Persoon, noch in Zijn optreden. Anders zou Hij geen God zijn.*



### De Geest maakt ons levend

In Lukas 15:8-10 vertelt de Heere Jezus de gelijkenis van een vrouw die naar een verloren geldstuk zoekt. Met behulp van een lamp vindt ze het uiteindelijk.

De munt lag onbeweeglijk in de hoek, zonder de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het opgemerkt zou worden of om uit zichzelf terug te komen naar de vrouw.



Zo was het ook met ons vóór onze bekering. Wij waren dood voor God en konden niet van onszelf bij Hem komen. Toen heeft de Heilige Geest het licht van het Woord van God op ons leven laten vallen. In dit licht hebben wij onze verloren toestand herkend en hebben we onze zonden voor God beleden en berouw getoond. Zijn we ons dat wel bewust, dat wij zonder het werk van de Heilige Geest helemaal niet tot bekering hadden kunnen komen?

Zoals wij mensen van nature zijn kan God ons niet aannemen. Zelfs een re-

ligieuze man als Nicodemus, die ongetwijfeld een keurig leven leidde, krijgt van de Heere Jezus als eerste te horen: 'Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien' (Joh. 3:3). Iedereen moet leren dat hij een slechte en verdorven natuur in zich heeft.

In deze natuur, die de Bijbel ook 'vlees' noemt, woont niets goeds en ze is onverbeterlijk (vgl. Rom. 7:18; 8:7-8). Wij zijn voor God van nature onbruikbaar: levenloos, zoals het geldstuk. Om door God aangenomen te kunnen worden, moeten wij opnieuw geboren worden, hebben wij een nieuwe natuur nodig, een nieuw leven.

Hoe gebeurt dat? Wij moeten uit water en Geest geboren worden, legt de Heere Jezus uit aan Nicodemus. Het is het werk van de Geest van God in ons. 'De Geest maakt levend' (2 Kor. 3:6; Joh. 6:63).

Het water spreekt van het Woord van God (bijv. Ef. 5:26; Joh. 15:3), dat de Heilige Geest gebruikt om de nieuwe geboorte te bewerken (vgl. 1 Petr. 1:23).

Maar het blijft een mysterieus iets, deze nieuwe geboorte. We kunnen niet uitleggen hoe het *natuurlijke leven* ontstaat – God geeft het aan mensen – net zomin als we kunnen verklaren hoe we het *nieuwe leven* krijgen; God geeft het ons door Zijn Geest.

### De Geest woont in ons

Het *nieuwe leven* is niet typisch Christelijk op zichzelf. De oudtestamentische gelovigen hadden het ook. Maar wat typisch Christelijk is, is dat de Heilige

Geest in de gelovige woont. De gelovigen van het Oude Testament konden dat niet van zichzelf zeggen. David moest nog bidden: 'Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg!' (Ps. 51:13). De Heilige Geest kwam in het Oude Testament steeds slechts voor enige tijd 'over' iemand.

Maar in Johannes 7: 38-39 spreekt de Heere Jezus over de Heilige Geest, Die in het lichaam van de gelovige de krachtbron zou zijn van het eeuwige leven. De evangelist Johannes voegt eraan toe dat het echter toen nog niet zo was, 'omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'. Pas nadat God het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus had bevestigd, doordat Hij Hem opwekte uit de dood en in de hemel opnam, kwam de Heilige Geest naar de aarde. Sindsdien woont Hij in iedere gelovige. 'Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?' (1 Kor. 6:19).

Dat is een geweldig iets: God Zelf, de Heilige Geest, woont in mij! Zodra ik geloof dat het werk van de Heere Jezus voor mij geldt en voldoende is, zodat ik vrede met God heb, drukt God Zijn zegel op mijn redding, doordat de Heilige Geest Zijn intrek neemt in mijn lichaam (vgl. Ef. 1:13). Sindsdien woont Hij daar, en de Heere Jezus heeft beloofd dat de Geest tot in eeuwigheid bij mij blijft (Joh. 14:16-17).

De liefde van God is door de Heilige Geest in mijn hart uitgestort (Rom. 5:5). Het werk van de Geest, Die in ons woont, is zeer divers. We noemen hier drie essentiële dingen die de Heilige Geest wil bereiken in ons leven:

- Hij heiligt ons.
- Hij leidt ons in de waarheid.
- Hij maakt van ons aanbidders.

### De Geest heiligt ons

Toen wij tot bekering kwamen, heeft de Geest van God ons uit de zondige wereld weggenomen en voor God afgezonderd. Wij horen nu niet meer bij de wereld maar bij God (Gal. 1:4). De

**E**en geweldige zaak: God Zelf, de Heilige Geest, woont in mij.

Bijbel noemt dat de 'heiliging van de Geest' (2 Thess. 2:13; 1 Petr. 1:2).

Deze heiliging gebeurt voor eens en altijd op grond van het offer van de Heere Jezus (Hebr. 10:10). We zijn nu 'geheiligden in Christus Jezus' (1 Kor. 1:2), en wij blijven dat ook.

Maar naast deze absolute heiligmaking doet de Heilige Geest ook een progressief werk van heiliging in ons. Hij woont in ons, en door Zijn kracht ontdekken wij het kwaad in ons hart en veroordelen het (Rom. 8:13). Hoe bereikt Hij dat? Doordat Hij ons de Heere Jezus laat zien (Rom. 8:2,9). Steeds weer wijst Hij ons door het Woord van God

op deze volmaakte Persoon, op Wie ons leven moet gaan lijken. Dit is hoe we afwijkingen van deze goddelijke standaard herkennen. Tegelijkertijd bewaart het bezig zijn met de Heere Jezus ons voor verdere zonden. Met Hem voor ogen zondigen we niet.

Daarom de oproep van de apostel Paulus in Galaten 5:16: 'Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen'. Wanneer wij de Heilige Geest toestaan onze gedachten steeds weer op de Heere Jezus te richten, dan zal er geen ruimte meer zijn voor slechte dingen.

**A**ls het hart bezig is met de Heere Jezus, komt er een verandering in ons denken en in ons gedrag, die ons vergelijkbaar maakt met de Heere Jezus.

'Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heere, de Geest' (2 Kor. 3:18). Het is de Heilige Geest Die deze verandering in ons bewerkt.

### De Geest leidt ons in de waarheid

De Heere Jezus kondigt in Johannes 16 de komst van de Heilige Geest aan en noemt drie dingen die de Heilige Geest zal doen:

- 'Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid' (vs. 13a).
- 'De toekomstige dingen zal Hij u verkondigen' (vs. 13b).
- 'Hij zal Mij verheerlijken' (vs. 14).

De Heilige Geest vervult deze taken op drie manieren:

#### a) Door de inspiratie van de geschriften van het Nieuwe Testament

De schrijvers van het Nieuwe Testament hebben letterlijk opgeschreven wat de Heilige Geest hun opdroeg. In de evangeliën vinden we de heerlijkheid van de Heere Jezus als mens op aarde (▶ 'Hij zal Mij verheerlijken'). In de brieven worden ons de kostbare Christelijke waarheden geopenbaard (▶ 'Hij zal u leiden in de volle waarheid'). En in Openbaring lezen we iets over hoe God in de toekomst met deze aarde zal handelen

(▶ 'de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen'). Ook in de brieven van het Nieuwe Testament wordt naar de hemelse toekomst verwezen. We kunnen deze woorden van de Heere op de nieuwtestamentische geschriften betrekken, maar wat Christus tegen Zijn discipelen zei, gaat natuurlijk verder dan dat.

#### b) Door de verkondiging van het Woord van God onder Zijn leiding

De apostelen en profeten hebben de

diepe gedachten van God verkondigd die de Geest onder Zijn leiding aan hen geopenbaard had (zie 1 Kor. 2:10-13). Hun verkondiging was 'met kracht en in de Heilige Geest' (1 Thess. 1:5). Hun optreden naar buiten toe was vaak zwak, maar des te meer kon de Geest met goddelijke kracht in hen werken (vgl. 2 Kor. 4:7).

Ook in onze tijd moet het Woord van God onder leiding van de Geest verkondigd worden. Alleen dan blijven wij voor menselijke dwaalleer bewaard en worden we in de volle waarheid geleid. Alleen zo wordt de Heere Jezus verheerlijkt.

#### c) Door gelovigen in staat te stellen de gedachten van God te begrijpen

De natuurlijke mens en de vleeselijke Christen begrijpen de gedachten van God niet (1 Kor. 2:14). Hij kan er nog zo krachtig op gewezen worden, hij begrijpt ze niet omdat hij de Heilige Geest niet heeft of zich niet door Hem laat leiden.

Met het oog op de gelovigen lezen we echter: 'Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles' (1 Joh. 2:20). De Geest van God, de schrijver van de Bijbel, woont in ons en stelt ons in staat om alle gedachten van God te begrijpen. Zelfs 'de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt' kunnen wij kennen (zie Joh. 17:3). Zouden we van deze uitnemende zegen niet meer gebruik moeten maken?

### De Geest maakt ons aanbidders

Dit brengt ons tot misschien wel het

hoogste doel dat het handelen van de Geest van God met de mens heeft. Alle uitwerkingen van de Heilige Geest, of het nu de wedergeboorte is, Zijn wonen in ons of Zijn heiliging en leiding, het dient uiteindelijk dit ene doel: 'De Vader zoekt wie Hem zo aanbidden' (Joh. 4:23). De Heilige Geest presenteert ons de liefde van de Vader, Die het in het hart had om mensen zoals jij en ik te redden. Hij verheerlijkt de Heere Jezus, Die bereid was om voor onze redding alles te doorstaan. Hij wilde niet alleen onze kennis vergroten, maar in jou en mij bewondering wekken voor wat Hij ons in de Bijbel van God, de Vader en de Zoon kan laten zien. Deze bewondering mogen wij vervolgens onder Zijn leiding (Fil. 3:3) als aanbidding voor God brengen.<sup>1</sup>

Een dergelijke inzichtelijke aanbidding

**D**e Vader zoekt wie Hem zo aanbidden' (Joh. 4:23).

'in Geest en waarheid', gevoed door het Woord van God en het onderwijs van de Heilige Geest, maakt onze harten gelukkig en verheugt het hart van God. Dan zijn de 'lofoffers' die wij God brengen, 'geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus' (Hebr. 13:15; 1 Petr. 2:5).

Marco Lessmann

<sup>1</sup> Het woord wat in Filippienzen 3:3 door dienen vertaald wordt ('latreuō') kan ook door aanbidden vertaald worden.



# Leiding door de Geest

## hoe werkt dat in de praktijk?



*In dit themanummer over de Heilige Geest staan verschillende artikelen die ons helpen om de Heilige Geest beter te leren kennen als Persoon en in Zijn activiteiten. Ook worden wij voor verkeerde 'geestesstromingen' gewaarschuwd. Maar wat betekent de Heilige Geest heel praktisch voor mijn leven? Hoe kan ik Hem en Zijn werken ervaren?*

### Leiding door de Geest – geen specialiteit voor gevorderden

Weliswaar hebben we de Heere Jezus nog nooit met onze eigen ogen gezien. Maar door de evangeliën, en sowieso door de Bijbel, krijgen we een indruk van onze Heere en Verlosser.

Bij de Heilige Geest valt ons dat veel moeilijker: Hij heeft niet als mens op aarde geleefd, Zijn 'Persoonlijkheid' kennen we ook niet zo op het eerste gezicht.

We zijn ons ook niet zo bewust van Zijn activiteit bij onze bekering en later bij het begrijpen van de Bijbel, ook al genieten we dankbaar van de resultaten.

Maar er is een middel om de Bijbel-passages over de Geest en Zijn leiding beter te begrijpen: de Heilige Geest wordt vaak de Geest van de Heere (2 Kor. 3:17), de Geest van Jezus (Hand. 16:7) of de Geest van Jezus Christus (Fil. 1:19) genoemd. Dat wat de Geest wil, is hetzelfde wat ook de Heere Jezus in mijn leven wil bewerken. Dus als ik om de leiding van de Geest vraag, is het net alsof ik de Heere Jezus vraag of Hij mijn leven wil leiden en of ik de wil van de Heere mag herkennen.

Beide leiden tot hetzelfde resultaat. Voor leiding door de Geest (Rom. 8:14; Gal. 5:18) hebben ervaren Christenen geen Hogeschool nodig, maar het beschrijft hoe de Geest van God mij helpt om de wil van de Heere te herkennen en te doen. Dat gebeurt in de eerste plaats door het Woord van God en door ons gebed. We willen daarvoor een praktische Bijbeltekst bij dit thema nauwkeurig bekijken.

### Leiding door de Geest – let op concrete doelen (Gal. 5:16-18)

De Galaten hadden het Evangelie enthousiast aanvaard, waren 'in de Geest begonnen' (Gal. 3:3). Maar nu dreigden ze af te glijden en zich opnieuw te onderwerpen aan het principe van presteren naar 'de wet'. Maar dat is altijd gedoemd te mislukken, omdat het 'vlees' (de oude natuur) nooit aan Gods normen kan voldoen. Daarom waarschuwt Paulus hen en roept hij hen op om in de Geest te wandelen.

In Galaten 5:16-25 noemt hij zevenmaal de Geest. Het thema 'leiding door de Geest' krijgt in dit gedeelte 'handen en voeten'. En dat helpt ons om beslissingen te nemen door de werking van de Geest. Daarmee zal dan ook duidelijk worden dat de leiding door de Geest onder andere betekent vooral de juiste motieven van mijn handelen in te zien – en dienovereenkomstig te handelen.

Allereerst vinden we in Galaten 5 drie belangrijke doelen/uitkomsten van verandering in de Geest:

1. 'Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen' (vs. 16). Een geweldige belofte voor jou en mij: de kwade begeerten van de zonde in mij worden ontkracht door een levensstijl die door de Geest wordt gekenmerkt. Wie zou daaraan niet willen beantwoorden?
2. 'Zodat u niet doet wat u zou willen' (vs. 17). Een leven met de Heere wordt gekenmerkt doordat wij Zijn



wil en niet de onze vervullen. We kunnen onszelf de vraag stellen: is dat echt onze wens? Dan zouden we een grote stap vooruit doen richting 'een wandel door de Geest'.

3. 'Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet' (vs. 18). De wet werkt als een strenge schoolmeester, die onverbiddelijk vasthoudt aan het zich houden aan de regels – waaraan we ons in eigen



kracht helemaal niet kunnen houden. De Geest werkt heel anders: Hij bevrijdt ons van ons eigen ik, van onze eigen inspanningen. Hij richt onze blik op Christus. Hij schenkt ons Zijn kracht voor een leven naar de wil van de Heere Jezus.

### Leiding door de Geest – vermijd het kwaad (Gal. 5:19-21)

De Geest van God wil ons leiden, wil op ons leven Zijn 'heilige stempel' drukken. Maar omdat de zonde nog steeds in ons leeft, helpt Hij ons ook door ons te waarschuwen voor de gevolgen van het vlees. Dat is een noodzakelijk filter – want afstand nemen van het kwaad is een belangrijke voorwaarde voor een leven met de Heere. De zestien 'werken van het vlees' zijn vandaag de dag op veel punten heel actueel voor ons en voor West-Europa. Daarom willen we een aantal ervan concreet overdenken:

- 'Hoererij': houd ik de talloze seksuele 'aanbiedingen' online en offline op afstand?
- 'Onreinheid': vermijd ik dubbelzinnige grappen? Geef ik anderen geen aanleiding tot onzuivere gedachten door mijn kleding?
- 'Losbandigheid', 'zwelgpactijen': zie ik af van een ontmoeting met klasgenoten/medestudenten/collega's of verlaat zulke bijeenkomsten op tijd, als ik me ervan bewust ben dat er waarschijnlijk te veel gedronken zal worden?
- 'Jaloezie', 'afgunst': vergelijk ik mezelf, mijn prestaties, mijn levensstijl, mijn outfit met anderen en wil ik absoluut 'bij de tijd blijven'? Of zeg ik 'nee' tegen afgunst en jaloezie?

De verleiding om te zondigen, is er elke dag. Hoe kun je dan dit doel van de Geest bereiken? De Christenen in Rome kregen daarvoor onderwijs van de apostel Paulus, met twee 'kernachtige uitspraken':

1. De Geest van God heeft me bevrijd van de 'wetmatigheid van de zonde' (Rom. 8:2). Op Golgotha werd deze zonde voor God veroordeeld, vernietigd.

2. Door dezelfde Geest kan ik, door de kracht die Hij geeft, nu de zondige daden doden (Rom. 8:13). Ik kan op het moment dat ik in verleiding kom, bidden: 'Heere Jezus, ik dank U dat ik nu niet hoeft te zondigen. Bedankt dat U mij de Heilige Geest gegeven hebt'.

Dat is bepaald niet altijd gemakkelijk te realiseren. Maar God kent ons en onze wens, dan zal Hij het ook verwezenlijken in ons (Fil. 2:12-13).

Met het 'nee-tegen-het-kwaadfilter' worden in jouw en mijn leven dus heel veel beslissingen helder en duidelijk. Als we die op die manier tegemoet treden, heeft de Geest van God ons geholpen; heeft Hij ons geleid! Heel praktisch, heel concreet.

### Leiding door de Geest – het goede in praktijk brengen (Gal. 5:22)

Het is al een grote stap voorwaarts in ons geloofsleven, als we door de Geest van God gered worden van het kwaad en zo een zuiver geweten houden. Maar de Heere verwacht meer van ons dan alleen een leven zonder zonde. Wij willen immers zelf ook graag verder komen in het geloofsleven. De apostel Paulus beschrijft daarvoor nu de vrucht van de Geest en noemt daarbij negen eigenschappen. Ook deze passen bij ons thema:

- 'Liefde': neem ik ook mijn 'zakelijke beslissingen' vanuit een innerlijke liefdesrelatie met de Heere? Besluit ik uit liefde voor de ongelovigen om me in te zetten bij een leertafel voor een koor – in plaats van bijvoorbeeld liever op vakantie te gaan?
- 'Blijdschap': is mijn gedrag ook plezierig voor anderen? Investeer ik tijd in Bijbellezende, om zo te genieten van de vreugde in de Heere?



- 'Vrede': leidt mijn beslissing wat betreft de plaats waar ik ga studeren bijvoorbeeld tot innerlijke vrede – of heb ik daarna een 'vervelend gevoel' of zelfs gewetenswroeging?

- 'Geduld': ben ik bereid het gedrag van broeders en zusters te verdragen of wil ik hen aan de kant schuiven en met 'een schone lei beginnen' en zo op mijn eigen manier voor rust zorgen?
- 'Vriendelijkheid': welke toon sla ik aan tegen mijn vrienden, mijn oudere broeders en zusters, mijn ouders?
- 'Goedheid': wil ik – zoals de goeder-tieren Heere Zelf – het goede bij mijn naaste bewerken en stem ik

begeerte de kop opsteekt? Ben ik bereid af te zien van geld, bezit, aanzien, als de Heere mij zo leidt?

Deze lijst laat ons zien dat de vrucht van de Geest niet alleen een prachtige verwijzing naar de eigenschappen van de Heere Jezus is. Hij biedt ons ook heel concreet hulp om een leven onder de leiding van de Geest te leiden. Met het mooie resultaat dat Christus in ons gezien wordt. Het is tegelijk een aansporing om onszelf bereidwillig 'uit te leveren' aan de leiding van de Geest, om concrete en praktische beslissingen te kunnen nemen, onder Zijn leiding en tot eer van de Heere.

### Leiding door de Geest – blokkades uit de weg ruimen

De aanwijzingen uit de brief aan de Galaten moeten ons helpen om de leiding van de Geest van God beter te begrijpen – en te realiseren in het praktische leven. Maar het kan zijn dat blokkades in ons leven zo'n leven in

de weg staan. We willen twee van deze blokkades bespreken en met de hulp van de Heere overwinnen.

#### 1. Het blussen/onderdrukken van de Geest (1 Thess. 5:19)

De Geest van God wil werken, vooral door Zijn Woord. Hij openbaart ons dit Woord ook in de Christelijke samenkomsten, omdat Hij in de Gemeente woont.

Maar wij kunnen dit op verschillende manieren verhinderen:

- Wij bezoeken de gemeentelijke sa-

menkomsten (bidstond, woordbediening, broodbreking, Hand. 2:42) niet of al naargelang we wel of geen zin hebben.

- We zetten ons luisterend oor 'aan of uit', afhankelijk van het onderwerp of de spreker.
- De Bijbelteksten en preken laten ons koud, we laten die onverschillig over ons heen gaan.
- We bekritisieren wat we horen of spreken er zo over in het bijzijn van anderen, waardoor de zegen voor ons en anderen wordt verminderd.



In plaats van deze negatieve houding moeten we onderzoeken wat we hebben gehoord, om het goede dat we uit de Bijbel gehoord hebben vast te houden (1 Thess. 5:20-21) en zo te groeien in een leven met de Heere.

#### 2. De Geest bedroeven (Ef. 4:30)

Hebben we er ooit wel eens over nagedacht dat een lelijk woord (Ef. 4:29), bitterheid en boosheid onder Christenen de Heilige Geest bedroeven?

Dit zou voor ons een aansporing moeten zijn om 'woorden van genade' te spreken en vriendelijk en meelevend tegen elkaar te zijn (Ef. 4:32).

Wanneer wij door valse overleggingen te belijden en door een houding van afhankelijkheid van de Heere zulke blokkades uit de weg ruimen, kunnen wij op een nieuwe en meer praktische manier het leven door de Heilige Geest ervaren. Zullen wij vandaag opnieuw beginnen om de Geest in ons te laten werken, tot eer van de Heere?

Aan Hem hebben wij ons nieuwe leven te danken – dan willen we ons toch ook maar wat graag door Hem laten leiden (Gal. 5:25)?!

'Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God' (Rom. 8:14).

*Martin Schäfer*

### Vragen om over na te denken:

- Wat betekent het precies voor jou om 'in de Geest te wandelen'?
- Vermijd slechte dingen. Op welke manier heb jij de afgelopen vier weken het kwaad specifiek kunnen vermijden? Wat was het resultaat toen je het had vermeden?
- Wanneer heb je voor het laatst bewust gebeden om de leiding van de Heere?

De Heere verwacht meer van ons dan alleen een leven zonder zonde.

mijn optreden daarop af? Hoe reageer ik onder druk en stress – ook in het werk voor het koninkrijk van God?

- 'Trouw of geloof': sta ik betrouwbaar aan de kant van de Heere, ook als het wel eens ongemakkelijk wordt?
- 'Zachtmoedigheid': geef ik de Heere en Zijn Geest de ruimte om mij kracht te schenken, door op moeilijke momenten rustig te blijven, ook als ik aangevallen word?
- 'Zelfbeheersing': beheers ik mij als

# Vervuld met de Geest en toch niet charismatisch?

## De Genadegaven (toen en nu)

Wat betekent het om vervuld te zijn met de Geest? Moet je daarvoor charismatisch zijn of denken? In dit artikel, ontleend aan een verzameling vragen & antwoorden in het Engels, beantwoordt de auteur een reeks vragen over dit onderwerp.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Deze complete vragen & antwoorden zijn destijds ook opgenomen in *Volg Mij* 2018/01 tot en met 2018/06 en zal in de loop van de tijd als brochure verschijnen bij de uitgever van *Volg Mij!*



### 1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de Heilige Geest?

We kunnen het belang van het werk van de Geest nauwelijks overschatten. Zijn activiteit heeft met elk terrein van ons leven te maken. Het is onjuist om het werk van de Heilige Geest te beperken tot het spreken in talen, genezingen of andere wonderen – of om bijvoorbeeld te denken dat de afwezigheid van deze verschijnselen een teken is dat de Geest niet werkt. Zoals de volgende opsomming (waarbij ik geen aanspraak maak op volledigheid) aantoont, zijn de activiteiten van de Geest uiterst divers. We hebben ze onderverdeeld in drie categorieën:

#### a) Het werk van de Heilige Geest buiten ons:

- inspiratie (2 Petr. 1:21);
- profetie (1 Petr. 1:10-11);

#### b) Het werk van de Heilige Geest dat betrekking heeft op onze redding en een eenmalige werking heeft:<sup>1</sup>

- de nieuwe geboorte (1 Petr. 1:23; Joh. 3:5);
- inwoning (2 Tim. 1:14), verzegeling (Ef. 1:13) en zalving (1 Joh. 2:27);
- bevrijding<sup>2</sup> van de macht van de zonde (Rom. 8:4);
- geestesdoop: alle gelovigen zijn tot

<sup>1</sup> De Geest werkt ook in ongelovigen om hen tot bekering te brengen (Gen. 6:3), ook wanneer zij deze actie kunnen weerstaan (Hand. 7:51), zodat ze nooit meer zullen worden wedergeboren. Dit werk van de Geest wordt ook geïllustreerd door de slaaf (of dienstknecht) in de gelijkenis van de grote maaltijd (Luk. 14:15-24)

<sup>2</sup> Ons sterven met Christus geeft bevrijding van de macht van de zonde (Rom. 6:1-14). De Heilige Geest geeft ons de kracht om die vrijheid in de praktijk te gebruiken (Rom. 8:4; Gal. 5:16).

één lichaam samengevoegd (1 Kor. 12:13);

- zijn permanente verblijf in ons (Joh. 14:16-17);
- het verlenen van gaven (1 Kor. 12:11);

#### c) Het werk van de Heilige Geest dat met ons dagelijks leven te maken heeft:

- Hij maakt ons ervan bewust dat we kinderen van God zijn (Rom. 8:16).
- Hij helpt ons om van onze relatie met de Vader en de Zoon te genieten (Joh. 14; Ef. 2:18).
- Hij leidt ons (Rom. 8:14).
- Hij onderwijst ons en toont ons de heerlijkheid van Christus (Joh. 16:13-14).
- Hij stelt ons in staat de waarheid op te nemen (Joh. 16:13).
- Hij leidt ons in aanbidding (Fil. 3:3; Joh. 4:24).
- Hij vervult ons (Ef. 5:18).
- Hij geeft ons kracht (Hand. 1:8; Ef. 3:16).
- Hij stelt ons in staat om dood te zijn voor de zonde, 'opdat we niet toegeven aan de lust van het vlees' (Rom. 8:4; Gal. 5:16)
- Hij brengt de vrucht van de Geest in ons voort (Gal. 5:22-23).
- Hij getuigt van de goddelijke waarheid en ondersteunt ons getuigenis (Joh. 15:26-27).
- Hij brengt de eenheid van de Geest tot stand, die we moeten bewaren (Ef. 4:3).
- Hij leidt tot herstel en bekering (bijv. Openb. 2:7 e.v.).
- Hij zorgt ervoor dat we wachten op de wederkomst van de Heere (Openb. 22:17).



## 2. Wat zijn de gaven van de Heilige Geest?

Geestelijke gaven zijn speciale vaardigheden die de Heilige Geest ons geeft. Het zijn natuurlijk niet onze natuurlijke vaardigheden, zoals welsprekendheid of een scherpe geest, hoewel God ook deze kan gebruiken. We lezen in 1 Korinthe 12:4:

*Het is onze taak om het werk te doen dat de Heere ons laat zien.*

'Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest'. In dit hoofdstuk worden vele geestelijke gaven opgesomd: het woord van wijsheid, het woord van kennis, geloof, genezingen, wonderen, profetieën, het onderscheiden van geesten, spreken in talen enzovoort. Verschillende gelovigen hebben verschillende gaven, maar ze worden door dezelfde Geest bewerkt en moeten worden gebruikt ten behoeve van het hele lichaam van Christus.

## 3. Heb ik een genadegave van de Geest ontvangen? Hoe kan ik dat weten?

De Geest van God verdeelt de gaven 'zoals Hij wil' (1 Kor. 12:11). We moeten ons niet concentreren op wat we hebben ontvangen of zouden kunnen ontvangen. Onze taak is het om het werk te doen dat de Heere ons laat zien. Al gauw zal blijken (voor ons en voor anderen) wat onze gave is. Het is onze verantwoordelijkheid om die 'tot wat nuttig is' (1 Kor. 12:7) en gemotiveerd door liefde te gebruiken (1 Kor. 13).

## 4. Wat betekent het om vervuld te zijn met de Geest (Ef. 5:18)?

De Geest van God woont in elke gelovige. Maar we zijn niet allemaal (en niet altijd) vervuld met de Heilige Geest. Vandaar de vermaning 'vervuld te worden met de Geest' (Ef. 5:18). Hier worden twee situaties tegenover elkaar geplaatst: 'vervuld met de Heilige Geest' en 'dronken van de wijn'. Een Christen moet niet door wijn, maar door de Heilige Geest beïnvloed, gestuurd en geleid worden.

Om door Hem vervuld te worden, moeten we ruimte maken – door de dingen die de Geest belemmeren, te veroordelen en uit ons hart en leven te verwijderen. Als we slechts één kamer ter beschikking stellen aan een gast, kan hij ons huis niet 'vul-



len' en zijn invloed overal voelbaar maken. Het zou jammer zijn als we de problematische 'kamers' van ons leven sluiten, juist voor Degene die ons het beste zou kunnen helpen om deze problemen op te lossen! Als we vervuld zijn met de Heilige Geest, zal dit een grote invloed op ons hebben, zowel wat onze blijdschap als wat ons getuigenis en onze bedie-

ning betreft (zie Luk. 1:41-67; Hand. 4:8,31; 13:9,52).

## 5. Op welke manier bekwaamt de Heilige Geest ons?

De opgestane Heere heeft tegen Zijn discipelen gezegd: 'Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn' (Hand. 1:8, vgl. ook Luk. 24:49). Enige dagen later, op de pinksterdag, werd deze kracht om te getuigen duidelijk, toen Petrus tot de mensenmenigte sprak en drieduizend mensen gered werden.



Tegenwoordig stelt de Heilige Geest ons in staat om te getuigen van de Heere Jezus en geeft Hij onze 'innerlijke mens' de kracht om de heerlijkheden van Christus beter te kennen en op de juiste waarde te schatten (Ef. 3:16). Hij geeft ons energie voor onze bediening, voor onze hoop en onze vreugde (Rom. 14:17; 15:13; 1 Thess. 1:6). Hij doet dit doordat Hij ons helpt om op God en Zijn woord en niet op onszelf of op mensen te vertrouwen (vgl. Zach. 4:6).

## 6. Kan de Heilige Geest ons helpen om het vlees te overwinnen?

Als wedergeboren gelovigen hebben

wij een nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur heeft wel de juiste verlangens, maar heeft vanuit zichzelf niet de kracht om in overeenstemming hiermee te handelen, of om de neigingen van het vlees (de zonde) te overwinnen. Want de zonde woont nog steeds in ons (Rom. 7:15,17). Dan komt de Heilige Geest ons te hulp. Hij stelt ons in staat te leven zoals God het wil (Rom. 8:4,13). Dit betekent niet dat we eens en voor altijd de zonde overwinnen, dat kunnen we helemaal niet. Maar de enige manier om niet te zwichten voor de eisen van het vlees, is dat wij wandelen in de Geest.

Galaten 5 laat ons zien met welke uitdaging we te maken hebben: 'Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in' (Gal. 5:17). Wat is het goddelijke antwoord? 'Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen' (Gal. 5:16).

Een voorbeeld om het te illustreren: alle inspanningen van iemand kunnen een trein zelfs geen tien centimeter





verplaatsen. Maar wanneer de machinist de sleutel omdraait, is daar de kracht waarmee de trein kan rijden. Het is niet de kracht van de machinist die de trein verplaatst, maar hij verwijdert de hindernis (de onderbreking van het contact), zodat de kracht van de motor effectief wordt. Zo is het ook met ons: als we verwijderen wat de Geest belemmert, wordt Zijn kracht effectief.

#### Veelvoorkomende misverstanden

### 7. Hoe kan ik weten dat ik de Heilige Geest ontvangen heb? Moet ik in tongen (d.w.z.: talen) spreken?

Nee. De gave om een vreemde en nooit geleerde taal te spreken, werd door de Geest van God gegeven, maar alleen aan het begin van het Christendom. Zelfs toen sprak niet iedereen in talen (1 Kor. 12:29-30).

Hoe kunnen we dan herkennen dat we de Geest ontvangen hebben? Het

eenvoudige antwoord luidt: omdat God het zegt (1 Kor. 2:12; Ef. 1:13). Het is waar dat we dat ook zullen ervaren: de Geest

geeft ons de zekerheid dat we kinderen van God zijn, Hij geeft blijdschap, Hij opent de Bijbel voor ons, enzovoort. Maar de wetenschap dat Hij in ons woont, is gebaseerd op het Woord van God, niet op onze ervaringen of gevoelens (Rom. 8:11; 2 Tim. 1:14). Bovendien geeft de Geest zelf zekerheid: 'De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn' (Rom. 8:16).

### 8. Is het waar dat ik, nadat ik ben wedergeboren, een speciale geestelijke doop of 'tweede ervaring' nodig heb?

Nee. Wat we nodig hebben, is niet een of andere speciale ervaring, of de gave om wonderen te doen of iets dergelijks. Bepalend is het geloof in het Evangelie van onze redding (Ef. 1:13). Door het geloof in dit Evangelie zijn wij verzegeled en woont de Geest voor altijd in ons. Maar wij moeten de Geest toestaan ons te vervullen.

*Wij moeten de Geest toestaan ons te vervullen.*

Daarbij moeten we bedenken dat de doop<sup>3</sup> met de Geest niet automatisch een geestelijke situatie tot stand brengt. Alle gelovigen in Korinthe werden beschouwd als gedoopt met de Heilige Geest (1 Kor. 12:13), maar de meeste van hen waren vleselijk en niet geestelijk (1 Kor. 3:1).

### 9. Waaraan kan ik een met de Geest vervulde gelovige herkennen? Moet hij in talen spreken of andere wonderen doen?

Wonderen (zoals spreken in een taal die je nooit geleerd hebt) werden aan het begin van het Christendom gegeven om de boodschap van God te ondersteunen en te laten zien dat dit

<sup>3</sup> De doop met de Heilige Geest was een unieke gebeurtenis, die plaatsvond op de pinksterdag (Hand. 1:5). Degenen die later tot geloof kwamen, kregen ook deel aan deze doop (1 Kor. 12:13). Het is opvallend dat voor het ontvangen van de Heilige Geest, na Pinksteren, verschillende uitdrukkingen worden gebruikt – maar nooit de term 'geestelijke doop' of 'doop met de Heilige Geest', enzovoort.

het begin was van een nieuw tijdperk (Mark. 16:17-18; Hebr. 2:3-4).

Maar zelfs in de vroege dagen van het Christendom hadden niet alle gelovigen zulke gaven (1 Kor. 12:10,30). De normale tekenen dat iemand nu vervuld is met de Geest, zijn zang, blijdschap en kracht bij een bediening en getuigenis – en geestelijk gedrag ('wandel naar de Geest', vgl. Rom. 8:4).

### 10. Wat is de 'bijzondere zalving' waarover je steeds hoort?

Sommigen leren dat Christenen die een 'hoger niveau van geestelijkheid' hebben bereikt, een speciale zalving van de Heilige Geest ontvangen. Dat zou dan in een speciale kracht moeten resulteren. De Bijbel gebruikt in feite de term 'zalving' als synoniem van het hebben



ontvangen van de Heilige Geest. Maar interessant is dat dit niet wordt gezegd over de 'vaders' of 'jonge mannen', maar met het oog op de 'kleine kinderen'.

Dat zijn de jongsten in het geloof (1 Joh. 2:18,20,27). Daarom is de zalving een voorrecht voor elke gelovige, niet alleen voor 'gevoorderden' of 'geestelijken'.

### 11. Waarom zouden we niet tot de Heilige Geest mogen bidden?

Omdat de Bijbel ons er niet toe oproept of daar voorbeelden van geeft,



maar wel veel voorbeelden van gebieden tot de Vader en de Zoon. En wat is de reden daarvan?

De Heilige Geest is een goddelijk Persoon, zoals de Vader en de Zoon dat ook zijn. Maar Zijn taak is anders dan die van de Vader en de Zoon. Onze relatie met Hem is niet zo direct als onze relatie met de Vader en de Zoon (1 Joh. 1:3). De Geest helpt ons om omgang met de Vader en de Zoon te hebben.

Verder worden wij opgeroepen om in de Geest te bidden (Ef. 6:18; Jud. 20), wat het idee om tot de Geest te bidden, uitsluit.

Michael Hardt

# Gaven van wonderbaarlijke genezingen – spreken in tongen – powerevangelisatie

## wat zegt de Bijbel?

*Veel gelovigen verlangen naar een sterke en krachtige ontwikkeling van hun geloofsleven. Dat klinkt aantrekkelijk: miraculeuze gaven – spreken in tongen – powerevangelisatie. Zou het niet zeer de moeite waard zijn om dat te ervaren? Vinden we daarin een vervulling van ons geloofsleven of is niet alles goud wat er blinkt? We willen de kern van deze vragen doorgronden.*

Vooraf wil ik op drie belangrijke dingen wijzen:

1. God, de Heere van leven en dood, doet wonderen – ook nu nog. Hij kan bijvoorbeeld op elk moment, zonder menselijke tussenkomst, zieken op wonderbaarlijke wijze gezond maken.
2. God gaf bijzondere tijden waarin veel

loof is vandaag niet meer nodig, omdat de boodschap volledig tot vervulling gekomen is.

3. Zelfs in de begintijd van het Christendom beschikte niet iedere gelovige over de gave om wonderen te verrichten. Dat maakt de apostel Paulus in 1 Korinthe 12 duidelijk, wanneer hij vraagt: 'Hebben allen soms krachten? Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in talen?' (vs. 29 en 30). Het antwoord luidt: nee.

### **D**e genadegave van genezingen

In het Oude Testament gaf God bijzondere beloften van genezing aan het volk van Israël als zij gehoorzaam zouden zijn (bijv. Ex. 15:26; 23:25). Niettemin komen we in de Bijbel amper twee dozijn duidelijke genezingen tegen die over een periode van ongeveer

tweeduizend jaar hebben plaatsgevonden. Zo zegt de Heere Zelf: 'Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër' (Luk. 4:27). Elisa zelf werd ziek en stierf (2 Kon. 13:14).

In het Nieuwe Testament nemen de wonderen of genezingen opnieuw af aan het einde van de tijd van de apostelen. Aan het begin van het boek Handelingen zien we nog dat Petrus de gelovige Tabitha uit de dood opwekt (Hand. 9:36 e.v.) en andere wonderen doet, zodat zelfs zijn schaduw de zieken genas (Hand. 5:15), terwijl we aan het einde van de bediening van Paulus niet meer zo iets aantreffen. Paulus moet Trofimus ziek achterlaten (2 Tim. 4:20). Timotheüs, die

wonderen werden gedaan. God bevestigde daarmee bijvoorbeeld dat een nieuw geopenbaarde boodschap van Hem afkomstig was. Toen God de wet gaf, waren het Mozes en Aäron die door Gods kracht wonderen deden. En toen God het Christendom deed opkomen, waren het de apostelen die door Gods kracht wonderen deden.

De wondergaven aan het begin van het Christendom bevestigden het Evangelie van de heerlijkheid, dat niet alleen aan Joden, maar aan alle naties gepredikt werd. Het begin van de verkondiging van deze grote redding vergezelde God met wonderen (Hebr. 2:3-4). Die bijzondere vorm van bevestiging van het ge-





zich niet fit voelde, krijgt de raad wat wijn te nemen (1 Tim. 5:23). En dat Epafroditus genezen werd van zijn ernstige ziekte, wordt door Paulus als Gods genadevolle en soevereine genade aangeduid (Filipp. 2:25-27).

Over het algemeen is het opvallend dat in de Handelingen der Apostelen geen gelovigen werden genezen, maar alleen ongelovigen (vgl. Hand. 4:29-30; 8:6-7; 9:33-35; 28:8-9).

Soms wordt Jakobus 5:14-16 aangehaald als bewijs van wonderbaarlijke genezingen. Maar daar is helemaal geen sprake van genadegaven van genezingen of werkingen van krachten (zoals in 1 Kor. 12:9-10), maar van het gelovige gebed. Dat is wat de zieke genezen zal. De context maakt ook duidelijk dat deze aanwijzingen gerelateerd zijn aan het bestuur van God, dat wil zeggen: aan een richtinggevende maatstaf van God, die de zieke als zodanig erkent en accepteert. Het is dus duidelijk voor hem waarom hij ziek geworden is.

En de opgeroepen oudsten komen tot de overtuiging dat ze voor zijn genezing kunnen bidden, en dat de Heere de zieke fysiek zal genezen. Bovendien wordt hij innerlijk door de Heere opgericht, en als hij zonden heeft begaan, zullen die hem worden vergeven<sup>1</sup>. Overigens gaat het in deze tekst om de genezing van een gelovige – terwijl de genadegaven van de genezingen bijna of helemaal uitsluitend ten gunste van ongelovigen werden verricht.

Sommigen willen ons laten geloven dat een gelovige niet ziek hoeft te zijn. Helaas zien ze het feit over het hoofd dat we een 'vernederd lichaam' hebben op deze aarde, en

<sup>1</sup> Hij heeft dus geen zonde tot de dood begaan; in zo'n geval hoeft er niet om herstel gebeden te worden (1 Joh. 5:16).

daarom 'de Heere Jezus Christus als Redder' (Fil. 3:20-21) en 'de verlossing van ons lichaam' (Rom. 8:23) verwachten.

Let op de waarschuwing van onze Heere: Niet iedereen die zegt in de Naam van de Heere te profeteren of wonderen te doen, is uit God (Matt. 7:22-23).

**H**et spreken in tongen (lees talen) is de bovennatuurlijke gave van God om actief en correct een bestaande vreemde taal te spreken, zonder die te hebben geleerd. Zo konden de ongelovigen in Handelingen 2 zeggen: 'En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?' (Hand. 2:8).

Het begrip 'tongentaal' wordt tegenwoordig gebruikt om het feit te verdoezelen dat het bij het Bijbelse spreken in een vreemde taal om een bestaande taal ging.

De Bijbelse opvatting dat het om echte talen ging, heerste – in tegenstelling tot wat velen nu geloven – zelfs onder de eerste aanhangers van de pinkstergemeenten. Charles Parham, één van hen, was ervan overtuigd dat de Heere hun de mogelijkheid zou geven om in allerlei talen te kunnen spreken, met mensen uit allerlei landen, zonder ooit die talen te hebben geleerd. Dit terwijl hij bij het ontstaan van de beweging in 1901 een studente van de Bijbelschool, Agnes Ozman, door handoplegging de Heilige Geest dacht door te geven en zij in 'tongen' begon te praten.

Deze overtuiging bleek niet te kloppen. Ongetwijfeld was het aan het begin van het Christendom zo, dat God door Zijn dienaren in verschillende talen tot alle mensen sprak, nadat Hij eeuwenlang in één taal tot één volk,

het volk van Israël, had gesproken. God had met de Gemeente iets nieuws gecreëerd. De genade van God was verschenen, heilbrennend voor alle mensen (Tt. 2:11). Voor Israël echter was deze situatie een teken van oordeel, zoals de profeet Jesaja al had gezegd: 'Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere' (zie 1 Kor. 14:21).

Een andere aanwijzing dat de gave van het spreken in talen na verloop van tijd zou ophouden, is te vinden in 1 Korinthe 13:8-10: 'Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele; maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.'

*In de laatste brieven van het Nieuwe Testament is geen spoor meer te vinden van het spreken in vreemde talen.*

Profetie en kennis zullen bij de opname van de Gemeente ophouden. Dan zal het volmaakte gekomen zijn. Maar de gave van het spreken in vreemde talen zou vanzelf stoppen, dat wil zeggen: het proces zou in verval raken in de loop van de tijd. Het had een functie en recht van bestaan in de begintijd van de Gemeente en vervolgens zou het verdwijnen. Ook de getuigenissen van de zogenoemde 'kerkvaders' uit de derde en vierde eeuw, zoals Augustinus en Chrysostomos, bevestigen wat de Bijbel allang duidelijk zegt.

Maar de gave van het spreken in vreemde talen zou vanzelf stoppen, dat wil zeggen: het proces zou in verval raken in de loop van de tijd. Het had een functie en recht van bestaan in de begintijd van de Gemeente en vervolgens zou het verdwijnen. Ook de getuigenissen van de zogenoemde 'kerkvaders' uit de derde en vierde eeuw, zoals Augustinus en Chrysostomos, bevestigen wat de Bijbel allang duidelijk zegt.

Let er ook eens op dat er in de laatste brieven van het Nieuwe Testament, de brieven van Timotheüs en Johannes, geen spoor meer te

vinden is van toespraken in vreemde talen. In plaats van de 'tongentaal' in het licht van de Bijbel te beoordelen<sup>2</sup> en te verwerpen, heeft men tegenwoordig de interpretatie van de Bijbel veranderd en deze aan eigen ervaringen en gedachten onderworpen.

Naast dat de 'tongentaal', zoals die vandaag gepraktiseerd wordt, niet wezenlijk overeenkomt met het Bijbelse spreken in vreemde talen, blijft het in individuele gevallen ook onduidelijk hoeveel hiervan (zelf)suggestie, mentaal, hysterisch of zelfs demonisch is. Bijbels is het in geen geval.

**P**owerevangelisatie Bij de zogenaamde powerevangelisatie bestaat de overtuiging dat de verkondiging van het Evangelie gepaard moet gaan met de wonderen en tekenen van het apostolische tijdperk, of zelfs met meer dan dat. Dat is de reden waarom de voorstanders van deze opvatting ook spreken van 'volledige evangelisatie' of van 'het volle Evangelie'. Deze opvatting werd vooral populair in de jaren tachtig, met de opkomst van de zogenoemde 'derde golf' in het spoor van de pinkstergemeenten en charismatische bewegingen. Vaak gaat dit perspectief gepaard met andere on-Bijbelse leringen, zoals de vernieuwing van de profetische en apostolische bediening, het welvaartsevangelie of het negeren van de Bijbelse positie van de vrouw.

De Hebreeënbrief (die net vóór 70 na Christus is geschreven) zegt dat God aan de evangelieverkondiging 'bovendien mede getuigenis gegeven heeft door tekenen, wonderen en allerlei krachten.' (Hebr. 2:4). Niet dat God er mede getuigenis aan gaf.

<sup>2</sup> Denk maar aan de voorwaarden die gelden voor het spreken in talen in de gemeente: altijd met uitleg, maximaal twee of drie en altijd de één na de ander, niet door vrouwen (1 Kor. 14:27-28,34).

De tekenen en wonderen waren bij het schrijven van de Hebreeënbrief dus al verleden tijd (Hebr. 2:4). In Athene predikte Paulus het Woord zonder tekenen en wonderen (Hand. 17:16-34), was het daarom geen 'vol' Evangelie?

Is het juist om te veronderstellen dat mensen gaan geloven door tekenen en wonderen? Toen onze Heere op aarde rondwandelde, werd gezegd: 'Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem' (Joh. 12:37). 'Zo heeft het God behaagd, door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken hen die geloven' (1 Kor. 1:21b). In het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man wordt ons het getuigenis gegeven: 'Als zij niet naar Mozes en de profeten luisterden, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan' (Luk. 16:31b).

Helaas moeten we aannemen dat veel van wat er gebeurt onder de noemer 'power-evangelisatie', in feite 'een ander evangelie' is (Gal. 1:6-7). Aan de ene kant, omdat het zich afkeert van de eenvoudige boodschap van het kruis van Christus, en aan de andere kant, omdat het de mensen naar een overvloed aan on-Bijbelse leringen leidt, die verspreid worden in het vaarwater van dit 'Evangelie'.

**Conclusie**  
De apostel Paulus schreef eens met enige ironie aan de Korintiërs: 'Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best' (2 Kor. 11:4). En tegenover Timotheüs sprak hij over een tijd waarin ze hun gehoor van de waarheid zouden afkeren en zich tot



verzinsels zouden keren. (2 Tim. 4:4). Daarom moeten we niet goedgegelovig zijn als we iets tegenkomen dat schijnbaar 'geestelijk' of 'door de geest gedreven' is. Alles moet de toetsing doorstaan in het licht van Gods Woord. Elk echt handelen van God zal altijd in overeenstemming zijn met Zijn Woord. 'Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan' (1 Joh. 4:1).

In het Nieuwe Testament wordt ons een zeer voorbeeldige gemeente voorgesteld: Philadelphia. In het betreffende hoofdstuk lezen we niets van wonderbaarlijke genezingen, het spreken in tongen of een bijzonder Evangelie. Dat wat de Heere over deze gemeente te zeggen heeft, is prijzenswaardig en tegelijk eenvoudig: 'Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend' (Openb. 3:8). We moeten niet verder willen gaan dan het Woord om ervaringen en belevenissen te zoeken die niet stroken met dat wat God wil, maar Zijn Woord bewaren en Zijn Naam vasthouden.

Tobias Walker

*We moeten niet op zoek zijn naar ervaringen en belevenissen en daarmee verder willen gaan dan het Woord.*



De 66 boeken uit de Bijbel.

## Esther

*Want Mordechai stond in hoog aanzien in het huis van de koning, en zijn roem verbreidde zich door alle gewesten, want deze man, Mordechai, kreeg gaandeweg meer aanzien.*

Esther 9:4

Esther<sup>1</sup> betekent 'Ik zal verborgen zijn'. Het boek gaat over de Joden gedurende hun tijd van ballingschap, ver weg van hun eigen land, verborgen onder de volken, en toch genoten ze de zorg van de voorzienende God aan Wie zij ongehoorzaam waren geweest. Maar de naam van God wordt niet genoemd in het boek: ook Hij is verborgen. Hij kan Zijn naam niet openlijk met hen verbinden, want hun verstrooiing is een straf vanwege hun ongehoorzaamheid. Bovendien hadden deze Joden ervoor gekozen om in Perzië te blijven, hoewel God de weg voor hen geopend had om terug te keren naar Israël hadden zij er geen belangstelling voor om terug te gaan naar de plek die God voor hen bestemd had, terwijl anderen dat wel gedaan hadden.

Toch kunnen we hier prachtig de overheersende hand van God zien in genade en bescherming. De uitredding van de Joden

spreekt van de zegen, die na veel wrede beproevingen en vervolging, nog zal komen over de nu verstrooide kinderen van Israël.

Esther zelf doet ons denken aan de schoonheid die God ziet in Zijn volk, ondanks hun falen en afval. Mordechai is een type van Christus. Als eerste in het beschermen van de heidense koning tegenover hen die zijn dood beraamd hadden. Vervolgens in het steeds meer aanzien krijgen onder de heidenen, nadat hij eerst ter dood veroordeeld werd.

Hoe treffend illustreert dit ook de manier waarop God omgaat met iedere ware gelovige die onverschillig en ongehoorzaam wordt. Zo iemand heeft geen werkelijke gemeenschap met God. Geen vreugde in de aanwezigheid van de Heere. En toch zorgt God voor hem door middel van beproevingen, die tot doel hebben hem te herstellen, in onderwerping aan de Heere.

Leslie M. Grant

<sup>1</sup> Hadassa betekent 'Myrthe'; Esther kan ook 'ster' of 'geluksster' betekenen.



# 160 jaar evolutietheorie

*Op 1 juli 1858, 161 jaar geleden, werd de evolutietheorie van Charles Darwin gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Linnean Society in Londen. In 1859, 160 jaar geleden, verscheen zijn baanbrekende werk *On the Origin of Species*. Ondertussen is deze theorie uitgegroeid tot een wereldwijd succesverhaal en is voor velen zelfs tot een wereldbeschouwing geworden. Reden genoeg om aandacht aan dit onderwerp te besteden.*

De evolutietheorie is de standaard uitlegpoging voor het ontstaan van de wereld en wordt in veel landen, ook in Nederland op veel scholen en universiteiten onderwezen als de enige verklaring van het ontstaan van ons universum. Maar deze theorie heeft niet alleen aanhangers binnen de biologie, geologie, natuurkunde en andere natuurwetenschappen. Het is tot een regelrechte ideologie en wereldbeschouwing geworden, die ook op vele andere terreinen ingang heeft gevonden: sociologie, psychologie, economie, politicologie enz. Dit komt tot uiting in veel praktische cursussen op het gebied van bijvoorbeeld leiderschap, management, conflictoplossing. Wat ik in dit artikel niet wil doen (en me ook niet kan veroorloven), is een natuurwetenschappelijke beoordeling te geven van de evolutietheorie volgens Darwin of zijn moderne navolgers.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat deze theorie sinds Darwin zich verder ontwikkeld heeft – evenals met het gegeven dat de wetenschappelijke kennis over de schepping sindsdien gegroeid is.

## Evolutietheorie versus creationisme

Binnen de evolutietheorie (evolutio = ontwikkeling) wordt ervan uitgegaan dat na een soort van oerknal, waarvan de oorsprong nog verklaard moet worden, het universum, waaronder ook de aarde, de hemel en de zon, is ontstaan als gevolg van natuurwetten en toeval-lijke gebeurtenissen.

Het leven op aarde zou dan (volgens de theorie) ongeveer vier miljard jaar geleden ontstaan zijn en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot de soorten zoals we die nu kennen. Door het vermogen om zich aan te passen aan de heersende omstandigheden zijn sommige soorten beter in staat zichzelf te handhaven.

Geleidelijk ontwikkelden (volgens de theorie) het universum en ook de soorten zich verder, zowel micro-evolutionair binnen een bepaald kader (zoals genetische veranderingen binnen één diersoort of primitief type) als macro-evolutionair tot meer complexe stadia (dat wil zeggen, van eencelligen tot meercelligen, vervolgens tot plant en dier, tot de hoogste vorm van het 'dier', de mens). Deze ontwikkeling moet logischerwijze doorgaan en leiden tot een geleidelijke hogere ontwikkeling. De dood van het individu is hierbij, volgens deze gedachte, de stuwende kracht voor de verdere ontwikkeling van het leven. Een Schepper is daarvoor niet nodig.

Binnen het creationisme<sup>1</sup> is men van mening dat de wereld precies op die manier tot stand is gekomen zoals die in de Bijbel – letterlijk – staat beschreven. Dat betekent volgens Genesis 1 in zes dagen (zie ook Ex. 20:11).

<sup>1</sup> Het woord 'creationisme' is afgeleid van het Latijnse *creatio* = schepping. Er bestaan allerlei verschillende ideeën over creatie; maar het creationisme wordt gewoonlijk alleen geassocieerd met de opvatting dat God, door Zijn almachtige Woord, het universum en vooral de levende wezens en de mens uit het niets heeft geschapen, en dat een algemene evolutie van alle wezens is uitgesloten. Meestal wordt het creationisme geassocieerd met een Bijbelgerichte voorstelling van de schepping, maar binnen de islam bestaan ook creationistische organisaties (zie [www.genesisnet.info](http://www.genesisnet.info)).



Net zoals dé evolutietheorie niet bestaat, zo bestaat er ook niet zoiets als hét creationisme. Binnen beide hoofdstromingen zijn allerlei verschillende richtingen, waarvan sommige met elkaar concurreren. Een aantal creati-



onisten denken bijvoorbeeld dat de aarde een 'jonge aarde' is, maximaal 6.000 - 14.000 jaar oud. Anderen geloven dat tussen de schepping van het universum, zoals de Bijbel beschrijft in Genesis 1:1, en de vorming van de aarde vanaf Genesis 1:3, er een onbepaald tijdsinterval is<sup>2</sup>.

## De triomftocht van de evolutietheorie

Je vraagt je af hoe het mogelijk was dat de evolutietheorie vanaf 1858/59 zo succesvol is geworden. Charles Darwin was zeker niet de eerste die het idee verwierp dat de mens door God geschapen is. Zelfs in het oude Egypte heersten veel van dergelijke ideeën, bijvoorbeeld dat de aarde aanvankelijk een chaos was en uit oerwater bestond, de 'bron', waaruit vervolgens een oerheuvel werd gemaakt (scheppingsver-

<sup>2</sup> Zie voor meer informatie hierover de categorie 'De schepping' op [debijbelvoorjou.nl](https://www.debijbelvoorjou.nl/artikelen/de-schepping/): <https://www.debijbelvoorjou.nl/artikelen/de-schepping/>.

haal van Heliopolis). Dit is uiteindelijk niets meer dan een soort evolutionaire voorstelling.

Maar blijkbaar was er zoiets als een periode van 'de verlichting'<sup>3</sup> nodig, waardoor mensen zich konden vastklampen aan en vertrouwd raken met de gedachte dat er een verklaring voor de oorsprong van deze aarde en van de mens was zonder God hierbij te betrekken. Het tijdperk van 'de verlichting' hielp de mens aan een zelfbewustzijn waarmee hij zichzelf wel kon redden, zodat hij geen 'slimme god' nodig had.

In een tijd waarin de mens zelf steeds meer centraal stond in het denken, werd het idee verwelkomd dat zelfs het ontstaan van de materie, het universum en de mens niet afhankelijk was van God. Alles was vanzelf ontstaan. Er was geen plaats voor God. En als God niet langer nodig was als Schepper, dan hoefde ook niemand zich meer tegenover Hem te verantwoorden.

Zonde was dan niet langer een probleem voor mensen aan wie herhaaldelijk door gelovigen werd verteld dat je een Verlosser nodig had om bevrijd te worden van de zondelast. Maar als de dood de stuwende kracht was achter de verdere ontwikkeling van de mensheid, dan was dat niet het resultaat van menselijk falen ten opzichte van God

<sup>3</sup> De verlichting was een periode in de ontwikkeling van de westerse samenleving die grotendeels samenviel met de 18e eeuw. Die periode werd gekenmerkt door het streven om het denken door middel van de rede te bevrijden van traditionele, starre en achterhaalde ideeën, van vooroordelen en ideologieën, en om acceptatie te verkrijgen voor nieuwverworven kennis [zie Wikipedia].

(zondeval), maar eenvoudig het gevolg van evolutionaire verandering. Hij had de mens niet in een perfecte staat geschapen, maar als gebrekkige wezens, wier onderlinge strijd ('the struggle for life') het 'recht van de sterkste' het algemeen belang van - de verdere ontwikkeling - diende.

Daarvoor had je geen Jezus, geen Redder, geen kruis op Golgotha, geen belijdenis van zonden, geen boetedoening, geen verzoening, geen rechtvaardiging en geen vergeving nodig. Dit behaagt de natuurlijke mens, die sinds Kaïn wordt gekenmerkt door geweld en verderf (zie Gen. 6:11), maar die de schuld daarvan bij anderen legt (zie Gen. 3:12-13) en tegenover niemand verantwoording wil afleggen (vgl. Gen. 4:13-14).

## De poging om de evolutietheorie en het geloof in de schepping te verenigen

Gezien deze tegenstrijdigheid tussen de evolutietheorie en het geloof in de

schepping is het verbazingwekkend dat o.a. de organisatie Forum C hier in Nederland al meer dan eens heeft laten merken dat zij acceptatie van de evolutieleer geen probleem acht voor het belijden van het christelijke geloof en dat ook sterk propageert.

In hun Christelijke Dogmatiek lieten prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. C. van der Kooi weten dat zij het Bijbelse getuigenis over de oorsprong van de wereld willen verbinden met de evolutieleer. In deze zaak gaan zij in het spoor van het boek 'Christelijk geloof' van prof. dr. H. Berkhof. Van den Brink heeft deze gedachte breder ontvouwd en beargumenteerd in zijn in 2017 verschenen boek: 'En de aarde bracht voort'.

*In het volgende nummer zullen we enkele argumenten tegen het samenspel van schepping en evolutie bekijken.*

Manuel Seibel





## Vrij van drugs

*'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden'. (2 Kor. 5:17)*

Mijn eerste ervaring met drugs had ik toen ik 13 jaar oud was: eerst de sigaret, later de spuit. Hoewel ik me al snel ellendig voelde, had ik geen kracht om aan deze slavernij te ontsnappen.

Op mijn 19e probeerde ik mezelf van het leven te beroven. Ik wierp mezelf voor een auto, maar de bestuurder kon nog net op tijd uitwijken. Toen begon ik te huilen en snikte: 'O, God! O, God!' En het was alsof God mij hoorde en antwoordde.

Nadat ik doelloos door de straten gedwaald had, kwam ik voor een kerk tot mezelf. De deur zat op slot. Ik wilde gewoon doorlopen, toen ik iemand hoorde roepen: 'Jongeman, kom maar hier!' Deze oudere man boezemde meteen vertrouwen in. Hij pakte me bij de arm en leidde me naar zijn huis, daar vlakbij.

'Wat is je probleem?' vroeg hij meelevend.

'Ik ben drugsverslaafd en ik krijg het niet voor elkaar om er vrij van te komen.'

Toen nam de man zijn Bijbel en las mij de volgende tekst voor: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij' (Openb. 3:20).

'Ik neem aan dat je gered wilt worden?' vroeg hij.

'Ik begrijp niet wat u daarmee precies bedoelt', antwoordde ik. 'Maar ik heb dringend hulp nodig!'

'Wel, dan gaan we samen bidden.'

En God heeft onze gebeden verhoord. Ik ben een heel ander persoon geworden, God heeft me mijn schuld vergeven en me van de drugs bevrijd!