

6

Tijdschrift voor
geloofsopbouw

5^E JAARGANG • SEPTEMBER 2019
WWW.VOLGMIJ.NL

Volg Mij!



9 • Wij zullen de
Heere dienen

13 • Behoudenis –
drie aspecten

19 • Kun je eten
zegenen?

Inhoud

■ Bijbel praktisch:	
De Geest van God en de mensen	4
Wij zullen de Heere dienen	9
Kun je eten zegenen?	19
Leven, licht en vrijheid	30
■ Stof tot nadenken:	
Behoudenis – drie aspecten	13
Ogenblik	16
Michael Jackson – The King of Pop	24
■ Bijbelstudie	
Ezra	23
■ Schepping	
Onze aarde – een buitengewone planeet	26
■ Verhaal	
Schaakspel met de duivel – schaakmat	28
■ Goede boodschap:	
Van Allah naar Jezus Christus	32

Colofon

Uitgever:

Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260
7120 AG Aalten (Nederland)
Tel. 0543 - 47 17 46
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl
E-mail: bestel@uhwdw.nl

Alle vragen m.b.t. abonnementen richten aan de uitgever!

Volg Mij! verschijnt acht keer per jaar.

Abonnementsprijzen:

Nederland € 18,95 (1e jaar bij geschenkabo: 9,95)

Europa € 26,95 (incl. verzending)

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.

Redactie:

E-mail: volgmij@christelijkjeugdwerk.nl

Internet: www.VolgMij.nl

Copyright afbeeldingen:

© www.pixelio.de

© AdobeStock

© Ralf Dietermann

© RGBStock

© Imagelibrary

© Shutterstock.com

Layout:

Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger

Beste jongelui,

De zomer is weer voorbij. Bladeren vallen van de bomen, spinnen kruipen weer overal door het huis en de kleding voor warme zomerdagen kan weer in de kast. Kortom: **de herfst** is begonnen. Voor sommigen een feest, voor anderen lijkt het een ramp.

In Nederland zijn de verschillen tussen de seizoenen veel duidelijker te merken dan in het Midden-Oosten, waar een groot gedeelte van de geschiedenis van de Bijbel zich afspeelt. Het Midden-Oosten heeft een droog klimaat met in de winter wellicht een klein beetje regen (BW of BS klimaat volgens de Grote Bosatlas!). **De herfst** zoals wij die kennen, kennen ze daar niet echt.

Of je nu blij of verdrietig wordt van de herfst, uiteindelijk komt er ook aan de herfst weer een einde. Want in Genesis 8:22 belooft God dat de seizoenen elkaar altijd blijven afwisselen: 'Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden', zolang de aarde bestaat. Dus **na de herfst komt de winter**.

De winter in de tijd van de Bijbel was nat en koud. De huizen werden niet verwarmd en wegen waren slecht begaanbaar. In 2 Timotheüs 4:21 raadt Paulus Timotheüs daarom aan om niet tijdens de winter te reizen: 'Beijver je vóór de winter te komen!'

Alleen iemand die dom of lui is, grijpt **de winter** aan om niet te hoeven werken; terwijl anderen de velden bebouwen om na de winter, als de oogsttijd komt, de vrucht van het land te oogsten (Spreuken 20:4). De donkere avonden van de herfst en de winter geven juist een uitgelezen mogelijkheid de binnenkamer op te zoeken om geestelijk gezien te 'ploegen en zaaien' door Gods Woord op ons te laten inwerken.

Veel leesplezier met deze **Volg Mij!**

Eric Schoonenberg

1 BW is een woestijnklimaat. BS is een steppeklimaat.



De Geest van God en de mensen (Gen. 1:2)

De Heilige Geest is een Persoon. Alleen van een persoon kan gezegd worden dat deze ergens in woont (vgl. 1 Kor. 3:16). Ook kan alleen een persoon bedroefd (vgl. Ef. 4:30) en belogen (Hand. 5:3) worden. De Heilige Geest is echter niet een persoon zoals jij en ik, Hij is een Goddelijk Persoon: Hij is God Zelf.

Wij weten, bijvoorbeeld door de aanwijzingen van de Heere Jezus in Mattheüs 28:19, dat de Heilige Geest God is. Hij verbindt de Heilige Geest daar met de Vader en de Zoon. Ook Zij zijn allebei God en Hij stelt Hen op hetzelfde niveau. Omdat de Vader God is (vgl. Ef. 1:3) en de Zoon ook God is (vgl. 1 Joh. 5:20), moet ook de Geest God zijn. Bovendien wordt van Hem uitdrukkelijk gezegd dat Hij de Geest van God is (Matth. 3:16).

De eerste vermelding van de Heilige Geest

Het is altijd nuttig om na te kijken waar een persoon of een waarheid in de Bijbel voor het eerst genoemd wordt. Vaak wordt daarmee een fundamentele gedachte die God ons wil meedelen, verbonden. Voor de eerste vermelding van de Heilige Geest hoeven wij niet lang in de Bijbel te bladeren. Al op de eerste bladzijde van het Oude Testament, in Genesis 1:2, lezen wij over Hem.

God begint Zijn Woord met een indrukwekkende zin. Mensenwerk of filosofische verklaringen beginnen vaak met het ontwikkelen van interessante theorieën en abstracte overwegingen. In tegenstelling daarmee zegt God wat Hij gedaan heeft. Hij is heel direct. Deze openbaring is zo geformuleerd, dat het Goddelijk groot is.

In het Hebreeuws bestaat deze eerste zin in de Bijbel uit zeven woorden en achtentwintig (4 x 7) letters. Dat verwijst naar Goddelijke volmaaktheid

(7) in de schepping (4). Wij zien telkens weer dat het getal 7 met volmaaktheid verbonden is. Het getal 4 doet ons aan de vier windstreken en zodoende aan de schepping denken.



Het derde woord in de Hebreeuwse Bijbel luidt 'God' (Elohim). Je kunt daarbij direct aan de drie-enig God denken. Want het woord 'God' staat in het meervoud, maar niet in de dualisvorm (het Hebreeuws kent een vorm die voor twee personen geldt, de dualisvorm). Dat betekent dat hier méér dan twee personen bedoeld worden. Dat komt overeen met de leer van de drie-enig God. Wij hebben in Mattheüs 28 al gezien **dat die ene God (Deut. 6:4) uit drie Personen bestaat: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.**

In de Bijbel lezen wij niks over een eerste, tweede of derde Persoon van God. Als we dat zo zouden formuleren, bestaat het gevaar dat we de verschillende Personen op zich

verschillende gradaties geven. Daarom is de Bijbel hierbij ons richtsnoer. **De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Dat mogen wij in geen geval afzwakken of anders uitleggen.**

Woest en leeg

Het eerste vers in de Bijbel gaat over de schepping van het hele universum: hemel en aarde. In het tweede vers wordt eerst een toestand beschreven die in veel talen weergegeven wordt als chaos: tohuwabohu (Hebreeuws voor de beide woorden 'woest' en 'leeg'). De aarde bevond zich in een toestand van woestheid en leegte. God legt in dit vers niet uit hoe deze toestand ontstaan is. Er is sprake van duisternis en van een watervloed. Direct wordt daaraan toegevoegd: 'en de Geest van God zweefde boven het water'.

In Genesis 1:1 gaat het ook al over de Geest van God, als er over God als Schepper gesproken wordt. En

in Genesis 1:2 wordt de Geest van God al met nadruk genoemd. Dat is noemenswaardig! Geen van beiden, God de Vader en God de Zoon, worden voor de komst van de Heere Jezus als een Goddelijk Persoon geopenbaard. Maar de Heilige Geest, en alleen Hij, wordt als één van de drie Goddelijke Personen in het Oude Testament geopenbaard en uitdrukkelijk van God, de enige Heere, onderscheiden.

De Geest van God als afgezant van God

In de eerste 25 verzen van de Bijbel lezen wij over niemand anders dan over God Zelf. Pas in vers 26 wordt de schepping van de mensen aangekondigd. Niettemin laten de eerste 25 verzen zien dat God de aarde als woonplaats voor de mensen wilde voorbereiden. Het scheppen van de mensen (Gen. 1:26) en het voorbereiden en verzorgen van hun woonplaats (Gen. 2:4 e.v.) vormen het hoogtepunt van het werk van God.



Maar Wie is Degene Die actief wordt om het werk van God uit te voeren? Het is de Heilige Geest. Met het oog op de woeste en lege toestand en ook met het oog op het voorgenomen werk van God zweefde de Geest van God over het water. Het was Zijn werk dat nu beginnen zou, en dat hield Hem bezig, als je dat met ontzag voor deze Persoon zeggen mag. Hij wou de aarde niet in deze woeste en lege toestand laten bestaan. Hij stond klaar om licht in het duister te laten schijnen. Dit licht is het begin van een geweldig werk van God.

De Geest van God wilde een volmaakte orde bewerken tot verheerlijking van God. Daardoor werd Hij actief. Deze activiteit was geen handeling van korte duur, maar is een voortdurende handeling. Het houdt niet alleen het vormen van de aarde in, maar sluit bijvoorbeeld ook het ontstaan van de wonderbare natuurwetten in, die God in het universum gelegd heeft. God is een Onderhouder van de aarde (Hebr. 1:3)

De Geest van God houdt zich bezig met de mensen

Het lijkt erop dat de Geest van God hier als een Goddelijke Bemiddelaar geïntroduceerd wordt. Hij is het Die handelt, vooral als het om het handelen van God met de mensen gaat. Hier is het de Geest van God Die de aarde voorbereidt, zodat de mens daar kan wonen en leven. Dat betekent niet dat de Heere Jezus en de Vader niet ook aan dit werk hebben deelgenomen (vgl. 1 Kor. 8:6; Kol. 1:16). Toch wordt ons in het Woord van God getoond dat de Geest van God Degene is Die zorgzaam is en voor de mensen een woonplaats wil toebereiden.

Wat een wonderbaar feit: de Geest van God houdt Zich bezig met de aarde, omdat Hij om ons mensen geeft. Hij zorgt voor ons mensen. Dat geldt niet alleen voor het begin van de schepping maar geldt in principe voor alle mensen.



Als God Zich tot mensen wendt, wordt de Geest van God actief. Uit Johannes 3:5 en 6 en Titus 3:5 blijkt dat het de Heilige Geest is Die de wedergeboorte en de vernieuwing van mensen bewerkt. De Geest van God is het Die ons heiligt (1 Petr. 1:2). Het is de Heilige Geest Die de liefde van God in onze harten heeft uitgestort (Rom. 5:5). Hij is het Die mensen geïnspireerd heeft, zodat wij het Woord van God nu kunnen lezen (2 Petr. 1:21). En ons als verlost en richt Hij op Christus, om ons van heerlijkheid tot heerlijkheid te veranderen (2 Kor. 3:18). Dit alles wordt bij wijze van spreken al in het tweede vers van de Bijbel aangeduid en ingeleid. Met terugwerkende kracht mogen wij dat in

deze geweldige openbaring van God ontdekken.

Wij hebben veel redenen om God voor de Heilige Geest te danken. Hij woont in ons (Rom. 5:5; 8:9, 11; 1 Kor. 3:16; 6:19) en houdt Zich continu met ons bezig, tot wij de heerlijkheid bij Christus hebben bereikt. Deze activiteit begon toen de aarde woest en leeg was. Deze vorm van toewijding zal niet meer nodig zijn als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde toebereid heeft. Dan zal God alles in allen zijn (1 Kor. 15:28). Op dat moment verheugen wij ons, terwijl wij nu al mogen ervaren hoe de Geest van God in en door ons handelt.

Manuel Seibel



Zie, Ik maak alle
dingen nieuw.

Openbaring 21:5

Wij zullen de Heere dienen

Aan het einde van zijn leven geeft Jozua het volk Israël de keus wie ze willen dienen: de Heere of de afgoden. Daarbij doet hij een uitspraak waarvan het de moeite waard is om die eens te overdenken.



Het wonderbare ingrijpen van de Heere voor Israël

De Heere had Israël uit Egypte bevrijd, hen door de woestijn en aansluitend door de Jordaan naar het beloofde land geleid. De bevrijding uit Egypte, de reis door de woestijn en de doortocht door de Jordaan waren met wonderbaarlijke daden van de Heere verbonden. Ook de verovering van het land ging gepaard met wonderen.

- De muren van Jericho vielen zonder hulp van mensen (Joz. 6).
- De vijf koningen van de Amorieten werden door de Heere in verwarring gebracht en Israël bracht hun, onder leiding van Jozua, een grote slag toe. Maar dat niet alleen: toen de vijanden vluchtten, wierp de Heere vanuit de hemel grote stenen op hen, zodat zij stierven. Er werden meer mensen door de hagelstenen gedood dan door de Israëlieten met het zwaard (Joz. 10).
- Nog een wonder in deze strijd was dat de zon in Gibeon stil bleef staan en ongeveer een hele dag niet onderging (Joz. 10).
- In Jozua 24:12 lezen wij dat de Heere twee koningen van de Amorieten door horzels verdreef. Er staat bij: 'Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog'. Het was het werk van God.

Vooral in de strijd tegen de Amorieten worden wonderen van de Heere ge-

noemd. Wat een kracht gaat er van God uit!

Israël en hun afgodendienst

De Amorieten hadden, net als veel andere volken, zo hun afgoden. Waar waren deze afgoden op het moment dat de Heere de Amorieten in verwarring bracht, toen Hij stenen uit de hemel wierp en toen Hij horzels zond? Deze afgoden konden hen niet helpen¹.

Nog verbazingwekkender zijn de woorden van Jozua:

'Nu dan, vrees de Heere, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaders gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaders, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont' (Joz. 24:14-15a).

Allereerst riep Jozua het volk op de Heere te vrezen en Hem in oprechtheid en trouw te dienen. Om dat te kunnen doen, moesten zij de goden die hun vaders in Egypte al gediend hadden en nog steeds dienden, wegdoen. In Amos 5:25-26 (vgl. Hand. 7:42-43) wordt gezegd dat Israël ook in de woestijn afgoden gediend heeft.

¹ Uit 1 Korinthe 8:4 weten wij dat een afgod niets is. In Jesaja 44:9-20 wordt haast lachwekkend over de productie van afgoden gesproken. Afgoden zijn inhoudsloos en hebben geen nut. Maar 1 Korinthe 10:19-20 laat ons zien dat aan een afgodsbeeld een demon gekoppeld is.

Jozua maakte hun duidelijk dat zij deze afgoden weg moesten doen en de Heere moesten dienen. Als dat kwaad was in hun ogen, dan moesten zij kiezen wie zij wilden dienen: óf de goden van Egypte óf de goden van de Amorieten. Zowel aan de Egyptenaren als aan de Amorieten heeft God Zijn almacht geopenbaard. Wilden zij écht deze afgoden dienen, die door God veroordeeld waren? Ze moesten een keus maken!

Jozua en zijn huis

Dan doet Jozua in hoofdstuk 24:15b een uitspraak waar wij wat langer bij stil willen staan: *Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen!*

Voor Jozua was het geen vraag Wie hij wilde dienen. Hij wilde de Heere die-

nen. Niet hij alleen, ook zijn huis (zijn gezin) wilde de Heere dienen. Wat deed Jozua hier? Hij sprak voor zichzelf en voor zijn gezin. Zij wilden **samen** de Heere dienen.

Kennelijk was er een overeenkomst, een afspraak, een gezamenlijk streven van Jozua en zijn gezin. Zodat hij voor zichzelf **en** voor zijn huis kon spreken. Het was niet alleen een beslissing van Jozua. Nee, ook zijn huis wilde de Heere dienen! Zijn gezin bestond niet meer uit kleine kinderen. Jozua was ondertussen oud geworden.

Misschien heb jij ook ouders die besloten hebben de Heere te dienen. Kan jouw vader zeggen: 'Maar wat mij **en**

*Maar wat mij en mijn huis betreft,
wij zullen de
Heere dienen!*
Jozua 24:15b



mijn zoon of mijn dochter betreft, wij zullen de Heere dienen'?

Is het niet mooi als ook vandaag de dag ouders en kinderen samen kunnen zeggen: 'Wij zullen de Heere dienen'!

Hoe gaat dat? Doordat je persoonlijk de Heere Jezus dient. Spreek met je ouders over de Christelijke samenkomsten, bijvoorbeeld over het breken van het brood (het avondmaal). Welke heerlijkheden van de Heere Jezus hebben jou versteld doen staan? Praat met je ouders over preken en over wat jou heeft aangesproken. Vertel je ouders wat jou bij het lezen van de Bijbel heeft geraakt. Praat over de ervaringen die je met de Heere gemaakt hebt. Als de Heere Jezus het gezamenlijke thema van ouders en kinderen is, dan is Hij ook de Persoon Die je gezamenlijk wilt dienen.

Jozua was hier ongeveer 110 jaar. Hij keek terug op een lang leven, waarin hij de Heere gediend had. Toen hij

een jonge man was, week hij niet uit het midden van de tent van de ontmoeting, die Mozes buiten het kamp had opgezet. Daar koos hij al tegen de afgoden en voor de Heere (Ex. 33:11).

Later, toen tien verspieters een kwaad gerucht over het beloofde land verspreidden, deed Jozua daar niet aan mee (Num. 14:6). En in Numeri 32:12 wordt gezegd dat Jozua er in volhard heeft om de Heere na te volgen. Als jonge man had Jozua al de keus gemaakt om de Heere te dienen. Hij is daarmee een voorbeeld voor ons: de keus maken om de Heere te dienen en daarbij blijven.

Jozua had niet meer lang te leven. Maar deze tijd wilde hij de Heere geven. Zijn huis had nog een langere tijd voor zich. Zij wilden bij de keus blijven die zij samen met hun vader gemaakt hadden. Jozua was een goed voorbeeld voor zijn huis.

H. Frisch

Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de Waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

1 Johannes 5:19-21

Behoudenis – drie aspecten

De behoudenis door Jezus Christus is een groot thema in het Nieuwe Testament¹. Maar niet op elke tekstplaats wordt met behoudenis hetzelfde bedoeld. Er zijn verschillende aspecten, waarvan het goed is, dat we ze onderscheiden. Dat helpt om diverse Bijbelteksten beter te begrijpen.

Ook komen wij opnieuw onder de indruk van de behoudenis (de redding, het heil, soms 'zaligheid' genoemd, hoewel dat woord de inhoud niet werkelijk dekt) die God ons in de Heere Jezus geeft.

¹ Voor dit artikel bevelen we aan om de tekstplaatsen op te zoeken in de zogenaamde 4e Voorhoeve- of Telos-vertaling van het Nieuwe Testament. De HSV vertaalt het woord 'behouden' vaak met 'zalig'.



De behoudenis die wij, kinderen van God, in Jezus Christus hebben, heeft betrekking op:

1. verleden
2. heden
3. toekomst

Laten wij deze drie aspecten van de Goddelijke behoudenis eens wat beter bekijken.

1. Verleden

Wij werden behouden toen wij de Heere Jezus als onze persoonlijke Redder (of Heiland) aannamen. Deze behoudenis ontvangen wij op grond van de verzoeningsdood van Christus. Niet op grond van onze werken, maar vanwege Gods genade en barmhartigheid (Ef. 2:8; Tt. 3:5). God heeft ons behouden en daarom zullen wij niet verloren gaan (2 Tim. 1:9; Luk. 19:10).

2. Heden

Wij worden dagelijks behouden, d.w.z.: we blijven bewaard, want Christus leeft voor altijd in de hemel om voor ons te pleiten. Daardoor kan Hij ons, gelovigen, volkomen behouden (Rom. 5:10; Hebr. 7:25). Dat Hij voor ons pleit in de hemel, zorgt ervoor dat wij in deze zondige en gevaarlijke wereld behouden blijven.

3. Toekomst

Wij zullen volledig behouden worden als de Heere Jezus terugkomt. Deze behoudenis komt dichterbij en hierop hopen wij (Rom. 13:11; 1 Thess. 5:9). Christus zal ons uit de boze wereld behouden en ons vernederd lichaam

veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam (Fil. 3:20-21). Dan zijn wij als compleet mens (geest, ziel en lichaam) volmaakt en voor eeuwig behouden.

Een voorbeeld

Een jongeman is baantjes aan het trekken in een meer. Plotseling krijgt hij hevige kramp en hij dreigt te verdrinken. Een geoefende reddingszwemmer ziet zijn nood en springt onmiddellijk in het water om hem te redden. Als de reddingszwemmer bij de jongeman aangekomen is, zegt een oude dame opgelucht: 'Hij is gered!' Geoefend grijpt de reddingszwemmer de jongeman onder zijn arm en samen zwemmen ze naar de oever. Een jonge vrouw die ook toekijkt, zegt: 'Goed dat de reddingszwemmer de



jongeman zo vakkundig redt'. Eenmaal op de oever aangekomen vallen beide jongens uitgeput in het gras. De jongeman die voor zijn leven gevreesd had, zegt opgelucht: 'Nu ben ik gered'.

In dit voorbeeld zien wij de drie aspecten van de behoudenis in Christus Jezus. Ten eerste was de jongeman al behouden op het moment dat de reddingszwemmer bij hem was. Ten tweede werd de jongeman, op weg naar de kant, behouden of bewaard. Maar de jongen was zeker volledig behouden op het moment dat hij met beide benen op de kant stond. Toen zei hij: 'Nu ben ik gered'.

Christus heeft ons behouden op het moment dat wij ons bekeerden. Hij behoudt ons dagelijks op de weg van het geloof.

En Hij zal ons volkomen behouden op het moment dat Hij ons in de eeuwige heerlijkheid brengt.

Slotgedachte

Zijn wij dankbaar dat wij die grote Redder mogen kennen, Die ons zo'n grote behoudenis heeft gebracht (Tt. 2:13; Heb. 2:3; 1 Joh. 4:14)? Getuigen wij in de wereld ook van onze Redder?

Ook al leven wij in een slechte wereld, wij kunnen moed vatten omdat de Heere in de hemel voor ons pleit. Ook werkt de Geest van God in ons, tot onze zegen en bescherming. Bovendien mogen wij blij en vol verwachting bidden dat onze Redder snel komt om ons uit deze wereld weg te voeren.

Gerrid Setzer

Een vergelijking van de drie aspecten van de behoudenis

De verschillen tussen deze drie fundamentele aspecten van de behoudenis zullen we beter kunnen zien en onthouden als we ze naast elkaar zetten en vergelijken.

■ Aspect van het verleden: Deze behoudenis <i>bezitten</i> we.	● Aspect van het verleden: Wij kijken <i>terug</i> naar het kruis en weten dat we gered zijn.	▲ Aspect van het verleden: Wij zijn eens voor altijd bevrijd van de eeuwige <i>straf</i> van de zonde.
■ Aspect van het heden: Deze behoudenis <i>ervaren</i> we.	● Aspect van het heden: We kijken naar <i>boven</i> en weten dat Hij voor ons pleit.	▲ Aspect van het heden: Wij worden bewaard voor het <i>gevaar</i> van de zonde in deze tijd.
■ Aspect van de toekomst: Deze behoudenis <i>verwachten</i> we.	● Aspect van de toekomst: Wij kijken naar <i>voren</i> en weten dat de Heere voor ons zal terugkomen	▲ Aspect van de toekomst: Wij worden uit deze zondige <i>wereld</i> genomen.

VERBODEN TOEGANG!

Verboden toegang voor onbevoegden! Dat staat duidelijk te lezen op het bord dat aan het drie meter hoge, ondoorzichtige hek is bevestigd. Nieuwsgierig komt Martin dichterbij. Zijn ogen houdt hij gericht op dat bord. 'Als het verboden is, moet daar achter dat hek wat spannends zijn. Wat jammer dat hij niets kan zien'. Voorzichtig gaat hij naar de poort, maar die is afgesloten. Martin kijkt naar rechts en naar links, maar zo ver hij kan kijken, ziet hij alleen dit hek. Het hele gebied is afgesloten. 'Op de een of andere manier moet het toch mogelijk zijn om daar binnen te komen', denkt hij en begint te lopen. Steeds verder langs het hek.

Een stuk verder ziet hij een boom die dicht bij het hek staat. 'Dat is mijn kans!' Opgewonden loopt hij naar de boom en begint erin te klimmen. Houdt de boom het wel? De tak die over het hek buigt, lijkt niet zo heel stevig. 'Maar het zal wel goed gaan', zo stelt Martin zichzelf gerust. 'Ik wil nu eindelijk eens weten wat er achter dat hek is. Nog maar een klein stukje'.

Verboden toegang! Hij denkt nog eens aan het bord en voelt hoe zijn geweten spreekt. 'Ach, er staat toch verboden toegang, maar niet verboden te kijken. Kijken, dat mag vast wel'. Daarmee stelt hij zijn geweten gerust.

Plotseling knakt de tak. Martin is bang. Hij wil langzaam verder klimmen, maar dan breekt de tak af. Op het volgende moment schiet er een verschrikkelijke pijn door zijn beide benen. Martin schreeuwt het uit.

Daar ligt hij nu, voor het hek, en kan niet meer opstaan. Hij ergert zich kapot. Met moeite haalt hij zijn mobiel uit zijn broekzak om zijn ouders op te bellen. Als hij zijn vader moet uitleggen wat er is gebeurd, schaamt hij zich. 'Ik wou over het verboden hek kijken en ben daarbij uit de boom gevallen'.

Komt jou zoiets bekend voor? Zijn in ons leven verboden dingen ook niet erg aantrekkelijk? En leiden ze ons vaak niet tot zonde, als wij eraan toegeven en onze gedachten alleen daarop richten?

Vaak hebben wij de keus tussen goed en kwaad. Misschien komt jou de één of andere situatie bekend voor. Welke keus maak jij?

Het verkeerslicht voor de voetgangers staat op rood en er komt geen auto aan. Alle andere voetgangers steken gewoon over. Ga jij mee of blijf jij staan?

Bij midgetgolfen ben jij de beste. De laatste baan is helaas mislukt, daar baal je enorm van. Schrijf je het goede aantal punten op of sjoemel je?

Tijdens een toets lukt het je niet een opgave op te lossen. Je weet die domme formule niet meer. Maar je buurvrouw weet die wel. Vraag je het haar stiekem?

Jij hebt je huiswerk niet gemaakt. Laat je dat zo? Of schrijf je op het laatste moment nog snel de opdrachten over van je klasgenoot?

Je surft op internet. Met één klik worden vieze plaatjes zichtbaar. Klik je?

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:21

Van vroeger voor nu

Vecht je vertwijfeld tegen verzoeken?
Onder het zoekwoord 'verzoeking' op www.debijbelvoorjou.nl vind je meer hierover.

Verzoeking – Bijbel lexicon

In de Bijbel komen we drie verschillende soorten verzoeken tegen.

1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde, toen Hij hem gebod Izaäk te offeren (Gen. 22:1). God beproefde hem: Hij stelde het geloof van Abraham op de proef. Paulus noemt zijn doorn in het vlees een beproeving (Gal. 4:14). Het gaat hier om een geloofstest.

2. De Israëlieten verzochten God. 'Zij stelden God in hun hart op de proef: zij vroegen om voedsel, zoveel zij lustten'. Zij vroegen of God een tafel gereed zou kunnen maken in de woestijn (Ps. 78:18-19). Tijdens een andere gelegenheid vroegen zij: 'Is de Heere nu in ons midden of niet?' Hier moet echter worden opgemerkt dat op het moment dat de Israëlieten de Heere verzochten, zij door God verzocht werden. (vgl. Ps. 95:9 en Deut. 8:2; 33:8).

De Heere Jezus weigerde om God op de proef te stellen, toen de satan Hem verzocht om van het hoogste gedeelte van de tempel te springen, omdat de engelen Hem toch wel zouden bewaren. De zonde van Ananias en Saffira was een verzoeking van de Geest van de Heere.

3. Het derde soort verzoeken is de verzoeking om het kwade te doen. Door de satan of door onze eigen begeerten (2 Kor. 11:3 en Jak. 1:13-14).

Kun je eten zegenen?

De serie Geloof voor pasbekeerden is gericht op Christenen die nog jong in het geloof zijn. Voor hen willen wij af en toe artikelen plaatsen die belangrijke, fundamentele vragen en thema's behandelen. Het gaat niet om het verklaren van begrippen, daar zijn de artikelen te kort voor. Maar wij willen een paar basisprincipes geven die het fundament voor het geloof vormen.



Velen van ons hebben waarschijnlijk het volgende gebed al eens gehoord: 'Wij danken U voor het lekkere eten en vragen om Uw zegen'. Misschien spreken wij deze zin als een formule uit, zonder er verder over na te denken. Of wij zeggen na het gebed 'amen', zonder ons ervan bewust te zijn wat het voor een zegen is die deel wordt van het eten.

Geen formule!

Goede gedachten, zelfs woorden van God, kunnen hun betekenis verliezen als wij ze voor de vorm gebruiken. Vaak komt het doordat een uitdrukking of een zin onder tijdsdruk wordt verkort. Dan weet de volgende generatie helemaal niet meer wat het betekent.

Dat kan ook zo zijn als wij een zegen voor het eten vragen. Misschien komt deze uitdrukking van de bijzondere woorden door het handelen van Samuel: 'Het volk zal immers niet eten, want hij zegent het offer en daarna eten de genodigden' (1 Sam. 9:13). Samuel had het vredeoffer waarvan het volk mocht eten uitdrukkelijk gezegend.

Betekenis van de zegening

Wat betekent zegenen? Het betekent gewoon dat Samuel voor het eten dankte en het voedsel aan God toevertrouwde, zodat het een

zegen kon zijn voor iedereen die ervan at. Je kunt ook zeggen: zodat het goeddoet en geen schade toebrengt. Dat zegenen deze betekenis van dank heeft, wordt duidelijk als we Mattheus 14:19 vergelijken met hoofdstuk 15:36. Bij deze beide 'wonderbare spijzigingen' zegende en dankte de Heere Jezus Zijn Vader voor deze gaven. Op deze manier kun je bijvoorbeeld ook elke morgen je kinderen zegenen als ze weggaan. Doordat jij ze in gebed aan Gods zorg toevertrouwt.

Zo'n dankgebed komt overeen met de Bijbelse leer die Paulus aan zijn mededienaar Timotheüs doorgaf: 'Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging



aanvaard wordt. **Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed'** (1 Tim. 4:4-5).

Paulus schrijft dat er voor ons geen beperkingen in de keus van het eten bestaan. Dat was voor de Joden anders; zij mochten alleen rein vlees eten. Wij mogen nu ook varkensvlees of vlees van andere onreine dieren eten. Want alles wordt door het Woord van God en door het gebed geheiligd.

Dankzegging – het Woord van God – gebed

Drie details uit de woorden van de apostel Paulus wil ik graag toelichten:

1. Allereerst *zijn* wij niet alleen dankbaar; deze dankbaarheid mogen



wij in het gebed naar God toe ook uitspreken. Daarom spreekt hij van 'dankzegging'.

2. Hij voegt eraan toe dat het Woord van God het eten heiligt. Dat betekent dat wij door het Woord van God de vrijheid hebben om al het voedsel tot ons te nemen. Op andere plaatsen (Hand. 15:29) lezen wij dat er twee uitzonderingen zijn: bloed (bijv. bloedworst) en het verstikte. Verder mogen wij, zoals altijd met mate, alles eten. Heiliging door het Woord van God betekent niet dat de Bijbel het eten heilig maakt. Al het voedsel is en blijft gewoon eten en materie zoals voorheen. Maar op basis van het Woord van God heeft al het eten de goedkeuring van God. Hiermee wordt niet bedoeld dat wij in verbinding met een maaltijd het Woord van God lezen. Hoe goed en hoezeer dat ook aan te bevelen is. Nee, het Woord van God leert ons dat wij alles met dank mogen aannemen, omdat God het tot een Hem welgevallig gebruik afgezonderd heeft.
3. Ten slotte voegt de apostel toe dat het eten ook door gebed geheiligd wordt. Dat benadrukt dat dankbaarheid niet alleen een basishouding is, maar ook specifiek uitgedrukt wordt door het gebed voor een maaltijd. Het is niet vanzelfsprekend om altijd iets te eten te hebben.

Vorige generaties hebben honger geleden en in veel landen is dat vandaag de dag ook nog zo. En niemand weet of er niet 'morgen' weer een tijd van gebrek aanbreekt. Door dankzegging krijgt het eten de door God gewenste plaats voor ons. Het is geweldig dat wij door het gebed vrije toegang tot God hebben en met Hem kunnen spreken. Zelfs over zulke normale dingen als het eten mogen wij met Hem spreken. De Heere Jezus is daarin ons volkomen voorbeeld.

Pas geleden viel mij op dat de Heere Jezus bij de tweede wonderbare spijziging niet alleen voor de zeven broden dankte. Ook

voor de enkele visjes die Hij daarna verdeelde, bad Hij nogmaals tot Zijn Vader (Mark. 8:6-7). Dat is een goede motivatie voor ons om hartelijk te danken voor het voedsel, dat wij met een dankbaar hart uit de hand van God ontvangen.

Wij begrijpen dus dat het gebed om een zegen van God geen mystieke betekenis heeft. Het eten krijgt geen geheime krachten. Nee, wij danken voor het eten dat God ons geeft en wij vragen of het ons lichaam mag versterken. Om misverstanden te voorkomen, kun je ook bidden of God het voedsel zegent.

Manuel Seibel



De 66 boeken uit de Bijbel.

Ezra

Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar heeft Hij ons goedertierenheid bewezen bij de koningen van Perzië, door ons enige opleving te geven om het huis van onze God te doen herrijzen en om de ruïnes ervan te herstellen, door ons een omheining te geven in Juda en in Jeruzalem.

Ezra 9:9

Het boek Ezra, zijn naam betekent: 'hulp (is God)', is geschreven door een Schriftgeleerde die deze naam droeg. Het is een verslag van een herstellend werk van God: het terugbrengen van een aantal Joden uit de ballingschap naar Jeruzalem; dit was een eerste groep die meekwam met Zerubbabel (2:2) om de tempel te herbouwen. Dit gebeurde op bevel van Kores, koning van Perzië, want de Meden en Perzen hadden ondertussen het Babylonische Rijk overwonnen. Kores vaardigde het decreet uit dat de voorwerpen van de tempel (die door Nebukadnezar weggevoerd waren) mee teruggenomen moesten worden naar Jeruzalem, om daar in de tempel neergezet te worden, die spoedig herbouwd zou worden (zie hoofdstuk 1). De tempelbouw werd tegengewerkt, maar God zorgde er door middel van de profeten Haggai en

Zacharia voor dat de bouw uiteindelijk voltooid kon worden (zie 6:14-15).

Later, tijdens de regering van koning Arthahsasta, keerde er nog een groep Joden terug, onder leiding van Ezra; en hij, als priester in de lijn van Aäron, was gezonden zowel om te helpen bij de dienst van de herbouwde tempel alsook om rechters en gerechtsdienaars over het volk aan te stellen die de wet kenden (7:25).

Dit is een belangrijk boek ook voor onze tijd, waarin gelovigen die het verlangen hebben om terug te keren tot de ware eredienst voor God in overeenstemming met de Bijbel, tegenstand kunnen verwachten. Hun geloof zal echter beloond worden, als ze standvastig zijn en pal staan voor de ware principes van God.

Leslie M. Grant

Michael Jackson – The King of Pop

De dood van de popster Michael Jackson heeft destijds veel opzien gebaard. Er zijn veel mensen die hem achteraf bewenen. Een hele schare fans treurt om hem. Om de man die onsterfelijk wilde zijn en toch op 50-jarige leeftijd al werd geroepen. Waar zou hij nu zijn?

Nu is The King of Pop dood. Hij was nog zoveel van plan. Hij liet speciaal een zuurstoftent bouwen om niet te verouderen, in ieder geval niet zo snel. Maar hij was net 50 jaar, toen hij stierf, The King. Vele honderden mensen wa-

ren meteen ontgaan en kwamen bijeen voor een wake. Vele duizenden, of misschien zelfs miljoenen mensen hebben hem 'de laatste eer' bewezen. Ook al riep zijn morele leven veel vragen op, toch was hij in de ogen van deze wereld een icoon. Wat zal er echter van hem blijven? Op welke plaats bevindt hij zich nu?

Er was een andere Koning. Die leefde moreel perfect, ja, volmaakt. Hij was niet op zoek naar de massa, maar naar de harten van de mensen. Daarom werd

'Je ziet elkaar nooit voor de laatste keer', zeggen mensen wel eens. Maar alléén Christenen kunnen zo met elkaar praten. Omdat ze in het licht wandelen, zullen ze elkaar weer zien. Maar voor de ongelovigen wordt de donkerheid van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard (Judas :13).



Hij van het begin af aan afgewezen, later verworpen, en vervolgens aan het kruis gehangen. Hij stierf niet op 50-jarige leeftijd, maar op 'de helft van Zijn dagen', ruim 33 jaar oud. Hij gaf Zijn leven vrijwillig voor anderen. Ook werd Hij van veel dingen beschuldigd. Geen enkele daarvan bleek gegrond. Hij had geen zuurstoftent nodig om Zijn leven te verlengen. Want Hij is God, geprezen tot in eeuwigheid. Hij heeft geen albums geproduceerd, waarvan er honderden miljoenen werden verkocht. Hij heeft door de Geest van God de Bijbel gegeven – het eeuwige Woord van God, gevat in menselijke taal.

Miljoenen mensen huilen nu achteraf om die ene persoon – en rennen achter hem aan, naar het verderf toe (hoewel wij niet weten of Michael Jackson zich in de laatste minuut nog bekeerd heeft. Niets duidt daar echter op).

En één Persoon blijft, net als voorheen, veracht. Met deze Jezus wil niemand iets te maken hebben.

En wat besluit jij te kiezen?

Manuel Seibel

Wil je weten wat een Christen gelukkig maakt? Zowel tijdens zijn leven als tijdens zijn sterven?

Dat de Christus Die hij nu bezit, dezelfde Christus is Die hij in de hemel zal hebben.

J.N. Darby



Onze aarde – een buitengewone planeet

In het vorige nummer hebben we gezien welke noodzakelijke voorwaarden de aarde biedt om bewoonbaar te zijn. We zijn tot de conclusie gekomen dat alles in precies de juiste verhouding en op maat gemaakt is. Niets is aan het toeval overgelaten ...

Onze aarde is uniek

Al met al kunnen we zeggen: de aarde is een zeer aangename en bewoonbare planeet, die optimaal geschapen is. We hebben al een aantal van de belangrijkste en opvallendste geofysische, mechanische, thermische en materiële voorwaarden besproken en daarbij vastgesteld dat onze aarde een unieke planeet is! Alleen de unieke combinatie van al deze details en hun onderlinge

samenhang maakt het leven op aarde überhaupt mogelijk. Deze aarde is precies op maat voor de mens geschapen. Zou de onbevooroordeelde waarnemer hier niet tot de conclusie moeten komen dat alles met een doelmatige wijsheid geschapen is?

De veelheid van precies op elkaar afgestemde parameters laat slechts de enige conclusie toe die de Bijbel ook in Romeinen 1: 20-21 noemt:

'Want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit Zijn werken met inzicht doorzien, opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben'.

Tot diegenen die met 'onverstandige overwegingen' geloven dat alles toe te schrijven is aan toevallige evolutionaire processen, zegt Gods Woord: 'Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden' (Rom. 1:22).

Wie is de Schepper van het heelal, van de aarde en van al het leven? God de Vader gaf Zijn Zoon, de Heere Jezus, de scheppingsopdracht. Daarom staat er over de Heere Jezus in het Nieuwe Testament (Kol. 1:15-17): **'Hij is het beeld van de onzichtbare God ... want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn ... alle dingen zijn door Hem, en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door Hem'.** In

onze wereld bestaat er dus niets wat niet door de Heere Jezus geschapen is. Of het nu om het reusachtige heelal met zijn miljarden sterrenstelsels gaat, of om de kleinste details in het proces van een levende cel. De Heere Jezus is niet alleen de Schepper van de hele micro- en macrokosmos; Hij heeft ook het soevereine gezag over alle dingen.

Een adembenemende gedachte

De Heere Jezus is Degene Die al van eeuwigheid af is. Hem is alle macht in de hemel en op aarde gegeven (Matth. 28:18). Kunnen we de volgende adembenemende gedachte bevatten? De Man aan het kruis van Golgotha én de Schepper van deze wereld en van al het leven, zijn Eén en Dezelfde Persoon! In Zijn onuitwisbare liefde voor ons liet Hij Zich voor onze zonden kruisigen en verweerde Hij Zich niet, zodat de deur van de hemel voor ons open kon gaan. Wie dat verwerpt, verliest alles: **'Hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen?'** (Hebr. 2:3). Wie Hem aanneemt, wint alles. De Heere Jezus zei: **'Wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven'** (Joh. 5:24).

Belijd daarom je zonden en geloof in de Heere Jezus en je zult behouden worden en volg je Schepper en Verlosser.

Werner Gitt

,Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Joh. 1:9).



Schaakspel met de duivel – schaakmat

Toen een schaakmeester door een kunstgalerie liep, zag hij een schilderij dat hem fascineerde. Het beeld toonde een jongeman die met de duivel aan het schaken was. Er lag betovering op het gezicht van de vijand, maar paniek op het gezicht van de jongeman. Het schilderij droeg de titel: Schaakmat.

Terwijl de schaakmeester de afbeelding bekeek, stoorde hem iets – er klopte iets niet aan het schilderij. Hij zocht de curator van de galerie op en vroeg hem het schilderij van de muur te nemen. Toen de curator dat weiger-

de, vroeg hij om een ontmoeting met de kunstenaar. Die stemde daarmee in en ze spraken af elkaar in de galerie te ontmoeten.

De schaakmeester bracht een schaakbord en schaakstukken mee. Hij stelde de schaakstukken precies op zoals de kunstenaar ze op het schilderij had voorgesteld, en zei: 'Er klopt iets niet met uw schilderij'. Toen de kunstenaar hem vroeg wat dat zou kunnen zijn, meende de schaakmeester: 'U hebt uw schilderij de titel 'Schaakmat' gegeven, maar gaat er daarbij vanuit dat de jongeman geen zet meer kan doen'. De

schaakmeester zette de koning van de jongeman op een andere plek neer en zei tegen hem: 'Jongeman, de vijand heeft een noodlottige inschattingfout gemaakt. U hebt niet verloren, maar gewonnen'.

Is deze beschreven situatie geen goede vergelijking met onze Heere Jezus?

Toen Hij aan het kruis stierf, leek het alsof de Heere Jezus door Zijn dood schaakmat werd gezet. Maar de Heere Jezus deed nog een zet: Hij stond op de derde dag op! Daarmee heeft de Heere Jezus de duivel definitief schaakmat gezet. Sinds de opstanding van de Heere Jezus geldt:

'De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? ... Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus!'

(1 Kor. 15:54b-55, 57)



Leven, licht en vrijheid

De genadegave van God is eeuwig **leven** door Jezus Christus, onze Heere (Rom. 6:23).

Christus zal over u **lichten** (Ef. 5:14).

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons **vrijgemaakt** heeft (Gal. 5:1).

Drie kostbare cadeaus worden aan iedere gelovige gegeven: leven, licht en vrijheid.

Leven
Er zijn velen die niet beseffen dat ze deze geschenken bezitten, en anderen beschouwen het als het toppunt van aanmatiging om zelfs maar te veronderstellen dat zij ze bezitten. Ze zijn niet meer in staat om te genieten van deze geschen-

ken, die God, in de volheid en rijkdom van Zijn genade, gegeven heeft aan allen die geloven.

Ieder die het Woord van Jezus hoort en gelooft in Hem Die Hem heeft gezonden, is de gelukkige bezitter van eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen. Ik heb iets nodig dat geheel buiten mijzelf ligt, iets dat goddelijk vast en eeuwig onwankelbaar is, om in te kunnen rusten, anders zal ik nooit blijvende vrede kennen. Dit leven is in Christus, dus hij die Christus heeft, heeft dit leven. 'Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven' (Joh. 6:47).

Licht
Net zoals wij leven ontvangen, krijgen wij ook licht in Christus. 'Wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben' (Joh. 8:12). Dit zijn woorden vol godde-



lijke kracht. Nu kunnen we alles beoordelen in overeenstemming met het ware licht dat in ons, op ons en om ons heen schijnt – dat ware licht schijnt van de Vader, schijnt in de Zoon, schijnt in de kracht van de Heilige Geest, en schijnt op de bladzijden van het geïnspireerde Woord van God.

Vrijheid
Ten slotte is er de gelukkige gevolgtrekking dat als wij leven en licht ontvangen, wij ook vrijheid krijgen. Christus maakt ons goddelijk en eeuwig vrij – vrij van schuld en veroordeling, vrij van de dreiging van de komende toorn en het oordeel, vrij van de angst voor de dood, en vrij van de tegenwoordige macht van de zonde en de gevolgen ervan in de toekomst.

Laten we in eenvoudig kinderlijk geloof deze dingen aanvaarden en de Gever van deze drie kostbare geschenken een lied van vurige lof toezingen.

C.H. Mackintosh



**Jezus
Christus
is de weg**

Van Allah naar Jezus Christus

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Mattheüs 7:8

Een lerares vertelde het volgende: 'Tijdens mijn opleiding was ik bevriend met een andere studente. Zij was heel gelovig en kwam net als ik uit Noord-Afrika. Zij vertelde veel over God, dat was vaak aanleiding voor felle discussies. Telkens weer vertelde zij waarom ze Christen was geworden. Dat verwarde mij.

Christelijk worden betekent voor een moslim alles opgeven. Geschiedenis, cultuur en geloof zijn nauw met elkaar verbonden. Mijn vriendin had haar eigen identiteit en Allah verraden!

Lange tijd dacht ik dat ze verloren was. Maar op aanraden van mijn man nodigde ik haar uit om haar te helpen. Toen vlamde onze discussie weer op. Maar hoe kon ik kritiek leveren op een religie die ik niet kende? Dus besloot ik de Bijbel te gaan lezen. Ik verdiepte mij in de evangeliën.

Tot dat moment was Jezus Christus alleen maar een profeet voor mij geweest. Maar meteen werd ik door Hem gefascineerd. Tijdens het lezen van het Nieuwe Testament waren er een paar dingen die ik niet begreep, maar over het algemeen begreep ik de samenhang goed.

Toen kwam ik in een ernstig conflict terecht. Het was streng verboden om buiten mijn voorouderlijke godsdienst op zoek te gaan naar religieuze waarheden. De crisis werd zo groot, dat ik niet meer kon slapen en geen eetlust meer had.

Tot die nacht waarin ik God in gebed vroeg: 'Waar bent U te vinden? In de Koran of in de Bijbel? Maak het mij toch duidelijk!'

Toen werden mij de ogen geopend. Omdat ik bereid was om naar de levende God te luisteren, gaf Hij mij zekerheid. Die avond vond ik innerlijke rust en werd ik gelukkig. De Heere Jezus Christus was de weg!